

Op weg naar Pasen

Nico Koomen

Aan het Hoogfeest van Pasen, de opstanding van Christus, gaat de veertigdagentijd vooraf. Deze voorbereiding op Pasen is, anders dan vroeger, veelkleurig qua beleving en invulling. Mijn generatie herinnert zich de veertigdagentijd als die van de vasten, met voor de kinderen het vastentrommeltje. Als jongeling herinner ik mij de diverse 'gast'predikaties van, in mijn herinnering, meest paters die, zo leek het, in het houden van een stevige lijdensmeditatie gespecialiseerd waren. Aan de andere kant herinner ik mij als jongetje ook de nuchterheid van mijn moeder, die niet wilde dat mijn vader het zware werk op het veld niet zou kunnen doen. "Zo kan onze Lieve Heer het niet bedoeld hebben," zei ze dan in haar eigen weging van ge- en verboden. Een logica die ik kon volgen.

Vandaag de dag staat de veertigdagentijd bij menigeen voor het carnaval, de viering van de vooravond van de zes weken durende vastentijd. Het pleidooi om er twee officiële vrije dagen aan te verbinden is al gehoord. Maar er is meer.

Paus Franciscus verwees het afgelopen jaar bij het begin van de vasten naar de oorsprong van de veertigdagentijd, de in het bijbelboek Exodus verwoorde uittocht van de Israëlieten uit Egypte: weg van de onvrijheid, de slavemij en dwangarbeid. God wijst Mozes aan om deze tocht te leiden en geeft de Israëlieten onderweg de wet waarnaar zij moeten leven. Het is een reis waarin het volk Gods, wij, zich door bekering en boetedoening moet ontdoen van de slavemij van de zonde, van wat verkeerd is. Dat is voor mij de kern van de vastentijd: je vrij maken van wat verkeerd is. Het afstand nemen en afzien van, sluit aan bij wat menigeen bezighoudt. Dat is, bijvoorbeeld, waar op onze stranden de overdaad aanspoelt: waar kan ik nu met minder volstaan? Wat doet er toe en wat niet, waar kan

ik zonder, wat kan ik mij ontzeggen? En kan ik dat ook opbrengen? Een oefening oppakken, bijvoorbeeld door in de vasten geen alcohol te gebruiken, doet goed en is goed te doen. Dat komt overigens dicht bij wat heet 'mindfulness', heel bewust leven en in het leven staan. Je iets ontzeggen, wat dan ook, brengt je tot dieper inzicht. Daar leent zich deze veertigdagentijd bij uitstek voor. Hierbij kwam mij de uitspraak voor de geest van Louise O. Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, in het interview in NRC Next over haar nieuwe boek 'De idealisten'. Waar in de wereld zoveel nood is, zegt zij: "Wat voor idealist ben ik?" En tegen haar studenten: "Waar sta jij? Wat doe jij met de mogelijkheden die je hebt wanneer je hier, in Nederland, bent geboren?"



De veertig jaar in Exodus staat voor de tijd van een generatie. Paus Franciscus: "Christus zelf opende met zijn lijden de weg naar eeuwig vervuld en gezegend leven." De veertigdagentijd is ook een tijd waarin mensen die katholiek willen worden zich voorbereiden om in de paaswake het H. Doopsel te ontvangen. Op mijn echtgenote en mij heeft het H. Doopsel van ons dochtertje Marieke in 1982, toen twee maanden en nu een jonge vrouw, met het pas gewijde

water in de paaswake een onuitwisbare indruk gemaakt.

De veertigdagentijd eindigt bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag. Dan begint het paastriduüm op weg naar Pasen. De viering van Pasen in 2012 was voor mijn vrouw en mij wel heel bijzonder. Ik maakte toen deel uit van de groep vrijwilligers die met een vrachtwagen met (lente)bloemen en planten naar Rome waren afgereisd om op paaszaterdag het Sint-

Pietersplein in de bloemen te zetten. De paasmis woonden wij bij op het plein, op korte afstand van het baldakijn waar paus Benedictus de paasmis opdroeg. De persoonlijke audiëntie van paus Benedictus voor de groep vrijwilligers van 'Bedankt voor de bloemen' was om nooit te vergeten.

Ik wens u met deze gedachten een betekenisvolle veertigdagentijd en een Zalig Pasen toe.

Afscheid vader Geert van Wijlick

Pieter van Wijlick sss

Op dinsdag 16 januari is mijn vader overleden. Op zaterdag 20 januari hebben wij hem, met onze familie en met veel aanwezige mensen, na de uitvaartviering begraven in Baarlo (bij Venlo in Limburg). Het was bijzonder om zelf de Eucharistieviering te mogen doen. Wij waren in totaal met vijf priesters betrokken bij de viering. Nu bij zijn levenseinde ben ik veel meer over zijn leven gaan nadenken over wie en hoe hij was. Ik heb hem nog, bij de laatste keer dat ik hem gesproken heb, gezegd: 'Ik ben blij dat jij mijn vader bent!' Hieronder de preek die ik tijdens de uitvaartviering in de kerk gehouden heb.

Verkondiging uitvaart pap 20 januari 2018 parochiekerk Baarlo

Pieter van Wijlick sss bij de Bijbellesing Prediker (3,1-9) over 'Alles heeft zijn tijd' en de Evangelielezing Johannes (14,1-6) over 'In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen'.

Als ik terugkijk op het leven van pap dan voel ik niet zozeer verdriet, maar dan overheerst een gevoel van dankbaarheid. Pap was met mam, zijn eerste vrouw, 39 jaar getrouwd. Hij zorgde altijd dat er brood op de plank was voor ons gezin. Na het overlijden van mam is hij opnieuw getrouwd, 11,5 jaar met Mariet.

Ik herinner mij pap als een harde werker, een doener. Vooral herinner ik mij zijn werk voor de autorijschool. Dat was denk ik zijn trots en zijn leven. De Eerste Baarlose Autorijschool! Hij werkte van 's morgens tot 's avonds en van maandag tot en met zaterdag. Voordat hij 's morgens wegging



snel nog een kop koffie achterover slaan en dan vlug weg. In het weekend deed hij de boekhouding.

De auto was voor hem heel belangrijk. Elk jaar ging hij naar de Autorai in Amsterdam en dan ging ik mee. We kwamen dan terug met draagtassen vol met folders.

In de lezing over Prediker hoorden wij dat alles zijn tijd heeft. Op het einde hiervan wordt gezegd: 'Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen?' Ik zei aan het begin dat pap een harde werker was. Is dat dan allemaal voor niets geweest?

Het is zeker belangrijk om voor het gezin te zorgen, maar dat niet alleen. Er is meer in het leven.

Het stukje geloof in het leven van pap ontbrak niet. Daar zorgde mam voor en later Mariet. Als zij naar de kerk ging, dan ging hij mee.

Vanwege zijn naam Geert trokken ze jaarlijks naar de heilige Gerardus in Wittem. Ook gingen ze regelmatig naar het kepelke van Onze-Lieve-Vrouw van Genooy in Venlo. Omdat opa en oma Hilkens jaarlijks naar de bedevaartplaats Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in België waren, gingen

wij daar als kinderen ook mee naar toe. Alles heeft zijn tijd!

Het was voor pap een teleurstelling dat niemand van zijn kinderen de autorijschool wilde overnemen. Toen hij meer problemen kreeg met zijn gezondheid, moest hij definitief afstand doen van zijn autorijschool. Hij was toen 56 jaar oud.

Later kwam mam te overlijden. Ook dat was voor pap geen makkelijke tijd. Hij was geen mens om alleen te zijn.

Na ruim anderhalf jaar heeft hij Mariet, zijn tweede vrouw, leren kennen. Dat kwam door nog een derde vrouw in het leven van pap en dat was Maria, de moeder van Jezus. Pap en Mariet hebben elkaar namelijk leren kennen tijdens meerdere bedevaarten naar Onze-Lieve-Vrouw van Banneux. Die reizen werden mede door Mariet georganiseerd.

Zij konden het goed vinden met elkaar en besloten te trouwen. Dat was voor mij wel bijzonder om als diaken pap en Mariet te mogen trouwen!

Zij gaf hem weer levensvreugde. Ineens begon het huis waar mijn vader woonde er anders uit te zien. Dat kwam door de invloed van Mariet. Het straalde weer een andere gezelligheid uit. Zij was goed voor pap en zorgzaam. Ik leerde zo ook Lisette en Marcel kennen en hun kinderen en de familie van Mariet.

Pap en Mariet hebben beiden in het kerkkoor gezongen, van wie pap meer dan 25 jaar. Zij kenden elkaar 12,5 jaar, waarvan 11,5 jaar getrouwd. Samen hebben zij nog een fijne tijd gehad.

8 januari ging pap naar een gezellige verjaardag van ome Jac in Kessel. Bij het naar huis gaan en instappen in de auto is hij gevallen en heeft hij zijn heup gebroken. In combinatie met zijn andere ongemakken is dit hem fataal geworden.

Ik vertelde zojuist over het huis waar pap en Mariet woonden, mijn ouderlijk huis. Later woonden ze in hun nieuwe appartement. Pap is nu overgegaan naar een ander huis. Het huis van de hemelse Vader.

Jezus zegt ons in de Evangelielezing dat daar plaats is voor velen en dat Hij voor een plaats zal

zorgen. Ook voor pap! Daar is het nu ook gezellig voor pap. Maar hopelijk wel een huis met een garage, want waar moet hij anders zijn auto laten?

Pap, we missen jou, maar wat blijft is de dankbaarheid voor alles wat je voor ons hebt gedaan en wat je voor ons hebt betekend!

Condoleances na overlijden van mijn vader

Pieter van Wijlick sss

Beste mensen, hierbij reageer ik op uw medeleven en gebed vanwege de ziekte en het overlijden van mijn vader! Het heeft mij en mijn familie goed gedaan en getroost. Hartelijk dank daarvoor!



Vormselviering

Op 3 december hebben in de Begijnhofkapel Jenno, Melanie, Mickel en Zoë het Sacrament van het H. Vormsel ontvangen van Mgr. Jan van Burgsteden. De viering had als thema *Gods cadeau – de Heilige Geest*.



Kindjewiegen

Tweede Kerstdag vierden we het jaarlijkse Kindjewiegen. Het was een prachtige middag, dank aan iedereen die meedeed.

Dank voor Kerst- en Nieuwjaarswensen

Beste leden van de geloofsgemeenschap en beste lezers, via de Kapelkrant wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u allen te danken voor de Kerst- en Nieuwjaarswensen aan mij en aan de gemeenschap!

Enquête zondagsvieringen

Johan Smit

Uiteindelijk hebben wij twaalf enquêteformulieren ingevuld teruggekregen. Als ik de drie vragen even naloop dan antwoordt eigenlijk iedereen wel dat men de zondagsvieringen positief waardeert. Gevraagd naar wat aanspreekt, wordt het Nederlandstalige van de vieringen genoemd, het samen zingen onder leiding van Piet Lamers en de open sfeer. Als storend wordt ervaren dat tijdens de viering mensen in en uit lopen. Ook wordt in nogal wat reacties opgemerkt dat men niet goed kan verstaan wat er gezegd wordt. Enkel willen graag dat de preek meer in gaat op thema's die mensen bezighouden.

Een greep uit de suggesties die naar voren kwamen:

- een groep die regelmatig met de pastor de zondagslezingen bespreekt;
- betere geluidsinstallatie of daar beter mee om leren gaan;
- meer variatie in de liturgie;
- kijk eens naar de Franse vieringen;
- wachters bij de deur;
- actuelere preken;
- de mensen meer mee laten zingen, niet alleen de refreinen zingen;
- weer een koor beginnen of er een "opsporen";
- meer aandacht voor de aankleding (albe, superplie)
- en een vraag: staat de lezer wel op een goede plek?

Van de inzenders wil ongeveer de helft wel aan een gesprek over de toekomst deelnemen.

Uit het bestuur:

Begroting en Solidariteitsbijdrage

In deze aflevering van de Kapelkrant treft u de aangekondigde begroting 2018 aan. Het bestuur zet zich er voor in om onze kosten elk jaar in de hand te houden door gebruik te maken van de vele vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap en op onze uitgaven te letten. Hierdoor blijft het totale budget dat nodig is om de hele kerkgemeenschap goed te laten draaien vrijwel gelijk van jaar tot jaar. De vele toeristen die elk jaar weer onze kapel bezoeken zorgen voor een constante inkomstenbron.

Helaas lopen de bijdragen vanuit onze eigen geloofsgemeenschap achteruit. Het bestuur hoopt dat wij op een extra bijdrage mogen rekenen om te zorgen dat onze geloofsgemeenschap vitaal blijft om zo de vieringen, gesprekken, cursussen, pastorale zorg en andere activiteiten van onze kapel te kunnen blijven uitvoeren.

Met behulp van uw steun zullen wij er alles aan doen om de Begijnhofkapel en haar geloofsgemeenschap financieel gezond te houden. Hierdoor maakt u het mogelijk dat we elkaar ook in de toekomst kunnen blijven treffen op dit speciale plekje in het hart van Amsterdam. Uw bijdrage kunt u geven door deze elektronisch over te maken op rekeningnummer **IBAN: NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel**. Mocht dit moeilijkheden opleveren dan kunt u tot januari 2019 nog acceptgirokaarten op de pastorie krijgen! Daarna kan men niet meer met acceptgirokaarten betalen. **Graag willen wij u danken voor uw steun.**

Nieuwe website

Op het moment van verschijnen van deze Kapelkrant zal onze nieuwe website operationeel zijn. We zijn benieuwd naar uw bevindingen!

Collectes

De opbrengsten van collectes die in onze kapel zijn gehouden:

Collecte voor de Voedselbank: 260 euro

Collecte voor de Adventsactie: 403 euro

Begroting 2018

UITGAVEN (in Euro)

Personeelskosten

Vergoeding pastores	20.000
Dirigent/Organist	3.800
Assistenties	2.000
Diverse pers.kosten/vrijw.verg.	3.000

Onroerendgoedkosten kapel

Huurlasten kapel	23.000
Beveiliging kapel	5.000
Schoonmaakkosten kapel	5.500
Klein onderhoud	1.000
Onderhoud orgel/piano	1.000
Diverse OG kosten kapel	600
Huurlasten en schoonmaak pastorie	8.700

Overige Onroerendgoedkosten

Energiekosten na aftrek subsidie	11.900
Belastingen	1.500

Kosten eredienst

Bloemen/altaarbenodigheden	1.500
Koren	2.000

Kosten pastoraal

Kosten drukwerk/post	3.000
Diverse kst. Pastoraal/pci/caritas	500

Beheerskosten

Huishoudkosten pastorie	4.800
Tijdschriften/abbonementen	500
Telefoon/portiekosten	2.500
Kantoorbenodigheden/ IT/ website	5.200

Overige kosten

Bankkosten	1.600
Bestuurskosten/diversen	600

Begrotingstekort

100

Totale uitgaven 109.200

INKOMSTEN (in Euro)

Bijdragen aan parochie

Collectes	7.000
Stipendia	4.000
Huwelijken	1.600
Uitvaarten	2.000
Kaarsen minus inkoop	51.000
Giften	3.000
Restauratiefonds	9.000
Ansichtkaarten	5.500
Diverse inkomsten/cursussen	3.500

Overige inkomsten

Winkel	19.000
Rente-inkomsten	500
Huurink.Franse Gemeenschap	3.000

Totale inkomsten 109.200

In memoriam Peter de Vlieger

Hanz van Onna

Toen Peter hoorde dat ik vroeger in de Chasséparochie kwam, kregen wij pas goed contact. Ook hij ging immers naar die kerk.

Elke zondag ving hij mij dan op in het Houten Huis, zodat hij zijn verhaal kon doen. Hij was weer naar een Opera geweest en gaf zijn commentaar op de uitvoering daarvan, want hij was een echte muzikliefhebber. Zo maakte hij een jaar geleden nog een trip naar Italië en bezocht in zes dagen tijd vier opera's.



Ik noemde Peter graag de hofphotograaf van het Begijnhof. Met een grote camera sjouwde hij door de kapel, stond op de onmogelijkste plaatsen en maakte zijn foto's. Wat later kreeg hij echter een concurrent. Die ging ook fotograferen, maar Peter liet zich niet verdringen, hoor. En zo gebeurde het dat er wel eens twee fotografen tegelijk op het altaar stonden.

Peter ging ook graag naar Lourdes. Hij was volgens mij de beste klant van de dames Groen. Ook dit jaar wilde hij graag weer naar Lourdes.

Peter was drukker van zijn vak. Toen pater Pieter van Wijlick sss dat te weten kwam, werd Peter aan het werk gezet. Zo voorzag hij de kapelbezoekers elke week van het misboekje.

Peter was ook onze collectant. Als pater Pieter dan de aanmoediging had gedaan om vooral wat geld te geven, ging Peter met het mandje rond. Wel was het jammer dat hij ook wel eens een bank oversloeg.

Ruim een jaar geleden is Peter ziek geworden. Na een paar weken knapte hij toch weer op. Maar steeds vaker moest onze trouwe bezoeker verstek laten gaan. Zelf had hij goede hoop op genezing. Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel

Voorals in die periode heb ik hem regelmatig bezocht. Maar hij was soms erg ziek en sprak dan heel weinig. Ten slotte ging hij begraven dat zijn einde gekomen was.

Pater Pieter heeft hem heel duidelijk begeleid, bezocht hem regelmatig en diende Peter ook het sacrament van de zieken toe.

Peter is op 11 november 2017 overleden. Op 17 november werd de begrafenisplechtigheid gecelebreerd door pater Pieter van Wijlick. Er was een mooi koor en ik was de misdienaar. Wij waren allen diep onder de indruk van deze uitvaartviering voor Peter.

Het Getijdengebed

Erica Eitjes

In de Kapelkrant van 2018 willen 'wij van de redactie' het gebed een extra plaats geven. Bidden kan natuurlijk in allerlei vormen. Maar in de Kerk vinden we ook allerlei gebeden die vanuit de historie en traditie volgens een bepaald stramien worden gebeden.

Deze keer willen wij meer uitleg geven over het Getijdengebed. Een gebed waar waarschijnlijk door de gewone kerkganger niet vaak naar gekeken wordt, laat staan dat het wordt gebeden... Tegenwoordig kun je het getijdengebed ook via een app bidden (Getijdengebed, te installeren via internet, het wachtwoord staat in dit artikel en begint met een b). Wellicht helpt het je bij je persoonlijk gebed. Eerst wat uitleg.

Het Getijdengebed, in het Latijn *Liturgia horarum* (*letterlijk liturgie van de uren/tijden*), is het dagelijkse gebed dat door de katholieke kerk is voorgeschreven voor monniken, slotzusters en priesters en diakens. Zij hebben zich ertoe verplicht. Leken? Graag, maar niet verplicht*. Het getijdengebed bestaat hoofdzakelijk uit de 150 psalmen, die worden toegeschreven aan o.a. Koning David, met daarnaast (heel oude) hymnen (lofzangen), kantieken (liedachtige teksten uit het Oude of Nieuwe Testament) en lezingen.

Er zijn talloze termen in gebruik om het getijdengebed te benoemen. Zo spreekt men van 'getijden', 'koorgebed', 'heilig officie', 'uren',

Kapelkrant februari 2018

'horologium' (in de oosterse en orthodoxe kerken), 'breviergebed', 'brevier', et cetera. Het Getijdengebed stamt uit de tempel- en synagogedienst en het was ook een praktijk die men thuis onderhield. De eerste christenen namen dit gebruik over en kwamen in de tempel bijeen op geregelde gebedstijden (Handelingen 2-4). Deze gebedstijden werden van drie uitgebreid naar acht, te weten:
de metten, rond 5 uur (eind van de nacht);
de lauden, rond 6 uur (zonsopgang);
de priem, rond 7 uur;
de terts, rond 9 uur;
de sext, rond 12 uur;
de noon, rond 14 uur;
de vespers, rond 17 uur (zonsondergang);
de completen, rond 20 uur (voor het slapen gaan).

In het officie in abdijen worden alle 150 psalmen uit de Bijbel gebeden of gezongen, verspreid over een hele week, soms over twee weken; in een enkel klooster in het Latijn, in de meeste andere in het Nederlands.

St.-Benedictus van Nursia, stichter van de benedictijnen, heeft in de 6^e eeuw een dergelijk gebedsschema opgezet, dat zeer snel algemeen werd gebruikt. Aan deze psalmkoorboeken werden in de loop der tijd antifonen (beurtzangen), responsories, collecta's en korte gebeden toegevoegd als hulpmiddel voor diegenen die niet zo bedreven waren in het improviseren van dergelijke gebeden.

Toen andere kloosterordes ontstonden met andere 'doelen' (dan het bidden van het koorgebed), mochten deze een korter officie bidden. Zij en de priesters hadden hun eigen kortere vorm: het brevier (Lat. brevis = kort), meer afgestemd op hun pastoraal werk. Dit raakte op den duur echter weer zo verlengd dat priesters na hun pastorale werk 's avonds soms nog tot in de nacht moest 'bijbidden'. Na het Tweede Vaticaans Concilie is het brevier bijna volledig gewijzigd: de structuur van de uren, de verdeling van de psalmen over de gebedsstonden en de gebeden werden aangepast (en ingekort). Men spreekt ook niet meer van brevier, maar van Liturgia Horarum, de liturgie van de gebedstijden.

Nu ziet het dagschema er zo uit:

Het inleidend gebed: 'de uitnodiging' met openingspsalm, bijvoorbeeld psalm 95. Dit gaat vooraf aan de lezingendienst of aan het morgengebed (al naargelang welke van deze twee het eerst gebeden wordt).

Dan: het middaggebed; het avondgebed en ten slotte de dagsluiting.

De lezingendienst (de vroegere metten) bestaat uit een hymne, drie psalmen met antifoon, twee lezingen (uit de Schrift en van een latere auteur: kerkvader, ordestichter, theoloog) en een afsluitend gebed.

Het morgengebed (de vroegere lauden) bestaat uit een openingsvers, hymne, twee psalmen met antifoon en een Bijbelse lofzang, korte schriftlezing, beurtzang, lofzang van Zacharias, voorbeden, het Onzevader en een afsluitend gebed.

Het middaggebed is de vervanging van terts, sext en noon. Dit bestaat uit een hymne, drie psalmen met antifoon, lezing, beurtzang en afsluitend gebed.

Het avondgebed, ook wel met de oude naam 'vespers' genoemd, heeft dezelfde structuur als het morgengebed, met als kantieken het Magnificat, de lofzang van Maria.

En ten slotte is er de dagsluiting. Deze begint met een gewetensonderzoek en korte boeteritus annex schuldbelijdenis, een hymne, een psalm, een korte schriftlezing, beurtzang, lofzang van Simeon, een afsluitend gebed en een Maria-antifoon (bijvoorbeeld Salve Regina, Alma Redemptoris mater, Sub tuum praesidium of nog een andere).

Nu is dit nogal wat voor de doorsnee gelovige, dat is te begrijpen. Maar boeken heb je nu dus niet meer nodig om het Getijdengebed te volgen, want nu is er de app. Misschien is het voor je eigen geloofsbeleving leuk en nuttig om een deel hiervan tot een dagelijkse routine te maken. Bijvoorbeeld één onderdeel op een vast moment van de dag. Ik ben benieuwd wat voor waarde dit voor je kan hebben.

*De Kerk beveelt aan om het getijdengebed - minstens - in de weekenden samen met de priester(s) in de parochiekerk te bidden. **In de Begijnhofkapel wordt het morgen- en avondgebed elke dag samen met de**

sacramentijnen gebeden of gezongen. Door de week respectievelijk om 7.30 uur en 18.15 uur (do 18.10), 's zaterdags om 7.30 uur en 17.40 uur en 's zondags om 7.45 uur en 17.40 uur.

Kersttoespraak en encycliek Laudato Si

ir. Nico Koomen

De kersttoespraak van de paus, ernstig kijkend bij het uitspreken ervan, riep op tot vrede op tal van plekken op aarde. Met, bij de geboorte van het Kind, bijzondere aandacht voor kinderen. Vrijwel overal de dupe van deze conflicten en geweld. Dat doet je wat.



Echter, in een van de eerste zinnen van de toespraak stipte de paus ook de 'neergang van de ecologie' aan. Dat bracht mij ertoe om er de in 2015 uitgebrachte encycliek 'Laudato Si' nog eens op na te slaan

'Laudato Si' is volgens deskundigen, teruggaand tot de sociaal zeer bewogen paus Leo III, bijna anderhalve eeuw geleden, een van de grootste sociale encyclieken ooit. Dat komt omdat Laudato Si - de naam is ontleend aan het gedachtegoed van de heilige Franciscus - niet alleen een aanklacht is tegen hoe wij met de aarde, onze leefomgeving, omgaan. De paus stelt namelijk de schade die wij de aarde toebrengen, met klimaatverandering, de schaarste aan goed drinkwater en de afnemende biodiversiteit, in rechtstreeks verband met het lot van de armen die de gevolgen ervan dragen.

De paus beschrijft wat er met de planeet gaande is, bekritiseert de 'zwakke reacties' met woorden als lichtzinnige onverantwoordelijkheid en ontbrekend passend leiderschap, tegelijkertijd verwijzend naar waartoe de Bijbel ons oproept. De tekst in de encycliek 'Elk schepsel heeft een functie en geen enkel schepsel is overbodig. Het hele materiële universum is de uitdrukking van Gods liefde' laat mij niet meer los.

Dat komt omdat in mijn beroep, de plantenveredeling en de toepassingen daarvan in de praktijk, de rijkdom aan planten en dieren op de aarde die ons is toevertrouwd, biodiversiteit, nadrukkelijk om de hoek komt kijken. Onder deskundigen in de plantenwereld is het besef van de in de schepping beschikbare genetische variatie inmiddels op gang gekomen. Uit welbegrepen eigenbelang, dat wel. Maar toch. De opslag van plantenmateriaal in genencentra verspreid over de wereld en de centrale opslag op Spitsbergen is de meesten van ons wel bekend. Dat onlangs tellingen in Duitse bossen hebben uitgewezen dat het aantal soorten insecten met driekwart is afgenomen, wist ik niet en heeft mij wakker geschud. Het radioprogramma 'Vroege vogels' kaartte onze eigen 'bijdrage' aan: de verstening van onze eigen leefomgeving met in de herfst overal bladblazers waarmee alle insectenleven van zijn schuilplaats wordt beroofd. Het gaat daarmee over onszelf. Dit jaar zij er drie nominaties voor de Tuinbouw Ondernemersprijs die begin januari wordt uitgereikt, waaronder de biologisch-dynamische groentekwekerij 'De Lepelaar' uit Sint Maarten (NH). Een prachtige gelegenheid om het gedachtegoed van deze manier van omgaan met de aarde, de schepping, voor het voetlicht te brengen.

De encycliek 'Laudato Si' is geschreven voordat het klimaatakkoord van Parijs het licht zag en de VS haar huidige president koos. De encycliek kaart naast de globalisering van het technocratische model, het onbegrensde vertrouwen dat daarin wordt gesteld en het technisch denken dat boven alles wordt gesteld, ook het gevolg daarvan aan. De paus noemt in zijn encycliek als oorzaak de ongebreidelde behoefte van mensen in de rijke landen aan consumeren en het onvermogen om daar paal en perk aan te stellen. De gevolgen daarvan treffen de armen, eerder en harder. Daarmee is 'Laudato si' een glasheldere projectie van de katholieke sociale leer waarin iedere mens, waar ook ter wereld, recht heeft op zelfontplooiing, waarbij de intrinsieke waardigheid van iedere mens centraal staat. Paus Franciscus heeft als moedige kerkleider gekozen voor een al even moedige stellingname.

Mirakelweek 2018

Woensdag 14 maart Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam

Begin van de Mirakelweek

- 9.00 Gezongen Eucharistieviering.
9.30 – 16.45 Aanbedding van het Heilig Sacrament.
17.30 Plechtige Eucharistieviering.
Hoofdcelebrant mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam.

Donderdag 15 maart

Mirakelweek

- 9.00 Gezongen Eucharistieviering.
9.30 – 16.45 Aanbedding van het Heilig Sacrament.
17.00 Gezongen Eucharistieviering.
18.15 Aansluitend Eucharistische Aanbedding.

Na de Eucharistieviering is het Begijnhof vanaf 18.30 niet meer toegankelijk. Wilt u na 18.30 uur aansluiten bij de Aanbedding in de kapel dan kunt u tot 22.00 uur aanbellen bij de pastorie aan de Nieuwezijds Voorburgwal 373. Na 22.00 uur s.v.p. niet meer aanbellen maar het mobiele nummer van mw. Christel Hoffman bellen: 06 112 12 737. Zij komt dan de pastoriendeur aan de Nieuwezijds Voorburgwal 373 openen. Voor meer informatie over de Aanbedding in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 maart is Mw. Christel Hoffman de contactpersoon.

Vrijdag 16 maart

Mirakelweek

- 9.00 Gezongen Eucharistieviering.
9.30 – 16.45 Aanbedding van het Heilig Sacrament.
17.00 Gezongen Eucharistieviering.

Zaterdag 17 maart

Sluiting van de Mirakelweek

Stille Omgang

- 9.00 Gezongen Eucharistieviering.

- 9.30 - 17.20 Aanbedding van het Heilig Sacrament, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen
19.30 Plechtige Eucharistieviering.
Hoofdcelebrant is kardinaal dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

In deze nacht wordt de Stille Omgang gelopen.

Info: www.stille-omgang.nl



Zondag 18 maart

Stille Omgang voor senioren, georganiseerd door de K.B.O.

- 10.30 Stille Omgang voor senioren, vertrekkend vanaf de Begijnhofkapel 10.45 uur.
12.00 Terug in pastorie om na te praten. Er wordt een broodje aangeboden.
13.00 Gezongen Eucharistieviering, met als celebrant pater Pieter van Wijlick sss.

Stille Omgang intentie

De Stille Omgang wordt in 2018 gelopen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2018 als intentie: Eucharistie = Liefde.
Voor verdere info zie: www.stille-omgang.nl.

Stille Omgang jongerenprogramma 17 maart

zie: www.facebook.com/StilleOmgang

Twée Palestijnse heiligen

Johan Smit

Op 17 mei 2015 verklaarde paus Franciscus in Rome twee Palestijnse vrouwelijke religieuzen heilig: **Maria Alfonsina Danil Ghattas** (1843 – 1927) en **Mariam Bawardi** ("w" ook wel als "ou" gespeld) (1846 – 1878). Dit gebeurde tijdens een Eucharistieviering met de (inmiddels emeritus) patriarch van Jeruzalem Fouad Twal, een Jordaniër, en in aanwezigheid van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.*

Soultaneh Ghattas ** werd op 4 oktober 1843 in Jeruzalem geboren in een vrome uit Bethlehem stammende familie die tot de Grieks-Melkitische kerk behoorde (met Rome geünieerd). Op zeventienjarige leeftijd trad zij in bij de zusters van St.-Jozef te Jeruzalem, waar zij haar kloosternaam ontving: Maria Alphonsina. In het klooster in Bethlehem gaf zij catechismusles aan de kinderen en richtte ze groepjes op om het



rozenkransgebed te bidden. Het was ook daar dat zij, zo informeerde zij priester Jousef Tannous van het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem, verschijningen kreeg van de heilige maagd Maria. Deze zouden over een periode van vier jaar plaatsvinden. Maria vroeg haar om samen met priester Tannous een Palestijnse congregatie op te richten: de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Na veel moeilijkheden en lijden kreeg zij in 1880 toestemming van Rome om deze nieuwe congregatie te stichten. Doelen daarvan waren onder andere zieken- en armenzorg, scholen en ateliers voor naai- en breiwerk in Arabische landen. Zelf diende zij in verschillende "missies" (pre-parochies) in Palestina: Jaffa, Nazareth, Beit Sahur (waar zij een meisjesschool opzette), Salt (Jordanië), Nablus, Jeruzalem, Zababdeh, Bethlehem en Ein Karem

(weeshuis), waar zij stierf op 25 maart 1927, het feest van de Aankondiging van de Heer. Na haar dood werden de schriften gevonden waarin zij haar mystieke ontmoetingen met Maria had beschreven. Zij werd in 2009 zaligverklaard door paus Benedictus XVI. De zusters zijn ook nu nog actief onder Palestijnse christenen en beheren o.a. diverse opvanghuizen voor pelgrims (<http://rosarysisters-gh.com/>) en een internationale school in Jeruzalem.



Mariam Bawardi werd geboren op 5 januari 1846 in het Palestijnse dorpje Ibillin in West-Galilea als dertiende kind van ouders die oorspronkelijk uit Damascus kwamen. Alle broertjes en zusjes vóór haar waren zeer jong gestorven, waarna haar ouders te voet een pelgrimstocht naar Bethlehem gemaakt hadden om een gezond kind af te smeken. Hun gebed werd verhoord. Na haar werd nog een broer geboren. Als driejarige verloor zij haar ouders en werd zij geadopteerd door een oom.

Jaren later verhuisde het gezin naar Alexandrië in Egypte, waar haar pleegouders hoopten hun economische situatie te verbeteren. Op dertienjarige leeftijd werd zij uitgehuwelijkt aan een oom van moederskant die in Caïro woonde. Toen zij deze oom de avond voor het huwelijk vertelde dat zij een religieuze roeping had en niet kon trouwen, ontstak deze in razernij en gaf haar een pak slaag. Ondanks de onheuse bejegening die zij daarna bij hem ondervond bleef zij bij haar besluit.

Zij besloot haar broer in Nazareth over haar situatie te schrijven en hem te vragen de zaak te komen oplossen. Een bekende, een moslim, die de brief moest bezorgen, wist achter de reden van haar droefheid te komen en stelde haar voor moslim te worden. Toen zij hier niet op inging ontstak ook hij in razernij, stak haar met een mes in haar hals en dumpte haar in de steeg. Toen gebeurde volgens haar relaas een wonder: zij zag een vrouw in blauw gewaad die haar opnam en

haar wond dichtnaaide. Moeder Maria? Een maand lang werd zij door deze wonderbaarlijke verschijning verzorgd in een grot (die zij niet kon identificeren).

Toen zij een jaar later in Jeruzalem was voor een ontmoeting met haar broer deed zij in de H. Grafkerk de gelofte van eeuwige maagdelijkheid. Na een avontuurlijke reis die haar van Jaffa, via Beiroet (waar zij blind werd en weer ziende) naar Marseille in Frankrijk voerde, trad zij, na diverse afwijzingen, in als postulant bij de zusters van St.-Joseph van de Verschijning. Daar waren meer Palestijnse kandidaten. Het was hier dat zij de stigmata (wondetekenen van Christus) ontving. Aan het eind van haar postulantschap werd de zuster die haar begeleidde en die haar inmiddels goed kende, vervangen door zuster Veronica van de Passie. Tot haar grote schrik beslisten de zusters die verantwoordelijk waren voor de toelating tot het noviciaat daarna negatief over haar. Maar er werd een andere deur geopend! Zuster Veronica ontving toestemming om over te gaan naar een pasgestichte karmelitaanse congregatie voor apostolaat (onderwijs) in India en op haar aanbeveling werd zuster Mariam uitgenodigd om met haar mee naar de Kamel in Pau te komen. Zij kreeg daar tenslotte het habijt en de naam zuster Maria van de gekruisigde Jezus. In 1870 ging zij voor twee jaar naar Mangalore in India. Teruggekeerd naar Pau ging zij in 1875 naar Bethlehem om het eerste klooster van de congregatie in die regio te stichten. Hier zou zij tot haar dood op 26 augustus 1878 blijven.

Uit getuigenissen komt zuster Mariam Bawardi naar voren als een echte mystica, die bijvoorbeeld de gave van levitatie (verheffing boven de grond, zweven) had. Ook schreef zij paus Pius IX dat de heilige Geest te weinig aandacht kreeg op de seminaries.

Zij werd in 1983 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. In Ibillin, dat sinds 1948 in Israël ligt, draagt de door de Palestijnse emeritus-bisschop Elias Chacour gestichte scholengemeenschap haar naam.

*Abbas functioneert nog wel als zodanig, maar feitelijk zit zijn termijn er al een tijd op.

**Informatie uit : ANP-artikel van 17/05/2015; een artikel van Asia News; website van de congregatie. Zuster Bawardi:
<http://www.apostolic-carmel.org/saints.htm#10>

Palmzondag met processie, speciaal voor kinderen

Zondag 25 maart hebben wij in de Begijnhofkapel om 10.00 uur weer een Palmzondagviering, waaraan kinderen mee kunnen doen met hun zelf versierde Palmpaasstok. Na de viering zullen de kinderen deze Palmpaasstok brengen naar bijvoorbeeld iemand die ziek is. Bij goed weer houden we een kleine processie over het Begijnhof. Het is speciaal voor ouders met kinderen, maar iedereen kan mee doen. Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst. De Palmpaasstok is bij de pastorie op te halen.

De Witte Donderdagviering begint 29 maart a.s. om 20 uur.

De Paaswake begint 31 maart om 19.30 uur.



Vastenactie

Het project van de Vastenactie van dit jaar leidt ons naar het uiterste noorden van Zambia, naar het Mbala-district. Hier steunen we het sociale werk van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij helpen mensen die hiv-geïnfecteerd zijn een menswaardig bestaan op te bouwen.

Het doel van hun programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het behelst: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma's en bewustwordingsprogramma's. Meer info: www.vastenactie.nl

Programma Goede Week

Palmzondag 25 maart

Kinderwoorddienst
10.00 Eucharistie (NL) met palmprocessie
en kinderwoorddienst
11.15 Eucharistie (F)
17.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper

Witte Donderdag 29 maart

9.00 Gezongen Donkere Metten
16.00 Geen aanbidding
17.00 Kapel sluit
20.00 (!) Eucharistie (NL + F)
Aanbidding tot 23.00

Goede Vrijdag 30 maart

9.00 Gezongen Donkere Metten
15.00 Kruisweg (NL)
16.00 Kruisweg (F)
17.00 Kapel sluit

Stille Zaterdag 31 maart

9.00 Gezongen Donkere Metten
16.00 Geen aanbidding
17.00 Kapel sluit
19.30 (!) Eucharistie Paaswake (NL + F)

Eerste Paasdag 1 april

10.00 Eucharistie (NL)

Tweede Paasdag maandag 2 april -

10.00 Eucharistie (NL)

Witte Donderdag en Paaswake samen met de Franse gemeenschap

Het samen vieren van Witte Donderdag met de Franse gemeenschap vorig jaar is zo goed bevallen dat onze rector in overleg met de Kapelraad besloten heeft dat wij dit nu ook gaan doen met de Paaswake.

Deze vieringen zullen door de priesters van beide gemeenschappen worden voorbereid. Het was sfeervol vorig jaar. Er waren natuurlijk meer Franssprekenden, maar het was toch echt een viering waarin beide talen en "culturen" tot hun recht kwamen.

Liturgierooster

Zondag 11 februari

6e zondag door het jaar
Gezinsviering

Woensdag 14 februari

Aswoensdag + askruisje
9.00 en 17.00 uur

Zondag 18 februari

1e zondag Veertigdagentijd
Latijnse Schola R&M
Kinderwoorddienst

Zondag 25 februari

2e zondag Veertigdagentijd

Zondag 4 maart

3e zondag Veertigdagentijd

Zondag 11 maart

4e zondag van de Veertigdagentijd
Gezinsviering

Woensdag 14 t/m zondag 18 maart Mirakelweek - zie p.9 in deze Kapelkrant

Maandag 19 maart

H. Jozef, bruidegom van de H. maagd Maria
9.00 en 17.00 uur

Zondag 8 april

Tweede Zondag van Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Gezinsviering

Maandag 9 april

Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap
9.00 en 17.00

Zondag 15 april

Derde zondag van Pasen

Zondag 22 april

Vierde zondag van Pasen
Kinderwoorddienst

Zondag 29 april

Vijfde zondag van Pasen

Activiteitenagenda

Zo 11 feb 10.00 Gezinsviering
Zo 11 feb 12.00 Voorbereiding Eerste Communie
Wo 14 feb geén Taizé-viering ivm Aswoensdag
Zo 18 feb 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 18 feb 12.00 Voorbereiding Eerste Communie
Di 20 feb 20.00 Rond het Woord van Leven
Ma 26 feb 20.00 Jongerengespreksgroep
Wo 7 mrt 10.00 Seniorengespreksgroep
Zo 11 mrt 10.00 Gezinsviering
Zo 11 mrt 12.00 Voorbereiding Eerste Communie
Ma 12 mrt 20.00 Jongerengespreksgroep
Wo 14 mrt 19.30 Taizé-viering, plaats: Engelse Kerk
Wo 14 mrt 19.30 Bezinningsmomenten
Eucharistische spiritualiteit

Wo 14-Zo 19 mrt Mirakelweek – zie p.9

Di 20 mrt 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 25 mrt 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 25 mrt 12.00 Voorbereiding Eerste Communie

Zo 25 mrt t/m ma 2 apr Goede Week – zie p.12

Wo 4 apr 10.00 Seniorengespreksgroep
Zo 8 apr 10.00 Gezinsviering
Zo 8 apr 12.00 Voorbereiding Eerste Communie
Ma 9 apr 20.00 Jongerengespreksgroep
Wo 11 apr 19.30 Taizé-viering plaats:
Begijnhofkapel
Di 17 apr 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 22 apr 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 22 apr 12.00 Voorbereiding Eerste Communie
Ma 23 apr 20.00 Jongerengespreksgroep
Wo 25 apr 20.00 Voorbereidingsavond Eerste
Communieviering
Wo 2 mei 10.00 Seniorengespreksgroep

Inleveren kopij

Kopij voor de volgende Kapelkrant a.u.b. insturen
vóór 15 maart

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit
en Pieter van Wijlick sss.

Opmaak: José Huijberts

Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

BHV-info

- wo 14 februari 17.00 Aswoensdag
- vr 2 maart 17.00 Eerste vrijdag
- wo 14 maart 17.30 Opening Mirakelweek
- do 15 maart 17.00 Eucharistieviering
- za 17 maart 19.30 + 22.30 + 24.00
Eucharistievieringen Stille Omgang
- zo 18 maart 13.00 Eucharistieviering K.B.O. Stille
Omgang senioren
- zo 25 maart 10.00 Palmzondag/ gezinsviering
- do 29 maart 19.30 Witte Donderdag (NL + F)
- vr 30 maart 15.00 Goede vrijdag
- za 31 maart 19.30 Paaswake (NL + F)
- vr 6 april 17.00 Eerste vrijdag
- vr 5 mei 17.00 Eerste vrijdag

**Aanmelden én afmelden: moet minimaal 3
dagen tevoren telefonisch bij rector Pieter van
Wijlick: tel. 020 6221918 en bij geen gehoor bij
Mark de Vries op 06- 23657478**

Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18

Priesters: Pieter van Wijlick sss
en medebroeders communitieit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl
info@begijnhofkapelamsterdam.nl



Facebook

Begijnhofkapel

Openingstijden van de kapel

Maandag:
12.00 - 18.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag:
8.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
8.30 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis toegestuurd. Indien u deze graag als PDF-file per email wil ontvangen, dan kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:
9.00 uur en 17.00 uur.
Zaterdag:
9.00 uur.
Zondag:
10.00 uur.
11.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische traditie van de kapel, die verbonden is met het Mirakel van Amsterdam, is er iedere dag aanbidding van het uitgestelde H. Sacrament:
Maandag t/m Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
17.00 - 18.00 uur.
Eerste Vrijdag van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Elke donderdag:
9.30 - 16.00 uur.
Elke vrijdag:
9.30 - 10.30 uur.

Rozenkransgebed

Ma t/m vr 16.15 uur

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de zondagviering van 10.00 uur.

Kijk voor de actuele data op de website van de kapel.

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee in het Houten Huys (Begijnhof 34).

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en verzoening en voor persoonlijke gesprekken kunt u bij de priesters op de pastorie terecht in diverse talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt voor het sacrament van het doopsel, vormsel en het huwelijk. Informatie en afspreken via de pastorie.

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kunt u altijd op korte termijn een afspraak maken.

Ochtend- en avondgebed (Lauden en Vespers)

Samen met de sacramentijnen, in het Nederlands:

Lauden: ma t/m za: 7.30 uur
zo: 7.45 uur

Vespers: ma, di, wo en vr: 18.15 uur.

Do: 18.10 uur.

Za en zo: 17.40 uur.

IBAN Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door velen bezocht. Uw bijdrage, om deze unieke oase van gebed en rust open te houden en te onderhouden, kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0324 6880 67
*t.a.v. Vriendenkring
Begijnhofkapel, Amsterdam*
BIC-code: RABONL2U

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

Ik wil graag de Kapelkrant ontvangen;

Ik wil graag contact met een van de priesters;

Ik wil een adreswijziging doorgeven.