

De Rozenkrans

Erica Eitjes

In de Kapelkrant van 2018 willen wij van de redactie het gebed een extra plaats geven. Bidden kan natuurlijk in allerlei vormen. Maar in de Kerk is er ook sprake van allerlei gebeden die vanuit de historie volgens een bepaald stramien worden gebeden.

Deze keer willen wij meer uitleg geven over het bidden van de Rozenkrans.

Voor mij als kind van na het 2^e Vaticaans concilie speelde deze in mijn jeugd eigenlijk helemaal niet mee. Ik heb er nooit instructies over ontvangen en het was dus ook niet iets levends voor mij. Een aantal jaren geleden ben ik eigenlijk weer in contact gekomen met de Rozenkrans. Door het herhalend gebed creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en wat voor gedachten dit bij je oproept.

Voor mij een middel om tot een vorm van concentratie te komen om mijn geloof te beleven.

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer. Rozenkrans is ook de naam voor het 'rozenkransgebed' en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan. De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. Het gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen.

De 150 gebeden staan synoniem voor de 150 psalmen die de religieuzen bidden. Maar de gewone man kende deze psalmen niet of kon niet lezen, vandaar de vereenvoudiging naar 150 gebeden.

Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal en bidt men in totaal 5 Onzevaders en 50 weesgegroetjes. Dit heet dan een rozenhoedje, maar wordt ook vaak gewoon 'rozenkrans' genoemd. Tijdens het bidden van de rozenkrans worden het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.

Hoe bid je de rozenkrans?

We beginnen bij het 'staartje':

1. Het Kruis:

We maken een Kruisteken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

We spreken de Geloofsbelijdenis uit.

We zeggen de Lofprijzing: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

2. Daarna komt de eerste losse kraal, vaak is die ook groter:

Hier bidden we het eerste Onzevader.



3. Dan volgt er een groepje van 3 kralen.

Bij de eerste kraal: Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Gevolgd door het Weesgegroet.

Bij de 2^e kraal: Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Weer gevolgd door een Weesgegroet.

Bij de 3^e kraal: Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Gevolgd door het Weesgegroet en de Lofprijzing.

4. Losse kraal.

Bij de losse kraal bidt men het Eerste Geheim. (Uitleg volgt later.)

5. Tien kralen, ofwel een tientje.

Nu splitst de Rozenkrans zich en volgt het eerste groepje van tien kralen, een tientje genaamd.

Elke kraal is een Weesgegroet en na het tiende Weesgegroet zeggen we de Lofprijzing.

6. Losse kraal tussen de tientjes:

Tweede Geheim en het Onzevader.

En zo ga je door tot de splitsing. Tien Weesgegroetjes en op de losse kraal het Onzevader en het volgende geheim.

Als je alle kralen hebt gehad, bid je het afsluitend gebed:

Bid voor ons heilige Moeder van God. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus onze Heer, Amen.

We eindigen met het Kruisteken.

Welke geheimen worden overwogen bij het bidden van de rozenkrans?

De geheimen zijn gekoppeld aan de dagen van de week.

De Blijde geheimen (maandag en zaterdag):

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De geheimen van het Licht (donderdag):

1. Jezus wordt in de Jordaan gedoopt.
2. Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt de Blijde Boodschap en roept op tot bekering.
4. Jezus wordt van gedaante veranderd op de berg Thabor.
5. Jezus schenkt zijn Kerk de heilige eucharistie.

De droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gezeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):

1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

Tot zover het rozenkransgebed.

Daarnaast bestaan er verschillende soorten rozenkransgebed, met verschillende devoties, zoals bijvoorbeeld dat van de Goddelijke Barmhartigheid.

Deze is qua tekst veel compacter. Het gebed is door Jezus gegeven aan de H. Faustina.

Om u als lezer niet in de war te brengen en gezien de lengte van dit artikel, verwijs ik u daarvoor naar het internet als u de teksten zou willen leren kennen en deze zou willen bidden.

Mocht u door het bovenstaande ook eens de rozenkrans willen bidden, maar u heeft er geen, dan kan ik u de winkel in de Begijnhofkapel aanbevelen. Daar hebben ze een uitgebreide keuze.

Maar in het meest simpele geval kan tellen op de vingers ook nog, hoewel het dan wat lastiger is om tot een vorm van concentratie te komen en daarmee ook een vorm van rust, zoals eerdergenoemd.

Orgelbespeling Mark de Vries 17 juni

Pieter van Wijlick sss

Op 17 juni vierden we het heuglijke feit dat Mark de Vries al 25 jaar orgel speelt in onze Begijnhofkapel. Hij begon op de eerste vrijdagen van de maand en later tijdens de tweede zondag van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Vanaf 2003 heeft hij daarnaast zo'n dertig orgelconcerten in de kapel gegeven.

De orgelbespeling op 17 juni werd bijgewoond door ongeveer zestig mensen. Na het mooie spel was er voor genodigden gelegenheid Mark te feliciteren en iets te drinken. Zijn echtgenote Willeke de Vries hield een *laudatio*. Zij sprak onder andere over het improvisatietalent van Mark en vertelde dat hij tijdens het spelen de muziek zo uitkiest dat hij alle registers van het orgel gebruikt.

We zijn heel blij met de betrokkenheid van Mark bij deze kapel. En vanzelfsprekend hopen we dat er nog meer jubilea van hem bij ons zullen volgen.

Verslag Eerste Communie 10 juni

Stein van Thiel - vader van Jasmijn van Thiel

Zondag 10 juni deden zes meisjes hun eerste Heilige Communie in De Begijnhofkapel: Belle Bedaux, Carolina Meijer, Alessia Meijer, Sophie Ekas, Valeria Koper en Jasmijn van Thiel. Het was prachtig communieweer - warm en zonnig - en de kapel zat goed vol.

Willeke de Vries en Pater Pieter van Wijlick sss hadden de kinderen in tien lessen veel geleerd over communiceren met God. Door te luisteren, te tekenen, te knutselen en verhaaltjes te schrijven leerden de communicantjes dat je kunt communiceren met Jezus in je eigen hart. En dat je via anderen met Jezus kunt praten, want Jezus is onder ons aanwezig in de mensen.



Vrijdagavond was de generale repetitie. Daardoor wisten de communicantjes zondag precies wanneer, wat, waar en hoe. Het thema van de communie was 'bidden'. Willeke, Pieter, de ouders én een zusje van één van de communicantjes hadden de kerk prachtig versierd met dit thema. Aan het altaar zaten vier biddende Jezussen, en er hing een mooie poster met in kleurrijke letters de tekst "Jezus, leer ons bidden."

Er werd gezongen over bidden, en er werd ook gepraat over bidden. "Wat vraag je dan als je bidt?" vroeg Pater Pieter. "Dat zeg ik liever niet", zei één van de communicantjes. Er waren ook mooie woorden van een wijze oma: "Ik dank 's avonds voor de dag. We vinden alles vaak zo gewoon, maar alles wat je mee mag maken is

eigenlijk buitengewoon. Daar bij stilstaan, dat het allemaal niet gewoon is, maar buitengewoon, dát is voor mij bidden."

Na de mis was het tijd voor de groepsfoto (zie hiernaast). Daarna ging ieder zijns weegs om op het familiefeest de eigen communicant in het zonnetje te zetten. Willeke en Pieter zullen uitgeput op de bank zijn geploft. Wij hebben genoten van een mooie dag. Zoals onze Jasmijn erover zei: "Ik vond het een hele leuke dag want iedereen kwam speciaal om naar ons te kijken."

Sacramentsdag 31 mei

Op de tweede donderdag na Pinksteren wordt Sacramentsdag gevierd. Sacramentsdag is het Hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie centraal stelt. In de Begijnhofkapel was die dag een plechtige Eucharistieviering met als hoofdcelebrant de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts. Aansluitend werd een Sacramentsprocessie gehouden op het Begijnhof.

In zijn preek zei mgr. Woorts: "Met onze Heer Jezus Christus trekken wij op, straks met elkaar in de Sacramentsprocessie; dan is Hij aanwezig, werkelijk tegenwoordig onder het teken van het brood, het Allerheiligst Sacrament, omdat Hijzelf heeft gezegd bij het Paasmaal met zijn apostelen: 'Dit is Mijn Lichaam'."

In de Eucharistie heeft Hij Zijn kruisoffer nagelaten. "Door de Eucharistie blijft de Heer ons nabij, het teken van zijn eeuwigdurend verbond met ons, het eeuwigdurend verbond van zijn barmhartige liefde en trouw, waardoor wij mogen leven vanuit het vertrouwen dat Hij ons nooit loslaat, dat Hij ons altijd nabij blijft."

Dat geloof heeft door de eeuwen heen vele christenen beziel en getroost, aldus de Utrechtse hulpbisschop. Hij riep in het bijzonder de zalige pater Titus Brandsma in herinnering, de karmeliet die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd omgebracht in concentratiekamp Dachau.

Pater Titus, die een klein stukje geconsacreerde hostie in zijn brillenkoker bewaarde om Jezus bij zich te kunnen houden. Toen hij door het blokhoofd werd afgeranseld, hield hij de brillenkoker stevig onder zijn oksel. Zo bleef hij in de hel van Dachau vertroosting vinden in Jezus' aanwezigheid in de heilige Eucharistie.

Apostel van de liefde

Jim Schilder

De Begijnhofkapel wordt geleid door paters van de Congregatie van het heilig Sacrament. Die is gesticht door de heilige Pierre-Julien Eymard. Dit jaar gedenken we zijn 150^{ste} sterfdag. Wie was deze pater? En wat kenmerkt de congregatie?

Pierre-Julien Eymard was een jaar of vijf toen zijn familie hem ineens kwijt was. Verontrust ging zijn zus op zoek en vond hem in de plaatselijke kerk, op een trapje bij de tabernakel. Gevraagd naar het waarom, zei hij: "Ik ben dicht bij Jezus en ik luister naar Hem."

Het is een anekdote uit het leven van pater Eymard, die aan twee Bijbelse figuren doet denken. Aan de jonge Samuel, die reeds als kind diende in het heiligdom van de Heer; zijn slaapplek was bij de ark, het heiligste deel van het heiligdom. De anekdote doet ook denken aan Jezus. Ook Hij was als kind eens zoek en werd teruggevonden in het heiligdom van de Heer: in de tempel. Tegen zijn geschrokken ouders zei Hij: "Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?"

Moest zijn – uit dat moeten spreekt een heldere urgentie. Jezus kon niet anders dan leven in dienst van zijn Vader. Samuel, die zou uitgroeien tot een van de grootste profeten van het Oude Testament, koos als vanzelf voor de 'verblijfplaats' van God, omdat hij daartoe was geroepen, zonder het te weten. Pierre-Julien Eymard zocht als vanzelf de nabijheid van Christus, die in de vorm van geconsacreerde hosties werkelijk aanwezig is in de tabernakel. Jaren later zou hij de "apostel van de eucharistie" worden genoemd.

Pierre-Julien Eymard werd geboren in 1811 in La Mure, een dorpje in de Franse Alpen. Al vroeg wist hij dat hij priester wilde worden. Ondanks protest van zijn vader begon hij aan de opleiding, maar door gezondheidsperikelen liep dat aanvankelijk op niets uit. Later lukte het wel en in 1834 werd hij gewijd. Zijn visie op mens, geloof en God was sterk beïnvloed door het toen heersende Jansenisme, een stroming die nadruk legt op de zondigheid en nietigheid van de mens die altijd in alles tekortschiet. Rond 1835 had Eymard een ervaring die hem tot een ander inzicht bracht.

Tijdens een wandeling bij Saint-Romans beleefde hij "een heerlijk uur" op de Calvarieberg, "mijn mystieke rots", zoals hij die in een brief noemde. "Ik voelde in mijn binnenste de onvergetelijke vreugde van innerlijke vrede en stil gebed." Zijn biograaf André Guittou schreef hierover: "Deze ervaring maakt de weg vrij naar bevrijding, naar een leven waarvan liefde het centrum is."

Behalve met Jezus had Eymard ook een bijzondere band met Maria, zozeer zelfs dat hij zich in 1839 aansloot bij de congregatie van de paters Maristen. Eymard was op vele fronten actief: hij kon uitstekend preken, lesgeven en organiseren.



Op Sacramentsdag in 1845 had hij een ervaring die zijn leven overhoop zou halen. Tijdens de processie in Lyon droeg hij de monstrans met het Allerheiligste en voelde ineens een ongelooflijke aantrekkingskracht tot Jezus in de Eucharistie. Hij nam zich heilig voor de mensheid de liefde van Christus in de Eucharistie te verkondigen. Dit werd voor hem steeds belangrijker en in 1856 verliet hij met een bezwaard hart de Maristen om een eucharistische congregatie te stichten. Hij wilde niet alleen de mensen in de Kerk bereiken, maar juist ook de velen die in het Frankrijk van na de Revolutie waren vervreemd van het geloof en die na jaren van religieuze kaalslag geen idee meer hadden waar het in de Mis eigenlijk om gaat. Na veel vallen en opstaan werd de Congregatie van het heilig Sacrament in 1856 opgericht. De eerste vestiging was in Parijs, in de grote stad, want in de treurige tijd van de Industriële Revolutie was volgens Eymard daar de nood het hoogst.

Drie jaar voor zijn dood in 1868 ging pater Eymard op retraite in Rome. Tijdens die dagen werd hij

zich ten diepste bewust van de liefde die Christus voor ons heeft in diens volledige zelfgave aan het kruis en in de Eucharistie. Het antwoord van pater Eymard kon niet anders zijn dan een streven naar zijn volledige zelfgave, naar een complete overgave en beschikbaarstelling aan God – een houding die in beginsel al leefde in het hart van de vijfjarige Pierre-Julien toen hij op dat trapje bij de tabernakel stond om naar Jezus te luisteren.

De Eucharistie was het centrum van zijn leven. Dat geldt ook voor de paters sacramentijnen die nu de Begijnhofkapel bestieren, in een tijd die vergelijkbaar is met die van Eymard: na jaren van religieuze kaalslag is het eens te meer nodig om de onvoorwaardelijke liefde te verkondigen van Christus in de Eucharistie en zo in ons leven.

Meer weten?

Bij de gemeenschap van de sacramentijnen in de Begijnhofkapel zijn ook 'buitenstaanders' aangesloten die zich sterk verbonden voelen met de spiritualiteit van pater Eymard. Zij hebben die verbondenheid uitgedrukt in een belofte en heten "associés". Als je hierover meer wilt weten, stuur dan een mailtje naar pater Aad van Ruiten, sss.aadvanruiten@gmail.com

Zie ook www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Overleden Howard (Stanley) Gold

Pieter van Wijlick s.s.s

Op 16 mei is Howard Gold op 89-jarige leeftijd vrij plotseling overleden aan een longontsteking. Vanwege een val, enkele jaren geleden, kwam hij in een rolstoel terecht. Korte tijd daarna is hij blind geworden. Daarom bezocht ik hem in Groenhof en later in de Makroon (voorheen St. Bernardus) en bracht hem de ziekencommunie. Wij hebben Howard via de Begijnhofkapel leren kennen. Het moet ergens tussen het jaar 2000 en 2005 zijn geweest. Hij kwam trouw om 16 uur naar de aanbidding in de kapel en ging na de Eucharistieviering van 17 uur weer weg. Hij vertelde mij een keer: 'In de Begijnhofkapel is mijn geloof in de Kerk opnieuw geboren!' Howard werd op 27 april 1929 geboren in de Verenigde Staten, in New York. Van geboorte joods liet hij zich als volwassene katholiek dopen. Hij studeerde aan de Columbia-universiteit in zijn geboortestad. Daar werkte Howard mee aan het maandblad

Jubilee. Dit was een tijdschrift over "de Kerk en haar volk". Hier heeft hij dichter-schrijver Robert Lax leren kennen, die later bij zijn doop zijn peetvader zou worden. De bekende Thomas Merton (trappist in Kentucky) was een vriend van deze schrijver. Door het lezen van Merton's boek: 'Louteringsberg – The Seven Storey Mountain', kwam Howard tot het besluit om katholiek te worden. In dit boek beschrijft Merton zijn



geschiedenis van katholiek worden. In de correspondentie die Howard heeft nagelaten, waren diverse brieven van Robert Lax en Thomas Merton te vinden. Howard was een intellectuele man. In de tijd dat wij hem leerden kennen, kwam Howard in de Bibliotheca Rosenthaliana in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam op de Singel vlakbij het Spui. Deze collectie joodse boeken wordt beschouwd als een van de grootste joodse collecties in Europa. Howard las meerdere boeken tegelijk. Een belangrijke vraag voor hem was waarom de Joden in de persoon Jezus niet de Messias hebben herkend.

Ik heb Howard Gold op 23 mei 2018 vanaf Sint-Barbara begraven. Tijdens zijn uitvaartviering heb ik op verzoek van Howard een gedeelte uit het bovengenoemde boek van Merton gelezen. Hier spreekt Thomas over de inhoud van de lesstof op de universiteit in zijn tijd, die volgens hem te wensen overliet. Als tussenzang heb ik psalm 23 genomen, de Heer is mijn herder, die de joden meestal gebruiken tijdens een uitvaart. Voor de Evangelielezing heb ik een gedeelte uit Lucas genomen, waar Jezus als twaalfjarige tussen de rabbi's in de tempel zat, naar hen luisterde en hun vragen stelde. Dat Howard nu in het huis van de vader rust mag vinden en een antwoord op zijn vraag waarom de joden in Jezus niet de Messias hebben herkend.

Allerheiligen en Allerzielen

Nico Koomen

Wanneer deze Kapelkrant uitkomt, zijn 1 en 2 november nog een eind weg. Wat mij echter al een aantal jaren opvalt, is dat Allerheiligen en zeker Allerzielen meer in de belangstelling staan. Tegen Halloween, een gebruik uit de tijd van de Kelten die geloofden dat de geesten van overledenen terugkwamen om een nieuw leven te beginnen, kunnen we niet op. Overgewaaid uit de Verenigde Staten heeft Halloween in heel korte tijd vaste voet aan de grond gekregen en wordt er op 31 oktober heel wat afgegrized. Het zij zo.

Het afscheid van een overledene is, ook bij katholieken zo merk ik ook in mijn omgeving, divers geworden. De 'standaard' van een, liefst gezongen, uitvaartmis is er niet meer. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals de opkomende tendens van crematie, waarbij in een daarvoor beschikbare ruimte een herdenking kan worden gehouden. Ook is er voor het betrekken van familie en vrienden bij een uitvaart/afscheidsbijeenkomst vandaag de dag meer ruimte. Daarnaast zijn er heel praktische redenen zoals de beschikbaarheid van een priester en zo mogelijk een koor.

Het lijkt of er meer afstand is ontstaan tot het als gelovigen in kerkelijk verband afscheid nemen van een overledene. Ik heb echter niet de indruk dat er meer afstand is ontstaan tot het herinneren van de overledene, dat blijkt in het bijzonder op Allerzielen.

Op radio en tv (ja zeker, ook bij kro/ncrv) wordt stilgestaan bij en vaak ook uitleg gegeven van de betekenis van Allerzielen: waar Allerheiligen exclusief voor onze heiligen is gereserveerd, is ons gebed met Allerzielen voor alle overledenen.

In veel parochiekerken, zo ook in de onze in Sassenheim, is op Allerzielen een speciale herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar. Het stuk voor stuk hardop voorlezen van hun namen, waar je er velen van hebt gekend, maakt op mij altijd diepe indruk. Het door familie in ontvangst nemen van het herdenkingskruisje, dat tot dan in de kerk op een speciale plaats hing, ontroert. Alsof, het is natuurlijk niet zo, je de overledene een stukje terugkrijgt... Het vervolgens samen in het donker,

kraag op want het is herfst, met lichtjes naar het naast de kerk gelegen kerkhof gaan is een waardige afsluiting van de Allerzielenviering.

Ik hoop dat eenieder die het verlies van een dierbare te betreuren heeft aan de komende Allerzielenviering in zijn parochie troost en steun zal ontlennen.

Zeven vragen aan Mark de Vries

Erica Eitjes

Mark en ik ontmoeten elkaar in de Port van Cleve voor dit gesprek, een plek waar hij vaker komt. En dat is te begrijpen, want het is een gezellige plek met bijzondere bieren, waar ik de naam helaas meteen weer van vergeten ben.

1. Wat is je taak / functie in de Begijnhofkapel?

Ik ben hier organist sinds 25 jaar, om precies te zijn sinds januari 1993. Ik heb daar vorige maand een jubileumconcert voor gegeven. Sinds 2003 doe ik aan orgelbespeling op zondagmiddag. Verder ben ik bezig met de veiligheid, de BHV. En ik zit in het kerkbestuur. Ook ben ik actief bij de Stille Omgang als organist/Bhv'er.

2. Hoe ben je hier terechtgekomen?

Ik ben hier terechtgekomen door de Sacramentijnen. Jan van Burgsteden werd rector hier. Ik ben toen door Eugène en Aad benaderd om orgel te komen spelen, en dat is langzamerhand uitgebreid.

3. Wat betekent Katholiek zijn voor jou?

Ik ben een in Deventer geboren en getogen protestant uit de Gereformeerde Kerk in de Calvinistische leer. Op de middelbare school kwam ik in aanraking met de Katholieke kerk. Er was een r.-k. priester voor de r.-k. mensen op onze school. Ik ging er niet naar toe als protestant, maar ik kende wel veel r.-k. medestudenten. Zij vertelden mij dat er een vacature was voor een organist op zaterdagavond, waar ik op reageerde per sollicitatiebrief. Ik was de enige kandidaat en werd aangenomen. Zo werd ik in 1980 organist in de r.-k. kerk van Roden, de Triniteitsparochie. Ik voelde me aangetrokken tot het mystieke en het gregoriaans. Dat was totaal anders dan ik gewend was. Ik werd vanaf het begin

opgenomen in de gemeenschap; dat ik protestant was was geen enkel bezwaar. Voor mij zijn mijn muzikale werkzaamheden in zowel de r.-k. als de PKN-kerken in oecumenische zin belangrijk voor mijn christen zijn. Mijn credo is: muziek verbindt, waar mensen grenzen maken.

Op 17 december 1985, na een jaar catechese, ben ik katholiek geworden in de parochie van de Heilige Johannes Vianney, ook wel de Pastoor van Ars genoemd. Leuk detail is dat Pater Eymard hem ook heeft ontmoet. Een link met daar en hier.

Maar goed, daarna ben ik in augustus 1990 in Amsterdam komen wonen. Ik kwam daar terecht in de VVL-parochie in Oud-West bij pastoor Leo Nederstigt. Ik ben daar 7 jaar organist geweest. Daarnaast ook lector, ik heb daar van alles gedaan. In 1992 heb ik Willeke leren kennen. In 1995 is Willeke ook katholiek geworden in De Liefde aan de Da Costakade. In 1998 zijn we getrouwd in de Begijnhofkapel met Eugène als concelebrant.

Katholiek zijn betekent veel voor mij. Maar wat is het? De meeste waarde voor mij is het christelijke. Rooms-katholiek past bij mij het beste als persoon, maar tegelijkertijd ben ik eigenlijk heel oecumenisch. Ik wil een bijdrage leveren aan de eenheid van het christen zijn.

De rooms-katholieke invulling van geloof is de vrolijke muzikale noot in plaats van de zwaarheid van het geloof. Dat ik zo veel ben gaan doen in kerken is omdat ik voor veel muzikale dingen in de kerk ben gevraagd vanwege mijn muzikale kennis.

4. Wat vind je echt leuk, en wat niet?

Er zijn zo veel dingen die ik echt leuk vind. Maar als alles op zijn plek valt zoals het moet zijn, vind ik het echt leuk.

Minder leuk: hoewel wij in de rooms-katholieke kerk veel liturgische elementen uit het jodendom hebben overgenomen, mis ik de verbinding met de Messias belijdende joden en het gelovige volk van Israël. Binnen de protestantse kerk is men daar veel meer bij betrokken.

De Messias belijdende joden zijn in Israël derderangs burgers.

5. Wat vind je het spannende van onze tijd, de huidige cultuur? Wat daagt je uit, waarover vind je je op?

Deze tijd is een uitdaging voor christenen om zich te heroriënteren op hun geloof. Wat in de wereld gebeurt beangstigt veel mensen, dat ervaar ik in gesprekken. Maar op het eind komt het goed, God is er altijd.

"De mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest, maar wat niet op komt dagen. Zo heeft men meer te lijden dan God te dragen geeft." Dit gezegde vind ik heel toepasselijk voor deze tijd. Mijn inspiratie vind ik in het geloof, in de mensen van goede wil om mij heen. Gelovig of niet-gelovig maakt niet uit.

6. Wat doe je in je vrije tijd?

Buiten de kerk heb ik nog vele hobby's. Ik lees graag over theologische vraagstukken. Ook ben ik geïnteresseerd in oorlogen, bijvoorbeeld de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in Indonesië en Korea. Ik ontmoet mensen die dat met mij willen delen.

Als beveiliging in een museum wil ik kennis opdoen van de tentoonstellingen. Ik krijg ook altijd de catalogus.

Ik vind het een uitdaging om door een toevallige ontmoeting op straat of op het werk met mensen van gedachten te wisselen. Ik probeer het gesprek dan te leiden naar religie.

Geïnteresseerden stuur ik ook regelmatig naar de Papegaaikerkerk en de Begijnhofkapel. Ik vertel ze de geschiedenis van de 80-jarige oorlog met Spanje en de religieuze consequenties daarvan in Nederland en voor Amsterdam, het ontstaan van de r.-k. schuilkerken en het waarom daarvan. Als ze daar voor openstaan spreek ik over de linken naar onze tijd: hoe zien wij de wereldreligies en hoe gaan we daar mee om? Dit zie ik als een van de uitdagingen van onze tijd als gelovige!

7. Wat wil je nog kwijt?

Mijn wens is dat wij katholieken meer openstaan voor de interreligieuze dialoog. Dat kan al beginnen met elkaar groeten als je naar verschillende kerken gaat, zodat een gesprek kan ontstaan. Als je iemand voor het eerst groet loopt hij misschien door. Maar bij de tweede, derde, vierde keer zal hij toch uit beleefdheid teruggroeten, en dan is er wel een moment van contact dat er eerder niet was.

Bij de grote monotheïstische godsdiensten ligt de uitdaging om in gesprek te gaan.

Als ik de kans had zou ik God weleens willen vragen of Hij er niet verdrietig van wordt dat wij in

zoveel denominaties het geloof belijden. Kijk alleen al bij de christenen.

Als wij op microniveau (met collega's op het werk, joden, christenen, boeddhisten, moslims) een kleine dialoog kunnen hebben, dan is dat hoopgevend. Wij kunnen daar meer voor openstaan.

Een ervaring rijker. Guatemala.

Nico Koomen

Mijn echtgenote Ans en ik hadden afgelopen mei het voorrecht met een tweeweekse reis Guatemala in Midden-Amerika te bezoeken. De eerste week stond in het teken van het dochterbedrijf van Bejo Zaden, een Nederlands groentezaadbedrijf waar ik als commissaris aan verbonden ben. Bejo is actief in Guatemala voor Midden- en Zuid-Amerika. Dat gaat heel goed, omdat wij ons in Nederland bekwaamd hebben in de productie en veredeling (verbetering) van groenterassen.

Bejo is in Midden-Amerika om goede zaden te produceren en te verkopen. Maar er is meer, dat zit wel in het 'DNA' van het bedrijf. Zo bezochten we een door het bedrijf bekostigde school, een internaat eigenlijk, waar jonge jongens in de leeftijd van 12 tot ongeveer 16 jaar worden bijgeschoold, onderwezen in wat in Nederland algemene vorming zou heten en in ondernemerschap. Het was ontroerend te zien en te ervaren hoe de leiding van deze school begaan is met het lot van deze kinderen aan het begin van hun leven, vastbesloten om hen te versterken en daarmee meer kans te geven in een land waar toch veel armoede is. Ans bekeek met haar achtergrond in het onderwijs het werkboek van Francesco en maakte hem op grond van wat zij zag een compliment! Hoe bevoorrecht zijn we dan niet in Nederland.... Bij mij kwam op dat de missionarissen en missiezusters naast het brengen van het christendom onderwijs en gezondheidszorg altijd ook minstens zo belangrijk gevonden hebben.

In de tweede week hadden we een eigen programma. Dat gaf ons de gelegenheid om meer van het land te zien en te leren kennen. In enkele dorpjes aan het meer van Atitlan is het leven nog traditioneel. De vrouwen dragen prachtige kleurige kleding met vaak een baby,

die rustig een tukje doet, in een al even kleurige draagdoek op de rug. Toen de Spanjaard Pedro de Alvarado in 1492, die meende in India te zijn aangekomen, met drie schepen in Guatemala aankwam, begon de kolonisatie. De oorspronkelijke bevolking, de Maya's, werd bij de introductie van het katholieke geloof niet veel keus gelaten. Later kwamen er ook protestante evangelisten uit de VS naar Guatemala. Tot op vandaag zijn de Maya's helaas achtergesteld.



De oorspronkelijke rituelen van de Maya's maken deel uit van het dagelijks leven. Een bezoek aan een bijeenkomst waar aan chuchkajau (een 'ziener') aan het werk was kwam ons wel heel onwennig over. Het katholieke geloof is op een merkwaardige manier ingeburgerd geraakt. Het viel ons al op bij het bezoek aan Chichicastenango waar tweemaal per week een grote markt wordt gehouden, een groot avontuur van kopers en verkopers in traditionele kleding en de mooiste uitstallingen. We bezochten de grote Santo-Tomaskerk. Op de trappen moest je omzichtig mensen ontwijken die bloemblaadjes brandden, bij binnenkomst in de kerk waren een waarzegster en een bezoekster, beiden geknield, in gedachten verzonken en de heiligenbeelden in de kerk droegen Mayakleding. Omdat het kruis een eeuwenoud Mayasymbool is en in de Maya rituelen ook wierook en kaarsen werden gebruikt, kon het christelijke geloof, met instemming van de Spaanse priesters, min of meer worden verbonden met de Mayagoden. Als je dat zelf kunt waarnemen en later ook uitgelegd krijgt, is dat wel een eyeopener. Het katholieke geloof mag dan een wereldkerk zijn, maar nooit eerder ervoeren wij een zo lokale invulling. Een ervaring rijker...

Bijeenkomst Focolare - Religieuzen en Godgewijden

Pieter van Wijlick sss

Deze ontmoeting is georganiseerd voor religieuzen en godgewijden die in contact zijn met de Focolarebeweging. Het was van 12-15 april in Castel Gandolfo (Italië).

De bedoeling was om na te denken over de toekomst van het religieuze leven. Er werden initiatieven getoond waarbij religieuze ordes of congregaties contact hebben met geassocieerde leden. Deze samenwerking brengt vernieuwing bij de religieuzen en ook contacten met jongeren. We waren met 47 religieuzen, mannelijk, vrouwelijk en enkele geassocieerde leden.



Er werd een dvd getoond van Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging over het beleven van de **eenheid**. Het is de doelstelling van de beweging om zich wereldwijd hiervoor in te zetten op basis van de woorden van Jezus: 'Moge allen één zijn!' (Joh. 17). Dit is ook een belangrijke basis voor het religieuze leven, het gemeenschappelijk leven, volgens de woorden: 'Waar twee of meer in Mijn Naam verenigd zijn, daar ben ik in hun midden' (Mt.18,20). Dit is de basis van het christelijk leven.

Religieuzen die contacten hebben met jongeren en samen activiteiten doen gaan naar buiten toe zoals ook paus Franciscus dit wenst. Het is belangrijk voor religieuzen om **samen het Evangelie te beleven** en ook het lijden waar wij mee te maken krijgen goed te beleven. Hierin Jezus herkennen in zijn verlatenheid op het kruis. Zo delen in het lijden en aanvullen met ons leven wat er in het lijden van Jezus ontbreekt.

In een andere dvd spreekt Chiara Lubich over het **contact tussen religieuzen van de eerste generatie en van de tweede generatie**. Het is belangrijk om de verschillen tussen de eerste en de tweede generatie te waarderen en van elkaar te leren. De jonge religieuzen hebben een eigen onderscheiden persoonlijkheid. Er is liefde onder elkaar als bij de Drie-eenheid. De kinderen, de jongeren, hebben iets wat de eerste generatie niet meer heeft: het enthousiasme, de genades die de wil helpen, 'die sprint geven', leven voor alles, totalitair. De jongeren zijn vaak nog niet heel concreet, de werkelijkheid van hun willen is nog niet volmaakt.

Er moet vertrouwen aan de jonge religieuzen gegeven worden en ook verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat er door meerdere religieuzen samen naar de jongere religieuzen gekeken wordt en ze te blijven volgen. Het gaat erom hoe God jonge religieuzen ziet en niet hoe oudere religieuzen willen dat ze moeten zijn. Het is goed om hen in contact te brengen met plaatsen van geleefde spiritualiteit die hen als gelovigen kan helpen. Ook hen leren bidden, samen met hen en toevertrouwen aan God. Andere landen en culturen vragen weer om een andere benadering van jonge religieuzen. Naar de jongeren toe gaan waar ze zijn.

Voor jonge religieuzen is het goed om vooral de eerste jaren van het leven van de stichter te bestuderen. Het is belangrijk om het ideaal van de stichter door te geven. De stichter volgde God en ook elke religieus moet God volgen.

Ook is het goed om geïnteresseerde jongeren naar bijeenkomsten te laten gaan die hen met het christelijk leven laten kennismaken en met elkaar. Hen een spiritualiteit van gemeenschap laten ervaren. Dat kan ook door grotere evenementen zoals de Wereld Jongeren Dagen (2019 Panama) en het Genfest (jongerenontmoeting Focolarebeweging, dit jaar in Filippijnen met zo'n 10.000 jongeren). Jongeren houden van authenticiteit en eerlijkheid.

Ook van persoonlijke ervaring beleefd vanuit het Evangelie. Wat heeft God in ons leven gedaan? Ook is het goed om 'geleefde moeilijkheden' in het religieuze leven met jongeren te delen. Dat stellen ze op prijs. Als er fouten zijn gemaakt dan is het goed als een religieus aan jongeren ook zijn

excuses aanbiedt. Zij zijn dan ook bereid om te vergeven.

De verrijzenis van Rome. Chiara Lubich komt in 1949 terug in Rome vanuit de bergen in de buurt van Trente. Zij had hier met haar vriendinnen een bijzondere ervaring met God opgedaan. Chiara komt na deze ervaring terug in een stad die in die tijd, net als andere steden in Europa, te maken heeft met een mens die een grote vrijheidsdrang kent. Van een goddelijk leven in de Drie-eenheid komt zij terecht in een aardse leven in een grote

stad. Het christelijk leven dat zij heeft ervaren wil ze beleven met haar vriendinnen en andere mensen in deze stad en doorgeven aan andere mensen. De werkelijkheid in de wereld voor God plaatsen. De wereld is al bewoond door God, die verrijzenis is, met een blik die met liefde de dingen laat ontkiemen. De werkelijkheid door het oog van God zien.

Dit zijn drie etappes die tot actie kunnen leiden: 1.

1. Hoe kijk ik?
2. Hoe onderling leven in eenheid met God? Wederzijds de liefde beleven en samen levende cellen vormen.
3. Dit leven met God, een leven vanuit de Drie-eenheid, in de wereld brengen.

Meerdere keren **uitwisseling in een groep**. Een keer herkende ik mij niet in de groep met de uitkomsten van de anderen. Het ging over als religieus onze bijdrage geven op de plaats waar we zijn. Ik ervaarde onbegrip. Dat was voor mij een moment van verlaten voelen: zoals Jezus op het kruis, dacht ik bij mezelf. Ik dacht toen: wat wil God mij laten begrijpen? Moet ikzelf iets veranderen aan mijn leven? Dat blokkeerde mij en ik sprak het uit naar een andere religieus. Die luisterde naar mij. Meteen daarna stond er een bekende Nederlandse familie achter mij, man en vrouw. Zij hadden gelijktijdig een bijeenkomst voor gezinnen vanuit de hele wereld (1000 mensen). Zij spraken mij aan en lieten mij weten dat ze graag in Amsterdam iets voor gezinnen willen doen met kinderen met een beperking. Zij waren hier namelijk in gespecialiseerd. Of ik hieraan als priester en religieus wilde meewerken?

Was dit een antwoord van God? Ik ervaarde op dat moment eerst een sterven en daarna een

verrijzen. Als community in Amsterdam gaan we bekijken wat we hiermee kunnen doen.

Religieuzen kunnen veel doen aan **begeleiding van leken**. Ze kunnen jongeren helpen om naar de stem van God te luisteren. Ze kunnen bijdragen aan een Geest van gemeenschap, van gemeenschappelijk leven. Religieuzen kunnen het beste werken via de congregatie. Zo de eigen orde vernieuwen. Er is behoefte aan profetisme. Een religieus laat zien dat op het einde van alles het toch God is die blijvend is maar ook dat Hij er is, levend onder mensen. Religieuzen zijn al profetisch doordat ze hun leven aan God geven. Dat is een fundamenteel doel: laten zien dat God er is en de wereld wakker schudden.

Belangrijk voor religieuzen is dat ze een **werk** hebben. Als dat wegvalt is het belangrijk om te kijken wat een ander werk in deze tijd zou kunnen zijn. Evangeliseren op een andere manier. Aanwezigheid van religieuzen kan heel belangrijk zijn voor de plaatselijke kerk. Een belangrijk werk van religieuzen is ook het lijden, dat er door omstandigheden is, lief te hebben. Aanwezig zijn vanuit een gemeenschappelijk christelijk leven. Communio is belangrijk, maar gemeenschappelijk leven vanuit de geest van 'waar twee of meer in Mijn Naam bij elkaar zijn' is toch nog belangrijk anders!

Alle mogelijkheden die wij als religieuzen krijgen om **het evangelisch leven van eenheid door te kunnen geven** moeten we aangrijpen. *Onze eenheid met God en met elkaar is belangrijker dan onze werken.* In het lijden geeft God ook de genade om dit aan te kunnen. Wij zijn zelf instrumenten van God en we hebben hiervoor ook instrumenten in ons gekregen om mee te werken. Wij moeten ons niet haasten bij ons werk maar ook onze bijdrage aan leken geven, aan andere bewegingen en contact houden met elkaar. Samenwerking zoeken tussen mannelijke en vrouwelijke religieuzen en ook met niet religieuzen.

Beweging van de religieuzen en Charisma's voor de eenheid.

Andere landen hebben een ander verhaal en groeien anders.

Oktober 2018: gewone synode met/voor/over de jongeren

Johan Smit

In oktober 2016 maakte het Vaticaan bekend dat Paus Franciscus het thema voor de algemene bisschoppensynode van 2018 had bepaald:

“Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping”.

Onderscheiding? Niet vreemd, als je bedenkt dat de paus jezuïet is! Met het thema *jongeren, geloof en onderscheiding van roeping* wil de Kerk, aldus de verklaring, “jongeren vergezellen op hun weg naar volwassenheid, zodat zij, door een proces van onderscheiding, het plan voor hun leven kunnen ontdekken en dat met vreugde kunnen realiseren, open voor de ontmoeting met God en de medemens en zich actief engagerend in de opbouw van de Kerk en de samenleving.”

Deze synode ligt in het verlengde van de synodes over het gezin (2014 en 2015) en de exhortatie van de paus hierover: *Amoris Laetitia* (De vreugde van de liefde). Om de paus en de synodedeelnemers te informeren over de jongeren van onze kerk werd in 2017 een online-enquête gehouden (in ons land o.a. via de website www.jongkatholiek.nl en wereldwijd 15.000 via Facebookgroepen) waarin jongeren over hun leven en hun geloof werden bevraagd. Ook een klein aantal niet-katholieke jongeren reageerden. Daarover dadelijk meer.

In de week voor Palmzondag dit jaar (19 – 24 maart 2018) werd een zgn. presynode gehouden in het Vaticaan, waaraan meer dan 300 jongeren van heel de wereld deelnamen. Danny Hakvoort (24 jaar oud, theologiestudent) deed daar als afgevaardigde voor Nederland aan mee. Hij vertelde dat ze – net als bij een “echte” synode – een slotdocument hadden geschreven waar zij allemaal achter konden staan. Dit hadden zij aan de Paus overhandigd voor de synodedeelnemers. Dus is er ook een exemplaar voor bisschop Mutsaerts, die als afgevaardigde van de Nederlandse bisschoppen deel zal nemen.

Ik heb voor u eens gegrasduind in de statistisch verwerkte antwoorden van de Nederlandse jongeren op de vragen van bovengenoemde enquête.

Op 25 november 2017 waren er 1156 vragenlijsten ingevuld, waarvan 511 volledig. De hier vermelde

gegevens komen uit de volledig ingevulde formulieren. De enquête bevatte in totaal 56 vragen, waaronder twee open vragen. De leeftijden van de respondenten variëren van 15 tot 38 jaar. Hun scholing: 48 mbo, 108 havo/vwo, hbo 127, universiteit 183, gepromoveerd 5. De antwoorden zijn geanonimiseerd.



Het merendeel (420) vindt dat het geloof heeft bijgedragen aan de eigen persoonlijke groei en vindt het geloof nu nog steeds belangrijk in het eigen leven. 391 noemen zich katholiek. Over de sociale kant van de Kerk zijn de jongeren te spreken. Een meerderheid is positief over de liefdadigheid, de maatschappelijke projecten en het werk van missionarissen in ontwikkelingslanden. 350 hebben vertrouwen in de katholieke kerk (500 in de medische sector, 400 in scholen en universiteiten, 200 in banken). Op de vraag *Wie is Jezus voor jou?* kiezen 364 de zoon van God, een voorbeeld om na te volgen (254), de Verlosser (261) en iemand die van me houdt (247). 232 gaat één keer per week naar de kerk, 121 één keer per maand. Een op de drie geeft aan de hele dag door op internet te zitten. De meeste jongeren (61%) zitten meestal een paar keer per dag op internet. 57% van de respondenten vindt van zichzelf dat hij/zij vaker op internet zit dan goed voor iemand is. 93 hebben niet zo'n positief zelfbeeld, 202 niet zo'n positief wereldbeeld. 88 gaf aan lid van een politieke partij te zijn. Gevraagd naar wat de kerk meer zou moeten doen: 304 vragen meer aandacht voor maatschappelijke problemen, 174 meer aandacht voor het milieu, 200 aandacht voor bescherming van het menselijk leven. De grootste groep: kerk, do what you preach!

Als u zich verder op de hoogte wilt stellen:

www.rkkerk.nl/dossiers/dossier-jongerensynode/

Cursussen en activiteiten 2018 - 2019

De Begijnhofkapel verzorgt een gevarieerd aanbod van cursussen en activiteiten, voor kinderen, jongeren en ouderen. Deze bijeenkomsten zijn een goede manier om je geloof te verdiepen en je kennis te vergroten. Alle onderdelen hebben plaats in de pastorie van de kapel, tenzij anders aangegeven.

CURSUSSEN

Jongeren in gesprek (18-40 jaar)

Als je je geloof wilt verdiepen en er met anderen over wilt praten, dan ben je van harte welkom in deze gespreksgroep. We behandelen de basiselementen van het katholieke geloof vanuit de H. Schrift, de catechismus voor jongeren (*Youcat*) en met dvd's. Na de inleiding is er gelegenheid tot uitwisseling. We sluiten de avond af met vijftien minuten aanbidding. Daarna is er gelegenheid even na te praten met een drankje.

Tijd: Maandag, 20.00 – 22.00 uur

Vergoeding: per avond € 3,-

Data: 24 sept, 8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov, 10 dec, 7 jan, 21 jan, 4 feb, 18 feb, 4 mrt, 25 mrt, 8 apr, 29 apr, 13 mei, 27 mei.

Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss.

E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Eucharistie

De eucharistieviering (Mis) is tweeduizend jaar geleden ontstaan en is in de kern niet veranderd. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Waar gaat het over?

En wat betekent het voor ons? Op vier woensdagavonden gaan we in op de joodse en christelijke achtergronden van de heilige Mis. We bekijken de doordachte opbouw van de viering en de functie van de vele onderdelen. Ook zullen we aandacht besteden aan het boek "Het bruiloftsmaal van het Lam" van Scott Hahn. Dit alles vanuit de gedachte: meer kennis kan zorgen voor een verdieping van de geloofservaring.

Tijd: Woensdag, 19.30 – 21.00 uur

Vergoeding: € 12,-

Data: 10 okt, 7 nov, 9 jan en 8 mei

Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss.

E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Eucharistische bezinningsdagen

Een soort retraite van twee keer één dag in De Papegaai (kerk en pastorie).

Het gaat om een combinatie van liturgie, bezinning en informatie. We vieren de H. Mis, nemen tijd voor aanbidding, bespreken en overwegen met hoofd en hart het mysterie van het eucharistisch offer. Wat betekenen de Mis en

aanbidding? Hoe geven die vorm aan onze relatie met Christus?

Tijd: Zaterdag, 9.30 – 16.00 uur

Vergoeding: € 16 per dag, incl. lunch

Data: 15 september en 2 maart

Plaats: Pastorie De Papegaai, Nieuwezijds Voorburgwal 293

Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss.

E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op woensdagochtend komen we bij elkaar om te praten over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We gaan met elkaar in gesprek en delen onze ervaringen. Er is ook plaats voor de actualiteit.

Begeleiding: José Huijberts

Aanmelden via de pastorie (zie achterpagina)

Tijd: Woensdag, 10.00 – 12.00 uur

Vergoeding: € 21,-

Data: 5 sep, 3 okt, 7 nov, 9 jan, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni

Rond het Woord van Leven

"Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen" (Hand. 2, 42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. De meditatie van het maandelijkse "Woord van Leven" kan ons inspireren als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.

Tijd: 3^e dinsdag v/d maand, 20.00 – 21.30 uur

Vergoeding: € 30,-

Data: 21 aug, 18 sept, 16 okt, 20 nov, 18 dec, 15 jan, 19 feb, 19 mrt, 16 apr, 21 mei, 18 juni

Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss.

E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

KINDEREN

Doopsel

Ouders die hun kinderen willen laten dopen of volwassenen die het Doopsel willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de pastorie (zie voorpagina), voor nadere informatie en vragen of een oriënterend gesprek.

Eerste H. Communie

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd

en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.

Begeleiders: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss.

Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur

Vergoeding: € 30,- (incl. materiaal)

Data: 9 dec, 13 jan, 27 jan, 10 feb, 3 mrt, 10 mrt, 24 mrt, 7 apr, en 12 mei.

Info / aanmelden: via de pastorie (zie achterpagina)

Ouderavond: Woensdag 7 november, 20.00 uur.

Vorbereidingsavond viering: Woensdag 10 april, 20.00 uur

Viering Eerste H. Communie: Zondag 26 mei 2019, 10.00 uur

Vormsel

Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is er gelegenheid het Vormsel te ontvangen.

Begeleiders: Willeke de Vries, Lucia Westerlink en Pieter van Wijlick sss

Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur **Vergoeding:** € 25,-

Data: 23 sep, 7 okt, 14 okt, 4 nov, 11 nov, 18 nov

Info / aanmelden: via de pastorie (zie achterpagina)

Informatieavond: Woensdag 29 augustus, 20.00 uur.

Vorbereidingsavond: Dinsdag 16 oktober, 20.00 uur.

Viering H. Vormsel: Zondag 25 november 2018, 10.00 uur

Kinderwoorddienst (4-13 jaar)

Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing

wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.

Begeleiders: Willeke de Vries, Thea van der Klei, Marilyn van Rijn, Marianne Jahn

Tijd: Zondag, 10.00 uur

Data: 23 sep, 11 nov, 26 dec (Kindje wiegen), 27 jan, 24 mrt, 14 apr (Palmzondag), 12 mei, 30 juni

Gezinsviering

Er is (bijna) elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen.

Tijd: Zondag, 10.00 uur

Data: 9 sep, 14 okt, 25 nov, 9 dec, 13 jan, 10 feb, 10 mrt, 26 mei, 16 juni

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.

Info / aanmelden: via de pastorie (zie achterpagina)

Tijd: 10.00 uur

Kindje wiegen – Kerstspel door en voor kinderen
Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus. Leuk voor kinderen, ouders, opa's en

oma's. Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleeden (de kleding is aanwezig).

Datum: woensdag 26 december 2018 **Tijd:** 15.00 – 16.00 uur

Info / aanmelden: via de pastorie (zie voorpagina)

EUCHARISTISCHE ACTIVITEITEN 2019

In **2019** zullen er in de kapel en de pastorie diverse belangrijke eucharistische activiteiten zijn. In maart is de kapel het centrum van de **Mirakelweek**, die uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart. Op 20 juni, de tweede donderdag na Pinksteren, vieren we **Sacramentsdag**, met onder meer een plechtige Mis en een processie op het Begijnhof. Op vrijdag 2 augustus gedenken we met een plechtige Mis en een lezing de sterfdag van Pierre-Julien **Eymard** (1811-1868), stichter van de sacramentijnen.

Drie evenementen om alvast in de agenda te zetten!

Uitgelicht: twee Eucharistische bezinningsdagen

Een soort retraite van twee keer één dag in De Papegaai (kerk en pastorie). Het gaat om een combinatie van liturgie, bezinning en informatie. We vieren de H. Mis, nemen tijd voor aanbidding, overwegen en bespreken met hoofd en hart het mysterie van het Eucharistisch offer, "bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven" (Vaticanum II). Wat betekenen de Mis en aanbidding? Hoe geven die vorm aan onze relatie met Christus?

Info / aanmelden: Aad van Ruiten s.s.s.

E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Tijd: 9.30 – 16.00 uur

Vergoeding: € 16 per dag, incl. lunch

Data: zaterdag 15 september en 2 maart

Plaats: pastorie Papegaai, Nieuwezijds Voorburgwal 293

Bedevaart naar Heiloo 20 september

Op zondag 30 september organiseren de Begijnhofkapel en de Papegaaikerk alweer voor de derde keer een bedevaart naar Heiloo.

Verzamelen: 12.00 uur bij de parkeerplaats bij de pastorie van de Papegaai – adres: Nieuwezijds Voorburgwal 293.

Kosten: een bijdrage in de vervoerskosten.

Als u een auto tot uw beschikking heeft en wel wilt rijden, laat dit dan a.u.b. even weten.

Aanmelden voor de bedevaart:

pietervanwijlick@gmail.com of tel. 020-6221918



Vredesweek 15-23 september

Vrede. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er veel mensen die zich ervoor inzetten, in Nederland en daarbuiten.

Tijdens de jaarlijkse Nationale Vredesweek laten we samen zien dat het anders kan. De week wordt georganiseerd door PAX. In het hele land zijn honderden activiteiten: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten.

Het thema van 2018 is: *Generaties voor vrede!*

Voor meer informatie: www.vredesweek.nl

Viering 7 oktober: nieuwe leden kapelraad en nieuwe website

Tijdens de viering van zondag 7 oktober zal er aandacht zijn voor de nieuwe website en voor de benoeming van twee nieuwe leden van de Kapelraad. Deze nieuwe leden zijn Erica Eitjes en Hans Moltmaker. Rector Pieter van Wijlick zal een zegengebed uitspreken. We zijn blij met de nieuwe leden en wensen ze alle goeds toe bij hun nieuwe taak.

Begijnhofconcert Trigon Ensemble

Op zaterdagmiddag 27 oktober zingt het Trigon Ensemble in de Begijnhofkapel. Dit ensemble staat voor een levendige, 'authentieke' uitvoering van vocale middeleeuwse muziek. Ze brengen zang ten gehore zoals die in vroeger tijd in de kerk van de Amsterdamse begijnen moet hebben geklonken.

Aanvang: 15.00 uur. Het Trigon Ensemble is in 1998 opgericht door artistiek leider Margot Kalse. Zie ook <http://www.margotkalsevocaal.nl/trigon.html>

Activiteiten

wo 29 aug 20.00 Informatieavond Vormsel
wo 5 sep 10.00 Bezinning voor Senioren
zo 9 sep 10.00 Gezinsviering
zo 9 sep 12.00 Voorbereiding Vormsel
wo 12 sep 19.30 Taizé-viering in Engelse Kerk
za 15 sep 9.30 Eucharistische bezinningsdag
di 18 sep 20.00 Rond het Woord van Leven
zo 23 sep 10.00 Kinderwoorddienst
zo 23 sep 12.00 Voorbereiding Vormsel
ma 24 sep 20.00 Jongeren in Gesprek
zo 30 sep 12.00 Bedevaart Heiloo
wo 3 okt 10.00 Bezinning voor Senioren
zo 7 okt 10.00 Nieuwe leden kapelraad
zo 7 okt 12.00 Voorbereiding Vormsel
ma 8 okt 20.00 Jongeren in Gesprek
wo 10 okt 19.30 Eucharistie en Gebed
wo 10 okt 19.30 Taizé-viering in Begijnhofkapel
zo 14 okt 10.00 Gezinsviering
zo 14 okt 12.00 Voorbereiding Vormsel
do 16 okt 20.00 Voorbereidingsavond
Vormselviering
di 16 okt 20.00 Rond het Woord van Leven
ma 22 okt 20.00 Jongeren in Gesprek
za 27 okt 15.00 Begijnhofconcert Trigon Ensemble
zo 4 nov 12.00 Voorbereiding Vormsel
ma 5 nov 20.00 Jongeren in Gesprek
wo 7 nov 10.00 Bezinning voor Senioren
wo 7 nov 19.30 Eucharistie en Gebed
wo 7 nov 20.00 Ouderavond Eerste Communie
zo 11 nov 10.00 Kinderwoorddienst
wo 14 nov 19.30 Taizé-viering in Engelse Kerk
zo 18 nov 12.00 Voorbereiding Vormsel
ma 19 nov 20.00 Jongeren in Gesprek
di 20 nov 20.00 Rond het Woord van Leven
zo 25 nov 10.00 Viering H. Vormsel / gezinsviering

Liturgierooster

Zondag 2 september

22e zondag door het jaar

Zaterdag 8 september

Maria Geboorte

9.00

Zondag 9 september

23e zondag door het jaar

Gezinsviering

Vrijdag 14 september

Kruisverheffing

9.00 en 17.00 uur

Zondag 16 september

24e zondag door het jaar

Zondag 23 september

Vredeszondag

25e zondag door het jaar

Kinderwoorddienst

Zondag 30 september

26e zondag door het jaar

Zondag 7 oktober

27e zondag door het jaar

Benoeming nieuwe leden Kapelraad

Nieuwe website

Zondag 14 oktober

28e zondag door het jaar

Gezinsviering

Zondag 21 oktober

Missiezondag

29e zondag door het jaar

Zondag 28 oktober

30e zondag door het jaar

Donderdag 1 november

Allerheiligen

9.00 en 17.00 uur

Vrijdag 2 november

Allerzielen

9.00 en 17.00 uur

Zondag 4 november

31e zondag door het jaar

Woensdag 7 november

H. Willibrord

9.00 en 17.00 uur

Zondag 11 november

32e zondag door het jaar

Kinderwoorddienst

Zondag 18 november

33e zondag door het jaar

Zondag 25 november

Christus Koning

Viering H. Vormsel / gezinsviering

Zondag 2 december

(begin Jaar C)

1e zondag Advent

Inleverdata kopij

Kopij voor het novembernummer kunt u inleveren t/m 11 oktober 2018

Colofon:

Redactie: Erica Eitjes, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss

Opmaak: José Huijberts

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

BHV info:

We hebben BHV-ers nodig op de volgende data:

Vr 7 sep 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Zo 9 sep 10.00 Gezinsviering

Vr 5 okt 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Zo 14 okt 10.00 Gezinsviering

Za 27 okt 15.00 Begijnhofconcert Trigon Ensemble

Vr 2 nov 17.00 Allerzielen / eerste vrijdag van de maand

Zo 25 nov 10.00 Vormselviering

Aanmelden én afmelden moet noodzakelijkerwijs minimaal 3 dagen tevoren telefonisch bij de rector P. van Wijlick: tel. 020 6221918 en bij geen gehoor bij Mark de Vries op 06- 236574

Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18
Priesters: Pieter van Wijlick sss
en medebroeders communitieit
www.begijnhofkapelamsterdam.
nl



info@begijnhofkapelamsterdam.
nl

Facebook

Begijnhofkapel

Openingstijden van de kapel

Maandag:
12.00 - 18.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag:
8.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
8.30 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag
als PDF-file per email wil
ontvangen, dan kunt u dit aan de
pastorie doorgeven.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

E-mail:

Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:
9.00 uur en 17.00 uur.
Zaterdag:
9.00 uur.
Zondag:
10.00 uur.
11.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de
eucharistische traditie van de
kapel, die verbonden is met het
Mirakel van Amsterdam, is er
iedere dag aanbidding van het
uitgestelde H. Sacrament:
Maandag t/m Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
17.00 - 18.00 uur.
Eerste Vrijdag van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Elke donderdag:
9.30 - 16.00 uur.
Elke vrijdag:
9.30 - 10.30 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de
zondagviering van 10.00 uur.
**Kijk voor de actuele data op de
website van de kapel.**

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van
10.00 uur is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten met koffie
of thee in het Houten Huys
(Begijnhof 34).

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en
verzoening en voor persoonlijke
gesprekken kunt u bij de
priesters op de pastorie terecht
in diverse talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig
gebruikt voor het sacrament van
het doopsel, vormsel en het
huwelijk. Informatie en het
vastleggen van afspraken via de
pastorie.

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken
kan men altijd op korte termijn
een afspraak maken.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in
het Nederlands samen met de
Sacramentijnen gebeden:
Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag: 18.15 uur.
Donderdag: 18.10 uur.
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks
door velen bezocht voor
eucharistische bezinning, voor
gebed en stilte. Uw bijdrage, om
deze unieke oase van gebed en
rust open te houden en te
onderhouden, kunt u overmaken
op bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0324 6880 67
Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam
BIC-code: RABONL2U

Ik wil graag het contactblad ontvangen;

Ik wil graag contact met een van de
priesters;

Ik wil een adreswijziging doorgeven.