

Op naar Kerst...

Nico Koomen / Pater Pieter van Wijlick sss / Johan Smit

De evangeliëlezingen voor de **Advent** in dit liturgisch jaar beginnen met de oproep tot waakzaamheid: "Waakt en bidt, want gij kent dag noch uur." Johannes de Doper wordt ondervraagd waar hij mee bezig is, maar meer nog wie er na hem komt. Daarop laat hij weten dat 'Hij die na mij komt sterker is dan ik, van wie ik niet waardig ben zijn schoenriem los te maken'. Dat is nogal wat. Over verwachting gesproken.

Het uitzien naar de geboorte van Jezus kun je niet zomaar vergelijken met het uitzien naar de geboorte van je kleinkind. Maar toch... je eigen dochter wordt van jonge vrouw tot aanstaande moeder die geduldig, dag na dag, rustig wacht op wat komen gaat. Maar de aanstaande moeder is ook waakzaam.

En met de geboorte van het lang verwachte kind gebeurt dan het wonder. Het geschenk van een nieuw leven dat je kunt zien en vasthouden en liefhebben. Een naam gegeven, de eerste dagen nog wat opgevouwen, de oogjes nog nauwelijks geopend. Wat een vreugde, ja, waarlijk een wonder dit kind te kunnen en mogen verwelkomen. Dit is niet zomaar iets... dat voelt iedereen.

En zo is het ook met Kerstmis, de geboorte van Christus. Dat is niet zo maar iets.

Ieder jaar met **Kerstmis**, 25 december, vieren wij in de katholieke Kerk de geboorte van Jezus Christus. Dat is een gebeurtenis van meer dan 2000 jaar geleden en wij vieren dat nog steeds. Het wordt gevierd door mensen die kerkelijk betrokken zijn, maar ook door mensen die minder kerkelijk betrokken zijn. In Duitsland hebben ze hier een naam voor als Kerstmis nadert en er weer kerstmarkten zijn. Ze benoemen de sfeer dan als: 'es Weinachtet sehr'. Wij zouden zeggen:

'Kerstmis zit weer in de lucht'. De sfeer is altijd ook wel mooi en meestal ook wel vreedzaam.

Er is echter meer dan de kerstsfeer. We gedenken de geboorte van Jezus. Als gelovigen gaat het nog een stap verder. Door de doop worden wij een kind van God, als we klein zijn, maar ook als wij groot zijn. Wij mogen dan delen in het Goddelijk leven, de liefde van God, dat in Jezus is mens geworden.



Als mensen voeden wij onszelf om lichamelijk te groeien. Bij het geloof is het zo dat wij onszelf ook moeten voeden om geestelijk te kunnen groeien. Door het doopsel en het heilig Vomsel ontvangen wij de heilige Geest die ons gaat helpen in ons dagelijks leven. Dat gebeurt als we ons aan Hem toevertrouwen. Als mensen moeten wij telkens opnieuw geboren worden in de Geest.

Dat is niet iets wat alleen gebeurt met Kerstmis, maar dat is iets wat elke dag opnieuw in ons moet gebeuren. Blijven wij op afstand van het Kerstkind staan of laten wij het goddelijk leven dat het kind Jezus is komen brengen ook toe in ons leven? Gaan wij een relatie aan met dit kind en mag dit kind Jezus ook in ons eigen leven groeien? Dan pas is de tijd van een nieuwe geboorte aangebroken!

Driekoningen. Dit feest wordt uiterlijk een week na de afsluiting van het kersttoetaf gevierd. De officiële latijnse naam luidt "Epifania Domini", vertaald: "Openbaring van de Heer". De Westerse kerk nam het over van de Oosterse, maar het Geboortefeest op 25 december werd bij ons toch het grote feest. In het evangelie

(volgens Matteus) is noch van "drie" noch van "koningen" sprake, maar van "magioi", Grieks woord voor wijze mannen, deskundig op het gebied van astronomie en astrologie. Deze mannen, woonachtig ten Oosten van het heilig Land, hadden een bijzonder licht, een ster(renconstellatie?) gezien en gingen op onderzoek uit. Zo kwamen ze zelfs helemaal naar Jeruzalem.

"Het verhaal van de wijzen uit het Oosten is er een van zoeken en vinden. En dat is eigenlijk het christelijke verhaal zonder meer. Christenen zijn

niet alleen zoekende mensen, ze hebben ook gevonden!...Het betekent op zijn minst dat ze nu weten waar ze verder moeten zoeken. Of – met een kleine woordspeling – wie zij nu moeten "bezoeken".

De zeer gemotiveerde hemelonderzoekers bieden als blijk van dank kostbare geschenken aan aan het Kind en gaan langs een andere weg terug naar huis. Heeft hun (be)zoek/-tocht hun leven definitief veranderd"? (Uit: Van U is het Woord, Eric van den Berghe, Lannoo, Tiel, 1999).

Kindje Wiegen

Gezocht: Engeltjes en herdertjes, 26 december (2e kerstdag), vanaf 14.00 verkleed, aanvang 15.00 uur. (Ingang via Spui - Tel. 020-6221918)

Kerstmis komt eraan. Laten we op zondag 26 december een kerstspel gaan spelen. *Kindje wiegen* heet dat ook wel.

Checklist Kindje Wiegen:

Kindje Jezus: ok

Maria: ok

Jozef: ok

verteller: ok

verhaal: ok

herders: NEE

engelen: NEE

O jee, er ontbreken zeer belangrijke figuren: de herders en de engelen!!!!

Vandaar deze oproep: gezocht: engeltjes en herders. Er kunnen niet genoeg engeltjes, herdertjes en schaapjes zijn. Alle kinderen mogen meedoen, alle leeftijden!

Zelf kleding meenemen mag, er is volop kleding aanwezig. Kosten: vrijwillige bijdrage. Neem zo veel mogelijk publiek mee en laten we samen op zoek gaan naar het kindje Jezus.

Ook worden er traditionele kerstliedjes gezongen.

De Kerststal

Geïnspireerd op de kerststal van de kapel – door Annemarie Weggelaar

Ze kwamen niet met schatten,
zetten hun hoed niet af,
het lam, de os, de ezel,
die lagen op de vloer
en keken U vol aandacht
en vol verwachting aan.
Hun zachte oren recht omhoog,
stil rustten zij die nacht.

Christmas Carols met koor Marley's Angels op 16 December

Zaterdag van 15.00 – 16.15 uur komt dit koor in de kapel zingen. Zij zingen in de Begijnhofkapel Christmas Carols en enkele profane liederen. U bent van harte welkom! Er zal een deurcollecte worden gehouden waarmee een goed doel zal worden gesteund.

Adventsactie

Tijdens de Advent zal er tijdens de zondagsvieringen worden gecollecteerd voor de Adventsactie. De Adventsactie steunt vijf projecten, op de Westelijke Jordanoever en in Burkina Faso, Malawi, Congo en Rwanda. U kunt ook zelf geld naar hen overmaken. Voor meer informatie zie www.adventsactie.nl



Kerstmis Begijnhofkapel

16 december (zaterdag)

15.00 Christmas Carols met Marley's Angels

24 december (zondag)

10.00 Eucharistie (NL) Zondag 4^e Advent

17.00 De kapel sluit. Er is géén Aanbidding van het Heilig Sacrament

19.00 Eucharistie Kerst (F)

21.00 Eucharistie Kerstnacht (NL) met cello en orgel

23.00 Eucharistie Kerstnacht (NL) met kamerkoor, orgel en strijkers

25 december – Eerste Kerstdag (maandag)

10.00 Eucharistie (NL)

11.15 Eucharistie (F)

17.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament.

26 december – Tweede Kerstdag (dinsdag)

10.00 Eucharistie (NL)

15.00 Kindje wiegen (Kerstspel voor kinderen)

Vanaf 14.00 uur verkleeden

17.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament.

Oud & Nieuw Begijnhofkapel

31 december – Oudjaar (zondag)

10.00 Eucharistie (NL) uit dankbaarheid

17.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament.

23.45 Gebed bij de jaarwisseling (NL)

1 januari – Nieuwjaar (maandag)

10.00 Eucharistie (NL)

11.15 Eucharistie (F)

17.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

28 juli Pater Eymardfeest

Vrijdag 28 juli vierden we het jaarlijkse Pater Eymardfeest. Eigenlijk heeft de stichter van de congregatie van de Sacramentijnen zijn feest op 2 augustus. Gestorven op 1 augustus 1868 moest men - na de heiligverklaring in 1962 - uitwijken naar de 2e (omdat de H. Alfonsus de Liguori cssr al gevierd werd op de 1e). Praktische omstandigheden noopten de paters ook dit jaar het feest te vervroegen.

Heel de dag was er in de kapel aanbidding van het Allerheiligste, om 17 uur afgesloten met een feestelijke eucharistieviering, waarin de paters concelebreerden met overste pater Aad van Ruiten sss. Na afloop was er in de winkelzaal van de pastorie een gezellige broodmaaltijd. Toen was het al gauw weer tijd om naar de kapel te gaan voor de aangekondigde film over de verschijningen van Maria die in 1917 plaatsvonden in het Portugese Fatima. Het was een film van hoge kwaliteit. Het leek wel alsof de filmmaker "erbij" was geweest. Een kleine twee uur op de kerkbanken was voor een aantal aanwezigen een ongemak dat men op de koop toenam. Allen die hun bijdrage hebben geleverd: pater Gerard die de film verzorgde en inleidde, de associés Thea, Fons en Ruben, Stella en tenslotte Trees en Johan: bedankt!

8 oktober Gezinsviering nieuwe stijl

De eerste gezinsviering nieuwe stijl. Hopelijk het begin van een traditie. Vier vormelingen stelden zich voor: Melanie Jahn, Mickel Jahn, Jenno Bekkers en Zoe Palmares. Willeke de Vries begeleidt hen op weg naar het ontvangen van het Vormsel. Dat zal op 3 december a.s. zijn. O.l.v. Piet Lamers zong een gelegenheidskoortje een mis van Elly Zuiderveld en Dick Le Mair. Nellie Tan begeleidde op piano en orgel.

Het thema van de viering was "Gods cadeau, wat doe je ermee?". Pater Pieter van Wijlick ging hierop in in zijn homilie. Hij vertelde om de lezingen (het evangelie van de slechte wijnbouwers) duidelijk te maken ook nog een verhaaltje over twee kinderen waarvan de een wel een kaartje had gehaald voor een circusvoorstelling en de ander niet, omdat die dacht : ik kom er toch wel in. Mooi niet dus! God

geeft ons het kaartje, maar je moet het wel eerst aanvaarden. Hierna ging hij ook de kapel nog in om vragen te stellen aan vormelingen en ouders. Best spannend. Na afloop was er in (de keuken van) het Houten Huys een gezellig samenzijn van de vormelingen met sap en zoutjes.



Begijnhofmiddag voor Kapel, Engelse Kerk en bewoners van het hof

Zondag 22 oktober was er 's middags een ontmoeting voor mensen van beide geloofsgemeenschappen en voor bewoners van het hof. Het was een gezamenlijk initiatief om elkaar wat beter te leren kennen. Het was voorbereid door beide kerkleiders en twee vrijwilligers van beide kerken. Er waren drie korte verhalen: Kitty Bouwman over de Begijnen, Lance Stone over de geschiedenis van de Engelse Kerk en José Huijberts over de kapel, het Mirakel van Amsterdam en Vondel die katholiek geworden is door de pastoor van de kapel, Leonardus Marius. Er waren drie muziekstukken door de organist van de Engelse Kerk. Zo'n veertig mensen waren aanwezig en hadden een geanimeerde middag met elkaar.

Opbrengst collectes

De opbrengsten van de collectes die de afgelopen tijd zijn gehouden:

Voedselbank € 210,-

Bangla Desh € 100,-

Sint Maarten € 80,-

Missiezondag (Burkina Faso) € 107,60

Uit het bestuur: Solidariteitsbijdrage Nieuwe Website en nieuwe systemen

Wij zijn druk bezig om een nieuwe website te bouwen. In het begin van het nieuwe jaar zal deze operationeel worden. Ook komt er nieuwe Europese privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht zal worden. Mede hierdoor zijn ook wij genoodzaakt om over te stappen op een nieuw systeem voor ledenadministratie en voor financiële administratie.

Het bestuur zet zich er voor in om onze kosten elk jaar in de hand te houden door gebruik te maken van de vele vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap en op onze uitgaven te letten. Hierdoor blijft het totale budget dat nodig is om de hele kerkgemeenschap goed te laten draaien vrijwel gelijk van jaar tot jaar. De vele toeristen die elk jaar weer onze kapel bezoeken zorgen voor een constante inkomstenbron. Helaas lopen de bijdragen vanuit onze eigen geloofsgemeenschap achteruit. Het bestuur hoopt dat wij op een extra bijdrage mogen rekenen om te zorgen dat onze geloofsgemeenschap vitaal blijft om zo de vieringen, gesprekken, cursussen, pastorale zorg en andere activiteiten van onze kapel te kunnen blijven doen.

Met behulp van uw steun zullen wij er alles aan doen om de Begijnhofkapel en haar geloofsgemeenschap financieel gezond te houden. Hierdoor maakt u het mogelijk dat we elkaar ook in de toekomst kunnen blijven treffen op dit speciale plekje in het hart van Amsterdam. Uw bijdrage kunt u geven door uw bijdrage elektronisch over te maken op rekeningnummer t.n.v. **IBAN: NL48 RABO 0324 6880 67 - t.a.v. Vriendenkring Begijnhofkapel.** Mocht dit moeilijkheden opleveren vanwege het vervallen van de acceptgirokaart dan kunt u contact met ons opnemen!

Graag willen wij u danken voor uw steun.

De begroting zal in de Kapelkrant van februari 2018 worden geplaatst

Nieuw lid bestuur: Erica Eitjes

Mijn naam is Erica Eitjes. Sinds kort ben ik lid van de Johannes en Ursularaad en daarom is mij gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven. Om me voor te stellen, zeg maar. Ik mag hopen dat een aantal lezers mij wel (her)kent, want ik loop al heel wat jaren mee in

de Begijnhofkapel. Ik ben 54 jaar en woon in Weesp. Weesp is op zich best gericht op Amsterdam, dus daar kwam ik als kind al regelmatig om te winkelen of een bezienswaardigheid te bezoeken, zoals het Begijnhof en de David en Goliath in het weeshuis ernaast. Op mijn achttiende ben ik in Amsterdam gaan studeren aan de Hogere Zeevaartschool. Ik woonde in die jaren tegenover het Scheepvaartmuseum.



Als oude tiener en jonge twintiger is mijn kerkbezoek sterk verwaterd, al hield ik wel interesse in het christelijk geloof. Ik heb aan boord de Bijbel zelfs een keer van kaft tot kaft gelezen. Tijd genoeg op zee. Later aan de wal heb ik diverse (onder andere commerciële) banen gehad en ben via een soort natuurlijke route in de schuldhulpverlening beland en daarna ben ik beschermingsbewindvoerder geworden. En dat ben ik nu sinds 2009 op een kantoor in Almere. Na mijn vaartijd kwam ik er ook achter dat ik de kerk toch miste. Maar de kerk in Weesp sprak mij minder aan, om te beginnen al door de vorm: een lange, smalle neogotische kerk.

Ik ben toen via de Open Deur met Jan van Duijnhoven in contact gekomen, een van de Franciscanen die toen verbonden waren aan de kapel. Dit was ook de tijd van Herman Piek, Pierre Valkering, Marie-José van Bolhuis en nog een paar pastorale medewerkers van wie ik de naam nu even niet paraat heb. En zo ben ik ook gaan kerken in de Begijnhofkapel.

Pierre richtte op een gegeven moment een koor op en omdat ik echt niet kan zingen kon ik dan wel lector worden. Deed ik ook nog wat nuttigs. En dat ben ik zo gebleven. Mijn dochter Celia (twintig alweer) is hier gedoopt en is later ook nog misdienaar geweest. Kortom, de familie Eitjes heeft hier heel wat voetstappen liggen. Franciscanen gingen en Sacramentijnen kwamen en veel kerkgangers, waaronder ik, bleven. Ik hoop nog lang mee te mogen lopen in de kapel, als lector en als redactielid van de Kapelkrant. Ik

vind het dan ook een eer dat ik ben uitgenodigd om zitting te nemen in de Johannes en Ursularaad en zo weer een ander aspect van de kapel mee te maken en te leren begrijpen. Ik hoop daarmee de kapel van dienst te kunnen zijn.

En nu stop ik maar, want het korte stukje is best lang geworden. Maar om mijn leven met de kapel in een paar woorden samen te vatten is dan ook niet makkelijk, is mij nu gebleken. Dus vrede en alle goeds en hopelijk zien we elkaar regelmatig in de kerk.

Nieuw lid bestuur: Hans Moltmaker

Mijn naam is Hans Moltmaker en ik ben woonachtig en werkzaam als advocaat te Amsterdam. Ik ben getrouwd met Tatjana en wij hebben twee kinderen, Ferdinand van 10 en Alix van 8. Wij zijn via de eerste communie van de kinderen in contact gekomen met pater Pieter en de anderen van de Begijnhofkapel. Ik vind het erg leuk om gevraagd te zijn voor het kapelbestuur, omdat ik op die manier een bredere invulling kan geven aan mijn geloof en mijn bijdrage aan de kerk.



Margit Fees verlaat bestuur

Na 24 jaar in Amsterdam te hebben gewoond en gewerkt ga ik per 1 december 2017 terug naar mijn geboortplaats: Langensendelbach in Beieren. Ik voel me hiertoe geroepen : mijn vader is in 2014 overleden en mijn moeder bleef alleen achter. In de zomer van 2017 slaagde mijn zoon Floris voor zijn VWO diploma, nu was de tijd rijp om te gaan. Dit doe ik met gemengde gevoelens. Ik laat niet alleen mijn zoon achter, maar ook mijn vrienden, schoonfamilie en de kerkgemeenschap. Sinds 2006 kom ik in de kerk met mijn zoon. Hier heeft hij communie en vormsel gedaan. Sinds 2010 zat ik in de kapelraad. Hier voelde ik me thuis, maar ook gedragen. Op deze manier kon ik bijdragen aan de gemeenschap en ook meedenken i.v.m. nieuwe uitdagingen. Graag denk ik hieraan terug, ook aan de mooie

concerten met Mark de Vries. Ik zal hiervoor zeer dankbaar zijn.

Ik zal nog vaak blijven terugkijken op de mooie jaren. Ik wens de kerkgemeenschap en met name het bestuur en de voorzitter heel veel zegen toe. Lieve groet, Margit



Marilyn van Rijn geassocieerd lid

Op vrijdag 6 oktober tijdens de Eucharistieviering van 17.00 uur heeft Marilyn haar belofte uitgesproken om zich aan onze congregatie te verbinden als geassocieerd lid. Dat wil zeggen een verbondenheid met onze spiritualiteit van de Eucharistie als lekenvrijwilliger. Zij komt sinds anderhalf jaar in onze kapel. Naast haar werk als IT-er met computers studeert zij theologie aan de Tiltenberg in ons bisdom. Zij helpt ook mee met de vormselvoorbereiding in de parochie in Almere.

6

Nieuwe acolieten viering 17.00 uur

We mogen ons verheugen over drie nieuwe acolieten voor de avondviering. Hun namen zijn: Henry Mbomson, Roberto Hernandez en Romano. Een andere acoliet, Paul van der Meer, heeft laten weten het wat kalmer aan te gaan doen. Hij komt sinds 17 jaar in de kapel waarvan 7 jaar als acoliet. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet!

Trainen nieuwe misdienaars

Binnenkort zullen vijf tieners/ kinderen die hebben toegezegd misdienaar te willen worden in de kapel beginnen met een training. Fons Kaan, een van de acolieten van onze kapel, zal hen gaan voorbereiden.

Begijnhof Breda: congres begijnen

Erica Eitjes

Begijnen, iets waar je toch al gauw aan denkt in de verleden tijd.

Des te verrassender dus om te worden uitgenodigd bij het 750-jarig jubileum van het Begijnhof Breda, dat als titel meekreeg: Begijnen; verleden, heden en toekomst.

Mocht je nog nooit naar het Begijnhof in Breda geweest zijn: het is een aanrader. Vlakbij het station, aan de rand van een park, in een historisch straatje ligt het er als prachtige plek van verstillling.

Daarnaast ligt de Waalse kerk, waar het congres ter gelegenheid van dit jubileum plaatsvond met vele en zeer diverse genodigden.



De dag begon met het historische verhaal over begijnen. Waarom werden vrouwen begijn vanaf de 13^e eeuw? Vaak, omdat zij niet in het keurslijf van een huwelijk of een kloosterregel terecht wilden komen. Zelfverzekerde vrouwen, soms visionair, financieel onafhankelijk en niet onder de knoet van een man of kerk (patriarchaal). Het kwam bijna geëmancipeerd over. Echter werd ook verteld dat voor de jongedames van goeden huize ook niet voldoende huwbare mannen beschikbaar waren, dus je moest toch wat. Diverse begijnen waren visionair en maakten aanspraak op extatische godservaringen. Begijnen werden in die tijd soms dan ook als bedreiging gezien en bekeken als kettters, want een vrouw zonder man en zonder kloosterregel, dat kon nooit goed aflopen.

In latere tijden waren er ook Begijnen van

bescheidener huize. Ze werkten vaak in de (zieken)zorg. Er werden grote begijnhoven gesticht en de naam "begijn" werd gemeengoed en niet langer als kwalijk gezien, ook omdat het een meer volkse beweging werd en er daardoor minder visionaire begijnen meer waren.

In Gent en Luik woonden in de middeleeuwen zo'n duizend begijnen op het begijnhof. Het was een bloeiende beweging. Vanaf 1233 vindt men de eerste gedocumenteerde pauselijke goedkeuringen van begijn groepen. Er volgde nooit een pauselijke bevestiging, omdat er geen sprake was van een orde. Wel stonden begijnen vaak onder pauselijke of bisschoppelijke bescherming. De begijnen van Breda hebben nooit zo'n pauselijke brief bemachtigd, maar wel van de bisschop van Luik.

Voor de buitenwereld zagen de begijnhoven er overigens uit als kloosters. De begijnhoven werden in latere tijden geïnstitutionaliseerd en daarmee ook geaccepteerd.

Het begijnhof van Breda werd opgericht op 22 maart 1267, de dag dat de heer van Breda de begijnen gronden schonk voor de inrichting van een begijnhof met kerk en kerkhof.

Dat er een begijnhof werd opgericht was niet heel bijzonder, in die tijd werden er vele gesticht. Wel bijzonder is dat het Begijnhof Breda eeuwenlang is blijven bestaan. Het behoorde bij de laatste kleine groep van begijnhoven waar na 1970 nog begijnen woonden.

Na de statutenwijziging van 1967 is er een bestuur van de kerkelijke stichting Het Begijnhof met inwoners van Breda en omgeving. Het bestaat nog onafgebroken voort met behoud van al haar eigendommen.

Hierdoor voelt het een bijzondere verantwoording jegens de begijnen. Het bestuur heeft met veel belangstelling en waardering vastgesteld dat her en der in Europa initiatieven zijn genomen die geleid hebben tot een heropleving van de begijnenbeweging in een hedendaagse vorm. Het denkt dat zo'n nieuwe begijnenbeweging prima past in deze tijd. Daarom heeft het op zijn website diverse links geopend naar de websites van deze nieuwe begijnhoven en hoopt het zo te bewerkstelligen dat die met elkaar kennismaken. Daarom was een aantal vertegenwoordigers van deze nieuwe begijnhoven ook uitgenodigd op dit congres om kennis te maken en kennis te delen.

Het Begijnhof Breda gaat als permanent internationaal secretariaat optreden voor deze nieuwe begijnhoven.

Hierna kwamen de nieuwe initiatieven aan bod. Elk land had zeker een eigen benadering van het begrip begijn in deze tijd.

In Italië, in Mantova en Rome, wonen vrouwen samen die zich sterk betrokken voelen op de samenleving en dan vooral op de zwakkeren. Zij gaan wonen in de slechte wijken van de stad en proberen van daaruit de armen te helpen, heel sociaal betrokken dus.

In Lauzelle, België, gaat het om een groep vrouwen in de derde-leeftijd (senioren) die samenwonen en elkaar helpen en bijstaan in het ouder worden. Het kwam een aantal aanwezigen meer voor als een soort woongemeenschap die je wel vaker tegenkomt, maar volgens de vertegenwoordiger van deze begijnen zagen zij dat toch niet helemaal juist.

In Duitsland is er sinds 1985 een Beginenbeweging begonnen die sterk in opkomst is. Brita Lieb schetste een zeer inspirerend beeld van de vrouwenpolitiek (of beter gezegd de achterstand van vrouwen in de politiek en de samenleving). Denk maar aan stemrecht voor vrouwen en het recht om te studeren. De samenleving was en is patriarchaal en zo ook de theologie. Zij ziet dan ook de feministische theologie als onderscheidende hulp om als vrouw je eigen vragen te stellen en door je eigen ogen en de ervaringen van vrouwen in de Bijbel deze Bijbel te lezen en te onderzoeken.

Bijvoorbeeld door vrouwen in de Bijbel niet alleen als zondaressen te zien (Eva en Maria Magdalena), maar als Moeder van alle levens of Apostel onder de apostelen.

Dit is belangrijk, opdat vrouwen zich thuis voelen in de kerk en zich daar niet van afwenden omdat ze zich niet erkend voelen.

In Duitsland ontstonden theologische vrouwengroepen en die ontdekten de begijnen opnieuw en voelden zich daardoor aangesproken.

Vanaf 2004 zijn er veertien begijnhoven gesticht waar vrouwen kunnen wonen. Jonge vrouwen, oude, alleenstaande ouders met kinderen, vrouwenparen, katholiek of evangelisch,

spirituele, kunstzinnige, visionaire vrouwen, musici, kortom alle vrouwen kunnen daar wonen. In het begijnhof treffen ze elkaar regelmatig, werken samen en vieren feestdagen samen. Zij bouwen een matriarchale samenleving. Persoonlijk vond ik het een zeer inspirerend verhaal. Niet alle aanwezigen konden de zeer klare taal waarderen, bleek uit de discussie en het vragenuurtje achteraf.

Maar wat je ook van al deze initiatieven vindt: de begijnen zijn, in welke vorm dan ook, met een revival bezig en dat is toch een verrassende conclusie.

Na het congres konden alle deelnemers met elkaar in gesprek gaan tijdens een samenzijn in de pastorietaal. Gezien het prachtige weer (en de prachtige tuin) was dit zeker geen straf. Het was al met al een geslaagde dag. En het was goed dat pater Pieter ons daar als rector van ons begijnhof vertegenwoordigde.

Kinderwoorddienst en nieuwe vrijwilligers

Elke vierde zondag van de maand gaan wij weer een kinderwoorddienst houden tijdens de zondagsviering van 10.00 uur. Dit naast de gezinsviering die wij het komende jaar op elke 2^e zondag van de maand gaan doen. Voor de exacte data kunt u het beste onze website in de gaten houden. www.begijnhofkapelamsterdam.nl

De nieuwe vrijwilligers die hier aan mee gaan werken zijn: Marilyn van Rijn die een regelmatige kapelbezoekster is op zondag en ook komt bidden door de week (zie ook p.6). Dan is er nog Marianne Jahn, de moeder van Mickel en Melanie, die hier de Eerste Communie hebben gedaan en nu bezig zijn met de Vormselvoorbereiding in onze kapel. De derde persoon is Thea van der Klei. Zij is een tijd geleden geassocieerd lid (lekenvrijwilliger) van onze congregatie geworden. Door de week komt zij regelmatig in onze kapel voor gebed en ook soms op zondag. Willeke de Vries, ook geassocieerd lid van onze congregatie zal incidenteel meehelpen als dat nodig is. Zij helpt momenteel mee met de Gezinsviering, de Eerste Communie en met de Vormselvoorbereiding. Wij zijn blij met hun inzet en hopen zo uw kinderen iets van het geloof door te geven.

Heiligverklaring dertig Braziliaanse martelaren

Nico Koomen

Op 20 april jl. werd het besluit van paus Franciscus bekend gemaakt om dertig Braziliaanse martelaren heilig te verklaren, die eerder op 5 maart 2000 door paus Johannes Paulus II zalig waren verklaard.

De groep martelaren, de Protomartires Brasilenos, kwam op 16 juli 1645 om, bij de vervolging van katholieken in Brazilië in de zeventiende eeuw door de West-Indische Compagnie. De moorden



komen voor rekening van Nederlandse militairen, aldus monseigneur Francisco de Assis Pereira, postulator in de langdurige procedure die eerder leidde tot de zaligverklaring. Van de priesters Andrea de Soveral en Ambrosio Francisco Ferro en 25 andere Brazilianen, een Portugees, een Fransman en een Spanjaard, deel uitmakend van een groep van zeventig personen, kon de identiteit met zekerheid worden vastgesteld. Zij lieten het leven om hun geloof in Cunchau, in het noorden van Brazilië. De zeventig omgebrachte katholieken woonden de mis bij die door de jezuïet Andre de Soveral werd opgedragen, toen zij door gewapende overvallers werden verrast en omgebracht.

Op 3 oktober van datzelfde jaar werd de vervolging een tachtigtal katholieken uit de stad Natal noodlottig, toen zij onder dreiging van de dood voor de keus werden gesteld calvinist te worden. Toen zij dat weigerden, werd ook deze katholieken door gewapende inheemse indianen, doch in opdracht van en met medewerking van Nederlandse militairen, het leven ontnomen. Bij de heiligverklaring begin oktober zullen de dramatische gebeurtenissen die zich in 1645 in Brazilië onder het Nederlands koloniaal bewind hebben voltrokken zeker opnieuw voor het voetlicht komen.

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel

Zorg voor de schepping..., één dag per jaar?

Johan Smit

Twee jaar geleden riep de paus 1 september uit tot wereldgebedsdag voor de schepping. En... hebt u 1 september daaraan gedacht en gebeden en gehandeld voor het behoud van de schepping?

Begin september hadden we de orkaan Harvey, die de naam heeft de krachtigste orkaan (categorie 5) te zijn die de VS tot nog toe heeft geteisterd. Door klimaatverandering warmt het oceaanwater onder andere tussen het Caraïbische gebied en West-Afrika sterker op en dit doet orkanen die ontstaan voor de kust van West-Afrika nog meer in hevigheid toenemen op hun reis westwaarts.

In Zuidoost-Azië waren uitgestrekte overstromingen als gevolg ongekend hevige moessonbuien. In de Hoorn van Afrika was/is er dan weer ongekend hevige droogte.

Paus Franciscus en patriarch Bartolomeus hebben bij gelegenheid van genoemde gebedsdag een gezamenlijke verklaring uitgegeven. Immers: wij zijn met de Oosters Orthodoxen mee gaan doen. De verklaring begint met te wijzen op de schepping, die door God aan de mensheid gegeven is om er in verantwoordelijkheid zorg voor te dragen totdat "alles in de hemel en op aarde in Christus zal worden hersteld". Intussen, zeggen zij, laat de geschiedenis van de wereld een heel andere context zien: een scenario van moreel verval, waarin onze houding en gedrag tegenover de schepping onze roeping als Gods medewerkers verduisteren.

Ons doorbreken van 's werelds delicate en uitgebalanceerde ecosystemen, ons onverzadigbaar verlangen om de hulpbronnen van de aarde te exploiteren en te controleren en onze zucht naar onbegrensd profijt op de (wereld)markt hebben ons vervreemd van het oorspronkelijk doel van de schepping: schenking van God te zijn aan alle generaties mensen in plaats van privé-eigendom van weinigen. In plaats van ons te verbinden met de natuur om deze te ontzien en te ondersteunen, overheersen we haar en spannen we haar voor het karretje

van onze eigen plannenmakerijen. Deze niet-bijbelse wereldbeschouwing heeft tragische gevolgen: onze planeet gaat achteruit en de meest kwetsbare mensen zijn er de dupe van. De impact van klimaatverandering treft allereerst de armen, waar ook ter wereld.

Een verantwoord omgaan met onze planeet verplicht ons alle volken en alle levende wezens erkenning te geven en respect.

Alleen zo is een samenhangende en duurzame ontwikkeling van de mensheid mogelijk. Paus en patriarch nodigen daarom alle mensen van goede wil uit om tijd uit te trekken voor gebed op 1 september, om de Schepper te danken voor zijn geschenk en plechtig te beloven ervoor te zorgen en haar te bewaren voor toekomstige generaties. En ook dat we met andere ogen gaan kijken, dat we moedig een eenvoudiger leefstijl aannemen, gekenmerkt door een grotere solidariteit.

Misintenties

Wist u dat het mogelijk is om een misintentie op te geven? Dat kan zijn voor een dierbare overledene, voor een zieke, een jubileum, of voor een bepaalde nood in de wereld.

U kunt uw intentie(s) opgeven aan de priester in de sacristie, na de mis bijvoorbeeld, of via de post. De mis met uw intentie kan zondags of doordeweeks worden "gelezen". De kosten zijn 10 euro.

Vooraankondiging Stille Omgang 2018

In 2018 is de Stille Omgang in de nacht van zaterdag op zondag 17 en 18 maart. Hieraan voorafgaand is de Mirakelweek, beginnend woensdag 14 maart. Wilt u dit alvast in uw agenda noteren? Zie ook de website: www.stille-omgang.nl en tegen die tijd www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Uitnodiging Vormselviering / gezinsviering op 3 december

Op zondag 3 december om 10.00 uur zullen: Melanie en Mickel Jahn, Jenno Bekkers en Zoe Penares door Mgr. Van Burgsteden worden gevomd. Deze viering zal tevens een gezinsviering zijn voor kinderen en ouders. Iedereen die belangstelling heeft is welkom!

Vorbereiding Eerste Communie

Dit voorjaar start voor kinderen weer de voorbereiding van de Eerste H. Communie. De ouderavond hiervoor is op 13 december om 20.00 uur. De eerste les begint op zondag 14 januari 2018 om 12.00 uur en de Eerste Communieviering zal zijn op zondag 10 juni 2018. Zie voor meer informatie in de cursusfolder of op de website.



Bisdombedevaart Assisi - meivakantie 2018

Mgr. Punt en mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op bedevaart naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara van Assisi! Per bus en vliegtuig reizen we af naar deze bijzondere stad en bezoeken we hoogtepunten in Assisi en de omgeving. Uiteraard vieren we gezamenlijk de eucharistie in kerken in de directe omgeving van Assisi. Ons eigen kathedrale koor zal met honderd koorleden een aantal gezamenlijke vieringen opluisteren.

Datum: 28 april t/m 6 mei 2018
Inschrijven is mogelijk tot 1 februari 2018
Voor meer info zie www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Liturgierooster	Maandag 1 januari 2018	Activiteiten
Zondag 19 november 33e zondag dh jaar	H. Maria, Moeder van God Dag van de Vrede 10.00 uur	zo 19 nov 12.00 Voorbereiding Vormsel ma 20 nov 20.00 Jongerengespreksgroep di 21 nov 20.00 Rond het Woord van Leven zo 26 nov 10.00 Kinderwoorddienst vr 1 dec 19.00 Oefenavond Vormselviering za 2 dec 13.30 Kapel versieren voor Vormselviering zo 3 dec 10.00 Vormselviering / gezinsviering zo 10 dec 12.00 Slotbijeenkomst Vormselvoorbereiding ma 11 dec 20.00 Jongerengespreksgroep wo 13 dec 20.00 Ouderavond Eerste Communie za 16 dec 15.00 Christmas Carols met Marley's Angels di 19 dec 20.00 Rond het Woord van Leven di 26 dec 15.00 Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag Vanaf 14.00 verkleden
Zondag 26 November Christus Koning Kinderwoorddienst	Zondag 7 januari Openbaring des Heren (Driekoningen)	wo 3 jan 10.00 Bezinningsbijeenkomst senioren ma 8 jan 20.00 Jongerengespreksgroep wo 10 jan 19.30 Bezinning Eucharistische spiritualiteit wo 10 jan 19.30 Taizé-viering zo 14 jan 10.00 Gezinsviering zo 14 jan 12.00 Eerste Communie voorbereiding di 16 jan 20.00 Rond het Woord van Leven ma 22 jan 20.00 Jongerengespreksgroep zo 28 jan 10.00 Kinderwoorddienst zo 28 jan 12.00 Eerste Communie voorbereiding ma 5 febr 20.00 Jongerengespreksgroep wo 7 febr 10.00 Bezinningsbijeenkomst senioren zo 11 febr 10.00 Gezinsviering zo 11 febr 12.00 Eerste Communie voorbereiding wo 14 febr 9.00 en 17.00 Aswoensdag + Askruisje zo 18 febr 10.00 Kinderwoorddienst zo 18 febr 12.00 Eerste Communie voorbereiding
Zondag 3 december 1e zondag Advent Vormselviering Gezinsviering	Maandag 8 januari Doop van de Heer 9.00 en 17.00 uur	
Vrijdag 8 december Onbevekte Ontvangenis vd H. Maagd Maria 9.00 en 17.00 uur	Zondag 14 januari 2e zondag door het jaar Gezinsviering	
Zondag 10 december 2e zondag Advent	Zondag 21 januari 3e zondag door het jaar	
Zondag 17 december 3e zondag Advent Latijnse Schola R & M	Zondag 28 januari 4e zondag door het jaar Kinderwoorddienst	
Zondag 24 december 4e zondag Advent 10.00 uur	Vrijdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 9.00 en 17.00 uur	
Kerstmis 21.00 en 23.00 uur		
Maandag 25 december Kerstmis 10.00 uur	Zondag 4 februari 5e zondag door het jaar	
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag 10.00 uur	Zondag 11 februari 6e zondag door het jaar Gezinsviering	
Zondag 31 december H. Familie 10.00 uur	Woensdag 14 februari Aswoensdag 9.00 en 17.00 uur	
Oudjaar 17.00 uur Aanbedding en gezongen vespers	Zondag 18 februari 1e zondag van de Veertigdagentijd Kinderwoorddienst	

Inleveren kopij: t/m 22 december 2017

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss. Opmaak: José Huijberts
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

BHV info: BHV-ers nodig op de volgende data:

zo 3 dec	10.00	Vormselviering / Gezinsviering
zo 24 dec	21.00 en 23.00	Kerstmisviering
ma 25 dec	10.00	Kerstmis
di 26 dec	15.00	Kindje Wiegen (Kerstspel)
vr 2 febr	17.00	Opdracht vd Heer / Maria Lichtmis
zo 11 febr	10.00	Gezinsviering
wo 14 febr	17.00	Aswoensdag

Aanmelden én afmelden minimaal 3 dagen tevoren telefonisch bij rector Pieter van Wijlick: tel. 020 6221918 en bij geen gehoor bij Mark de Vries op 06- 2365747

Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18
Priesters: Pieter van Wijlick sss en
medebroeders communitieit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl
info@begijnhofkapelamsterdam.nl



Facebook

Begijnhofkapel

Openingstijden van de kapel

Maandag:
12.00 - 18.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag:
8.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
8.30 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag als
PDF-file per email wil ontvangen, dan
kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:
9.00 uur en 17.00 uur.
Zaterdag:
9.00 uur.
Zondag:
10.00 uur.
11.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische
traditie van de kapel, die verbonden is
met het Mirakel van Amsterdam, is er
iedere dag aanbidding van het
uitgestelde H. Sacrament:

Maandag t/m Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
17.00 - 18.00 uur.
Eerste Vrijdag van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Elke donderdag:
9.30 - 16.00 uur.
Elke vrijdag:
9.30 - 10.30 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de
zondagviering van 10.00 uur.

**Kijk voor de actuele data op de
website van de kapel.**

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00 uur
is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met koffie of thee in het
Houten Huys (Begijnhof 34).

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en
verzoening en voor persoonlijke
gesprekken kunt u bij de priesters op
de pastorie terecht in diverse talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt
voor het sacrament van het doopsel,
vormsel en het huwelijk. Informatie
en het vastleggen van afspraken via
de pastorie.

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan
men altijd op korte termijn een
afspraak maken.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het
Nederlands samen met de
Sacramentijnen gebeden:
Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag: 18.15 uur.
Donderdag: 18.10 uur.
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door
velen bezocht voor eucharistische
bezinning, voor gebed en stilte. Uw
bijdrage, om deze unieke oase van
gebed en rust open te houden en te
onderhouden, kunt u overmaken op
bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0324 6880 67
Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;
- Ik wil graag contact met een van de priesters;
- Ik wil een adreswijziging doorgeven.