

De eerste Goede Vrijdag

Een opstel over deze dag door Johan Smit

Drie joodse mannen met ieder een zware dwarsbalk op de schouders liepen die 7^e april van het jaar 30 moeizaam van de Romeinse burcht Antonia bij de tempel van Jeruzalem naar de executieplaats Golgotha. Twee van hen waren ter dood veroordeeld vanwege een recente aanslag, de andere, Jezus uit Galilea, had de plaats in moeten nemen van de derde aanslagpleger, Barabbas, die vrij was gekomen vanwege de zgn. Paasamnestie. Om negen uur 's ochtends hadden Romeinse soldaten hen met dwarsbalk en al aan de op het heuveltje staande staanders gehangen en vastgespijkerd. Rond drie uur 's middags was Jezus als eerste gestorven. Kruisiging leidt tot hartfalen en de verstikkingsdood.

Jezus had zich door Johannes laten dopen en zich bij hem aangesloten. Maar hij had daarna zo gloedvol vol heilige geest gesproken dat diverse leerlingen van Johannes naar hem waren overgegaan. Hij had er nog anderen bij geroepen en zo was de 'Jezus-beweging' begonnen. Jezus wilde in héél het land Israël het evangelie gaan verkondigen dat God binnen afzienbare tijd zijn Rijk zou vestigen. Nee, niet met geweld maar door zijn liefdevolle hand. Zij gingen dus rondtrekken, bedelend, predikend en dopend. Nee, niet in de woestijn of in de steden, niet bij de Samaritanen of de heidenen, maar in dorpen en gehuchten.

Het joodse volk moest de Thora van JHWH vanaf nu zo volmaakt mogelijk gaan doen. Bezit was in een ander licht komen te staan. Vrouwen moesten voortaan geëerd, kinderen gezegend, mede-joden concreet bemind. Geen gevloek meer. Rijken werden aangesproken op hun grote zonden jegens de armen. Dien de mammon, de geldgod, niet meer. Deel met elkaar!



Grote maaltijden werden in het open veld gehouden en iedereen mocht meedoen en deelde brood en vis en het leek wel of de hemel alles wat Jezus gezegend en gebroken had verdubbelde! Zieken werden genezen, bezetenen bevrijd. Ook zei hij: noem niemand onder u vader, noem niemand meester. Geen rangen en standen meer! Geen geweld meer, keer je andere wang toe. Zegen wie je vervloeken, bid voor je vijanden, wees één gemeenschap! Zelfs het kleinste gebod moest met liefde en eerbied gedaan. Doet dit alles en jullie zullen leven...

Was Jezus dan een revolutionair? Neen, maar door hem was een nieuwe beweging ontstaan waar het gewone volk voor warm liep. Toen hij dan aan het hoofd van zijn uitgelaten zingende en dansende volgelingen begin april van het jaar 30 vanaf de Olijfberg op een ezeltje Jeruzalem binnentrok onder enthousiaste toejuichingen van de toeschouwers langs de weg, was dat het tempelbestuur wellicht al gauw ter ore gekomen. De hogepriester, Kajafas, was altijd goed geïnformeerd, want heel het tempelgebeuren was immers afhankelijk van de toestemming van de Romeinen en dus hoe deze over hem oordeelden. Daarom kon hij geen

enkele ordeverstoring tolereren. En al helemaal niet op het Paasfeest als de Romeinse gouverneur in de stad was.

Toen Jezus dan ook daags daarna zijn profetische handeling stelde van het omverwerpen of leegvegen van een of meer tafeltjes van geldwisselaars in de tempel, werd hij vrijwel meteen staande gehouden door de tempelpolitie. Hij kende de verhoudingen. Met een moderne westerse bril op begrijpen we niet dat hij voor zo'n 'detail' zijn leven op het spel zette. Waarom deed hij dit? Het kan geen daad van spontane woede geweest zijn! Hoe dan ook: zijn arrestatie haalde meteen de vaart uit de beweging. Misschien was dit iets dat ook Judas niet kon begrijpen? Hoe ging dit de arme, verdrukte joden helpen?

Maar voor Jezus als vrome jood, neen... als... degene die zich door God, zijn Vader, gevormd voelde... was de Tempel juist het begin- en eindpunt van alles!

Kindje Wiegen

Zoals elk jaar was er op Tweede Kerstdag weer Kindjewiegen. Er waren veel mensen en er was een echte Kerstsfeer.



Opbrengst collectes

Adventscollecte: € 260,-

Voedselbank: € 300,-

Collecte tijdens viering 12,5-jarig priesterfeest

Pieter van Wijlick sss, bestemd voor

Communieproject Focolare: € 140,-

Veertigdagentijd

Nico Koomen

Oog in oog met de vastentijd, op 'Dolle Dinsdag', laten we het rumoer van de carnavalstijd achter ons. Aan die dinsdag heb ik overigens de beste herinneringen. Hoe mijn moeder pannenkoeken bakte en alvast het vastentrommeltje te voorschijn haalde, waar we de dag erna mee aan de slag zouden gaan. Dat vonden we ook heel vanzelfsprekend. Kennelijk, dat realiseer je je later pas, konden onze ouders goed uitleggen waar dat voor was. En waarom zou je kinderen van nu ook niet kunnen uitleggen dat je je ook iets kunt ontzeggen? Ik neem mij voor mijn kleinzoon van acht het begrip vasten uit te leggen.



Het is goed is om een tijd te hebben waarin je vraagtekens zet bij de vanzelfsprekendheden waarin ons leven zich voltrekt. De Vastenactie zet je dan als eerste aan het denken, maar ook dagelijkse zaken en gewoonten. Ik kwam er als jonge man mee in aanraking toen een protestante collega mij vertelde dat hij in de zes weken van de vastentijd, toch een liefhebber zijnd en vaak aan tafel in zakelijk gezelschap, geen wijn dronk. Dan heb je, ja kun je soms ook wat uitleggen. Ook heel waardevol. Daar deed mijn collega zijn best voor en het gaf hem veel voldoening. Het 'toch mooi van die katholieken' herinner ik mij nog heel goed. Ik ben Maarten hierin gaan navolgen. Het werkt, soms is het gesprekstof en je kunt het ook opbrengen. Maar meer nog bracht en brengt het mij dicht bij wat ik voor mij van waarde vind, waar ik in wil delen en waar ik nog eens extra mijn best voor wil doen. Voor mijn naaste in het bijzonder.

Zo wordt en is de vastentijd voor mij een verdieping van mijn geloofsbeleving, ja van mijn bewustzijn. Met de vasten hebben wij een kostbaar instrument in handen om dicht bij onszelf en daarmee bij God te komen.

Paus Franciscus in Afrika

Nico Koomen

Misschien komt de naam *Missionarissen van Afrika* u niet direct bekend voor. Deze titel staat voor de 'witte paters'. En witte zusters niet te vergeten. Ik heb mij altijd erg tot deze missionaire orde aangetrokken gevoeld. Dat komt omdat naast een plaatsgenoot, ook een oom van mijn echtgenote Ans, decennialang als witte pater in Tangayika, het huidige Tanzania, werkte. Zijn neef Geert was zijn voorbeeld gevolgd. Ik herinner mij Geert nog heel goed, rondrijdend in een oude Volkswagenbus met 'Father Gerry' er op. In een land als Mali, waarvan ik mij pas recent ten volle ben gaan realiseren hoe moeilijk, moeizaam ook, dat moet zijn geweest. Bij een tussentijds verblijf in Nederland missioneerde Geert, schijnbaar moeiteloos, ook een tijd in de Schilderswijk in Den Haag!

Wat een moedige mensen waren dat. Ze vertrokken naar Afrika, kregen een opleiding in Algiers en lieten zich door de aartsbisschop van Algiers, patriarch van Carthago Charles Lavigerie uitzenden in een voor hen onbekend Afrika.



Met het contactblad van de Witte Paters blijf ik goed op de hoogte van hoe het met de orde gaat. Ik lees dat het aantal missionarissen uit Europa hard afneemt maar dat het werk door Afrikanen wordt overgenomen. Er zijn in verschillende Afrikaanse landen goede opleidingen en het aantal roepingen van Afrikaanse priesters met betrekking tot de verbreiding van het Christendom in Afrika stemt positief.

Paus Franciscus is hun zeer tot steun. Hij volgt een opmerkelijk reisplan met betrekking tot de landen die hij bezoekt. Eind vorig jaar bezocht de paus drie Afrikaanse landen in het arme Globale Zuiden (een duiding van de Wereldbank tegenover het rijke Globale Noorden):



Mozambique, Madagaskar en Mauritius. De witte paters beschrijven het contrast van het leven en de energie van de kerk in de sub-Sahara landen die de paus bezocht tegenover de soms vermoeide en grijs ogende Christeneigenschappen in het westen (het rijke Globale Noorden). Steeds richt de paus zich tot de armen om hun met een 'Armoede is niet onvermijdelijk' een hart onder de riem te steken. Met zijn consequent kiezen voor de armste gemeenschappen in het arme Globale Zuiden vecht hij als geen ander de catastrofale gevolgen aan van de ontbossing en klimaatverandering die hen, de armen, als eerste zullen treffen. In het spreken en handelen van paus Franciscus herken ik wat hij ons in 2015 met zijn encycliek *Laudato Si* (Geprezen zijt Gij) voorhield.

Vernieuwing Begijnhofshop en cursusruimte

In maart van dit jaar wordt de Begijnhofshop gerenoveerd. Er komt nieuwe vloerbedekking en verlichting, er wordt geschilderd en de winkel wordt opnieuw ingericht. Ook de cursusruimte wordt opgeknapt. De vloerbedekking, gordijnen, stoelen en verlichting worden vernieuwd en er wordt geschilderd.

12,5 jaar

Op 19 januari jl. vierden Pieter van Wijlick sss als Fons Kaan tijdens de gezinsviering hun 12,5-jarig feest. Pieter van Wijlick sss is 12,5 jaar priester en Fons Kaan is 12,5 jaar verbonden met de gemeenschap en de Begijnhofkapel. Na de viering was er koffiedrinken met wat lekkers erbij in het Houten Huys met familie, vrienden en bekenden.

Mede namens Fons wil pater Pieter iedereen bedanken: voor de aanwezigheid op ons feest, voor de kaartjes en de geschenken. Mensen die op het feest waren hadden een en ander georganiseerd, dat was een grote verrassing voor ons. We kijken er met veel plezier op terug.



Muizenissen

De pastorie had last van een muis. Allerlei mogelijkheden werden uitgeprobeerd: een muizenval, een bordje met pepermuntolie, een elektrische muizenverjager, houtkrullen op een bak water met loopplankje. Maar de muis was er nog steeds. Toen vroeg iemand: 'Heb je al voor de muis gebeden?' Nee, daar had ik nog niet aan gedacht. Eerst maar eens kijken op internet. Mijn zoeken naar 'heilige tegen muizen' leverde Geertruida van Nijvel en Servatius op. Het hielp echt, want wat was het resultaat? Nog dezelfde dag werd de muis dood gevonden.

(wordt vervolgd, we hebben inmiddels weer een nieuwe muis)

Boek: Katholiek in de Republiek

De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750



Vrijwel meteen na het uitbreken van de Opstand werden de katholieke inwoners van de Republiek naar de zijlijn van de samenleving gedirigeerd. Hun kerken en kloosters werden onteigend en priesters werden in de ban gedaan. Ook stond een bestuurlijke loopbaan niet langer voor hen open. Hun rituelen en symbolen werden uit het openbare leven geweerd.

Hoe pakte dat uit voor het leven van alledag? Lieten de katholieken zich uit het openbare leven verbannen? Of lukte het hun toch stiekem hun geloof te beleven of zelfs uit te dragen?

Carolina Lenarduzzi zocht het allemaal uit aan de hand van een fraaie verzameling historische egodocumenten: dagboeken, pamfletten, martelaarsbiografieën, liederen, tekeningen van voorheen luisterrijke interieurs van leeggeroofde en geconfisqueerde kerken, herinneringen aan processies en bedevaarten toen die nog mochten... Maar ook kleding, lichaamstaal en familieportretten blijken verbazend veel te vertellen over de katholieke identiteit en subcultuur in de Republiek. Hoogtepunt van haar onderzoek is de reconstructie van het Nederlandse 'klanklandschap', voor- en nadat de gereformeerde synode klokgelui, orgelspel en meerstemmig gezang aan banden had gelegd.

€ 28,50 Uitgeverij Vantilt, isbn 9789460044359



Mirakelweek

Dit jaar is het Mirakel van Amsterdam 675 jaar geleden

Woensdag 18 maart

Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam

9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament
17.00 Plechtige Eucharistieviering

Donderdag 19 maart

Mirakelweek

9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament
17.00 Gezongen Eucharistieviering
17.45 Aansluitend Eucharistische Aanbidding

Voor de avond- en nachtaanbidding zie

www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Vrijdag 20 maart

Mirakelweek

9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament
17.00 Gezongen Eucharistieviering
17.45-18.30 Aansluitend Eucharistische Aanbidding, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen

Zaterdag 21 maart

Sluiting van de Mirakelweek

Stille Omgang

9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30–17.20 Aanbidding van het Heilig Sacrament, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen.

19.30 Plechtige Eucharistieviering
Hoofdcelebrant: mgr. T.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Info: www.stille-omgang.nl

Zondag 22 maart

Stille Omgang voor senioren, georganiseerd door de K.B.O.

11.00 Stille Omgang voor senioren, vertrek v.a. Begijnhofkapel 11.15u
12.30 Terug in pastorie om na te praten. Er wordt een broodje aangeboden.
13.30 Gezongen Eucharistieviering, celebrant pater Eugène van Heijst sss

Stille Omgang jongerenprogramma

Het jongerenprogramma van de Stille Omgang vindt plaats in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207. Het thema is *Luisteren*. Wat is Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de ander? Welke vormen van Luisteren zijn er? En kunnen wij God ervaren door te Luisteren?

Zaterdag 21 maart. Aanvang: 19.00 uur.

Aansluitend op het jongerenprogramma lopen we de Stille Omgang, einde rond 00.30.

Meer info: <https://www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma>



Stille Omgang gebedsintentie

'De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander....' Ontleend aan: Frans van der Lugt sj. Liefde en luisteren.

Met de stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken van de ander. Luistert iemand echt dan voelt de spreker zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert wil geen advies geven of macht hebben... of...

Voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke stilte naar het woord van God? Dan kan ook dat woord binnenkomen als scheppende aanwezigheid vol liefde.

Begroting 2020

UITGAVEN (in Euro)

Personeelskosten

Vergoeding pastores	20.400
Dirigent/Organist	3.800
Assistenties	2.250
Diverse pers.kosten/vrijw.verg.	3.000

Onroerendgoedkosten kapel

Huurlasten kapel	23.500
Beveiliging kapel	1.500
Schoonmaakkosten kapel	5.000
Klein onderhoud	3.000
Onderhoud orgel/piano	1.000
Diverse OG kosten kapel	-
Huurlasten en schoonmaak pastorie	8.500

Overige Onroerendgoedkosten

Energiekosten	12.500
Belastingen	1.500
Huur winkel/Houten Huys	5.100
Overige OG kosten	10.000

Kosten eredienst

Bloemen/altaarbenodigdheden	1.500
Koren	500

Kosten pastoraal

Kosten drukwerk/post	2.500
Diverse kst. Pastoraal/pci/caritas	500

Beheerskosten

Huishoudkosten pastorie	3.600
Tijdschriften/abonnementen	700
Telefoon/portiekosten	2.000
Kantoorbenodigdheden/ IT/ website	7.500

Overige kosten

Bankkosten	1.600
Bestuurskosten/diversen	1.500

Begrotingsreserve

-

Totale uitgaven **122.950**

INKOMSTEN (in Euro)

Bijdragen aan kapel

Collectes	15.000
Stipendia	4.000
Huwelijken	1.500
Uitvaarten	800
Kaarsen minus inkoop	51.500
Giften	8.000
Restauratiefonds	9.000
Ansichtkaarten	5.000
Diverse inkomsten/cursussen	4.000

Overige inkomsten

Winkel	18.500
Rente-inkomsten	150
Huurink. Franse Gemeenschap	3.000
Subsidie energie-belasting	2.500

Totale inkomsten **122.950**

Goede Week en Pasen 2020

Palmzondag 5 april

10.00 Eucharistie (NL) met palmprocessie en kinderwoorddienst
11.15 Eucharistie (F)
17.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper

Witte Donderdag 9 april

9.00 Gezongen Donkere Metten
16.00 Géén aanbidding
17.00 Kapel sluit
20.00 (!) Eucharistie (NL + F)
Aanbidding tot 23.00

Goede Vrijdag 10 april

9.00 Gezongen Donkere Metten
15.00 Kruisweg (NL)
16.00 Kruisweg (F)
17.00 Kapel sluit

Stille Zaterdag 11 april

9.00 Gezongen Donkere Metten
16.00 Géén aanbidding
17.00 Kapel sluit
20.00 (!) Eucharistie Paaswake (NL + F)

Eerste Paasdag 12 april

10.00 Eucharistie (NL)
11.15 Eucharistie (F)

Tweede Paasdag maandag 13 april

10.00 Eucharistie (NL)

Palmzondag met processie, speciaal voor kinderen

Zondag 5 april is er in de Begijnhofkapel om 10.00 uur weer een Palmzondagviering, waaraan kinderen mee kunnen doen met hun zelf versierde Palmpaasstok. Bij goed weer houden we een kleine processie over het Begijnhof. Het is speciaal voor ouders met kinderen, maar iedereen kan meedoen. Voor de kinderen is er een kinderwoorddienst. De Palmpaasstok is bij de pastorie op te halen. Na de viering zullen de kinderen de Palmpaasstok brengen naar bijvoorbeeld iemand die ziek is.

Donkere Metten

Traditioneel worden de drie dagen voor Pasen de Donkere Metten gezongen. Een indrukwekkende meditatie op het lijden van Christus, met de Klaagliederen van de profeet Jeremia. Ook in de Begijnhofkapel kunt u de Donkere Metten bijwonen:
Witte Donderdag 9.00 uur
Goede Vrijdag 9.00 uur
Stille Zaterdag 9.00 uur



Vastenactie

Op de zondagen in de Veertigdagentijd zal in de kapel worden gecollecteerd voor de Vastenactie. Het thema van de Vastenactie is dit jaar: *Werken aan je Toekomst*. Voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen. Anderen die wel een opleiding hebben gevolgd, maar op het platteland waar ze wonen geen werk kunnen vinden, krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Meer informatie zie www.vastenactie.nl.

Bankgegevens IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Bisschoppelijke Vastenactie heeft de ANBI-status. Het RSIN nummer van Vastenactie is 003003759

Pelgrimstocht door Syrië met Maria-icoon

José Huijberts

Op 15 september 2019, feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, zegende paus Franciscus in Rome een icoon van *Onze-Lieve-Vrouw van Smarten - Troosteres van het Syrische volk*. Deze icoon wordt sindsdien door Kerk In Nood op een pelgrimstocht door het verwoeste land gedragen om her en der uitdrukkelijk voor de vrede in Syrië te bidden.

De icoon was van september tot november in de Syrische hoofdstad Damascus, werd voor de advent naar de havenstad Tartous gebracht en kwam in januari in het zwaar geteisterde Homs aan. De iconograaf, de Grieks-orthodoxe priester Spiridon Kabbash, is zelf uit Homs afkomstig. Kabbash: 'In ons land is er geen enkele christelijke familie die geen dierbare heeft verloren. Die tranen moeten worden weggeveegd. We vertrouwen de Heilige Moeder alle lijden toe van Syrische moeders die huilen om hun overleden of gewonde kinderen.'

Ook van groot belang is dat de pelgrimstocht de vele verschillende christelijke denominaties van Syrië dichterbij elkaar brengt. De icoon was al te gast in Armeens-katholieke en Armeens-orthodoxe kerken, bij Latijnse-, maronitische- en melkitische katholieken.

In Homs wordt bij de icoon voor vrede gebeden in onder meer de Syrisch-katholieke kathedraal, in de Syrisch-orthodoxe kathedraal en bij de katholieke zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Ook wordt gebeden in de Grieks-orthodoxe kathedraal. Op het feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis, 2 februari) is de icoon te gast in de jezuïetengemeenschap aldaar.

Na Homs gaat de pelgrimstocht met de icoon verder naar Al Hassakeh. Daar zal de Assyrische Kerk van het Oosten in Al-Hasakah bij het gebed aansluiten. Zij ontvangen echter niet de icoon in hun gebedshuis, omdat het bidden voor iconen in deze oriëntaalse kerk niet gebruikelijk is.



Verwacht wordt dat met Pinksteren op 31 mei de afsluiting zal zijn in Aleppo. Maar er melden zich nog steeds kerken aan.

Mauro Piacenza, de internationale voorzitter van Kerk in Nood, vertelt dat paus Franciscus bij de eerste aanblik van de icoon meteen opmerkte dat het gezicht van Onze-Lieve-Vrouw zowel verdriet als troost uitdrukt.

Het onderste deel van het pictogram is in tweeën gedeeld. Aan de ene kant staan de Syrische mensen op zoek naar troost. Aan de andere kant de vervolgers, de extremisten die het martelaarschap van deze heiligen van vandaag veroorzaakten. Bij de martelaars bovenin staat ook Frans van der Lugt, de Nederlandse jezuïet die vijf jaar geleden werd vermoord.

Bron: dagelijkse e-mail nieuwsbrief van Kerknet België dd. 9-10-2019 en 24-1-2020
Voor grotere afbeelding icoon: internet via bv. Google - paus zegent maria icoon syrie

Aartsvader Seth

Erica Eitjes

Kijkend wie er rond deze tijd zijn naamdag heeft kwam ik aartsvader Seth tegen, de derde zoon van Adam en Eva, en een vrij onbekende voor mij. Vandaar nu deze keuze.



Seth wordt genoemd in het eerste boek van de bijbel Genesis. Daar wordt verteld hoe Adam en Eva Abel hadden verloren doordat zijn broer Kaïn hem had gedood. Enige tijd later kregen zij een derde zoon, die zij veelbetekenend Seth (= vervanger) noemden (Genesis 4,25). Seth was 105 jaar toen zijn zoon Enos geboren werd, de voorouder van Noach en hij stierf op een leeftijd van 912 jaar. In de Koran wordt Seth beschreven als de profeet Sheeth.

Hoewel we verder niets over hem weten, wordt er in de Joodse traditie met respect over hem gesproken: *'Sem en Seth werden geëerd onder de mensen...'* (Sirach 49,16).

In de visioenen van Bileam, die door een vijandige koning te hulp werd geroepen om het naderende volk der Hebreëen te vervloeken en daardoor te vernietigen, komt Seth er veel minder goed af: *'Een scepter rijst op uit Israël. [-] Hij verbrijzelt de schedel van al de zonen van Seth'* (Numeri 24,17).

Toch wordt hij weer met ere genoemd in Lukas' stamboom van Jezus (Lukas 3,38).

Pre-christelijke joodse geschriften zoals het boek *Jubileeën* veronderstellen dat Abel geen nakomelingen had en dat die van Kaïn werden gedood tijdens de zondvloed, waardoor Seth de vader van het mensenras werd. *Jubileeën* is een zgn. pseudepigrafisch geschrift, een joods religieus geschrift dat niet in de bijbel is

opgenomen. Andere teksten beschrijven de nakomelingen van Seth vooral als de rechtvaardige afstammingslijn van de mensen die vaak in conflict komt met andere afstammingslijnen.

In het ook pseudepigrafische eerste boek van *Henoch* wordt in een openbaring Adam beschreven als een witte stier en Kaïn, Abel en Seth als respectievelijk een zwarte, een rode en een witte stier. De nakomelingen van Seth, zoals Noach, Abraham en Isaak zijn eerst witte stieren, maar vanaf Jakob worden zij witte schapen, die slachtoffer kunnen worden van roofdieren. Aan het eind van de openbaring wordt een witte stier geboren, die als een Messias de nakomelingen van Seth weer verandert in witte stieren. Afstamming van Seth kon door joodse auteurs worden uitgelegd als een typologie voor vooral het rechtvaardige en deugdzame deel van de mensheid.

In enkele joodse tradities werd de conclusie getrokken dat Kaïn en vaak ook Abel geen zonen waren van Adam, maar door een wellustige engel bij Eva waren verwekt. Seth zou de enige zijn die uit de relatie tussen Adam en Eva was voortgekomen. Sommige tradities zagen Seth en zijn nakomelingen als de bezitters van bijzondere wijsheid. In het eerste boek van de *Oude Geschiedenis van de Joden* schrijft Flavius Josephus dat Seth een zeer deugdzaam bestaan leidde en al zijn goede eigenschappen en kennis aan zijn kinderen overdroeg, waaronder de kennis van de astrologie.

In de *Legenda Aurea* (=Gulden Legende) van Jacobus de Voragine van eind dertiende eeuw wordt een verhaal verteld dat Seth van de aartsengel Michaël een tak van de boom van de kennis van goed en kwaad ontving om zijn vader te genezen, die op zijn sterfbed lag. Bij zijn terugkeer was zijn vader al dood. Seth plantte de tak op Adams graf. De boom die daaruit groeide, zou uiteindelijk het hout leveren voor het kruis van Jezus.

Seth leefde vermoedelijk ca. 3500 voor Christus. Zijn feestdag is 1 maart. Met dank aan HeiligenNet en Wikipedia.

Activiteiten

Wo 26 feb 9.00 en 17.00 Aswoensdag met askruisje

Zo 1 mrt 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie

Ma 2 mrt 20.00 Jongeren in Gesprek

Wo 4 mrt 10.00 Seniorengroep

Zo 8 mrt 10.00 Kinderwoorddienst

Zo 8 mrt 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie

Wo 11 mrt 19.30 Taizé-viering

Ma 16 mrt 20.00 Jongeren in Gesprek

Di 17 mrt 20.00 Rond het Woord van Leven

Wo 18 – zo 22 maart Mirakelweek zie p. 5

Zo 29 mrt 10.00 Kinderwoorddienst

Zo 29 mrt 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie

Ma 30 mrt 20.00 Jongeren in Gesprek

Wo 1 apr 10.00 Seniorengroep

Zo 5 – ma 13 april Goede Week en Pasen zie p. 7

Wo 8 apr 19.30 Taizé-viering

Zo 19 apr 10.00 Gezinsviering

Zo 19 apr 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie

Ma 20 apr 20.00 Jongeren in Gesprek

Di 21 apr 20.00 Rond het Woord van Leven

Wo 6 mei 10.00 Seniorengroep

Wo 6 mei 19.30 Bezinningsmomenten Eucharistische Spiritualiteit

Ma 11 mei 20.00 Jongeren in Gesprek

Wo 13 mei 19.30 Bezinningsmomenten Eucharistische Spiritualiteit

Wo 13 mei 19.30 Taizé-viering

Zo 17 mei 10.00 Gezinsviering

Taizé-vieringen

De English Reformed Church en de Begijnhofkapel organiseren samen iedere maand een Taizé-viering. Drie kwartier zingen, bidden en stilte. De ene keer in de Engelse Kerk, de andere keer in onze kapel. Zie voor actuele informatie de website. Aanvangstijd: 19.30 uur.

De komende data: woensdag 11 maart, 8 april, 13 mei

Gedicht

Wanneer Gij komt

Wanneer Gij komt, 't kan heden zijn,
't kan etenstijd met allen zijn,
't beloofde land, 't verwacht festijn,
't kan vreugde zijn of aardse pijn.

Wanneer Gij komt, 't kan morgen zijn,
't kan dageraad of avond zijn,
de goede Herder kan het zijn,
de Man met balsem, brood en wijn.

Wanneer Gij komt, 't kan middag zijn,
door 't kruispunt loopt de dwarse lijn,
met vuur gezuiverd staan wij rein,
't kan 't heerlijk uur der liefde zijn.

Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn,
't kan donkerheid vol tranen zijn,
of, vallen wij uit 't ijdel schrijn,
't kan 't laatste woord voor 't sterven zijn.

Wanneer Gij komt, 't kan eeuwig zijn,
Uw lichaam kan zo glanzend zijn,
't kan Pasen in de bloesems zijn,
Gij kunt voorgoed gekomen zijn.

Gery Helderenberg (1891-1979)

*Pseudoniem van Hubert Buyle (1891 – 1979),
een Vlaams dichter en priester*

Oproep Seniorengroep

De bezinningsgroep voor senioren/ouderen vanaf 60 jaar heeft nog ruimte voor nieuwe belangstellenden. We spreken over de actualiteit, dat wat ons dagelijks bezig houdt en we wisselen van gedachten over onderwerpen rondom geloofsbeleving. U bent van harte welkom om een keer kennis te komen maken!

Wij komen op iedere eerste woensdag van de maand bijeen in de pastorie, tot de zomer op de volgende data: 4 maart, 1 april, 6 mei en 3 juni
Begeleiding: Marilyn van Rijn en Dorine Baas
Onkosten koffie/thee: € 3,- per keer
Aanmelden bij de pastorie of per email: Pieter van Wijlick S.S.S. (pietervanwijlick@gmail.com)

Liturgierooster zon- en feestdagen

Zondag 23 februari

Zevende zondag door het jaar
Latijnse Schola R&M

Woensdag 26 februari

Aswoensdag met askruisje
9.00 uur en 17.00 uur

Zondag 1 maart

Eerste zondag Veertigdagentijd

Zondag 8 maart

Tweede zondag Veertigdagentijd
Kinderwoorddienst

Zondag 15 maart

Derde zondag Veertigdagentijd

Woensdag 18 t/m zondag 22 maart

Mirakelweek zie p. 5

Woensdag 25 maart

Mariaboedschap
of Aankondiging door de Heer
9.00 uur en 17.00 uur

Zondag 29 maart

Vijfde zondag Veertigdagentijd
Kinderwoorddienst

Zondag 5 t/m maandag 13 april

Goede Week zie p. 7

Zondag 19 april

Tweede zondag van Pasen
of zondag van de goddelijke Barmhartigheid
Gezinsviering

Zondag 26 april 2020

3e zondag van Pasen

Zondag 3 mei

4e zondag van Pasen
Roepingenzondag

Zondag 10 mei

5e zondag van Pasen
Latijnse Schola R&M

Zondag 17 mei

6e zondag van Pasen
Gezinsviering

Inleverdatum kopij

Kopij voor de volgende Kapelkrant kunt u
inleveren t/m 16 april 2020

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit
en Pieter van Wijlick sss
o.a. Opmaak: José Huijberts
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar

BHV info

wo 26 feb 17.00 Aswoensdag
vr 6 mrt 17.00 Eerste vrijdag
wo 18 mrt 17.00 Opening Mirakelweek
do 19 mrt 17.00 Eucharistieviering
za 21 mrt 19.30 + 22.30 + 24.00 Eucharistievieringen
Stille Omgang
zo 22 mrt 13.30 Eucharistieviering K.B.O. Stille
Omgang senioren
vr 3 apr 17.00 Eerste vrijdag
zo 5 apr 10.00 Kinderwoorddienst (Palmzondag)
do 9 apr 20.00 Witte Donderdag (NL + F)
vr 10 apr 15.00 Goede Vrijdag
za 11 apr 20.00 Paaswake (NL + F)
zo 19 apr 10.00 Gezinsviering
vr 1 mei 17.00 Eerste vrijdag
zo 17 mei 10.00 Gezinsviering

Aanmelden én afmelden moet noodzakelijkerwijs
minimaal drie dagen tevoren telefonisch bij de
rector P. van Wijlick: tel. 020 6221918 en bij geen
gehoor bij Mark de Vries op 06- 23657478.

Oplossing Kerstpuzzel

Het citaat van Gerard Reve was:
'Geloven en liefhebben, dat is eigenlijk hetzelfde.'

Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18
Priesters: Pieter van Wijlick sss
en medebroeders communitieit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl



info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Facebook

Begijnhofkapel

Openingstijden van de kapel

Maandag:
12.00 - 18.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag:
8.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
8.30 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis toegestuurd. Indien u deze graag als PDF-file per email wilt ontvangen, dan kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

E-mail:

Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:
9.00 uur en 17.00 uur.
Zaterdag:
9.00 uur.
Zondag:
10.00 uur.
11.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische traditie van de kapel, die verbonden is met het Mirakel van Amsterdam, is er iedere dag aanbidding van het uitgestelde H. Sacrament:
Maandag t/m vrijdag:
16.00 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Elke donderdag ook:
9.30 - 16.00 uur.
Elke vrijdag ook:
9.30 - 10.30 uur.
Eerste vrijdag van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en zondag:
17.00 - 18.00 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de zondagviering van 10.00 uur.
Kijk voor de actuele data op de website van de kapel.

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee in het Houten Huys (Begijnhof 34).

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en verzoening en voor persoonlijke gesprekken kunt u bij de priesters op de pastorie terecht in diverse talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt voor het sacrament van het doopsel, vormsel en het huwelijk. Informatie en het vastleggen van afspraken via de pastorie.

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan men altijd op korte termijn een afspraak maken.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het Nederlands samen met de Sacramentijnen gebeden:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 18.15 uur.
Donderdag: 18.10 uur.
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door velen bezocht voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte. Uw bijdrage, om deze unieke oase van gebed en rust open te houden en te onderhouden, kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0324 6880 67
Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam
BIC-code: RABONL2U

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;
- Ik wil graag contact met een van de priesters;
- Ik wil een adreswijziging doorgeven.