

Wij zijn de eerste generatie

Johan Smit

'Wij zijn de eerste generatie die weet dat wij de aarde verwoesten en ook de laatste die er nog iets aan kan doen'. Op de Amerikaanse nieuwszender CNN zie ik regelmatig een reclamefilmpje van het Wereldnatuurfonds dat met deze zin begint. Ik zet het geluid even uit en kijk niet echt meer, want ik ken de boodschap en de beelden deprimeren me.

Elke ochtend kijk ik bij een kop thee naar Google-berichten op mijn smartphone en ook daar slecht milieunieuws: bosbranden, hittegolven in het Noordpoolgebied, in Siberië en Canada, ontdooien van permafrost daar, smelten van poolijs en ook van gletsjers wereldwijd. Ook in Nederland hebben we nu jarenlang te maken met te droge zomers. Wij hebben niet alleen met een Coronacrisis te maken maar ook met een milieu- en klimaatcrisis.

Hoe staan u en ik hierin als katholieke christenen, wij als kerk? Mij maken deze berichten angstig en boos. Ik vind het moeilijk ze ter sprake te brengen, want ik wil niet als panieksaai overkomen. Toch denk ik dat de zin waar ik mijn stukje mee begonnen ben waar is. Wij kunnen veel grote problemen (kostbaar in mensenlevens en geld) afwenden als we nu samen een wereldwijde inspanning leveren om bv de wereldwijde uitstoot van CO2 te stoppen. Het *Klimaatakkoord van Parijs* wil dit via de zgn. energietransitie in 2050 bereikt hebben. Ik vraag me af of deze doelstelling wel voldoende is.

Gelukkig hebben we met paus Franciscus een paus die ook hier scherp ziet. Hij publiceerde op 24 mei 2015 zijn ecologie-encycliek *Laudato Si'*. In zijn visie hangt het milieu samen met economie, met mensvisie en met spiritualiteit en theologie. In de encycliek doet hij aan alle katholieken en aan alle mensen van goede wil een dringend appèl



de milieu- en klimaatcrisis, die wij zelf hebben gecreëerd, niet langer te ontkennen maar serieus aan te pakken. In mei vierden we het lustrum van het verschijnen ervan met een Laudato Si-week. Katholieken over heel de wereld hielden zich met de encycliek bezig en vertelden ook op internet over hun ideeën en acties. Een voorbeeld is de *Global Catholic Climate Movement*.

Vanwege de ernst van het probleem deed paus Franciscus aan het eind van de week een oproep aan alle christenen om er opnieuw samen mee aan de slag te gaan tijdens een *Tijd voor de Schepping (Season of Creation)*. Dit is de periode van 1 september (kerkelijke gebedsdag van zorg voor de schepping) tot en met 4 oktober (Sint Franciscus van Assisi).

De paus heeft het jaar mei 2020-mei 2021 uitgeroepen tot Laudato Si-jaar, dat gelijk een Laudato Si-decennium opent met allerlei activiteiten en o.a. de uitreiking van verschillende Laudato Si-Awards.

U vindt meer informatie op de website van het *Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling*, een onderdeel van de Romeinse curie.

<http://www.humandevlopment.va/en.html>

Als Kapelkrant komen we er zeker op terug. Ik zou het op prijs stellen om van jou, u, lezer, te horen hoe jij, u, in actie kwam en komt voor onze wereld... zijn schepping...

(vervolg op p.2)

(vervolg van p.1)

Laudato Si nr. 217 'Als de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden, vormt de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat enige geëngageerde en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die impliceert dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus in relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen. De roeping behoeders van Gods werk te zijn praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.'

Vakantie

De paters waren deze zomer op vakantie bij de benedictijnen in Affligem, in de buurt van Brussel. Affligem is bij velen bekend vanwege het abdijbier, al staat de brouwerij niet bij de abdij. De abdij is bijna tien eeuwen oud, gesticht in 1062.

Op dit moment hebben de benedictijnen een novice van 29 jaar die er zijn kleine professie gaat doen. Het is heel bijzonder, deze jonge novice. Er waren nog vier monniken over, de jongste is 75 en de oudste twee zijn maar liefst 95. Ze hadden al besloten te stoppen met de verbouwingen aan de abdij en geen novicen meer aan te nemen. Maar het loopt anders en ze gaan weer met goed moed verder.

De paters zijn dankbaar voor de gastvrije ontvangst en hadden een fijne vakantie.

Hardlopen

In april van dit jaar is pater Pieter begonnen met hardlopen. Het ging goed en het beviel hem uitstekend. Maar hij werd blijkbaar iets te enthousiast, want hij kreeg pijn aan zijn been. Dus nu loopt hij ook bij de fysiotherapeut.



Opruimen

Zoals veel mensen in het land grepen ook de paters de coronaperiode aan om eens op te ruimen. Ze hebben een grote kelder en die stond veel te vol. Nadat de vrachtwagen voor het grofvuil was gepland, konden ze beginnen. Het resultaat mocht er zijn, een keurig opgeruimde kelder. En de spullen voor de deur op de NZ Voorburgwal, in afwachting van de wagen. Door de grote belangstelling van de buurtbewoners voor de spullen ontstonden leuke gesprekken.

En op zeker moment stopte een tram. De bestuurster stapte uit, want ze zag twee vazen die ze wel kon gebruiken. Ze vroeg ook nog of ze in de winkel twee bronzen kruisjes kon kopen. Toen zei ze: 'ik moet weer aan het werk', want de tram stond nog bij de halte. Ze is later nog langs geweest voor de kruisjes.



Een bijzondere (zon)dag

Nico Koomen

Vandaag, 26 juli, is het op de dag af 50 jaar geleden dat ik mijn echtgenote Ans leerde kennen. Liefde op het eerste gezicht. Dat hadden wij op 13 juni willen vieren, maar zoals zo veel kon dat niet en dus hebben we besloten tot uitstel van het feest.

Vandaag ook nam pastoor Marc Oortman van de Lambertusbasiliek in Hengelo, van de zondagse Eucharistievieringen op televisie, afscheid vanwege zijn benoeming in Didam. Velen, waaronder ook ik, hebben toen de kerken gesloten waren, op zondag de Eucharistie vanuit Hengelo op afstand kunnen meevieren. Voorafgaand aan de mis hield Leo Fijen een geloofsgesprek met de sympathieke pastoor. 'Tukker', zoals hij zichzelf noemde.

Eerder, op zondag 14 juni, Sacramentsdag, was het geloofsgesprek van Leo Fijen met de inmiddels emeritus-bisschop Jos Punt. Bijna 25 jaar geleden kwam de toenmalige deken van Roermond naar Haarlem om als bisschop benoemd te worden. Zijn entree was niet zonder rimpelingen. Wie was bisschop Punt? 'Opgeleid in het orthodoxe zuiden', zoals hij het zelf verwoordde. Geleidelijk aan is het beter gegaan.

Het is mogelijk gebleken om de kern van de geloofsbeleving, de Eucharistie en de sacramenten weer centraal te stellen.

'Wie God is was vaag geworden, terwijl het gaat om het unieke in ons geloof, God die mens wilde worden en ook geworden is. Om ons. Dat komt vandaag samen in Sacramentsdag, in de Eucharistie waarin God tot ons komt. Wanneer je je tijdelijk van God verwijderd hebt (gevoeld) kan dat versterkt terug komen. Je moet er wel voor open staan. Alleen dan kan God naar binnen', stelt hij. Bisschop Punt benoemt drie missionaire plekken in ons bisdom: Heiloo, de kathedraal en het centrum van Amsterdam. Wij dus.

Terugkijkend op bijna een kwart eeuw overheerst, zo verwoordt de bisschop het, de dankbaarheid voor het opnieuw centraal hebben kunnen stellen van het Sacrament, maar ook voor de samenwerking met zovelen die zich voor de kerk en het bisdom hebben willen inzetten. 'In je eentje kun je niets'. Er is ook weemoed geeft hij toe, want 'loslaten is niet mijn sterkste kant'.



Wat zult u missen? vraagt Leo Fijen. 'De organisatorische taken niet echt' (begeleid met een 'pfff...'). 'Er komt in onze hiërarchische structuur uiteindelijk nu eenmaal veel bij de bisschop terecht. Dat vraagt veel van je geestelijke energie. Ik zal nu weer meer gelegenheid hebben voor en tijd kunnen besteden aan spiritualiteit', besluit de bisschop, zijn opvolger Jan Hendriks heel veel succes toewensend.

Nieuwe abt abdij van Egmond

De Sint-Adelbertabdij in Egmond heeft een nieuwe abt. De broeders hebben gekozen voor broeder Thijs Ketelaars. Die heeft op 24 juni jl. de abtszegen ontvangen van abt Maksyilian Nawara, abt praeses van de Congregatie van de Annunciatie. Thijs Ketelaars is de opvolger van Gerard Matthijsen die 39 jaar overste is geweest.

Een traditie, door overmacht onderbroken

Nico Koomen

In de bollenstreek, maar ook wel elders in het land, kennen we in de dorpen het fenomeen van de *kerkenveiling*. Deze traditie dateert van ver voor de kerkbijdragen die inmiddels, naast de zondagse collecte, algemeen gebruik zijn. Dit jaar was het niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren waar veel parochianen samen komen. Daarmee vielen de kerkenveilingen hier in de bollenstreek, in de praktijk parochieavonden, in het water.



Hoe werkt een kerkenveiling? De formule is dat parochianen iets beschikbaar stellen dat andere parochianen op de veiling bij opbod aankopen. Zonder te willen overdrijven biedt de veiling, vaak op vrijdagavond want het kan ook laat worden, spanning en sensatie. Zeker wanneer een professionele veilingmeester, euro-getallen ratelend, de prijs (voor een taart...) opdrijft en met de hamer in de zaal van links naar rechts wijzend de slachtoffers die zich tot bieden laten verleiden aanwijst. Niet zelden is er ook een luid lachen in de zaal wanneer de hoogste bidder aan zijn bod 'blijft hangen', zich een beetje afvragend 'wat heb ik nu gedaan?' Gelukkig gaat het om overzichtelijke bedragen, een financiële ramp is het dan ook niet.

De sfeer, dat is het. Omdat het om talrijke 'nummers' uit de met zorg opgestelde catalogus gaat, moet er op hoge snelheid worden doorgewerkt. 'Ja dames en heren, er moeten nog twintig nummers voor de pauze doorheen!' meldt de veilingmeester die in het voorjaar met veilingen van te velde staande bloembollen hetzelfde werk doet. Niet zelden is er

na de pauze voor de liefhebbers ook een loterij waarbij de plaatselijke notaris 'uit de beslagkom van moeders' het winnende lot trekt!

In de bollenstreek heeft de kerkenveiling haar wortels in de bloembollenteelt. Duizend stuks tulp *Prominence* of honderd liter narcis *Golden Harvest* kun je zo maar tegen komen. Of tien kilo van een 'nieuwigheid', een woord uit de bollenstreek voor een veelbelovende kruising waarmee je (volgens de veilingmeester) een fortuin kunt maken. Enfin, u heeft de sfeer te pakken.

Naast bloembollen komt de veehouder opdraven met een kaas of een emmer biest, de eerste-dagmelk van een koe die een kalf ter wereld heeft gebracht. De middenstand laat zich ook niet onbetuigd. Een fles Jonge klare is goed voor levendige biedingen.

Mijn vader had, ik spreek over vijftig jaar geleden, een zgn. loonbedrijf. Hij ploegde waar dat nodig was en had een trouwe klantenkring. Voor de kerkenveiling had hij altijd wel een paar honderd Rijnlandse Roeden (een traditionele oppervlaktemaat voor bloembollen) over. Want, zo legde hij mij dan uit, misschien koopt niet een van mijn bestaande klanten deze dienst en kan ik zo een nieuwe klant aan mijn bestand toevoegen. Je moet altijd blijven nadenken. Overigens, de glazenwasser die het huis laat opblinken heeft hetzelfde idee. Onze Lieve Heer zal deze praktische instelling van de schenkers vast wel kunnen billijken.

Ik kwam op het idee om er iets over te schrijven omdat de kerkenveilingen gebruikelijk in het voorjaar worden gehouden. Nu niet dus, een groot publiek in een zaaltje was ondenkbaar. Uitstel tot het najaar biedt, zo blijkt nu, ook geen soelaas. Per saldo betekent dat voor vele parochies hier in de bollenstreek het mislopen van de helft van de gebruikelijke inkomsten. Ik weet niet of er ook aan overheidssteun, de NOW-regeling bijvoorbeeld, is gedacht. Het wegvallen van inkomsten speelt met het wegblijven van bezoekers natuurlijk ook bij ons in de kapel en de winkel. We zullen er maar het beste van hopen.

Met de Heiligen het jaar door: 12 september Maria, Sterre der Zee

Erica Eitjes

Het feest van de *Heilige Naam van Maria* is ingesteld door paus Innocentius XI (†1689). Dat gebeurde uit dankbaarheid voor de overwinning die koning Jan Sobieski van Polen op 12 september 1683 te Wenen op de Turken had behaald. Daarmee had hij de dreiging van een Turkse invasie afgewend.

Het kwam mooi uit dat deze datum, 12 september, vlak na het feest van *Maria Geboorte* op 8 september viel, zodat geboorte en naamgeving binnen hetzelfde octaaf (periode van 8 dagen) konden worden gevierd.

Over de betekenis van de naam van Maria is in de loop van de geschiedenis heel wat gespeculeerd. Het is de vergrieksing van de Hebreeuwse naam Miriam of Mariam. Volgens de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek gaat men ervan uit dat het van oorsprong een Oud-Egyptische naam is die 'schoon' betekent: 'fraai', 'welgevormd', 'weelderig'.

Men wijst erop dat de engel Gabriël haar begroet met de titel: 'vol van genade' (Lukas 1,28), alsof dat hetzelfde betekent als de naam 'Mirjam' of 'Marjam'. Ook Elisabeths aanspreking zou daar op wijzen: 'gezegend onder de vrouwen' (Lukas 1,42). Zo was ook de bruid in het Oudtestamentische Hooglied genoemd: 'schoonste onder de vrouwen' (1,8). Ook mogelijk lijkt de vertaling: 'door de (oud-Egyptische) god Ammon bemind'; of zelfs 'door JHWH bemind'.

Kerkvader Hiëronymus (†420) heeft eeuwenlang de opvatting bepaald over de naam van Maria. Hij meent dat 'Maria' zo veel wil zeggen als 'stilla maris' (= druppel van de zee) of 'amarum mare' (= 'bittere zee'). Het heeft er alle schijn van dat Hiëronymus de oosterse naam in verband bracht met de Latijnse klank 'mar-'.

Al gauw wordt in de handschriften 'stilla maris' veranderd in 'stella maris' (= 'ster van de zee'). Deze verschrijving gaat zeer waarschijnlijk niet op Hiëronymus zelf terug, maar op kopiïsten. Toch zal deze betekenis, opgevat als 'verlichtster of sterre

der zee', in de loop van de geschiedenis het langste stand houden.

Uit de 9e eeuw stamt de beroemde Latijnse Mariahymne 'Ave Maris Stella'.



1 Ave maris stella
Dei Mater alma,
Atque semper virgo
Felix coeli porta.
*Gegroet, gij ster der zeeën
En milde Moeder Gods
Toch altijd maagd gebleven
Zalige hemelpoort.*

2 Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace
Mutans Evae nomen.
*Dit Ave acceptierend
Dat Gabriël u bracht
Verwortel ons in vrede
En wijzig Eva's faam.*

3 Solve vicla reis
Profer lumen caecis
Mala nostra pelle
Bona cuncta posce.
*Maak zondaars los uit boeien
Brenge aan de blinden licht
Wil bij ons kwaad verdrijven
Vraag van ons alle goeds.
(vervolg op p.6)*

4 Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

*Betoon u als een moeder
Bied ons gebed uw Zoon
Hij werd voor ons geboren
Gedragen in uw schoot.*

5 Virgo singularis
Inter omnes mitis
Nos culpis solutos
Mites fac et castos.
*Bijzonderste der maagden
Zachtmoedigste van al
Bevrijd ons van de schulden
En maak ons mild en rein.*

6 Vitam praesta puram
Iter para tutum:
Ut videntes lesum
Semper collaetemur.
*Geef ons een zuiver leven
Wijs veilig ons de weg
Die ons brengt tot bij Jezus
En 't eeuwige geluk.*

7 Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus.
Spiritu Sancto,
Tribus honor unus.
*Geloofd zij God de Vader
Aan Christus alle lof
En aan de Geest, zo heilig,
Eén eer voor alle drie.
Amen Amen*

vert. Dries van den Akker s.j.

OLV Sterre der Zee geldt met name als beschermvrouwe voor de zeelieden. In Rotterdam deelt zij een parochiekerk met Sint Willibrord. In Maastricht staat het beeld in de basiliek Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee'. Dit is een druk bezocht bedevaartsoord.



Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil

De nationale Vredesweek wordt ook dit jaar georganiseerd door Pax. Duizenden mensen door heel Nederland komen in actie voor vrede. In de Vredesweek van 2020 is het thema *Vrede verbindt verschil*. Er is aandacht voor het omgaan met verschillen. Vanuit de overtuiging dat vrede betekent dat we allemaal bij elkaar horen en samen een toekomst hebben.

Nog altijd roept de diversiteit in onze samenleving allerlei verschillende reacties op. Behalve vreugde en nieuwsgierigheid, zien we ook steeds weer onrust ontstaan, racisme, angst voor de vreemde ander. Loslaten van eigen gelijk is en blijft vaak lastig.

Omgaan met verschillen is nooit gemakkelijk. Het schuurt, het doet zeer, het vraagt opoffering. 75 jaar vrede en vrijheid heeft laten zien, dat vrede nooit vanzelf gaat. Maar juist dit is vrede die verbindt. Met alle verschillen die er zijn tussen mensen, kan de ontmoeting beginnen, het gesprek, de ontdekking, de worsteling, de Vredesweek.

In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 september. Op 20 september is het Vredesdag.

Cursussen en activiteiten 2020-2021

De Begijnhofkapel in Amsterdam verzorgt een gevarieerd aanbod van cursussen en activiteiten, voor kinderen, jongeren en ouderen. Deze bijeenkomsten zijn een goede manier om je geloof te verdiepen en je kennis te vergroten.

Locatie: alle onderdelen hebben plaats in de pastorie van de kapel, tenzij anders aangegeven.

Jongeren in gesprek (18-40 jaar)

Er zijn avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift en de catechismus. Er zullen een aantal heiligen behandeld worden die met hun leven hebben getuigd van de liefde voor Christus en zijn volk, de Kerk. Zij waren levend evangelie voor hun tijd maar zijn ook nu actueel.

Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met gebed. Vooraf is er om 18.45 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood.

Begeleiding: Mgr. Jan van Burgsteden sss en Gerard Wijers sss

Tijd: maandag, 20.00 – 22.00 uur

Vergoeding: per avond € 3,-

Data: (2020) 7 sep, 21 sep, 5 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov, 7 dec en 21 dec

(2021) 4 jan, 18 jan, 8 feb, 22 feb, 8 mrt, 22 mrt, 12 apr, 26 apr, 10 mei, 31 mei, 14 jun en 28 jun

Info / aanmelden: Gerard Wijers sss. E-mail: sss.ghmwijers@gmail.com

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen en er is plaats voor de actualiteit.

Begeleiding: Door Marilyn van Rijn of door Dorine Baas

Tijd: woensdag, 10.00 – 12.00 uur

Vergoeding: € 27,-



Data: (2020) 2 sep, 7 okt, 4 nov,

(2021) 6 jan, 3 feb, 3 mrt, 7 apr, 12 mei (1 week later), 9 jun (1 week later)

Aanmelden: via de pastorie

Rond het Woord van Leven

'Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed' (Hand. 2,42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. Als meditatie wordt het maandelijks 'Woord van Leven' benut als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.

Begeleiding: Aad van Ruiten sss

Tijd: 3^e dinsdag van de maand, 20.00 – 21.30 uur

Vergoeding: € 30,-

Data: (2020) 18 aug, 15 sep, 13 okt (i.v.m. retraite), 17 nov, 15 dec

(2021) 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 20 apr, 18 mei, 15 jun

Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail: sss.aadvanruiten@gmail.com

Kinderen

Doopsel

Ouders die hun kinderen willen laten dopen of volwassenen die het Doopsel willen ontvangen, kunnen voor nadere informatie of voor een oriënterend gesprek contact opnemen met de pastorie.

Eerste H. Communie

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.

Begeleiders: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss

Tijd: Zondag, 11.45 – 13.15 uur

Vergoeding: € 40,- (incl. materiaal)

Data: (2020) 15 nov, 29 nov, 13 dec
(2021) 10 jan, 24 jan (voorstellen, gezinsviering), 7 feb, 14 feb (gezinsviering), 7 mrt, 11 apr

Ouderavond: di 20 okt, 20.00

Oefenavond: vr 23 apr, 19.00u

Viering Eerste H. Communie: zo 25 apr, 10.00 uur

Terugkomdag: zo 30 mei, 11.45 uur

Info / aanmelden: via de pastorie

Vormsel

Kan dit cursusjaar niet doorgaan en zal het volgend cursusjaar 2021 – 2022 weer van start gaan. Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen.

Kinderwoorddienst (4-13 jaar), 2^e zondag van de maand.

Deze dienst vindt plaats tijdens zondagsvieringen van 10.00 uur. De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.

Begeleiders: Marianne Jahn, Marilyn van Rijn en Willeke de Vries

Tijd: Zondag, 10.00 uur

Data: (2020) 13 sep, okt niet, 22 nov (4^e zo), 13 dec

(2021) 10 jan, feb niet, 14 mrt, 28 mrt

(Palmzondag), 11 apr, 30 mei (5^e zo), 13 jun

Gezinsvieringen, 4^e zondag van de maand

Er is elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen.

Tijd: zondag, 10.00 uur

Data: (2020) 25 okt, 8 nov (2^e zo), 26 dec (15.00 uur Kindjewiegen).

(2021) 24 jan, 14 feb (2^e zo), mrt niet, 25 apr (Eerste Communie Viering), mei niet, 27 jun

Misdienaars

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.

Begeleiding: Fons Kaan

Tijd: zondag 10.00 uur

Plaats: Begijnhofkapel

Info / aanmelden: via de pastorie

Kindje wiegen

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus. Leuk voor kinderen, ouders, opa's en oma's. Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleeden (de kleding is aanwezig).

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Datum: Zaterdag 26 december 2020

Info / aanmelden: via de pastorie

Eucharistische activiteiten

In **2021** zullen er in de kapel en in de pastorie diverse belangrijke eucharistische activiteiten zijn. In maart is de kapel het centrum van de

Mirakelweek, die begint op woensdag 17 maart en uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart.

Op 3 juni, de tweede donderdag na Pinksteren, vieren we **Sacramentsdag**, met onder meer een plechtige Mis en een processie op het Begijnhof. Op vrijdag 30 juli gedenken we met een plechtige Mis en een lezing de sterfdag van Pierre-Julien **Eymard** op 1 augustus 1868, stichter van de congregatie van het heilig Sacrament. Drie evenementen om alvast in de agenda te zetten!

Begijnhofkapel in coronatijd – de stand van zaken

Op het moment dat deze Kapelkrant wordt gedrukt (eind augustus) is de stand van zaken zoals hieronder vermeld. Als de regels van de overheid of van de bisschoppen veranderen, zal de kapel zich daar uiteraard aan houden. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de website, www.begijnhofkapelamsterdam.nl

- Sinds 1 juni zijn er weer openbare vieringen in de Begijnhofkapel. U kunt de H. Mis weer bijwonen, zowel op zondag als door de week. Wel geldt nog steeds een maximum van 50 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar.
- Het is niet meer nodig om te reserveren voor de vieringen, ook niet op zondag.
- Samenzang in de kapel is nog niet toegestaan
- We gaan ervan uit dat u alleen naar de kapel komt als u vrij bent van gezondheidsklachten die anderen in gevaar kunnen brengen, zoals hoesten en snotteren.
- Op dit moment is de Begijnhofkapel alléén via de poort aan het Spui bereikbaar. Wanneer de poort gesloten is, kunt u op de zwarte drukknop links van de poort drukken en zo nodig tegen de deur duwen.



Openstelling Begijnhof

Vanwege het coronavirus is het Begijnhof een aantal maanden niet toegankelijk voor toeristen. Er waren plannen om het Begijnhof opnieuw voor toeristen open te stellen. Tijdens het samenstellen van deze Kapelkrant zijn deze plannen weer opgeschort in verband met de nieuwe maatregelen om corona besmetting in Amsterdam tegen te gaan. Houd u onze website in de gaten voor actuele informatie.



Begijnhofshop beperkt open

Toen in februari en maart de Begijnhofshop opgeknapt werd waren wij erg blij; ongeveer half maart konden we verder in een mooie opgeknapte winkel. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten; mede omdat het Begijnhof gesloten is blijft de winkel ook dicht. Maar niet helemaal!!! Al tijdens de opknabbeurt was op dinsdag- en vrijdagmiddag de winkel open van 13:00 tot 16:00 uur; eerst in de spreekkamer van de pastorie, en toen de winkel klaar was in de winkelruimte. En dat is nog steeds zo; voor belangstellenden is de winkel dus **open op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur; toegang via pastorie of Spuipoort, via zwarte knop.**

En we hopen uiteraard binnenkort weer op alle dagen (behalve zondag) te kunnen openen.

Afscheid Kapelbestuur: Mark de Vries

Mark de Vries heeft aangegeven na 12,5 jaar te willen stoppen als toehoorder van ons kapelbestuur. Hij wil zich graag op andere taken gaan richten. Mark heeft zich met hart en ziel ingezet voor onze kapel. Naast bestuurslid heeft hij onder andere veel bijgedragen aan de veiligheid in onze kapel. Hij heeft ook op muzikaal gebied zijn diensten aangeboden als organist en meerde orgelbespelingen in onze kapel gegeven. Beste Mark zeer veel dank voor je inzet voor onze kapel en je persoonlijke betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap! Het kapelbestuur zal op gepaste manier afscheid nemen van Mark.

Associés

Eerder hebben we in de Kapelkrant de mensen voorgesteld die als associé verbonden zijn met de sacramentijnen van Amsterdam. Het zijn er veel en hun aantal groeit nog steeds. Intussen heeft zich weer een nieuwe associé aangemeld: Iris Maas-Bremer. Uiteraard van harte welkom. Sinds enige tijd hebben de associés een liturgische taak tijdens de zondagvieringen in de kapel. Ze zijn lector, acoliet en lezer van de voorbeden.

Eerste Communie 2021 voorbereiding

Eind november start een groep kinderen met de voorbereiding van de Eerste H. Communie. Zij doen hun Eerste Communie op zondag 25 april 2021. Ouders kunnen hun kinderen daarvoor opgeven bij de pastorie. De ouderavond is op dinsdag 20 oktober om 20.00 uur. Voor meer informatie zie de cursuspagina's elders in deze Kapelkrant en op de website.

Vormsel

De voorbereiding voor het H. Vormsel kan dit cursusjaar helaas niet doorgaan. Volgend cursusjaar (2021 – 2022) gaan we weer van start.

Onder Voorbehoud

Alle vieringen en activiteiten van de Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. Voor de laatste informatie kunt u de website raadplegen www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Activiteiten

Ma 7 sep 20.00 Jongerengespreksgroep
Zo 13 sep 10.00 Kinderwoorddienst
Di 15 sep 20.00 Rond het Woord van Leven
Ma 21 sep 20.00 Jongerengespreksgroep
Ma 5 okt 20.00 Jongerengespreksgroep
Wo 7 okt 10.00 Bezinning voor Senioren
Di 13 okt 20.00 Rond het Woord van Leven
Ma 19 okt 20.00 Jongerengespreksgroep
Di 20 okt 20.00 Ouderavond Eerste Communie
Zo 25 okt 10.00 Gezinsviering
Wo 4 nov 10.00 Bezinning voor Senioren
Zo 8 nov 10.00 Gezinsviering
Ma 9 nov 20.00 Jongerengespreksgroep
Zo 15 nov 11.45 Voorbereiding Eerste Communie
Di 17 nov 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 22 nov 10.00 Kinderwoorddienst
Ma 23 nov 20.00 Jongerengespreksgroep

Inleverdata kopij

Kopij voor het decembernummer kunt u inleveren t/m 29 oktober 2020

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss
o.a. Opmaak: José Huijberts
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

Liturgierooster

Zondag 30 augustus

22^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 6 september

23^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 13 september

24^e zondag door het jaar
Kinderwoorddienst
10.00 uur

Maandag 14 september

Kruisverheffing
9.00 en 17.00 uur

Zondag 20 september

Vredeszondag
25^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 27 september

26^e zondag door het jaar
Eerste Communieviering
10.00 uur

Zondag 4 oktober

27^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 11 oktober

28^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 18 oktober

Missiezondag
29^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 25 oktober

30^e zondag door het jaar
Gezinsviering
10.00 uur

Zondag 1 november

Allerheiligen

31^e zondag door het jaar
9.00 en 17.00 uur

Maandag 2 november

Allerzielen
9.00 en 17.00 uur

Zaterdag 7 november

H. Willibrord
9.00 uur

Zondag 8 november

32^e zondag door het jaar
Gezinsviering
10.00 uur

Zondag 15 november

33^e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 22 november

Christus Koning
Kinderwoorddienst
10.00 uur

Zondag 29 november

(begin Jaar B)
1^e zondag Advent
10.00 uur

Zondag 4 december

2^e zondag Advent
10.00 uur

BHV info

Er zijn BHV-ers nodig op de volgende data:
Vr 4 sep 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Zo 27 sep 10.00 Gezinsviering
Vr 2 okt 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Zo 25 okt 10.00 Gezinsviering
Vr 6 nov 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Zo 8 nov 10.00 Gezinsviering

Aanmelden én afmelden moet noodzakelijkerwijs minimaal drie dagen tevoren telefonisch bij de rector P. van Wijlick: tel. 020 6221918 of via de mail info@begijnhofkapelamsterdam.nl

R.K. Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18
Priesters: Pieter van Wijlick sss
en medebroeders communitieit
www.begijnhofkapelamsterdam.
nl



info@begijnhofkapelamsterdam.
nl

Openingstijden van de kapel

Maandag:
12.00 - 18.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag:
8.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
8.30 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis toegestuurd. Indien u deze graag als PDF-file per email wilt ontvangen, dan kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:
9.00 uur en 17.00 uur.
Zaterdag:
9.00 uur.
Zondag:
10.00 uur.
12.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische traditie van de kapel, die verbonden is met het Mirakel van Amsterdam, is er iedere dag aanbidding van het uitgestelde H. Sacrament:
Maandag t/m vrijdag:
16.00 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Elke donderdag ook:
9.30 - 16.00 uur.
Elke vrijdag ook:
9.30 - 10.30 uur.
Eerste vrijdag van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en zondag:
17.00 - 18.00 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de zondagviering van 10.00 uur.
Kijk voor de actuele data op de website van de kapel.

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee in het Houten Huys (Begijnhof 34).

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en verzoening en voor persoonlijke gesprekken kunt u bij de priesters op de pastorie terecht in diverse talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt voor het sacrament van het doopsel, vormsel en het huwelijk. Informatie en het vastleggen van afspraken via de pastorie.

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan men altijd op korte termijn een afspraak maken.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het Nederlands samen met de Sacramentijnen gebeden:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 18.15 uur.
Donderdag: 18.10 uur.
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door velen bezocht voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte. Uw bijdrage, om deze unieke oase van gebed en rust open te houden en te onderhouden, kunt u overmaken op bankrekeningnummer:
NL48 RABO 0324 6880 67
Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam
BIC-code: RABONL2U

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

E-mail:

Ik wil graag het contactblad ontvangen;

Ik wil graag contact met een van de priesters;

Ik wil een adreswijziging doorgeven.