

## Op weg naar Bethlehem...

Nico Koomen

In Sassenheim waar wij wonen is een mooi park, midden in het dorp. Een rustpunt en plek voor activiteiten tegelijk. Vorig jaar was er in de Advent een kerstwandeling. 's Avonds, in het duister. Het park heeft geen verlichting en om bij de wandeling niet van de paden af te raken brandde er hier en daar een fakkel.

Wij waren bepaald niet de enigen. We kwamen terecht in een lange rij wachtenden met veel kinderen, sommigen nog in de kinderwagen. Wij waren met dochter en schoonzoon met Floris (8) en Jasmijn (6). We werden in groepjes van ongeveer twintig toegelaten. Eerst in een tent met wat uitleg en dan verder de wandeling. In stilte, werd ons gevraagd. En dat lukte, we hoorden alleen onze eigen voetstappen, meer geschuifel eigenlijk, een beetje onheilspellend. De kleine Jasmijn liep parmantig voorop, in het geheel niet bang in het duister. Verderop een lichtje. Dat bleek een Romeinse ambtenaar die uitlegde dat er een volkstelling was. 'Oké, dat gaan we doen,' was de stemming. Weer verder... een eind verderop weer een lichtje. Maar voordat we zo ver waren sprongen er plots uit het duister twee Romeinse soldaten op het pad en sloegen hun lansen hard op de grond. Verschrikt hield de hele groep halt. Streng keken ze ons aan en pakte Jasmijn, vooraan in de groep, op barse toon aan: 'En waar had jij gedacht naar toe te gaan?' snauwden ze haar toe. Haar antwoord, heel dapper, 'Naar Bethlehem!', klinkt mij nu nog in de oren. Zo beslist en overtuigd uit de mond van een klein meisje.

En zo gezegd zo gedaan. We hielden halt bij koning Herodus in vol ornaat die de kinderen probeerde over te halen hem te komen vertellen



wat ze zouden vinden, een groep herders die in het donker met schapen en al zich schijnbaar doelloos wat ophielden, verderop werd ons gevraagd een papier te tekenen in een schemerig tentje en jawel hoor, daar een groep engelen, in wit gehuld met heuse vleugels op de rug gemonteerd die prachtige kerstliederen ten gehore brachten. Inmiddels het park verlaten hebbend kwamen we met een klein stukje over straat in de intieme dorpskerk waar Maria en Jozef ons met een heus baby'tje opwachtten.

Dit, zo uitgebeeld, onderweg met zoveel anderen, veel kinderen vooral, was een prachtige voorbereiding op Kerstmis. De vooruitzichten zijn nu dat deze ervaring helaas voor twee jaar moet tellen. Maar hoe dan ook, het wordt weer 'Naar Bethlehem'. Naar Jezus, de mens geworden Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria. Met het terugdenken aan deze kerstwandeling, omringd door kinderen in de ban van het Kind dat zij zouden gaan aantreffen wens ik u een Zalig Kerstfeest.

## De Kerstnacht mis – kaarten reserveren

Dit jaar zal er in de Begijnhofkapel op 24 december maar één Nederlandstalige Kerstnacht mis zijn. Deze is om 21.30 uur.

We gaan ervan uit dat er slechts dertig plaatsen beschikbaar kunnen zijn. Daarom gaan we werken met toegangskaarten. Vaste Kapelbezoekers krijgen voorrang. Als u deze viering graag wilt bijwonen kunt u dat uiterlijk vrijdag 18 december liefst per mail laten weten [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)



## Kindjewiegen gaat dit jaar niet door

In verband met het coronavirus kan Kindjewiegen op Tweede Kerstdag dit jaar helaas niet doorgaan.

## Bisschoppelijke Adventsactie

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, een gebrekkige opleiding en ondervoeding.

Adventsactie wil hen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel. Ze steunen dit jaar vier projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.

- Voldoende en gezond voedsel voor kinderen in Nicaragua
- Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo
- Opzetten kleine landbouwbedrijven op de Westbank
- Voedselzekerheid vermindert schooluitval in Malawi

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.



## Kerstnacht – Ida Gerhardt

Kerstnacht - het woord is als een lafenis,  
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte  
stralen der sterren - op de landen is  
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der  
gedachten  
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te  
spreken  
verlangen naar het helder zingen in de nacht en  
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op Uw geschonden  
aarde,  
dun en verstuivend dekt een huivering  
van ijle val, een lichte zuivering  
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.



## Voedselbank Amsterdam

Door de coronacrisis zijn vele Amsterdammers in financiële problemen gekomen. Steeds meer families leven beneden de armoedegrens. De vraag naar hulp bij Voedselbank Amsterdam is de afgelopen maanden met maar liefst 35% gestegen! Ze staan voor de uitdaging om nu wekelijks ruim 4300 Amsterdammers (1600 kinderen!) van een voedselpakket te voorzien. Helpt u een Amsterdammer in nood?

Rekeningnummer: NL49 INGB 0004 2376 50 t.n.v. Voedselbank Amsterdam, graag "donatie" vermelden bij de omschrijving.

Meer informatie en andere betaalmogelijkheden staan op de website <https://amsterdam.voedselbank.org>



## **Kerstmis Begijnhofkapel 2020**

### **24 december (donderdag)**

- 9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door)
- 17.00 De kapel sluit. Er is géén Aanbidding van het Heilig Sacrament
- 19.00 Eucharistie Kerst (F)
- 21.30 Eucharistie Kerstnacht (NL) met Vincent de Lange op cello  
en Mark de Vries op orgel

### **25 december – Eerste Kerstdag (vrijdag)**

- 10.00 Eucharistie (NL)
- 12.15 Eucharistie (F)
- 16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament
- 19.00 Eucharistie (F)

### **26 december – Tweede Kerstdag (zaterdag)**

- 10.00 Eucharistie (NL)
- 17.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament
- Dit jaar géén Kindjewiegen*

## **Oud & Nieuw Begijnhofkapel**

### **31 december – Oudjaar (donderdag)**

- 9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door)
- 16.00-17.00 Aanbidding van het H. Sacrament.
- 17.00 Eucharistie (dankdienst)
- 17.30-18.30 Aanbidding van het H. Sacrament

### **1 januari – Nieuwjaar (vrijdag)**

- 10.00 Eucharistie (NL)
- 12.15 Eucharistie (F)
- 16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

## Steen uit de Heilige Stede

Ingmar Sillius is sinds kort gastconservator van het Gezelschap van de Stille Omgang / Stichting Katholiek Erfgoed. In het verleden was hij kunsthistorisch projectmedewerker bij de Oude Kerk. Sillius heeft uitgezocht waar de resten zijn gebleven van de middeleeuwse Heilige Stede die in 1578 protestants werd en die in 1908 is afgebroken. Ook de Begijnhofkapel is inmiddels in het bezit van een stuk restant. In de Zijkapel/Mirakelkapel staat nu een steen van het gebouw, een brokstuk van het zuidelijke portaal.



## Tentoonstelling 675 jaar Mirakel

In oktober ging in de Koepelkathedraal in Haarlem de tentoonstelling 675 jaar Mirakel van Amsterdam van start. Op deze tentoonstelling zijn ook oude voorwerpen te zien die toebehoorden aan de Begijnhofkapel. Bijvoorbeeld een Mirakelkelk, misgewaden, een houten Mariabeeld, een kopie van een schilderij van Jan van Scorel. Ook zijn er interviews met bisschop Jan van Burgsteden sss en pater Pieter van Wijlick sss. De tentoonstelling duurt tot 1 april 2021.

## Boek: Katholiek Amsterdam

De Stichting Katholiek Erfgoed heeft ter gelegenheid van 675 jaar Mirakel van Amsterdam een boek uitgegeven over de geschiedenis van het katholieke geloof en de katholieke kerk in Amsterdam. Het boek heeft 500 pagina's en heeft veel foto's en andere afbeeldingen. Het kost € 40 en is verkrijgbaar bij de tentoonstelling in de St. Bavo Kathedraal in Haarlem.

## Kathedraal tv

Livestream met vieringen dagelijks uit de kathedraal in Haarlem:

Elke dag, ook op zaterdag: om 9.00 uur de H.

Eucharistie met mgr. J. Hendriks,

Dinsdag, donderdag en zaterdag: om 15.00 uur

de Aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag H. Eucharistie om 10.30 uur.

<https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/kathedraaltv>

Op deze internetpagina staan ook nog andere interessante video's. Zoals conferenties over Maria door mgr. Hendriks, reportages, interviews, over het Bonifatius Instituut, de jonge Kerk, de Kathedraal, etc.

## Overleden

Op 22 juli jl. is Zr. Mariëlle / Maria Johanna Vergeer in Heeswijk overleden. Ze hoorde tot de Zusters van Jezus, Maria, Jozef (JMJ). In de tijd vóór de sacramentijnen hadden de zusters JMJ een klooster naast de pastorie van de Begijnhofkapel. Zr. Mariëlle hielp samen met zr. Cis Brands onder rector Jaap Suidgeest mee op de pastorie van de Kapel.



## Collecte

Bijdrage kapel aan jongerencollecte € 50,-

## Grapje

Van Poetin mogen in de coronatijd niet meer dan drie Russen in de auto. Want anders krijg je vier Russen.

## Wij mensen zijn één familie!

Johan Smit

In de encycliek (rondzendbrief) *Fratelli tutti* (Italiaans voor 'we zijn allen broers en zussen') laat paus Franciscus zich net als bij *Laudato si'* (LS) inspireren door zijn naampatroon, de bekende heilige uit Assisi. Die overwon zijn afkeer en steeg van zijn paard af om een melaatse te omhelzen. Hij sprak met de dieren en wist zich broeder van de zon, de zee en de wind en noemde de wereld ons klooster. Tijdens een kruistocht bracht hij een bezoek aan de Egyptische sultan Malik al Kamil. Ging het in LS over de aarde als ons zwaar bedreigde gemeenschappelijk huis, nu kiest de paus wereldwijde broederschap en sociale vriendschap als centraal thema. We moeten openstaan voor onze medemensen, andere nationaliteiten, volken, culturen en godsdiensten. Hij wil met de mensheid op zoek naar ware broederschap tussen alle mensen, mannen en vrouwen. De wereldwijde Coronacrisis bevestigt daarvan nog eens de noodzaak.

*'Wat zal dat een mooie droom zijn als we ons allemaal beleven als broers en zussen!', roept hij uit, 'niemand kan het leven in zijn eentje aan... We hebben een gemeenschap nodig die ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken. Hoe belangrijk is het om sámen te dromen. Bij enkel onszelf lopen we het risico luchtspiegelingen te zien, dingen die er niet zijn... Laten we dus dromen als één enkele mensenfamilie, als medereizigers van hetzelfde vlees en bloed, als kinderen van dezelfde aarde ons gemeenschappelijk huis, waarbij ieder van ons de rijkdom van zijn of haar gedachten en overtuigingen inbrengt...'* (FT 8).

De paus noemt nog andere inspiratiebronnen: orthodox patriarch Bartolomeus van Constantinopel en groot-imam Ahmad Al-Tayyeb (Al Azhar-universiteit in Caïro) met wie hij in 2019 in Abu Dhabi een gemeenschappelijke verklaring ondertekende. 'God has created all human beings equal in rights, duties and dignity, and has called them to live together as brothers and sisters,' stelden zij o.a. (FT 5).

Centraal in de brief staat Jezus' gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (hoofdstuk 2). Franciscus maakt er een collectieve uitdaging van: hele

groepen treffen we langs de kant van de weg aan. Van migranten tot economisch en sociaal uitgeslotenen. Zij zijn onze naasten als kerk en samenleving. Enkele teksten uit de encycliek:



Globalisme: 'Lokale conflicten en veronachtzaming van het algemeen belang worden door de wereldeconomie uitgebuit om één enkel cultureel model op te leggen ... Deze cultuur verenigt de wereld, maar verdeelt personen en naties ... In de regel versterkt de opmars van dit soort globalisme de identiteit van de machtigen ... maar het heeft de neiging de identiteit van de zwakkere en armere regio's te verkleinen, waardoor ze nog kwetsbaarder en afhankelijker worden.' (FT 12)

Milieu: 'Vaak worden de stemmen die zich opwerpen ter verdediging van het milieu tot zwijgen gebracht of belachelijk gemaakt, met schijnbaar redelijke argumenten die slechts een rookgordijn zijn voor eigen belangen ... in deze oppervlakkige, kortzichtige cultuur die we hebben gecreëerd.' (FT 17)

De katholieke criteria van een rechtvaardige oorlog: 'We kunnen oorlog niet langer beschouwen als (rechtvaardige) oplossing, omdat de risico's ervan waarschijnlijk altijd groter zullen zijn dan de veronderstelde voordelen. In het licht hiervan is het tegenwoordig erg moeilijk om de rationele criteria die in vroeger eeuwen ervoor werden uitgewerkt, (nog langer) aan te voeren. Nooit meer oorlog!' (FT 242)

Immigratie: 'Idealiter moet onnodige migratie worden vermeden: dit houdt in dat in de landen van herkomst de voorwaarden moeten worden gecreëerd voor een waardig leven en een integrale ontwikkeling. Maar zolang er geen substantiële vooruitgang wordt geboekt bij het bereiken van dit doel, zijn we verplicht het recht van alle individuen te respecteren om een plek te

vinden die voldoet aan hun basisbehoeften en die van hun familie en waar ze persoonlijke voldoening kunnen vinden. Ons antwoord op de komst van migrerende personen kan worden samengevat in vier woorden: verwelkomen, beschermen, bevorderen en integreren.' (FT 129)

Populisme: 'De beste manier om te domineren en controle te krijgen over mensen is het verspreiden van wanhoop en ontmoediging, zelfs onder het mom van het verdedigen van bepaalde waarden. Vandaag de dag zijn in veel landen overdrijving, extremisme en polarisatie politieke instrumenten geworden. Met een strategie van spot, wantrouwen en meedogenloze kritiek ontkent men op allerlei manieren het bestaansrecht of de mening van anderen. Hun deel van de waarheid en hun waarden worden verworpen en als gevolg daarvan wordt het leven van de maatschappij verarmd en onderworpen aan de overmoed van de machtigen.' (FT 15)

Het commentaar van de Amerikaanse krant *The Washington Post* is hier verduidelijkend: 'Het document was niet verrassend voor iemand die al jaren waarschuwt tegen populisme en het bouwen van muren. Maar zijn boodschap is nu verscherpt: verdeeldheid en sociale ontwrichting dreigen. Grote economische belangen en enorme platforms van sociale media maken groepen van mensen die dezelfde mening hebben. Het worden gesloten circuits van vooroordeel en haat, die fake news en desinformatie verspreiden.'

Door te beseffen dat we allemaal broers en zussen zijn en door ons de kunst van het samenleven eigen te maken kunnen we als leden van één mensheid uit de economische, sociale, politieke en culturele impasses raken waar zij mede door populisme en neokapitalisme in geraakt is.

Bronnen:

'Nieuwe encycliek van paus Franciscus: Fratelli tutti', in : Geloven in West, parochieblad Emmaüs-parochie Amsterdam West (dat putte uit website bisdom, katholiek Nieuwsblad en rkdocumenten.nl)

'Paus wil met nieuwe encycliek wereld uit impasse halen', Hendro Munsterman, Nederlands Dagblad van 6 oktober 2020

## Opruimen... en mooie herinneringen

Nico Koomen

Wie heeft dat niet, zo af en toe ordenen en ook opruimen? Zelfs onze Begijnhof ging er eerder tegen aan en zette het een en ander op de stoep. Wanneer je in de papieren, ansichten, foto's en brieven dwaalt, kom je het een en ander tegen dat weg kan. Maar ook vondsten waarvan je het fijn vindt om die nog eens terug te zien en met aandacht te bekijken. Maar waar dan toch een beslissing over moet vallen. Dat moet wel, anders schiet het niet op.

Een mooie foto, een uitnodiging nog voor de Nieuwjaarsreceptie bij koningin Beatrix op de Dam (voor een keer maar...), je badge van een congres in een ver oord en de rouwkaart van je peettante aan wie je zulke goede herinneringen hebt. Maar ook een zelfgemaakte herinneringskaart van de Eerste Heilige Communie van Stefan uit Roosendaal. Veertig jaar geleden, waar blijft de tijd? En dan een heel mooie herinnering aan de Eerste Heilige Communie van Frederic in Roodt, Luxemburg waar wij toen onze kinderen klein waren vakantie hielden. Met een mooie foto op de voorkant en de tekst 'Souvenir de ma Premier Communion'. Het brengt je terug naar je eigen Eerste Communie, nog langer geleden.

En daarmee denk je ook aan de acht kinderen die dit jaar in de kapel toch hun Communie konden doen. In een jaar als dit wel heel bijzonder.

Wat er resteert van de stapel waar je aan begon is de selectie waar je goede herinneringen aan hebt. De voldoening van het ordenen en het bewaren van wat er echt toe doet wordt dan koesteren van wat je dierbaar is en blijft.



## Met de heiligen het jaar rond: Johannes de Doper 27 december

Erica Eitjes

Johannes de Doper was de zoon van de priester Zacharias en Elisabet. Beiden waren al oud toen hij geboren werd. Zij waren kinderloos gebleven. De engel Gabriël verscheen aan Zacharias en vertelde hem dat hij een zoon zou krijgen, die hij Johannes moest noemen. Deze zou al in de schoot worden vervuld door de Heilige Geest. Ook zou hij nooit alcohol drinken. Johannes zou voor de Messias uitgaan. Dit alles werd verteld aan Zacharias.

Toen Maria hoorde dat zij zwanger was ging zij op visite bij Elisabet, een bloedverwante. Ook Elisabet was toen zwanger. Toen Maria bij Elisabet aan kwam sprong Johannes op in de moederschoot. Zij hebben dus verwantschap aan elkaar. Over de kinderjaren en jeugdjaren van Johannes is niets bekend. Ook niet of hij in die jaren contact had met Jezus. Marcus, Matteüs en Lucas vermelden dat Johannes leefde als een asceet en gekleed was in een mantel van kameelhaar en een leren gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing om in leven te blijven. Hij werd 'de doper' genoemd, omdat hij in de Jordaan mensen doopte die hun zonden hadden beleden en zich bekeerd hadden. Johannes had veel leerlingen. Een aantal ervan werd leerling van Jezus: o. a. de apostel Andreas.

Matteüs en Lucas noteerden zijn felle kritiek op de vanzelfsprekende houding waarmee veel mensen in Israël zich zeker achtten van hun redding en zijn commentaar op de vele concrete misstanden. Johannes de Doper werd gevangen genomen en onthoofd in opdracht van Herodes. Men verschilt wel van mening i.v.m. de reden voor zijn arrestatie en dood. Was het omdat Johannes kritiek had op de relatie van Herodes met Herodias, de vrouw van zijn broer? Of was het omdat hij vreesde dat Johannes oproer onder het volk zou veroorzaken? Het verhaal gaat dat hij onthoofd werd toen Salomé een wens mocht doen en zij om zijn hoofd verzocht. Het is niet duidelijk of dat zo gegaan is. Wel stierf hij een gewelddadige dood. Ook na zijn dood genoot Johannes de Doper groot aanzien onder de joden.

De Joodse historicus Flavius Josephus schreef uitvoerig over Johannes als profeet. Blijkbaar was Johannes in zijn tijd bekender dan Jezus dat was: 'Johannes was een goed man. Hij riep de Joden op om deugdzaam te leven: tegenover elkaar gerechtigheid te betrachten en eerbied te hebben voor God. Hij riep hen ook op om zich



door hem te laten dopen. Het eerste diende vooraf te gaan aan het tweede, want alleen dan was het dopen welgevallig in de ogen van God. De doop diende niet om zich te bevrijden van zonden, maar was een manier om het lichaam ritueel te reinigen nadat ze eerder hun ziel gereinigd hadden door te leven in gerechtigheid.' Johannes werd in alles getypeerd als Elia, de profeet die terug zal komen om het volk tot inkeer te brengen. Hij droeg een kameelharen kleed, net als Elia. Hij droeg een lederen gordel, net als Elia. Hij doopte op de plaats waar Elia ten hemel werd opgenomen.

In het evangelie van Lucas worden de verhalen rond de geboorte van Johannes en van Jezus door elkaar verteld. Hieruit blijkt dat Jezus en Johannes nauw bij elkaar staan. Tegelijk maakt Lucas in alles duidelijk dat Jezus 'groter' is dan Johannes. Ook de andere evangelisten schreven zo over Johannes de Doper. Johannes de evangelist schrijft dat Johannes de Doper zich als de mindere van Jezus zag.

Leuk weetje:

Er wordt op diverse plaatsen geclaimd dat daar de schedel van Johannes zich bevindt. Hij zou zich bevinden in het Topkapipaleis in Istanboel. Ook zou hij zich bevinden in de Notre Dame van Amiens. En in Rome is er de Johanneskerk waar hij ook ligt. Wie het weet mag het zeggen.

Met dank aan Wikipedia en de website: de bijbel in 1000 woorden.

## Even voorstellen

Sylvia Govers

Er is mij gevraagd een stukje over mijzelf te schrijven. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en ben moeder van twee volwassen zoons. Mijn broer en ik zijn groot gebracht door mijn moeder mevr. Gisela Richter die bij een aantal van u bekend is.

Na mijn middelbare school heb ik een aantal jaren in de verpleging mogen werken. Na een paar jaar gewerkt te hebben in de zorg met als laatste in het AMC, besloot ik een ander beroep te kiezen. Ten eerste bleef ik privé veel denken aan eenzame patiënten en met name heel jonge kanker patiëntjes. Voeg daarbij dat ik merkte dat de zorg steeds commerciëler werd. Op enig moment kreeg ik zelfs te horen dat ik bepaalde onderzoeken zoals ECG's en longfuncties sneller moest afwerken zodat er meer patiënten geholpen konden worden. Met het gevolg dat er eigenlijk geen tijd was voor de patiënt die even een luisterend oor nodig had na het horen van een vreselijke diagnose.

Ik besloot te solliciteren bij de KLM en werd aangenomen. Een geweldige tijd brak aan. Leuke collega's gehad. En prachtige plekken over de hele wereld bezocht en boeiende mensen ontmoet. Wat mij opviel is dat, ongeacht culturele achtergrond, er een aantal emoties en gezichtsuitdrukkingen universeel zijn. Lachen, huilen, woede verbazing, verdriet etc. bestaat in iedere cultuur. Op welke manier wij daar uiting aan geven, verbaal en/of non-verbaal verschilt echter per cultuur. Naar mijn idee geldt dat ook voor alle geloofsovertuigingen en de manier waarop de mens daar mee omgaat voor zichzelf en naar anderen.

Tijdens mijn beroep als stewardess heb ik ook een paar studies gevolgd waaronder psychologie, bedrijfskunde en kindercoaching. Nadat ik gestopt was als stewardess om als 'stay-at-home-mom' voor de jongens te kunnen zorgen, ben ik mede-oprichter en CEO van een piloten Recruitment Bureau geweest. Na een strenge selectie, coachten en trinden wij jonge piloten zodat wij ze succesvol konden plaatsen bij verschillende Airlines.

Tot voor kort heb ik nog een paar mensen gecoacht zodat ze zelfverzekerder door een sollicitatieprocedure konden doorlopen.

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel

Nu help ik met veel plezier pater Pieter van Wijlick één keer per week met kantoorwerkzaamheden en andere klusjes.

## Eerste Heilige Communie

Elio Garone

In een tijd van secularisering en verregaande ontkerkelijking is het een enorme uitdaging om het kruis in het geloof op te voeden. Op school zijn alle christelijke waarden bijna verdwenen uit het lesmateriaal en de lokalen of in een zodanige vorm gegoten dat het de oorspronkelijke



betekenis verloren heeft. Dit jaar stonden wij voor een bijkomende uitdaging. Door de coronacrisis kon de viering van de Heilige Communie dit voorjaar geen doorgang hebben. Dankzij de volhardendheid van pater Pieter van Wijlick en de assistentie in de personen van Willeke de Vries en Marilyn van Rijn was het 27 september dan zover. In een besloten gezelschap en zonder of met weinig familie. Het maakte de viering er niet minder mooi door. Via aangepaste kamers en zoom hebben de kinderen zich zo goed en zo kwaad als het ging voorbereid op de betekenis van dit sacrament. Tijdens de catechese hebben zij de belangrijkste vraag behandeld wat het inhoudt deel te nemen aan de Eucharistie. Dat zij voor het eerst mogen participeren aan de maaltijd van de Heer en Zijn Lichaam mogen ontvangen in de vorm van de hostie. Aan de ouders de blijvende taak de kinderen verder mee te nemen op het geloofspad en de communie niet een eenmalig feest te laten zijn ondanks de vele ver- en afleidingen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden. Laten wij bidden dat de kinderen zelf hun hart openen voor God en zich zullen wijden aan het belangrijkste doel van een ieder van ons op aarde; het behoud van onze ziel en wij uiteindelijk ons mogen voegen bij God in de hemel om met Hem eeuwig te leven.

Kapelkrant december 2020



## **Begijnhofkapel in coronatijd – de stand van zaken**

Op het moment dat deze Kapelkrant wordt gedrukt (medio november) is de stand van zaken zoals hieronder vermeld. Als de regels van de overheid of van de bisschoppen veranderen, zal de kapel zich daar uiteraard aan houden. Voor het laatste nieuws verwijzen we u naar de website, [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)

- U kunt u in de R.K. Begijnhofkapel de H. Mis bijwonen. Er zijn 30 zitplaatsen in de kapel beschikbaar. Aanmelden hiervoor is voorlopig niet nodig. Wel vragen wij u om uw contactgegevens te noteren. Deze worden maximaal twee weken bewaard. Het wordt op prijs gesteld een mondkapje te dragen wanneer u naar of vanuit uw plaats loopt in de kapel.
- Attentie! De kapel is toegankelijk via de Spuipoort van 8 tot 10 uur en van 16 uur tot 18 uur/ 18.30 uur. De kapel is tijdelijk niet toegankelijk via de Spuipoort van 10 tot 16 uur maar wel via de pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373.
- De Spuipoort is tijdens de openingstijden via het Begijnhof te openen door op de zwarte knop links van de poort te drukken. Wilt u alstublieft even wachten, bij het komen en gaan, tot de deur helemaal dicht is? Dit vanwege ongewenste bezoekers. Dank voor u medewerking.
- Vanaf 17.45 uur via het belystingssysteem op de Spuipoort nummer 30 en dan op de bel drukken. Dan wordt de deur vanaf afstand geopend.
- Wanneer u naar de kapel komt, gaan we ervan uit dat u vrij bent van gezondheidsklachten die anderen in gevaar kunnen brengen, zoals hoesten en snotteren.

## **Gezinsviering tijdelijk Kinderwoorddienst**

In de coronatijd kunnen de gezinsvieringen voorlopig helaas niet doorgaan. Ze worden vervangen door Kinderwoorddiensten.

## **Begijnhofshop**

Voor belangstellenden is de winkel open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur; toegang via de pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373

## **Vorbereiding Eerste Communie uitgesteld**

Na de Kerstvakantie zullen we bekijken wanneer we met de Communie Vorbereiding gaan beginnen.

## **Tijdelijk geen Seniorengroep**

Ook de Beziingsgroep Senioren kan voorlopig helaas niet doorgaan.

## **Openstelling Begijnhof**

Vanwege het coronavirus is het Begijnhof al een aantal maanden niet toegankelijk voor toeristen. Op het moment dat deze Kapelkrant wordt gemaakt, is daar nog geen verandering in gekomen.

## **De Kerstnachtmis – kaarten reserveren**

Dit jaar zal er in de Begijnhofkapel op 24 december maar één Nederlandstalige Kerstnachtmis zijn. Om 21.30 uur. We werken met toegangskaarten. Meer info op pagina 2.

## **Kindjewiegen gaat dit jaar niet door**

In verband met het coronavirus kan Kindjewiegen op Tweede Kerstdag dit jaar helaas niet doorgaan.

## **Vooraankondiging Begijnhofkapel 350 jaar**

Op 2 juli 2021 is het 350 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd voor de katholieke Begijnhofkapel. De oorspronkelijke kapel op het hof werd protestants toen bij de Alteratie in 1578 Amsterdam protestants werd en is nu de Engelse Kerk. Maar het Begijnhof bleef verder wel katholiek, dat kon omdat het particulier eigendom was. Ook de Heilige Stede werd protestants. Het ging de Nieuwezijds Kapel heten. Het Begijnhof nam in zekere zin de functie van de Heilige Stede over en werd ook wel de tweede Heilige Stede genoemd. In 1671 werd begonnen met de bouw van een nieuwe katholieke kapel op het hof. In 2021 vieren we het 350-jarig bestaan. Meer informatie volgt.

## In memoriam kardinaal Simonis

Nico Koomen

Adrianus Johannes Simonis werd geboren als oudste zoon van het vrome gezin Simonis dat elf kinderen zou gaan tellen. Vader Simonis was tandarts in Lisse, waar ik opgroeide en een naburig dorp van waar ik nu woon. Van het bordje op de gevel van het geboortehuis waren, toen er al andere bewoners in het huis woonden, de schroefgaatjes nog lange tijd te zien. Want wie kende tandarts Simonis niet?

Opgeleid aan kleinseminarie Hageveld in Heemstede en vervolgens het grootseminarie Warmond werd 'Ad', zo genoemd door zijn studiegenoten, op 15 juni 1957 tot priester gewijd. Ik herinner mij nog heel goed de verrassing die zijn benoeming in 1971, op de leeftijd van nog geen 40, als bisschop in het bisdom Rotterdam meebracht. Het waren roerige jaren met nog maar net het pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie achter de rug. In die stormachtige tijd bleef hij stevig overeind en trouw aan zijn roeping en wijding.

En dan, kort na zijn benoeming als kardinaal in 1983 kwam in 1985 het bezoek van paus Johannes Paulus II op zijn pad. Wat een prachtige ontvangst had kunnen en moeten zijn werd, achteraf onbegrijpelijk, een koorddansen om het toch nog wat te laten lijken. De Acht mei beweging waar mijn beste vriend Jos zich actief en met de beste bedoelingen voor inzette was niet echt vriendelijk voor de paus. Kardinaal Simonis hield zich er bij staande.

De laatste jaren van zijn leven woonde de emeritus aartsbisschop van Utrecht bij de broeders van Zeven Smarten in Voorhout. Een fijne plek om te zijn met mensen van verdienste. Waaronder ook onze eigen oud-rector Suidgeest die ik er eerder voor een interview in de Kapelkrant bezocht. Kardinaal Simonis heeft het nodige voor parochie, bisdom en kerkprovincie op zijn weg gevonden en is er niet voor uit de weg gegaan. Vaak liet hij weten dat als vast gelovige het gebed hem daarbij tot steun was geweest. Wij zijn hem respect en dank verschuldigd. De oud-kardinaal overleed op 2 september jl. op 88-jarige leeftijd na een kort verblijf in het mooie hospice in Sassenheim.



## Maria

Erica Eitjes

Tezamen met Jezus zelf en de H. Johannes de Doper behoort Maria tot de weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. Het feest werd sinds de zesde eeuw in het oosten gevierd, onder invloed van het concilie van Efese (431). Paus Sergius I († 701; feest 8 september) voerde het in voor de kerk van Rome, en in de 11e eeuw was het verspreid over de gehele kerk.

De geboorte van Maria staat niet in de bijbel vermeld. Wel bestaat er het apocrief evangelie van Jacobus uit de tweede eeuw waar de geboorte in beschreven staat. Apocrief betekent dat geschrift niet is opgenomen in de bijbel.

Joachim en Anna, een welgesteld, vroom, maar kinderloos echtpaar, ondervinden de schande van de kinderloosheid. Joachim krijgt het verwijt van zijn kinderloosheid te horen in de tempel. Zijn offer wordt daarom geweigerd. Hij vlucht vanwege die schande de woestijn in. Tegelijkertijd krijgt Anna hetzelfde verwijt van haar dienaar. Zij gaat haar tuin in, klaagt tot God over haar weduwschap, want zij denkt dat haar man dood is, en klaagt over haar kinderloosheid. Een engel komt haar zeggen dat God haar klacht heeft gehoord en dat zij in verwachting is. Anna belooft het kind aan God te wijden.

Ook aan Joachim verschijnt een engel die zegt: *'Vrees niet, Joachim; je hoeft niet in de war te raken door mijn verschijning. Want ik ben de engel van de Heer. Hij heeft mij tot u gezonden om u te zeggen, dat uw gebeden zijn verhoord, en dat uw aalmoezen voor God niet onopgemerkt zijn gebleven. Uw vrouw Anna zal een dochter ter wereld brengen, en u zult haar de naam Maria geven. In overeenstemming met uw belofte zal zij van het begin af aan aan de Heer zijn toegewijd; en van de moederschoot af zal zij vervuld worden met Heilige Geest. Iets onreins zal zij niet eten of drinken. Zij zal niet onder de mensen leven temidden van de drukte op straat, maar in de tempel des Heren. Dan zal over haar nooit iets kwaads gedacht of gezegd kunnen worden.'*

Hierna keert Joachim terug naar huis. Zij ontmoeten elkaar bij de Gouden Poort in Jeruzalem en omhelzen elkaar. Anna krijgt een dochter en noemt haar Maria. Als Maria zes maanden oud is en de eerste stapjes zet, maakt Anna thuis een heiligdom opdat het kind op geen enkele manier bezoedeld zou worden. Joachim geeft voor heel het volk een groot feest als Maria een jaar oud is. Op haar derde jaar wordt Maria, net zoals de profeet Samuel, naar de tempel gebracht en zonder om te kijken gaat zij de treden van het tempelaltaar op, waar zij de rest van haar jeugd doorbrengt en gevoed wordt door engelen.



## Mirakelroutes naar de Heilige Stede in Amsterdam



In de 15e en 16e eeuw werd in Amsterdam, Haarlem en Leiden jaarlijks op de dinsdag na het feest van de H. Gregorius (12 maart) vanaf het stadhuis afgekondigd dat de volgende dag de Mirakelprocessie door Amsterdam zou trekken. Klokgelui riep Amsterdammers op om hun huizen te versieren en rustaltaren voor de processie op te richten. In Haarlem, Leiden en elders maakten pelgrims zich op om naar Amsterdam te trekken. Na een tocht over dijken en water bereikten ze in Sloten of Amstelveen de Heiligeweg waarover zij de laatste kilometers naar Amsterdam liepen. Daar namen ze de volgende dag deel aan de Sacramentsprocessie en bezochten zij in de Kalverstraat de Heilige Stede, waar 15 maart 1345 het Sacramentswonder van Amsterdam (Heilig Mirakel) had plaatsgevonden.

Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van het Heilig Mirakel van Amsterdam zijn door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld.

Vanwege de Coronamaatregelen is het helaas voorlopig niet mogelijk om deze Mirakelroutes in een grote groep gezamenlijk te lopen. Maar u kunt ze wel op eigen gelegenheid lopen. Er kan op diverse plaatsen speciaal worden stilgestaan bij de Coronatijd. Bij het passeren van oude banpalen wordt het gebied van Amsterdam betreden om over de Heiligeweg in stilte de laatste kilometers te lopen. De routes eindigen in de Begijnhofkapel. Daar kunt u een pelgrimsstempel halen en is gelegenheid tot aanbidding.

Voettocht naar de Heilige Stede / Begijnhof

ROUTE 1: Assendelft – Begijnhof: 20 km

ROUTE 2: Monnickendam – Begijnhof: 18 km

ROUTE 3: Diemen – Begijnhof: 7,5 km

ROUTE 4: Duivendrecht – Begijnhof: 7,5 km

ROUTE 5: Ouderkerk ad Amstel – Begijnhof: 12 km

ROUTE 6: Bovenkerk – Begijnhof: 12 km

ROUTE 7: Haarlemmerliede – Begijnhof: 20 km

De gedetailleerde routes zie p. Nieuws op

[www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)

## Vooraankondiging Stille Omgang 2021

De datum voor de Stille Omgang is in 2021 de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart.

Hieraan voorafgaand is de Mirakelweek, beginnend woensdag 17 maart.

Het gezelschap van de Stille Omgang heeft onlangs besloten om de Stille Omgang 2021 op enigerlei wijze door te laten gaan. Vanwege de steeds wisselende omstandigheden door het coronavirus kan nog niet worden gezegd hoe het zal plaatsvinden. In ieder geval zal er in de nacht van de Stille Omgang vanuit Amsterdam een Heilige Mis worden georganiseerd die voor iedereen via het internet te volgen zal zijn. En zo mogelijk zal ook de Stille Omgang in Amsterdam doorgang vinden. Nadere berichtgeving volgt. Zie ook de website [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)

## Mark de Vries afscheid Johannes en Ursularaad

Per september van dit jaar heeft Mark de Vries afscheid genomen van de Johannes en Ursularaad. Het bestuur dankt hem bijzonder hartelijk voor al zijn inzet.

De Begijnhofkapel is bezig met het ontwerp van een speldje speciaal voor vrijwilligers om hen te bedanken. Mark krijgt een mooie primeur, hij wordt de eerste die het speldje zal krijgen.

## Begroting

De begroting staat in de volgende Kapelkrant

## Liturgierooster

Zondag 29 november 1 <sup>e</sup> zondag Advent (jr B) 10.00 uur	Zondag 3 januari Openbaring van de Heer (Driekoningen) 10.00 uur
Zondag 6 december 2 <sup>e</sup> zondag Advent 10.00 uur	Zondag 10 januari Doop van de Heer Kinderwoorddienst 10.00 uur
Dinsdag 8 december Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria 9.00 en 17.00 uur	Zondag 17 januari 2 <sup>e</sup> zondag door het jaar 10.00 uur
Zondag 13 december 3 <sup>e</sup> zondag Advent Kinderwoorddienst 10.00 uur	Zondag 24 januari 3 <sup>e</sup> zondag door het jaar Kinderwoorddienst 10.00 uur
Zondag 20 december 4 <sup>e</sup> zondag Advent 10.00 uur	Zondag 31 januari 4 <sup>e</sup> zondag door het jaar 10.00 uur
Donderdag 24 dec 9.00 gaat gewoon door	Dinsdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 10.00 uur
Kerstnachtmis 19.00 viering Franstalig 21.30 Kerstnachtmis met cello en orgel	Zondag 7 februari 5 <sup>e</sup> zondag door het jaar 10.00 uur
Vrijdag 25 december 10.00 Eerste Kerstdag	Zondag 14 februari 6 <sup>e</sup> zondag door het jaar Kinderwoorddienst 10.00 uur
Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag 10.00 uur	Woensdag 17 februari Aswoensdag met askruisje 9.00 en 17.00 uur
Zondag 27 december Feest van de H. Familie 10.00 uur	Zondag 21 februari 1 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd
Donderdag 31 dec Oudjaar 9.00 en 17.00 uur	Zondag 28 februari 2 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd 10.00 uur
Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag H. Maria, Moeder v God 10.00 uur	

## Onder voorbehoud

**Alle vieringen en activiteiten van de Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. Voor de laatste informatie kunt u de website raadplegen**

[www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)

## Activiteiten

Ma 7 dec 20.00 Jongeren in gesprek  
Zo 13 dec 10.00 Kinderwoorddienst  
Di 15 dec 20.00 Rond het Woord van Leven  
Ma 21 dec 20.00 Jongeren in Gesprek  
Ma 4 jan 20.00 Jongeren in Gesprek  
Zo 10 jan 10.00 Kinderwoorddienst  
Ma 18 jan 20.00 Jongeren in Gesprek  
Di 19 jan 20.00 Rond het Woord van Leven  
Zo 24 jan 10.00 Kinderwoorddienst  
Ma 8 feb 20.00 Jongeren in Gesprek  
Zo 14 feb 10.00 Kinderwoorddienst  
Di 16 feb 20.00 Rond het Woord van Leven  
Wo 17 feb 9.00 en 17.00 Aswoensdag met askruisje  
Ma 22 feb 20.00 Jongeren in Gesprek

## Inleverdata kopij

Kopij voor het decembern timer kunt u inleveren t/m 29 oktober 2020

## Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss  
o.a. Opmaak: José Huijberts  
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

## BHV info Kapelkrant dec 2020

vr 4 dec 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
do 24 dec 21.30 Kerstnacht  
vr 25 dec 10.00 Kerstmis  
vr 8 jan 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
vr 7 feb 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
wo 17 feb 9.00 en 17.00  
Aswoensdag met askruisje

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen tevoren telefonisch bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of via de mail: [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

# R.K. Begijnhofkapel

## Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

### Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula  
Begijnhof 30  
Amsterdam

### Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373  
1012 RM Amsterdam  
tel. 020 - 622 19 18

Priesters: Pieter van Wijlick sss en  
medebroeders communitieit  
www.begijnhofkapelamsterdam.nl  
info@begijnhofkapelamsterdam.nl



### Facebook

Begijnhofkapel

### Openingstijden van de kapel

Maandag:  
12.00 - 18.30 uur.  
Dinsdag t/m Vrijdag:  
8.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en Zondag:  
8.30 - 18.00 uur.

### Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis  
toegestuurd. Indien u deze graag als  
PDF-file per email wilt ontvangen, dan  
kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

**Naam:**

**Adres:**

**Postcode en plaats:**

**Tel.:**

**E-mail:**

### Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:  
9.00 uur en 17.00 uur.  
Zaterdag:  
9.00 uur.  
Zondag:  
10.00 uur.  
12.15 uur in het Frans.

### Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische  
traditie van de kapel, die verbonden is  
met het Mirakel van Amsterdam, is er  
iedere dag aanbidding van het  
uitgestelde H. Sacrament:

Maandag t/m vrijdag:  
16.00 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Elke donderdag ook:  
9.30 - 16.00 uur.

Elke vrijdag ook:  
9.30 - 10.30 uur.  
Eerste vrijdag van de maand:  
9.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en zondag:  
17.00 - 18.00 uur.

### Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de  
zondagviering van 10.00 uur.

**Kijk voor de actuele data op de  
website van de kapel.**

### Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00 uur  
is er gelegenheid om elkaar te  
ontmoeten met koffie of thee in het  
Houten Huys, Begijnhof 34.  
(i.v.m. corona tot nader order helaas  
niet mogelijk)

### Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en  
verzoening en voor persoonlijke  
gesprekken kunt u bij de priesters op  
de pastorie terecht in diverse talen.

### Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt  
voor het sacrament van het doopsel,  
vormsel en het huwelijk. Informatie  
en het vastleggen van afspraken via  
de pastorie.

### Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan  
men altijd op korte termijn een  
afspraak maken.

### Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het  
Nederlands samen met de  
Sacramentijnen gebeden:  
Maandag, dinsdag, woensdag en  
vrijdag: 18.15 uur.  
Donderdag: 18.10 uur.  
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

### Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door  
velen bezocht voor eucharistische  
bezinning, voor gebed en stilte. Uw  
bijdrage, om deze unieke oase van  
gebed en rust open te houden en te  
onderhouden, kunt u overmaken op  
bankrekeningnummer:  
NL48 RABO 0324 6880 67  
Vriendenkring Begijnhofkapel,  
Amsterdam  
BIC-code: RABONL2U

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;
- Ik wil graag contact met een van de priesters;
- Ik wil een adreswijziging doorgeven.