

## Hemelvaart en Pinksteren

Erica Eitjes

De andere leden van de redactie van de Kapelkrant vonden het een goed idee dat ik een artikel zou schrijven over Hemelvaart en Pinksteren. Ik vond het een hele opgave. Er is al zo veel gezegd en geschreven hierover. Waar te beginnen... Maar met Pasen zat ik in de Kapel en keek eens om mij heen wat er in de kapel te vinden was over Hemelvaart en Pinksteren. Pater Pieter preekte over dat Pasen de weg is van donker naar licht. Dat het lastig is om gelovig te zijn in deze tijd, met name om daar open over te zijn naar de buitenwereld toe. Maar dat als wij leven als gelovigen, dat wij dan Paasmensen worden. En ik dacht, inderdaad is dat lastig tegenwoordig. Je voelt je soms net een curiositeit. Dat je nog gelooft! Dat je nog naar de kerk gaat! Als je dat vertelt zeggen mensen dat tegen je met uitroepteken en vraagteken. Best wel eens lastig.

Maar hoe zouden de leerlingen van Jezus dit ervaren hebben? Je volgt je meester, Jezus, en voelt je daar geweldig bij. Je gaat de wereld veranderen! Jezus gaat de wereld veranderen en jij mag daar onderdeel van zijn! Moet een geweldig gevoel zijn geweest. Triomftocht Jeruzalem in met Palmpasen. Het samen zijn tijdens het laatste avondmaal (maar dat wisten zij natuurlijk niet), oftewel een feestmaal met elkaar. En daarna het drama. Arrestatie, berechting, en kruisiging. Heel erg niet de bedoeling. Hoe moet dat nu met dat Koninkrijk? En daarna de verwondering van de verrijzenis. Misschien wel wat ongeloof. Van Thomas weten we dat zeker. Het wordt nog mooier. Jezus laat zich weer zien, komt in hun midden. Hij verschijnt veel aan zijn discipelen. Hij liep vaak mee met vrienden die Hem in eerste instantie niet eens herkenden. Hij verscheen, tegen alle natuurwetten in, plots in zaaltjes waar alle deuren goed vergrendeld waren. Hij at met vrienden en vriendinnen en



sprak vanuit een enorme liefde en wijsheid. Vanuit een onvoorwaardelijke betrokkenheid. Vanuit vertrouwen. Hij stuurt ze de wereld in. 'Ga iedereen vertellen van mijn Koninkrijk'. Maar Hij vertelde ook dat Hij definitief zou vertrekken. Geen onverwachte ontmoetingen meer. Hij zou echter wel een trooster sturen. Vaag.

En dan de Hemelvaart. Volgens het verhaal 'vaart hij ten hemel' totdat Hij niet meer te zien is voor zijn vrienden. Daarmee verdwijnt hun kern, hun bron. Een enorme leegte achterlatend. Het vervolg staat in *Handelingen* beschreven. Het woord handelingen zegt al veel. De leerlingen gaan niet bij de pakken neerzitten, nee, ze handelen. In de bovenzaal waar ze wonen beginnen ze te bidden. Het is een bont gezelschap; de leerlingen, de vrouwen, Maria, Zijn broeders. En daaromheen meer gelovigen, want de groep bestaat uit ca. 120 personen. Ze zijn daar bij elkaar en houden niet op met bidden. Ze zitten niet gelaten af te wachten of die trooster komt, nee, ze bidden. En ondertussen zijn ze wel zo praktisch dat ze nog een twaalfde leerling kiezen in de plaats van Judas (Mattias). Tien dagen duurt het, voor de ziel terug komt. De Heilige Geest. Dat deel van God dat terug komt bij Zijn vrienden en vriendinnen. Zo komt Hij opnieuw bij hen en in hen. Pinksteren. (lees verder op p. 2)



Het beeld van hoe de Heilige Geest verschijnt heb ik altijd mooi gevonden: 'Er kwam een geluid uit de hemel alsof er een wind opstak, en het huis waar zij zaten werd er helemaal vol van. En er verscheen hun iets van tongen van vuur; het verdeelde zich in vlammen en kwam op ieder van hen neer'. Een soort totale vervulling.

Terug naar nu. Gelovig zijn in deze tijd. 'Jij gelooft toch in de Bijbel en in God', vroeg mij laatst iemand. 'Vroeger vond ik dat niets, maar tegenwoordig denk ik ook vaker over God na', zei zij. Dat was eens een welkom geluid. Meestal is het negatiever gesteld. Ja. Ik geloof in God. Ik geloof dat God nog steeds bij mensen en in mensen wil wonen. Dat doet hij door Zijn Geest te geven aan wie dat wil. Ik heb dat tweemaal actief mogen ervaren. Eenmaal in de auto, en eenmaal aan het altaar in de Begijnhofkapel. Een gevoel van alom vertegenwoordigde liefde. Warmte. Vervulling. Heel bijzonder, heel ontroerend en eigenlijk niet te beschrijven. Daar ben ik God dankbaar voor, dat ik dat heb mogen ervaren. Ik hoop dat zij blijft onderzoeken en dit ook mag ervaren, dat de Heilige Geest haar gaat vinden.

Als we een voorbeeld nemen aan de leerlingen zijn de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren dus een perfecte gelegenheid om te bidden. Dat kan op veel manieren. Zelf vind ik het moeilijk om te bidden met veel woorden. Ik heb behoefte aan minder woorden en meer ruimte voor stilte.

Je kunt de gebedszinnen zachtjes zeggen en het vervolgens even stil laten zijn. Neem er dagelijks eens de tijd voor, vijf minuten, een kwartiertje. Ik begin altijd met een lied. Het is een gebed van

St. Patrick op muziek gezet. *Christ Be Beside Me* door het *Chancellors Quartet* (YouTube). Je kunt dat lied gebruiken, maar hieronder een voorbeeld in het Nederlands.

Ik sta vandaag op

Met Uw kracht om mij te leiden

(stilte)

Uw macht om mij te steunen

(stilte)

Uw hand om mij te beschermen

(stilte)

Uw oor om naar mij te luisteren

(stilte)

Uw woorden om te horen

(stilte)

Uw liefde in mij en om mij heen

(stilte)

Uw aanwezigheid op aarde zoals in de hemel.

(stilte)

Tot in de eeuwen der eeuwen

Amen

Tip: koop een mooie novenekaars in de Begijnhofwinkel en brand deze vanaf Hemelvaart. Om de focus te behouden.

O ja, zoals in het begin vermeld: Ik keek om mij heen en wat vond ik; een prachtig paneel op het preekgestoelte (Hemelvaart) en een glas-in-lood raam (Heilige Geest). Goede 50-dagen tijd!

## De Goede Week en Pasen

Vorig jaar vielen de Goede Week en Pasen in de eerste lockdown. De Vieringen waren niet voor publiek toegankelijk. In de Begijnhofkapel waren bij de vieringen alleen de gemeente, een cantor en een acoliet aanwezig. Dit jaar kon er gelukkig meer, al was 30 nog steeds het maximum aantal bezoekers. Voor de Kruisweg en de mis op Eerste Paasdag moest je je aanmelden. Het waren mooie en intense vieringen. Alle vrijwilligers en associés die een bijdrage hebben geleverd aan het goede verloop van de Goede Week: hartelijk dank voor de ondersteuning!

## Opbrengst collectes

De bijdrage van de kapel aan de Vastenactie was € 50,-

## Kerken in Coronatijd

Nico Koomen

Ik schrijf deze bijdrage op Eerste Paasdag, de dag van Jezus' opstanding, luisterend naar de inleidende toespraak op de zegen *Urbi et Orbi* van paus Franciscus. Wat een actuele maar ook terechte oproep doet de paus om orde op zaken te stellen met de aanmaak van vaccins maar vooral om serieus werk te maken van de distributie ervan. En het zou onze Franciscus niet zijn als hij niet in een adem daar de arme landen in zou meenemen. Een kerkleider die zo'n oproep doet, daar heb je wat aan!

Minstens even actueel is zijn mee-leven met de jongeren die al zo lang hun leven op de rem hebben staan, geen normale omgang met vrienden kunnen hebben, juist in de jaren dat zij een eigen identiteit en bewustzijn ontwikkelen. Hoezeer ben ik dat met hem eens, denkend aan mijn/onze eigen jeugd en jonge jaren die niet getekend werden door zorgen als die van vandaag.

De duizenden witte rozen van het ras *Avalanche* die vanuit Nederland zijn verstuurd zullen er wel staan in de Sint Pieter, maar de RAI is het blijkbaar niet opgevallen. Niet erg want ze zijn er voor de opgestane Heer, daar gaat het om. In die prachtige Sint Pieter, met de spectaculaire opnamen van bovenaf waarmee je nog meer zicht krijgt op de schitterende vloer waar je anders zo maar over heen loopt. Mijn echtgenote en ik waren voor het eerst in de Sint Pieter, toen je er nog zo kon binnenlopen en de prachtige Pieta van Michelangelo zonder scherm ervoor kon bewonderen. Aan de voorvoet van Christus, levenloos uitgebeeld op de schoot van zijn moeder Maria, kon je zien dat heel veel Christenen in diepe devotie er een kus op hadden gegeven...

Natuurlijk, in een kerk, ook in de Sint Pieter, gaat het erom waarom je er bent. Maar de schoonheid van waar je bent doet er zeker toe, althans bij mij. Vanwege de corona volgden wij op de zondagochtenden veel meer dan voorheen de Eucharistievieringen op televisie. Vanochtend zou die uit de kapel van het ziekenhuis *La Carita* in Locarno zijn geweest maar



de KRO had het beter geoordeeld het dichterbij huis te houden, de prachtige kerk in Waubach-Landgraaf. Maar ook 'de' Nicolaas in ons eigen Amsterdam mag er zijn en de St. Bavo in Haarlem is ook heel mooi.

Hier in de bollenstreek, nu begin april overigens getooid in haar eigen schoonheid met velden in allerlei kleuren, zijn er buiten de vieringen eigenlijk geen kerken open. Op een uitzondering na, de St. Agatha kerk in Lisse. Die is elke dag open, heeft gastvrij haar deur open en nodigt uit om er binnen te gaan. De kerk is 20 jaar geleden, aan groot onderhoud toe, na een geweldige inzamelingsactie prachtig gerenoveerd en na jarenlange inspanning weer in topconditie. Wanneer ik er langs kom ga ik er binnen. In Gods huis met zoveel schoons om je heen, kun je even bidden en verblijven. Wat kun je je beter wensen?

### Begijnhofkapel 350 + 1 jaar

Juli 2021 bestaat onze Begijnhofkapel 350 jaar. Dit jubileum kunnen en zullen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan en willen we graag samen met iedereen vieren. Door het coronavirus hebben we echter besloten de festiviteiten een jaar uit te stellen en het jubileum te vieren onder het motto 'Begijnhofkapel 350 + 1 jaar'.

Wel vieren we dit jaar op vrijdag 2 juli de opening van het feest, onder het motto: Nu in het klein, in 2022 in het groot. Op 17.00 is er op 2 juli een viering. Meer informatie volgt in het Kapelbericht en op de website.



## Het Jozefjaar

**8 december 2020 - 8 december 2021**

*Pieter van Wijlick sss*

De paus heeft dit jaar uitgeroepen tot het Jozefjaar. Dat heeft me aan het denken gezet over de Heilige Jozef. Wat weet ik eigenlijk van hem? Natuurlijk wat ik ken uit de bijbel. Maria die zwanger wordt van de Heilige Geest en Jozef die daar wel zijn vragen bij heeft, maar die toch als vader voor Jezus zorgt.

Wat kunnen we van Jozef leren? Van zijn leven, zijn zorgzaamheid, zijn zorg voor het gezin, zijn zorg voor Jezus. Hij heeft zijn deel gedaan om Jezus zo goed mogelijk te laten opgroeien. Ook van hem als een gelovig man. Hij begrijpt misschien niet alles, maar toch heeft hij een heel sterk geloof in God.

Ik ben nu de encycliek *Redemptoris Custos* van paus Johannes Paulus II aan het lezen. Dat geeft wat overwegingen die kunnen helpen om na te denken over het leven van Jozef en bij wat hij voor ons leven kan betekenen. Jozef is voor mij een voorbeeld. Hoe kun je zo goed mogelijk leven als man, als vaderfiguur. Daar kan ik nog wel wat leren. Ook als priester, waar ik toch de taak heb om een soort vader van de geloofsgemeenschap te zijn. In sommige situaties kan ik tot hem bidden om mij daarbij te helpen. Ik kan bidden tot Jozef of de liefde in me mag groeien.

In Smakt, bij Venray staat een kapelletje waar Jozef al meer dan 400 jaar vereerd wordt. Als kloostergemeenschap van de sacramentijnen gaan we daar sinds een aantal jaren naar toe om te bidden voor roepingen.

Paus Franciscus vertelde dat hij een beeld van de liggende, slapende Jozef op zijn nachtkastje heeft liggen. Dat helpt hem om beter te kunnen slapen en zijn zorgen aan Jozef toe te vertrouwen.

## Ervaring van sterven / verrijzen

*Pieter van Wijlick sss*

Niet zo lang geleden kreeg ik een mail die ik niet zo prettig vond. Toen ik met de persoon sprak die hem gestuurd had, reageerde ik enigszins boos. Ik liet ook merken dat ik geen zin had om te doen waar diegene om vroeg. Later dacht ik: misschien zit er toch wel iets in. Dus deed ik waar om was gevraagd en heb dat ook laten weten. Daarbij bood ik mijn excuses aan voor mijn onvriendelijkheid. De persoon reageerde vervolgens: 'Dank voor het bericht en fijn dat je het oppakt. Ik hoor graag de reactie op jouw actie. Hartelijke groet.'

Ik liet merken dat ik van mening was veranderd en gaf toe dat ik geen goede reactie had gegeven. Daar werd positief op gereageerd. Een verkeerde reactie kan toch weer ten goede worden gekeerd.

## Wees gegroet Jozef

Wees gegroet, O Jozef,  
U die met de Goddelijke genade werd overstelpt.  
De Redder rustte in Uw armen,  
En groeide op onder Uw ogen.  
Gezegend zijt Gij boven alle mannen  
En gezegend is Jezus,  
Het Goddelijk Kind van Uw Maagdelijke  
Echtgenote.  
Heilige Jozef,  
Als Voedstervader gegeven aan de Zoon van  
God,  
Bid voor ons.  
In onze zorgen voor de familie,  
De gezondheid en het werk,  
Tot onze laatste dag.  
En wil ons bijstaan  
In het uur van onze dood.  
Amen.



## Paus Franciscus in het voetspoor van aartsvader Abraham

Johan Smit

*'Terach nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van zijn zoon Abram, met zich mee, weg uit Ur in Kasdim, en ze gingen op weg naar Kanaän. Toen zij echter in Haran aangekomen waren, bleven zij daar.'* (Genesis 11: 31)

Van 5 tot 8 maart van dit jaar bezocht paus Franciscus Irak, als eerste paus ooit. Op de tweede dag van zijn bezoek bracht hij 's ochtends een bezoek aan de hoogbejaarde sjiiitische groot-ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani in de stad Najaf. Een toonbeeld van gematigdheid tijdens de door de VS begonnen oorlog in zijn land (2003-2011). Samen spraken ze over het belang van broederschap. Op de terugreis naar Rome noemde Franciscus hem een 'bescheiden en wijs man, een man van God'. Al-Sistani zei later o.a. dat de christenen in Irak een veilig bestaan moeten kunnen leiden.

's Middags was dan de interreligieuze ontmoeting op de plaats waar ooit Ur lag, volgens de Bijbel de geboorteplaats van Abraham. Hij zou geleefd hebben in de 19<sup>e</sup> of 18<sup>e</sup> eeuw v.Chr., maar historisch is hier veel onzeker. Hoe dan ook: joden, christenen en moslims zien in Avraham / Abraham / Ibrahim de eerste gelovige in de ene God. Ur lag aan de rechteroever van de Eufraat aan de zuidkant van Mesopotamië, het land van de Eufraat en de Tigris. Ooit was hier de oeroude Sumerische beschaving (3800-2000 v. Chr.).

Op tv zag ik het pauselijk konvooi aan komen rijden in een enorme kale vlakte. De paus werd - in deze middle of nowhere - welkom geheten door regeringsfunctionarissen, plaatselijke bisschoppen en moslimgeestelijken. Er was een groep Blauwe zusters en er klonken 'zagareed', typische geluiden door snelle tongbewegingen door Arabische vrouwen om vreugde te uiten. Er werd gelezen uit de Bijbel, een soera uit de Koran werd gedeclameerd en de paus bad een op Abraham geïnspireerd gebed. Twee studenten uit de nabijgelegen havenstad Basra, vrienden, de een christen en de ander moslim, gaven een getuigenis dat vriendschappelijk samenleven mogelijk was. Een Sabeïsch-Mandeïsche vrouw



(een kleine gnostische groepering in Irak en Iran die ook Johannes de Doper (er)kennen) die haar man had verloren toen die hun moslimburen had proberen te redden, getuigde dat ondanks alles vergeving mogelijk was. Ten slotte poseerde iedereen voor een 'familiefoto'.

Zondag 7 maart bezocht de paus de in Noord-Irak gelegen stad Mosoel. Daar werd op Hosh al-Bieaa (Kerkplein) een herdenkingsdienst gehouden voor de oorlogsslachtoffers. 'Islamitische Staat' (2006-2018?) heeft ook hier erg huisgehouden en dat was te zien aan de (kerk)ruïnes op dit plein. Ook de oorlog om IS te verslaan kostte velen het leven en bracht veel verwoesting.

Dit gebied is Koerdisch en de christelijke plaats Qaraqosh, waar de paus 's middags voorging in het vieren van de Eucharistie, ligt in de vlakte van Ninivé, waar honderdduizenden christenen woonden, die vanwege oorlog en terrorisme merendeels moesten vluchten. Gelukkig hoorde ik dat alweer tienduizenden van hen zijn teruggekeerd. De hoop werd uitgesproken dat het geslaagde bezoek van de paus mogelijk nog anderen zal doen besluiten terug te keren. De toekomst ziet er echter economisch niet rooskleurig uit. Het is ook zeer de vraag of deze christelijke Assyriërs, net als de Yezidis, als minderheid meer dan getolereerd zullen worden. Worden goedbedoelde woorden, nú na deze verschrikkingen gesproken, wáár gemaakt? Omgezet in wetten en regels en handhaving? Het is echt te hopen!

De kerk in Qaraqosh, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen en door Islamitische Staat erg beschadigd, zag er gerestaureerd als nieuw uit.

(vervolg op p. 6, kolom 2)

## Paus Franciscus nam als tiener deel aan nachtaanbidding

Van Vatican News website 8-4-2021, vertaald door Jim Schilder

Onlangs werd paus Franciscus eraan herinnerd dat hij als tiener deelnam aan nachtelijke aanbidding in de Basiliek van het Heilig Sacrament in Buenos Aires, Argentinië. De paus ontving een foto van een boek uit de jaren vijftig met namen van de aanbidders. Op de gefotografeerde pagina staan zijn naam en een nummer. De paus ontving de foto van het Spaanse katholieke weekblad *Alpha en Omega*. In een handgeschreven briefje antwoordde de paus dat hij 'ontroerd' was door de foto.

In 1954 en 1955 ging Jorge Mario Bergoglio (toen 18-19 jaar oud) vanuit zijn huis in de wijk Flores vaak met de bus naar de Basiliek, samen met zijn broer Óscar, voor de nachtelijke aanbidding van het heilig sacrament. Daar hoorde hij de woorden *Venite adoremus* (kom laat ons aanbidden), zo schrijft hij in zijn briefje aan het Spaanse blad. Deze woorden werden uitgesproken bij het wisselen van de wacht. De aanbidding werd om beurten gedaan, en de persoon van de voorbije dienst wekte de persoon die dan aan de beurt was met de woorden *Venite adoremus* – woorden die paus nu opnieuw ontroeren.

In die tijd was er geen avondmis, en veel mensen die overdag op feestjes waren geweest, kwamen op zaterdagavond naar de basiliek, aldus de paus. 'De aanbidding begon rond negen uur na de preek van pater Aristi,' schrijft de paus in zijn brief. José Ramón Aristi, een pater sacramentijn, was zijn biechtvader en een goed voorbeeld van een barmhartige priester, zo vertelde de paus eens in 2014. Pater Aristi was een zeer bekende biechtvader; vaak stonden er lange rijen wachtenden in de Basiliek van het Heilig Sacrament.

Destijds vertelde de paus ook dat hij altijd een stoffen zakje bij zich draagt met een kruisje dat ooit was bevestigd aan de rozenkrans waarmee pater Aristi werd begraven; telkens wanneer een onbarmhartige gedachte bij hem opkomt, raakt hij het even zakje aan. 'Ik voel de genade! Ik voel de weldaad ervan. Wat doet het voorbeeld van een barmhartige priester goed, [het voorbeeld] van een priester die dicht bij de wonden komt.'



Basiliek van het Heilige Sacrament in Buenos Aires

(vervolg van p. 5, Paus Franciscus in Irak)  
Er waren veel gelovigen, ook onderweg ernaartoe rijen enthousiaste toeschouwers die een glimp van de paus wilden opvangen. Het leek wel of Covid-19 even heel ver weg was. Daarbij moet wel worden gezegd dat veel zich buiten afspeelde. En dat de mensen hier erg grote behoefte moeten hebben gehad aan iets feestelijks!

Slotzin van de toespraak van de paus:

*"Juist door gastvrijheid, een sterk kenmerk van deze landen, werd Abraham door God bezocht en kreeg hij de gave van een zoon, toen het leek alsof alle hoop daarop vervlogen was (vgl. Gen 18: 1-10). Broeders en zusters van verschillende religies, hier voelen we ons thuis, en van hieruit willen we ons samen toewijden aan het realiseren van Gods droom dat de menselijke familie gastvrij al haar kinderen een welkom mag bieden; dat zoals de mensen overal naar dezelfde hemel kijken, zij in vrede over dezelfde aarde zullen kunnen trekken."*

## Interview met Jan Spruit

Nico Koomen

*Wat is je taak/functie in de Begijnhofkapel?*

Ik kom nu al ruim 40 jaar zondags naar de kapel. De laatste 10 jaar daarvan heb ik deel uitgemaakt van het team van lectoren waar ik erg veel voldoening in vond. In verband met de corona-maatregelen is de invulling van deze functie duidelijk anders geworden. Mede gezien mijn leeftijd leek dit voor mij een goed moment om plaats te maken voor 'jong aanstormend talent'. Ik ben daar dus mee gestopt, maar blijf in geval van nood de 'eerste reserve'. Verder ben ik al vele jaren de vaste collectant tijdens de viering op zondag. Eerst met een mandje, maar sinds 'corona' met zo'n ouderwetse 'hengel' met een zakje eraan. Ik vind dat eigenlijk wel iets nostalgisch hebben.

*Hoe ben je hier terecht gekomen?*

Ik heb jarenlang aan de Jacob van Lennepkade gewoond dicht bij de Vincentiuskerk. In die tijd was pastor Jaap Suidgeest daar kapelaan. Wij hadden toen regelmatig een zeer vriendschappelijk contact. Toen hij benoemd werd tot rector van de Begijnhofkapel ben ik vanaf die tijd de zondagsvieringen daar gaan volgen.

Ik heb in die ongeveer 40 jaar vele pastores, pastoraal werkers en regelmatige kapelbezoekers zien komen en gaan. Helaas meer zien gaan dan komen.

*Wat betekent katholiek zijn voor jou?*

De letterlijke betekenis van het woord 'katholiek' en ook van het woord 'oecumene' is 'algemeen'. Met dit begrip voel ik mij heel erg verwant. De algemene beleving van het geloof in het Goddelijke en het handelen daarnaar. Voor mijzelf heeft het Rooms-katholieke geloof daarbij een extra dimensie, met name door de verering van de Eucharistie, hetgeen ik bij andere geloofsgemeenschappen niet op deze wijze aantref.

Ik ben in een goed katholiek gezin geboren en verder in een rooms-katholieke omgeving opgevoed en opgegroeid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn hele denkwereld van dit gedachtengoed is doordrongen. Ik voel mij echter daar nog steeds thuis en geborgen.



Ik vind het jammer dat de vele misstanden, die de laatste jaren in de publiciteit zijn gekomen, voor veel mensen aanleiding geweest zijn de Kerk vaarwel te zeggen. In mijn beleving zie ik het geloof zelf niet als 'fout', maar wél een aantal mensen die in de organisatie werkzaam zijn of waren. Menselijk falen! Ik zie dan ook geen aanleiding afstand te nemen van mijn geloof. Misschien is het voor mij wél aanleiding geweest in de beleving daarvan meer een eigen koers te varen, uiteraard wel binnen de lijnen die de essentie van ons geloof bepalen. Dus meer gericht op het geloof en wat minder op de organisatie.

*Wat betekent het geloof voor jou in de praktijk?*

Mijn geloof in God heeft mij meerdere keren veel steun gegeven. Op momenten waarop ik mij eenzaam en alleen voelde, heb ik vaak om Zijn bescherming en een oplossing voor mijn problemen gevraagd.

Ik geloof heel sterk in de kracht van het gebed. Het is meerdere malen gebeurd dat bepaalde zaken of situaties, die voor mij op dat moment uitzichtloos leken, op een onverwachte manier toch een goede afloop kregen.

Verder ervaar ik dat God mijn leven stuurt, zowel tijdens mijn werkzame leven als in betrekking tot de personen die essentieel zijn in mijn bestaan. Dit maakt dat ik sterk in het leven sta en in verschillende fasen van mijn leven heel gelukkig ben.

*Wat maakt de Begijnhofkapel speciaal voor jou?*

Het feit dat ik al ruim 40 jaar wekelijks de kapel bezoek geeft al aan dat die voor mij een

bijzondere plaats in mijn leven inneemt. Natuurlijk in de eerste plaats vanwege de kerkelijke vieringen. Maar daarnaast de intieme sfeer in de kapel en het besef dat deze bijeenkomsten daar al 350 jaar plaatsvinden.

Vóór de corona-perikelen was het na de viering gebruikelijk om nog samen koffie te drinken in het Houten Huys. Daarbij zijn door de regelmatige ontmoetingen en gesprekken vriendschappelijke contacten ontstaan. Dit is nu al een jaar niet mogelijk en ik ervaar dat als een groot gemis. Verder is de kapel voor mij extra speciaal omdat ik daar mijn vriendin heb ontmoet. Zij bezocht ook wekelijks de vieringen van de Franse gemeenschap en kwam dan meestal wat vroeger tijdens de Nederlandse viering in de kapel. Ik zit altijd op dezelfde plek en zij ging altijd in de bank vóór mij zitten. Dit was al enkele jaren het geval zonder dat wij elkaar spraken. Na verloop van tijd hadden wij meestal een kort gesprekje als ik de kapel verliet en zij nog bleef voor de Franse viering. Ik heb haar een keer gevraagd om ergens samen gezellig een kopje koffie te drinken. In de loop van de tijd is het niet bij koffiedrinken gebleven en zijn wij al enkele jaren heel gelukkig met elkaar.

*Wil je iets vertellen over je persoonlijke geschiedenis?*

In 1933 ben ik in Amsterdam in een katholiek gezin geboren. In 1918 hebben mijn ouders vroeg in hun huwelijk hun baby van 7 maanden verloren. Daarna zijn zij 15 jaar lang kinderloos gebleven. Toen ik dus geboren werd, heb ik als enig kind bijzonder veel liefde en aandacht gekregen. Na mijn schooltijd heb ik diverse boekhoudkundige opleidingen gevolgd en ben tot mijn vijfentwintigste jaar als zodanig werkzaam geweest. De familie, zowel van mijn vader als ook van mijn moeder, waren brandstoffenhandelaren en hadden meerdere zaken in Amsterdam. In 1958 is mij gevraagd directeur te worden van het familiebedrijf hetgeen ik 9 jaar heb gedaan. Echter door de komst van het aardgas is de kolenbranche praktisch verdwenen. De accountant van ons bedrijf bood mij een baan aan in zijn organisatie. Ik heb daar ongeveer 30

jaar met veel voldoening gewerkt en ben in 1998 met pensioen gegaan.

Ik heb samen met mijn vrouw drie kinderen gekregen. In 1983 is mijn zoon op 24-jarige leeftijd door een auto-ongeluk om het leven gekomen. Dit heeft grote impact gehad op ons hele gezin. Door mijn twee dochters heb ik drie kleinzonen en één kleindochter gekregen en sinds 2020 ook nog een achterkleindochter. Omstreeks 1970 zijn wij van Amsterdam verhuisd naar Zaandam, waar ik nog steeds woon. Ik ben mijn hele leven gezegend met een goede gezondheid. Ik ben daar heel dankbaar voor.

*Wat doe je in je vrije tijd?*

Ik heb jarenlang waterpolo gespeeld en vóór die tijd in clubverband gevoetbald. Sport heeft nog altijd mijn grote belangstelling, maar heeft nu voor mij toch een passievere beleving. Verder ben ik erg reislustig en heb vele reizen door Europa gemaakt. Altijd zelfstandig, nooit in groepsverband. Ondanks het feit dat ik vliegangst heb, ben ik met de auto praktisch in alle landen van Europa geweest, van Griekenland tot Scandinavië, en van Polen tot Schotland. Door de beperkende maatregelen is daarvan helaas tijdelijk geen sprake.

*Wat vind je van onze huidige tijd en waar wind je je over op?*

Ik kijk met verwondering en met bewondering naar de veranderingen die voortdurend plaatsvinden. Met name de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, mobiliteit en vooral communicatie. Alles gaat sneller en efficiënter. Wel is het jammer dat het persoonlijke contact minder wordt bij het overbrengen van berichten bijvoorbeeld per e-mail of whatsapp. Ik maak mij zorgen over het milieu en over de wijze waarop men vaak respectloos omgaat met medemensen en met de maatregelen die door onze democratisch gekozen overheden in het algemeen belang worden genomen. Verder vind ik mij tegenwoordig steeds minder op. Maar een beetje opwinden kan geen kwaad daar dit een teken is dat het vuur bij mij nog niet is uitgedoofd.



## Sacramentsweek 2021 – onder voorbehoud coronamaatregelen

Alle vieringen en activiteiten van de Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. Het laatste nieuws vindt u in het Kapelbericht en op de website [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)

### Donderdag 3 juni Sacramentsdag met Sacramentsprocessie

9.00 Gezongen Eucharistieviering  
9.30 – 16.45 Aanbidding van het H. Sacrament  
17.30 Plechtige Eucharistieviering  
Aansluitend Sacramentsprocessie over het Begijnhof + afsluitend Lof in de kapel

### Vrijdag 4 juni

9.00 Gezongen Eucharistieviering  
9.30 – 16.45 Aanbidding van het H. Sacrament  
17.00 Gezongen Eucharistieviering

### Zaterdag 5 juni

9.00 Gezongen Eucharistieviering  
9.30 – 17.20 Aanbidding van het H. Sacrament, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen

### Zondag 6 juni

10.00 Eucharistieviering NL  
11.15 H. Mis, afsluitend met plechtig lof in Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220. Dit jaar geen Sacramentsprocessie.  
12.15 Eucharistieviering FR  
16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen.

### Begijnhofshop

Voor belangstellenden is de winkel open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur; toegang via de pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373.

### Openstelling Begijnhof

Vanwege het coronavirus is het Begijnhof al een aantal maanden niet toegankelijk voor toeristen. Op het moment dat deze Kapelkrant wordt gemaakt is dat nog niet veranderd.



### Lantaarn Stille Omgang

Sinds enige tijd staat in de Begijnhofkapel de lantaarn van de Stille Omgang. De voorzitter van de Stichting Katholiek Erfgoed, Maurice Essers, geeft interessante informatie over deze lantaarn. De lantaarn is gemaakt voor de Stille Omgang van 1940. En wel vanwege een veelvuldig verzoek van de deelnemers om zo de juiste plaats aan te wijzen waar in 1345 het Mirakel van Amsterdam plaatsvond. In de jaren 1941-1945 mocht de Stille Omgang niet collectief gelopen worden en mocht ook de lantaarn de pelgrims niet bijschijnen. Volgens Essers niet zozeer omdat de Duitsers dit verboden hadden, maar omdat er 's nachts geen verlichting mocht zijn vanwege het risico van luchtaanvallen. Een Stille Omgang in het holst van de nacht zonder verlichting zou met tienduizenden deelnemers problemen opleveren (in 1939 was er al iemand in het water gevallen en verdrongen).

Dhr. Essers zegt verder: Het bereik van de Stille Omgang was in die tijd groot. In 1939 waren er bijna 100.000 deelnemers. Achter elke deelnemer staat een lid van een zustergezelschap die dat jaar niet meeliep en achter elk lid staan weer vrouwen en kinderen. In de parochies waren er voor de thuisblijvers in de Mirakelweek H. Missen. Zo werden er in totaal jaarlijks misschien wel een miljoen of meer katholieken bereikt met de intenties en boodschappen van de Stille Omgang. Het zal de mensen moed hebben gegeven en kracht om in de oorlog standvastig te blijven en om zich niet te laten verleiden door uniformdragers.

## Liturgierooster zon- en feestdagen – onder voorbehoud coronamaatregelen

**Alle vieringen en activiteiten van de  
Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van  
landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen.  
Het laatste nieuws vindt u in het Kapelbericht en  
op de website [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)**

Zondag 9 mei  
6<sup>e</sup> zondag van Pasen  
10.00 uur

Donderdag 13 mei  
Hemelvaartsdag  
10.00 uur

Zondag 16 mei  
7<sup>e</sup> zondag van Pasen  
10.00 uur

Zondag 23 mei  
Pinksteren  
10.00 uur

Maandag 24 mei  
H. Maria, Moeder van de Kerk  
Tweede Pinksterdag  
10.00 uur

Zondag 30 mei  
Feest van de H. Drie-eenheid  
10.00 uur

### **Sacramentsweek do 3 t/m zo 6 juni zie p. 9**

Zondag 6 juni  
Feest van het H. Sacrament  
10.00 uur

Vrijdag 11 juni  
H. Hart van Jezus  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 13 juni  
11<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 20 juni  
12<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 27 juni  
13<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 4 juli  
14<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 11 juli  
15<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 18 juli  
16<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 25 juli  
17<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 1 augustus  
18<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Vrijdag 6 augustus  
Pater Eymardfeest  
17.00 uur – in besloten kring

Zondag 8 augustus  
19<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 15 augustus  
Maria Tenhemelopneming  
10.00 uur

Zondag 22 augustus  
21<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 29 augustus  
22<sup>e</sup> zondag door het jaar  
10.00 uur

**Alle vieringen en activiteiten van de Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. Het laatste nieuws vindt u in het Kapelbericht en op de website [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)**

## **Pater Eymardfeest**

Pierre-Julien Eymard is de stichter van de sacramentijnen. Hij stierf op 1 augustus 1868. Ieder jaar gedenken we deze dag, dit jaar doen we dat op vrijdag 6 augustus met een viering om 17.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is deze viering alleen voor genodigden.

## **Vakantierooster – onder voorbehoud**

Vakantieperiode voor de Begijnhofkapel: van zondagmiddag 11 juli tot zaterdagmiddag 24 juli.

Dit betekent in deze periode:

- Door de weeks komen alle avondmissen te vervallen, zoals elk jaar gebruikelijk is.
- Alle ochtendmissen van 9.00 uur gaan gewoon door.
- De viering zondagochtend om 10.00 uur gaat ook gewoon door.
- De kapel sluit in deze periode om 17.00 uur

## **Kapelbericht**

In de dagen voor de Mirakelweek en vlak voor Pasen hebben we de eerste Kapelberichten verstuurd via de e-mail. In het Kapelbericht vindt u mededelingen en de meest actuele informatie over de Kapel. Hebt u dit Kapelbericht nog niet ontvangen, dan is waarschijnlijk uw (meest recente) mailadres niet bij ons bekend. Wilt u het bericht ontvangen, stuur dan a.u.b. uw e-mail adres naar [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl).

## **Vooraankondiging Vormselvoorbereiding**

Als de situatie het toelaat begint er dit najaar weer een groep die zich voorbereidt op het Vormsel. Informatie daarover volgt in het Kapelbericht en op de website

## **Inleverdatum kopij**

Kopij voor de volgende Kapelkrant kunt u inleveren t/m 8 augustus 2021.

## **Gezinsviering en kinderwoorddienst**

De komende tijd zullen er nog geen gezinsvieringen en kinderwoorddiensten zijn. Zo gauw als het weer mogelijk is gaan we door, en wordt dat meegedeeld in het Kapelbericht en op de website

## **Activiteiten**

Ma 10 mei 20.00 Jongeren in Gesprek  
Di 18 mei 20.00 Rond het Woord van Leven,  
Ma 31 mei 20.00 Jongeren in Gesprek

## **Do 3 t/m zo 6 jun Sacramentsweek, zie p. 9**

Ma 14 jun 20.00 Jongeren in Gesprek  
Di 15 jun 20.00 Rond het Woord van Leven  
Ma 28 jun 20.00 Jongeren in Gesprek  
Vr 2 juli 17.00 350 jaar Begijnhofkapel – zie p. 3  
Vr 6 aug 17.00 Pater Eymardfeest, in besloten kring

## **BHV info – onder voorbehoud**

We hebben BHV-ers nodig op:

Vr 7 mei 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
Do 3 juni 17.30 Sacramentsdag + processie  
Vr 4 juni 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
Vr 2 juli 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
Vr 6 aug 17.00 Pater Eymardfeest / Eerste vrijdag van de maand  
Vr 3 sep 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen van tevoren bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

## **Colofon**

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss  
o.a. Opmaak: José Huijberts  
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

# R.K. Begijnhofkapel

## Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

### Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula  
Begijnhof 30  
Amsterdam

### Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373  
1012 RM Amsterdam  
tel. 020 - 622 19 18

Priesters: Pieter van Wijlick sss  
en medebroeders community  
www.begijnhofkapelamsterdam.nl  
info@begijnhofkapelamsterdam.nl



### Openingstijden van de kapel

Maandag:  
12.00 - 18.30 uur.  
Dinsdag t/m Vrijdag:  
8.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en Zondag:  
8.30 - 18.00 uur.

### Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis toegestuurd. Indien u deze graag als PDF-file per email wilt ontvangen, dan kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

### Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:  
9.00 uur en 17.00 uur.  
Zaterdag:  
9.00 uur.  
Zondag:  
10.00 uur.  
12.15 uur in het Frans.

### Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische traditie van de kapel, die verbonden is met het Mirakel van Amsterdam, is er iedere dag aanbidding van het uitgestelde H. Sacrament:

Maandag t/m vrijdag:  
16.00 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Elke donderdag ook:  
9.30 - 16.00 uur.  
Elke vrijdag ook:  
9.30 - 10.30 uur.  
Eerste vrijdag van de maand:  
9.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en zondag:  
17.00 - 18.00 uur.

### Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de zondagviering van 10.00 uur.

**Kijk voor de actuele data op de website van de kapel.**

### Gemeenschapsonthoening

Na de viering op zondag van 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee in het Houten Huys, Begijnhof 34. (i.v.m. corona tot nader order helaas niet mogelijk)

### Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en verzoening en voor persoonlijke gesprekken kunt u bij de priesters op de pastorie terecht in diverse talen.

### Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt voor het sacrament van het doopsel, vormsel en het huwelijk. Informatie en het vastleggen van afspraken via de pastorie.

### Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan men altijd op korte termijn een afspraak maken.

### Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het Nederlands samen met de sacramentijnen gebeden: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 18.15 uur.  
Donderdag: 18.10 uur.  
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

### Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door velen bezocht voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte. Uw bijdrage, om deze unieke oase van gebed en rust open te houden en te onderhouden, kunt u overmaken op bankrekeningnummer:

NL48 RABO 0324 6880 67  
Vriendenkring Begijnhofkapel,  
Amsterdam  
BIC-code: RABONL2U

**Naam:**

**Adres:**

**Postcode en plaats:**

**Tel.:**

**E-mail:**

**Ik wil graag het contactblad ontvangen;**

**Ik wil graag contact met een van de priesters;**

**Ik wil een adreswijziging doorgeven.**