

## Begijnhofkapel 350 jaar

Uit de preek van 4 juli 2021;  
op 2 juli bestond de Begijnhofkapel 350 jaar  
rector Pieter van Wijlick sss

Als gelovigen hebben we onze kerken om ons geloof te voeden en te kunnen beleven. Als het goed is dan is dit geen makkelijk geloof dat ons alleen maar bevestigt in onze levensstijl en waarbij ons leven gewoon verder gaat zoals altijd. Het zou iets met ons leven moeten doen, waardoor we in beweging komen voor God en voor elkaar.

In de evangelielezing uit Marcus 6 horen de gelovige joden Jezus spreken in de synagoge. Een heel ander geluid dan ze gewend zijn. Ze kunnen maar moeilijk geloven dat Jezus, de zoon van de timmerman Jozef, deze woorden van wijsheid spreekt. Een profetische boodschap en wonderen passen niet in hun menselijk kader. Ze weten alles van de letter van de wet van het Joodse geloof, maar is er ook nog ruimte voor de Geest van God? Dat geldt natuurlijk ook voor ons katholieken in deze tijd met het naleven van onze geloofswaarheden. Ook hierbij is ruimte voor de profetische Geest van God nodig. In onze kerken en ook in onze kapel zouden gelovigen het vuur van de Geest moeten vinden.

Aan de totstandkoming van onze Begijnhofkapel is een geloofsstrijd vooraf gegaan tussen katholieken en protestanten. Aan het einde van de zestiende eeuw kreeg het protestantse geloof de overhand en vanaf het jaar 1578 verdween het katholieke geloof naar de marge. De katholieken mochten verder gaan met kerken, zolang het aan de buitenkant maar niet opviel. Zo kregen wij eerst de huiskerken en later de schuilkerken. Ook op het Begijnhof, dat katholiek was gebleven omdat het particulier eigendom was. In 1671 werd de Kapel gebouwd. Hiervoor werden twee bestaande huizen van begijnen

omgebouwd. Onze Kapel is de oudste katholieke kerk in Amsterdam die nog steeds in gebruik is. De Begijnhofkapel wordt ook wel de Tweede Heilige Stede genoemd. Toen de kerk de Heilige Stede na de Alteratie protestants werd, zijn veel voorwerpen uit die kerk hier in bewaring gegeven. Ook de herdenking van het Mirakel van Amsterdam kwam hier terecht en is hier gebleven tot op de dag van vandaag. Daarnaast is deze kapel een centrum voor Eucharistische bezinning, voor gebed en stilte.

Het vuur van het Eucharistisch Mirakel van Amsterdam dus, maar hoe zit het dan met het vuur van ons geloof? God raakt ons aan met zijn Geest en met zijn Woorden, de Woorden van Jezus en die kunnen wij niet alleen voor onszelf houden. Die zijn bestemd voor iedereen. Die doen ons opstaan en in beweging komen. Net als bij Jezus stuit dit op weerstand, mogelijk bij onszelf, maar ook bij anderen. Toch zendt God profeten en ook gelovige mensen om te leven volgens de Evangelische Boodschap. Onze God is een God van liefde en Hij heeft voor iedereen een persoonlijk plan.

Ik hoorde afgelopen week een verhaal hoe iemand op zijn werk probeert als gelovige te leven. Hij werkte bij een orderpikbedrijf. Hij moest echter stoppen met werken. Hoewel hij hard werkte had hij zijn minimale quotum niet gehaald. Dat kwam omdat veel orderpikkers door een smalle gang moesten. Dan liet hij de anderen voor gaan. Het was ieder voor zichzelf en daar wilde hij niet aan meedoen. Hij wilde op een beschaafde manier omgaan met alle mensen. Hij gaat nu op zoek naar een andere baan.

Ons geloof zou ons een spiegel moeten voorhouden waarbij we met de ogen van God kijken naar ons eigen leven en dat van onze medemensen.

## Vakantie

De paters brachten hun vakantie door net als vorig jaar bij de Benedictijnen in Affligem, België. Het verblijf was heel plezierig, de paters genoten van de rust en hebben veel gewandeld in de mooie omgeving. Een van de dagen gingen ze naar de Sacramentijnen in Brussel. Daar bezochten ze Jim Schilder en Marco van der Leij, die er hun noviciaat doen. Zij maken het allebei goed.



Toen de paters weer terug waren in Amsterdam, fietste Pieter met Alexander Martens, geassocieerd lid bij de sacramentijnen, het Pieterpad voor fietsers. Dat pad heet ook wel het Fietserpad. Ze begonnen in Maastricht en reden de ca. 500 km naar Pieterburen in zeven dagen. Onderweg kwamen ze langs kapelletjes en veldkruizen. Ze hebben dan ook veel gebeden; rozenhoedjes en andere gebeden. Een van de kapellen was de Kapel 'Onder de linden' O.L.V. van Loreto in Thorn.



## 350 jaar R.K. Begijnhofkapel

Op zondag 4 juli van dit jaar vierden wij dat de Begijnhofkapel 350 jaar bestond. Vanwege de corona was er dit jaar geen grote bijeenkomst mogelijk. Het feest is dus uitgesteld tot 2022, dan vierden we het 350 + 1 jarig bestaan.

Maar een vaste bezoeker van de kapel wilde de datum niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus trakteerde ze op lekkere taart en champagne, mooi aangekleed met bloemen en slingers. Zo stonden we na de mis bij Het Houten Huys en vierden toch nog in het klein het 350-jarig bestaan van onze Kapel.



2

## Pater Eymardfeest

Pater Pierre-Julien Eymard is de stichter van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Hij stierf op 1 augustus 1868. Elk jaar wordt zijn sterfdag in de Begijnhofkapel herdacht. Dit jaar was dat op vrijdag 6 augustus. Normaal gesproken is er een plechtige Eucharistieviering, een broodmaaltijd en een lezing voor alle belangstellenden. Vanwege corona kon dat dit jaar niet doorgaan. De viering was open voor iedereen, daarna was er een lezing voor genodigden.

## Met de heiligen het jaar rond – 16 april Benedictus Jozef Labre

Erica Eitjes

Omdat deze kapelkrant uitkomt net na de vakantietijd dachten we eens een reizende heilige uit te kiezen. Dan denk je al gauw aan Christoffel, beschermheilige van de reizigers. Dus die bespreken we niet. Benoît Joseph, ofwel Benedictus Jozef, Labre is zelf een rondreizend man geweest, rusteloos zou je kunnen zeggen. Hij werd de beschermheilige van armen en daklozen. Hij was afkomstig uit de Noord-Franse plaats Amettes, waar hij op 26 maart 1748 werd geboren als oudste van uiteindelijk vijftien kinderen. Zijn ouders Jean-Baptiste Labre en Anne-Barbe Grandsire dreven een goedlopend winkeltje, waardoor het gezin relatief welvarend was. Het jongetje toonde al vroeg belangstelling voor geestelijke zaken. Daarom werd hij aanvankelijk toevertrouwd aan de zorgen van een heerroom van moeders kant, Jacques Josèph Vincent. Vanaf zijn dertiende werd dat overgenomen door een heerroom van vaders kant, François Josèph Labre, pastoor te Érin.

In 1766 werd de streek getroffen door een ernstige epidemie. Tezamen met zijn oom verzorgde hij de zieken zoveel hij kon. Toen heerroom zelf het slachtoffer werd en bezweek, besloot Benoît in een kloosterorde in te treden. Hij meldde zich aan bij de kartuizerij in de buurt, maar daar waren tijdens de epidemie in korte tijd zoveel broeders gestorven, dat ze hem niet konden opnemen. Hij wendde zich tot een tweede vestiging van kartuizers. Daar werd hij opgenomen onder de postulanten, maar spoedig bleek dat deze vorm van leven niet bij hem paste.

Hij had verwacht dat de strenge levenswijze hem troost zou bieden, maar het was alsof ze nog niet streng genoeg was... Nu probeerde hij het bij de trappisten, maar die vonden hem nog te jong. Hij moest maar terugkomen als hij eenentwintig was, of liever nog vierentwintig. Hij ondernam nog een derde poging bij de cisterciënzers in de buurt van Autun. Daar werd hij ernstig ziek. Tijdens zijn herstel begon het tot hem door te dringen dat hij wellicht geroepen was tot een geheel eigen vorm van godgewijd leven.



Enkele keren hersteld trok hij als arme pelgrim naar de Zwitserse Mariabedevaartplaats Lorette. Hij kwam er aan op 6 november 1770. Onderweg leefde hij als een bedelaar en nam hij genoegen met wat de mensen hem gaven. Ook deelde hij dit voedsel nog met andere behoeftigen. Vanuit Lorette pelgrimerde hij naar het Noord-Italiaanse Assisi van Sint Franciscus. In de loop van 1771 vinden we hem terug in Rome. Daar bezocht hij nagenoeg alle kerken. Van lieverlee wist hij van elke kerk welke plechtigheden er werden gehouden en op welk uur van de dag. Hij liep ze allemaal af en bleef er langdurig na om te bidden.

Hij doorkruiste de wijde omgeving van Rome en het naburige koninkrijk Napels om alle bedevaartplaatsen te bezoeken en te verblijven op plekken waar ooit heiligen hadden geleefd of waren begraven. Stilaan werd hij door de mensen nagewezen als heilige; ze noemden hem 'de bidder' of 'de gebedsman'. Ze vroegen om zijn gebed, zijn zegen of zijn advies. Intussen woonde hij in Rome ergens in een gat in de stadsmuur, eerder geschikt voor een dier dan voor een mens. *(lees verder op p. 4)*

Maar er waren ook voorbijgangers die hem belachelijk maakten, uitscholden of een pak slaag gaven. Hij verdroeg het op de manier zoals Jezus dat had gedaan.

De laatste jaren van zijn leven was hij opgenomen in een gasthuis. Verzwakt als hij was, deed hij zijn gebeden en geestelijke oefeningen. Mensen uit zijn omgeving vertelden van visioenen, extases, lichtschijnsels en andere bijzondere verschijnselen. Hij zou tezelfdertijd op verschillende plaatsen zijn waargenomen (bilocatie). Toen hij in de Goede Week van 1783 stierf, wist iedereen in Rome te vertellen dat zij een groot heilige hadden meegemaakt.

Zijn begrafenis had het meeste weg van een triomftocht door de stad Rome. Hij werd bijgezet in de kerk van Santa Madonna dei Monti. Naar hem zijn de Labrehuizen voor zwervers en daklozen genoemd. Hij werd in 1860 door paus Pius IX († 1878; feest 7 februari) zalig verklaard. Paus Leo XIII († 1903) zorgde in 1881 voor zijn heiligverklaring.

Hij is patroon van armen, bedelaars, daklozen, landlopers, vagebonden, ontheemden en zwervers. Hij wordt afgebeeld als bedelaar, zwerver of pelgrim.

## Avond van Barmhartigheid

Deze zomer organiseerde de Papegaaikerker vier *Avonden van Barmhartigheid*. Ze waren op 10 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september van 19.00 – 21.30 uur. Om 19.00 uur was er een H. Mis, daarna aanbidding, meditatie, zang en muziek. Ook was er biechtgelegenheid. Passanten in de Kalverstraat konden in de kerk een lichtje aansteken en hun intenties opschrijven. Er wordt nog bekeken of e.e.a. na de zomer een vervolg zal hebben. Informatie hierover volgt op de website.

## Overleden Harrie de Geest

Op 2 juli jl. is Harrie de Geest overleden. Hij heeft zich energiek ingezet voor de KBO, de Katholieke Bond voor Ouderen, waar hij lid was van het bestuur. Tien jaar lang organiseerde hij, samen met Nico Zaal, de Stille Omgang voor Senioren. Harrie was een heel gelovig katholiek, de kerk was voor hem erg belangrijk. Hij is 89 jaar geworden.



## Overleden Laksamee Sae Wong

Op 6 augustus jl. is overleden mw. Laksamee Sae Wong. Zij was een trouwe bezoeker van de weekvieringen en aanbidding in onze kapel. Ook was ze betrokken bij het Sacramentsgilde. Zij had een ernstige ziekte en is onlangs na het ontvangen van de ziekenzalving vrij plotseling komen te overlijden. Ze werd geboren in Bangkok, Thailand in 1952.



## Peerke Donders in Suriname

Nico Koomen

Op de binnenplaats van het Amsterdam Museum, vrijwel de burens van de Begijnhofkapel, kun je de Gouden koets bewonderen. Over het zijpaneel 'ode aan de koloniën' is het nodige te doen geweest. Ons koloniaal verleden is er. Er is ook een slavernijverleden. Maar het voor het zeggen hebben in een overzees gebiedsdeel is nog iets anders dan heerser, ja (menen) eigenaar (te) zijn van een medemens. Dat kan gewoon niet. Het is toch gebeurd. Hoe heeft dat kunnen zijn? Het waren christen-mensen die meenden een medemens als bezit te kunnen beschouwen, die zo de fout in gingen. Het waren dan wel onze voorouders maar ik voel mij er toch, ook, verantwoordelijk voor.

Het debat over slavernij slaat soms ook door. Ik denk dan aan de uit Tilburg afkomstige priester redemptorist Petrus (Peerke) Donders die zijn leven lang in Suriname werkte met de melaatsen en de minst bedeedden. Tilburgers zijn trots op hem en in het Wilhelminapark staat zijn beeltenis. Maar met het protest tegen dit beeld vanwege de neerbuigende houding die daar uit zou blijken slaat men de plank wel mis. De kunstenaar die het beeld vervaardigde liet zich inspireren door het Marcus Evangelie waar Jezus een melaatse ontmoet die hem smeekt: 'Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen'. Maar deze achtergrond zal niet aan de criticasters besteed zijn.

Onlangs las ik in het Gerardus blad van de redemptoristen in Wittem in Limburg een interessant tweeluik over Peerke Donders, geschreven door bisschop Choennie (sinds 2016 bisschop van Paramaribo). Peerke, afkomstig uit een weversgezin dat armoede kende, werd door bemiddeling van de pastoor toegelaten op het seminarie in St.-Michielsgestel voor de priesteropleiding. Na zijn wijding vertrok hij naar Suriname om als kapelaan in de leprakolonie van de Plantage Batavia aan de Coppename rivier te gaan werken. Daar zorgde hij voor de melaatsen maar hij zocht ook de Marrons, de naar het binnenland gevluchte slaven en de indianen, op. Het 'Portret van Peerke' van bisschop Choennie gaat in op de slavernijpraktijk in zijn land en laat weten hoe Peerke Donders daar in stond. Het was



de priester Donders die zich onomwonden uitsprak over wat hij waarnam. Hij gruwde van de zweepslagen die tegen betaling aan de staat aan slaven achter fort Zeelandia werden toegediend. In naam van de koning der Nederlanden.

Bisschop Choennie beschrijft in een citaat de stellingname van Peerke Donders. 'O, had men hier zo veel zorg voor het behoud en welzijn der slaven als men in Europa voor lastdieren heeft, dan zou het er beter uitzien. Ik wil mij liever bepalen tot een diep medelijden met te roepen: Wee, wee Suriname in de grote Oordeelsdag. Wee, wee, ja duizendmaal wee de Europeanen, den eigenaren van de plantageslaven, den administrateurs, den directeurs en blank-officieren die allen over de slaven heerschen! Ongelukkig zij die zich met het zweet en bloed verrijken van die arme slaven, die geen verdedigers vinden dan God.'

Bisschop Choennie, die Peerke Donders benoemt als de patroon van de Amazone vervolgt dat Nederlandse politici onverbloemd spijt dienen te betuigen voor het leed dat de Nederlandse staat heeft berokkend. Het is de hoogste tijd dat zij de brieven van Petrus Donders lezen, vervolgt hij strijdvaardig. Er daar de conclusie uit trekken dat dit nooit had mogen gebeuren. Ik ben het daarmee eens. Ik voel mij klein bij de moedige stellingname van de redemptorist Peerke Donders die melaatsen verzorgde en zijn leven tot aan zijn dood in 1887 met hen deelde.

## Vredesweek

De Vredesweek is dit jaar van 18-26 september.

Vredeszondag is op 19 september.

Het thema van dit jaar is *Inclusief Samenleven*

'Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.'

## Afscheid Reverend Lance Stone

Dominee Lance Stone en zijn vrouw Sally hebben op 4 juli afscheid genomen van de Engelse Kerk op het Begijnhof. Ze zijn verhuisd naar London. Reverend Stone was verbonden aan de Amsterdamse English Reformed Church sinds september 2014. De contacten met hem waren heel goed. Zo organiseerden we enkele jaren elke maand een gezamenlijke Taizé-viering. Er is op dit moment nog geen opvolger voor Lance Stone.



## Mop

Een Duitse zakenman is op vakantie aan het strand in Nederland. Op een dag wordt hij onwel en krijgt hij een maagbloeding. Een Nederlandse badgast geeft bloed om hem te redden. Als dank geeft de Duitser hem een dure auto cadeau. Het volgende jaar ligt de Duitser weer aan hetzelfde strand en krijgt hij opnieuw een maagbloeding. Toevallig is dezelfde Nederlander daar ook weer en die geeft hem nog een keer bloed. Als dank krijgt hij ditmaal een scooter. Als het derde jaar precies hetzelfde gebeurt, krijgt de Nederlander van de Duitser een tv. De Nederlander is verbaasd. 'Hoe kan dat nou?', vraagt hij verontwaardigd, 'de cadeaus worden iedere keer kleiner. Ik kreeg eerst een auto en nu nog maar een tv. Dat klopt toch niet?' 'Ja,' zegt de Duitser, 'dat klopt wel. Ik krijg steeds bloed van jou, dus ik word steeds meer Nederlander!'

## Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen

De katholieke kerk viert elk jaar op de laatste zondag van september de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Naar aanleiding van deze dag organiseren het Bisdom Haarlem-Amsterdam, Cordaid, Sant' Egidio en de Vastenactie op zaterdag 25 september 2021 een bijzondere bijeenkomst in de Mozes en Aäronkerk.

Dit event staat in het teken van het thema 'Naar een steeds groter wij', dat paus Franciscus heeft gekozen voor de 107e editie van deze Werelddag. Hiermee roept de paus op tot verbondenheid en broederschap, als één familie. Niet 'wij en zij', of 'ons en de anderen', maar een uitnodiging aan iedereen om ons in te zetten voor werkelijke ontmoeting en het herstel van onze menselijke familie. Dat doen we door migranten en vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving.

Op zaterdag 25 september vieren we de gastvrijheid met een uniek inhoudelijk programma over hoe we dit in de dagelijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met vluchtelingen en andere nieuwkomers in onze samenleving. De ontmoeting staat centraal, ook in een gezamenlijke lunch waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten.

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haarlem-Amsterdam zal deze speciale bijeenkomst openen. Bisdom Haarlem-Amsterdam, Vastenactie, Sant' Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

datum: zaterdag 25 september

tijd: 10.00 - 13.30 uur

locatie: Mozes en Aäron-kerk, Waterlooplein 207  
deelname is gratis

informatie en aanmelden:

[caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl](mailto:caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

## Romeinse Berichten

Johan Smit

### Volgende bisschoppensynode... in 2023

Paus Franciscus heeft de geplande synode over *synodaliteit, participatie en missie* een jaar uitgesteld. Aanvankelijk was deze voor oktober 2022 voorzien, maar hij wil dat de wereldkerk: bisschoppen, priesters, diakens én leken meer tijd en de kans krijgen zich uit te spreken over hoe het met de kerk en haar missie verder moet. Zij vormen immers samen de kerk.

Synode. Grieks voor samen op weg. Deze 'synodale weg' begint in oktober 2021. Het is de bedoeling dat elk bisdom ontmoetingen gaat organiseren, aan de hand van een vragenlijst. Dan moet er een afsluitende ontmoeting komen en maakt elke [bisschoppenconferentie](#) de balans op. Van de uitkomsten maakt 'Rome' een werkdocument.

In de tweede fase gaat de kerk daar per continent mee aan de slag. Van de uitkomsten daarvan gaat het synode-secretariaat in het Vaticaan een tweede werkdocument maken. Dat dient dan als basis voor de gesprekken van de synodevaders tijdens de synode in 2023 - de derde fase.

### Paus lanceert *Laudato si*-actieplatform

Citaat uit videoboodschap van de paus van 25 mei 2021: 'Ik zou daarom iedereen willen uitnodigen om samen op weg te gaan...: gezinnen - parochies en bisdommen - scholen en universiteiten - ziekenhuizen - bedrijven en boerderijen - organisaties, groepen en bewegingen - religieuze instituten. Samenwerken. Alleen op deze manier kunnen we de toekomst creëren die we zo graag willen: een meer inclusieve, broederlijke, vreedzame en duurzame wereld.' [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

Zeven jaar lang zal het *Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Ontwikkeling van de Mens* o.l.v. de Ghanese curiekardinaal Turkson, aan leden en organen van de kerk informatie, actieprogramma's en uitdagingen aanbieden om te helpen de doelen in milieu-encycliek *Laudato si* te halen. Volgens de paus hangt alles samen: sociale, economische en ecologische thema's. Integrale ecologie!



### Website: nu ook een kaarsje opsteken, misintenties aanvragen of doneren

Wie wil kan nu ook via de website van de kapel een kaarsje op laten steken, een misintentie aanvragen of iets doneren. Het kaarsje wordt binnen een dag voor u opgestoken.

Ga naar [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl).

Rechts boven aan de pagina ziet u de mogelijkheden, u kunt een daarvan aanklikken,

♥ Doneren    🕯️ Kaarsje    📄 Misintentie

### De Begijnhofkapel steunen

Wilt u de R.K. Begijnhofkapel in stand houden, steun ons a.u.b. door middel van een donatie: NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel.

U kunt nu ook een donatie doen via de website. [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl). Rechts boven aan de pagina vindt u de knop *doneren*.

We danken u hartelijk voor uw financiële steun.

## Stand van zaken corona Begijnhof

**Het Begijnhof** is weer open voor bezoekers. Het is een proef, die duurt t/m september. Het hof is geopend op maandag t/m vrijdag van 11.00-16.00 uur. Het hof is voor bezoekers alleen bereikbaar via de poort aan de Gedempte Begijnensloot.

**De Begijnhofshop** is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur. Ook deze is alleen bereikbaar via de poort aan de Gedempte Begijnensloot.

**De poort aan het Spui** is op dit moment alleen bedoeld voor bewoners, werklui en kerkgangers.

**In de Kapel** mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn, wel op veilige afstand.

## Bezinningsgroep Senioren weer van start

Na een lange pauze wegens corona gaat de Bezinningsgroep Senioren op 1 september weer van start. De groep heeft deze zomer al een keer met elkaar koffie gedronken in de pastorie. Marilyn van Rijn en Dorine Baas doen weer de begeleiding.

## Vormsel

Op zondag 5 september start in de Begijnhofkapel de voorbereiding op het sacrament van het Heilig Vormsel. Tieners tussen 12 jaar en 18 jaar komen hiervoor in aanmerking. In juni was de informatieavond. Alle bijeenkomsten zijn op zondag van 11.45-13.15 uur. De vormselviering is gepland op zondag 21 november 2021. Die viering begint om 10.00 u in de Begijnhofkapel. Bisschop Jan van Burgsteden sss komt dan vormen.

Voor meer informatie zie de cursuspagina in deze Kapelkrant

## Voor aankondiging Eerste Communie

Voorjaar 2022 doet weer een groep kinderen de Eerste Communie in de Kapel. De voorbereiding start in december van 2021. Op 10 november is om 20.00 uur een informatieavond voor kinderen en ouders in de pastorie.

Zie verder de cursuspagina in deze Kapelkrant.



## Bedankt voor financiële steun Begijnhofkapel

Geachte / beste vrienden van de Begijnhofkapel,

Wij zijn dankbaar dat mensen in deze, voor ons allemaal, moeilijke tijd hun financiële steun niet vergeten zijn. Zeer bedankt hiervoor en wij hopen dat u onze kapel blijft steunen.

Met vriendelijke groet,

Pieter van Wijlick, rector Begijnhofkapel

## Mop

Een buschauffeur rijdt achteruit de berg op. Een wandelaar die hij passeert kijkt hem met grote ogen aan en vraagt: 'Waarom rijdt jij achteruit met de bus de berg op?' De buschauffeur antwoordt: 'Ik weet niet of ik boven op de berg kan keren'. De wandelaar haalt zijn schouders op en ze vervolgen hun weg. Even later komt de bus achteruit naar beneden gereden. De wandelaar zet nog grotere ogen op dan de eerste keer. Zegt de buschauffeur: 'Ik had geluk, ik kon wel keren!'



## Cursussen en activiteiten 2021 – 2022

### Begijnhofkapel Amsterdam Centrum van eucharistie

De Begijnhofkapel in Amsterdam verzorgt een gevarieerd aanbod van cursussen en activiteiten, voor kinderen, jongeren en ouderen. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om je geloof te verdiepen en je kennis te vergroten.

**Locatie:** alle onderdelen vinden plaats in de pastorie van de kapel, tenzij anders aangegeven.

#### Pastorie Begijnhofkapel

Nieuwezijds Voorburgwal 373, 1012 RM  
Amsterdam

Telefoon: 020 622 19 18.

E-mail: [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

Website: [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)  
[www.sacramentijnen.nl](http://www.sacramentijnen.nl)

## CURSUSSEN

### Jongeren in gesprek (18-40 jaar)

Er zijn avonden ter verdieping van ons geloof. We willen de basiselementen behandelen van het katholiek geloof vanuit de H. Schrift en de catechismus.

Na de inleiding, gevolgd door een uitwisseling, wordt elke avond afgesloten met gebed. Vooraf is er om 18.45 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood.

**Begeleiding:** Mgr. Jan van Burgsteden sss en Gerard Wijers sss.

**Tijd:** Maandag 20.00 – 22.00 uur

**Data:** (2021) 23 aug, 6 sept, 27 sept, 4 okt, 18 okt, 8 nov, 22 nov. en 6 dec; (2022) 3 jan, 17 jan, 31 jan, 14 febr, 28 febr, 21 mrt, 4 apr, 25 apr, 16 mei, 30 mei en 20 juni.

**Info / aanmelden:** Gerard Wijers sss. E-mail: [sss.ghmwijers@gmail.com](mailto:sss.ghmwijers@gmail.com)

**Vergoeding:** voor het hele jaar € 55,-

### Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder worden. We delen ervaringen, en er is plaats voor de actualiteit.

**Begeleiding:** Marilyn van Rijn of Dorine Baas

**Tijd:** 1<sup>e</sup> woensdag van de maand, 10.00 – 12.00 uur

**Vergoeding:** € 27,-

**Data:** (2021) 1 sept, 6 okt, 3 nov; (2022) 5 jan, 9 febr. (1 wk later), 2 mrt, 6 apr, 4 mei, 1 juni.

**Aanmelden:** via de pastorie

### Rond het Woord van Leven

“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed” (Hand. 2,42). De eerste christenen hebben een voorbeeld nagelaten. Als meditatie wordt het maandelijke



“Woord van Leven” benut als bron van bezinning en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in ons leven doet.

**Begeleiding:** Aad van Ruiten sss.

**Tijd:** 3<sup>e</sup> dinsdag van de maand, 20.00 – 21.30 uur

**Vergoeding:** € 30,-

**Data:** (2021) 17 aug, 14 sept. (1 wk. eerder), 19 okt, 16 nov. en 14 dec. (1 wk. eerder); (2022) 18 jan, 15 febr, 15 mrt, 19 apr, 17 mei en 21 juni.

**Info / aanmelden:** Aad van Ruiten sss. E-mail: [sss.aadvanruiten@gmail.com](mailto:sss.aadvanruiten@gmail.com)

## KINDEREN

### Doopsel

Ouders die hun kinderen willen laten dopen of volwassenen die het Doopsel willen ontvangen, kunnen voor nadere informatie of voor een oriënterend gesprek contact opnemen met de pastorie.

### Eerste H. Communie

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond wordt het project gepresenteerd en kunnen ouders kennismaken met elkaar en met de begeleiders.

**Begeleiding:** Willeke de Vries, Marilyn van Rijn en Pieter van Wijlick sss.

**Tijd:** Zondag, 11.45 – 13.15 uur

**Vergoeding:** € 45,- (incl. materiaal)

**Data:** Zondagen (2021) 12 dec, 19 dec. (2022) 9 jan, 23 jan. (voorstellen, gezinsviering), 6 febr, 13 febr, 13 mrt, 27 mrt. en 3 apr. (gezinsviering)

**Ouderavond:** wo. 10 nov. 2021, 20.00-21.30 u. •

**Oefenavond:** vr. 13 mei 2022, 19.00 u • **Viering**

**Eerste H. Communie:** zo 15 mei, 10.00 uur (gezinsviering) • **Terugkomdag:** zo 12 juni 11.45 uur.

**Info / aanmelden:** via de pastorie

### Vormsel

Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is er dan gelegenheid het Vormsel te ontvangen.

**Data** van de bijeenkomsten: Zo. 5 sept, 12 sept, 26 sept. (Gezinsviering met voorstellen), 10 okt, 31 okt. en 7 nov. met de bisschop.

**Tijd en dag:** Zondag, 11.45 – 13.15 uur

**Vormselviering** zon 21 nov. 10.00 uur 2021

**Vorbereidingsavond vormselviering:** wo. 27 okt.  
20.00 tot 21.30 uur

**Oefenavond:** vr. 19 nov. 19.00 uur

**Terugkombijeenkomst** op zo. 5 dec. om 11.45 uur

**Begeleiding:** Willeke de Vries, Marilyn van Rijn en Pieter van Wijlick sss.

### **Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar),**

elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand.

Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus.

**Begeleiding:** Marianne Jahn, Marilyn van Rijn en Maria Calvo

**Tijd:** Zondag, 10.00 uur

**Data:** (2021) 12 sept, 10 okt, 14 nov. en 12 dec;  
(2022) 9 jan, 13 feb, 13 mrt, 27 mrt en 10 apr,  
(Palmzondag), 22 mei, 12 juni en 26 juni

### **Gezinsvieringen**

Elke 4<sup>e</sup> zondag van de maand

Er is elke maand op zondag een viering speciaal voor gezinnen.

**Tijd:** 10.00 uur

**Data:** (2021) 26 sept. (voorstellen) 31 okt, 21 nov,  
(Vormselviering) 26 dec. (15 uur Kindjewiegen);  
(2022) 23 jan. (voorstellen 1<sup>e</sup> Comm.) febr. niet, 27  
mrt. KWD, 10 apr. (Palmzondag KWD). 15 mei  
(viering Eerste Communie) en 26 juni KWD.

### **Misdienaars**

Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen in de eucharistieviering op zondag meehelpen als misdienaar.

**Begeleiding:** Fons Kaan

**Tijd:** 10.00 uur

**Plaats:** Begijnhofkapel

**Info / aanmelden:** via de pastorie

### **Kindje wiegen**

Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen beelden dit verhaal samen uit. Een levende kerststal dus, voor kinderen, ouders, opa's en oma's. Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur naar de pastorie voor het verkleden (de kleding is aanwezig).

**Datum:** Zondag 26 december 2021

**Tijd:** 15.00 – 16.00 uur

**Info / aanmelden:** via de pastorie

## **EUCHARISTISCHE ACTIVITEITEN 2022**

In **2022** zullen er in de kapel en in de pastorie diverse belangrijke eucharistische activiteiten zijn.

- In maart is de kapel het centrum van de **Mirakelweek**, die begint op woensdag 16 maart en uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart.

- Op 16 juni, de tweede donderdag na Pinksteren, vieren we **Sacramentsdag**, met een plechtige H. Mis en een processie op het Begijnhof.

- Op vrijdag 5 augustus gedenken we met een plechtige H. Mis en een lezing de sterfdag van **Pierre-Julien Eymard** op 1 augustus 1868, stichter van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Om alvast in de agenda te zetten!

### **Activiteiten**

Zo 5 sep 11.45 Voorbereiding H. Vormsel

Ma 6 sept 20.00 Jongeren in gesprek

Zo 12 sept 10.00 Kinderwoorddienst

Zo 12 sep 11.45 Voorbereiding H. Vormsel

Di 14 sep 20.00 Rond het Woord van Leven

Zo 26 sep 10.00 Gezinsviering / voorstellen  
H. Vormsel

Zo 26 sep 11.45 Voorbereiding H. Vormsel

Ma 27 sept 20.00 Jongeren in gesprek

Ma 4 okt 20.00 Jongeren in gesprek

Wo 6 okt 10.00 Bezinning voor senioren

Zo 10 okt 10.00 Kinderwoorddienst

Zo 10 okt 11.45 Voorbereiding H. Vormsel

Di 19 okt 20.00 Rond het Woord van Leven

Ma 25 okt 20.00 Jongeren in gesprek

Zo 31 okt 10.00 Gezinsviering

Zo 31 okt 11.45 Voorbereiding H. Vormsel

Wo 3 nov 10.00 Bezinning voor senioren

Zo 7 nov 11.45 Voorbereiding H. Vormsel

Ma 8 nov 20.00 Jongeren in gesprek

Wo 10 nov 20.00 Ouderavond Eerste  
H. Communie

Zo 14 nov 10.00 Kinderwoorddienst

Zo 14 nov 11.45 Voorbereiding Eerste  
H. Communie

Ma 15 nov 20.00 Jongeren in gesprek

Di 16 nov 20.00 Rond het Woord van Leven

Zo 21 nov 10.00 Gezinsviering/Vormselviering

Ma 22 nov 20.00 Jongeren in gesprek

## Liturgierooster

Zondag 5 september  
23e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 12 september  
24e zondag door het jaar  
Kinderwoorddienst  
10.00 uur

Dinsdag 14 september  
Kruisverheffing  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 19 september  
Vredeszondag  
25e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 26 september  
26e zondag door het jaar  
Gezinsviering/voorstellen H. Vormsel  
10.00 uur

Zondag 3 oktober  
27e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 10 oktober  
28e zondag door het jaar  
Kinderwoorddienst  
10.00 uur

Zondag 17 oktober  
29e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 24 oktober  
Missiezondag  
30e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 31 oktober  
31e zondag door het jaar  
Gezinsviering  
10.00 uur

Maandag 1 november  
Allerheiligen  
9.00 en 17.00 uur

Dinsdag 2 november  
Allerzielen  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 7 november  
Hoogfeest H. Willibrord  
32e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 14 november  
33e zondag door het jaar  
Kinderwoorddienst  
10.00 uur

Zondag 21 november  
Christus Koning  
Gezinsviering/Vormselviering  
10.00 uur

Zondag 28 november  
(begin Jaar C)  
1e zondag Advent  
10.00 uur

### BHV info

Er zijn BHV'ers nodig op de volgende data:  
Zo 26 sep 10.00 Gezinsviering/voorstellen H. Vormsel

Vr 1 okt 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Zo 31 okt 10.00 Gezinsviering

Vr 5 nov 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Zo 21 nov 10.00 Gezinsviering

Aanmelden én afmelden moet noodzakelijkerwijs minimaal drie dagen tevoren telefonisch bij de rector P. van Wijlick: tel. 020 6221918 of via de mail [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

### Inleverdatum kopij

Kopij voor het decembernummer kunt u inleveren t/m 28 oktober 2021

### Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss  
o.a. Opmaak: José Huijberts  
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar

# R.K. Begijnhofkapel

## Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

### Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula  
Begijnhof 30  
Amsterdam

### Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373  
1012 RM Amsterdam  
tel. 020 - 622 19 18  
Priesters: Pieter van Wijlick sss en  
medebroeders communititeit  
[www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)  
[info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)



### Openingstijden van de kapel

Maandag:  
12.00 - 18.30 uur.  
Dinsdag t/m Vrijdag:  
8.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en Zondag:  
8.30 - 18.00 uur.

### Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis  
toegestuurd. Indien u deze graag als  
PDF-file per email wilt ontvangen, dan  
kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

### Eucharistievieringen

Maandag t/m Vrijdag:  
9.00 uur en 17.00 uur.  
Zaterdag:  
9.00 uur.  
Zondag:  
10.00 uur.  
12.15 uur in het Frans.

### Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische  
traditie van de kapel, die verbonden is  
met het Mirakel van Amsterdam, is er  
iedere dag aanbidding van het  
uitgestelde H. Sacrament:  
Maandag t/m vrijdag:  
16.00 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Elke donderdag ook:  
9.30 - 17.00 uur.  
Elke vrijdag ook:  
9.30 - 10.30 uur.  
Eerste vrijdag van de maand:  
9.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Elke zaterdag:  
9.30 - 10.00 uur.  
16.45-18.00 uur.  
Elke zondag:  
16.00-18.00

### Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de  
zondagviering van 10.00 uur.  
**Kijk voor de actuele data op de  
website van de kapel.**

### Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00 uur  
is er gelegenheid om elkaar te  
ontmoeten met koffie of thee in het  
Houten Huys, Begijnhof 34.  
(I.v.m. corona tot nader order helaas  
niet mogelijk.)

### Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en  
verzoening en voor persoonlijke  
gesprekken kunt u bij de priesters op  
de pastorie terecht in diverse talen.

### Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt  
voor het sacrament van het doopsel,  
vormsel en het huwelijk. Informatie  
en het vastleggen van afspraken via  
de pastorie.

### Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan  
men altijd op korte termijn een  
afspraak maken.

### Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het  
Nederlands samen met de  
sacramentijnen gebeden:  
Maandag, dinsdag, woensdag en  
vrijdag: 18.15 uur.  
Donderdag: 18.10 uur.  
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

### Rekeningnummer

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door  
velen bezocht voor eucharistische  
bezinging, gebed en stilte. Uw  
bijdrage, om deze unieke oase van  
gebed en rust open te houden en te  
onderhouden, kunt u overmaken op  
bankrekeningnummer:

NL48 RABO 0324 6880 67  
Vriendenkring Begijnhofkapel,  
Amsterdam  
BIC-code: RABONL2U

**Naam:**  
**Adres:**  
**Postcode en plaats:**  
**Tel.:**  
**E-mail:**

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;  
 Ik wil graag contact met een van de  
priesters;  
 Ik wil een adreswijziging doorgeven.