

De os, de ezel, de schaapjes, de kameel

José Huijberts

Eerst even over de lente. Het was mei, ik zat op Schiermonnikoog aan de rand van het dorp op een bankje. Er zijn daar tuinen en daar waren honderden vogeltjes. Ze vlogen met grote snelheid van boom naar boom en kwetterden uit volle borst. Natuurlijk moest ik aan Franciscus van Assisi denken. Van hem gaat het verhaal dat hij graag preekte voor de vogels omdat ze zo aandachtig luisterden. Ja, dacht ik bij mezelf, maar ze luisteren niet alleen, het is veel meer, ze verkondigen ook. Ze roepen zo hard als ze maar kunnen: 'Kijk toch allemaal, het is weer lente! Kijk toch eens hoe mooi! Zie toch hoe de hele schepping weer tot leven komt! Zie wat een rijkdom! Laten we God danken!' Zo ongeveer.

Nu is het binnenkort Kerstmis en halen we de Kerststal weer tevoorschijn. Een plechtig moment, elke keer weer. En dan valt opeens op hoeveel dieren daar eigenlijk bij horen. De os, de ezel, verschillende schaapjes, een kameel of dromedaris. En het klopt ook zo, al die dieren. Die hoorden bij het dagelijks leven in die tijd en horen ook bij de kerststal. Het bijzondere is dat al die dieren erbij zijn op een heel speciaal moment, als Jezus net is geboren. De os en de ezel hielden zelfs het kindje warm met hun adem, leerden we als kind.

Het idee van de Kerststal komt van St. Franciscus. De os en de ezel worden bij de geboorte van Jezus niet genoemd in de bijbel. Het zal niet toevallig zijn geweest dat St. Franciscus de dieren erbij haalde, hij vond het vast nodig.

Wij mensen zijn gewend onszelf te zien als kroon op de schepping. En niet alleen dat, we zien onszelf maar al te makkelijk als de enige soort die ertoe doet. We zien de dieren dan alleen in hun functie voor ons, als lastdier, voor wol of leer, als voedsel. We dichten ze geen intelligentie toe en



zelfs geen gevoel. Dus mogen we met ze doen wat we willen, lijken we te denken. En het lijkt wel alsof we ervan uitgaan dat God er hetzelfde over denkt.

In de bijbel staat een mooi verhaal met een ezel, in Numeri 22. De ziener Bileam moet van Moab het joodse volk gaan vervloeken, omdat het zijn land dreigt te overspoelen op weg naar het hun beloofde land. Maar God stuurt een engel om hem tegen te houden. En dan gebeurt het dat Bileam de engel tot drie keer toe niet ziet, terwijl de ezel hem wel ziet en van de weg afgaat, zich tegen een muur drukt, op de grond gaat liggen.

Misschien moeten wij mensen nog net iets meer bescheidenheid betrachten en meer de hele schepping eerbiedigen. God heeft het geheel geschapen, niet alleen ons. We zijn allemaal van grote waarde. En wie weet kunnen we af en toe nog iets van de andere schepsels leren. En wie weet komt dat de wereld nog ten goede.

De kerststal is een prachtig beeld. Een familie, herders, wijzen uit het oosten, een engel en een heleboel dieren, bijeen in alle eenvoud. Met als stralend middelpunt het Goddelijk kindje.

Kerstnachtmis – reserveren noodzakelijk

Ook dit jaar is er in de Begijnhofkapel op 24 december maar één Nederlandstalige Kerstnachtmis. Deze is om 21.00 uur. Reserveren hiervoor is noodzakelijk. Als u deze viering graag wilt bijwonen kunt u dat uiterlijk vrijdag 17 december liefst per mail laten weten via info@begijnhofkapelamsterdam.nl



Kindje wiegen gaat dit jaar niet door

In verband met het coronavirus kan Kindje wiegen op Tweede Kerstdag ook dit jaar helaas niet doorgaan.

Bisschoppelijke Adventsactie - Een gezonde start voor moeder en kind

Wereldwijd halen jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee minuten een moeder. De meeste kinderen die overlijden, sterven al in de eerste maand na hun geboorte. Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen, hebben

volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte. Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Het gaat om projecten in de Palestijnse gebieden, Zimbabwe, Somalië en El Salvador.

Als u de Adventsactie wilt steunen kunt u geld overmaken naar NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Meer informatie en andere betaalmogelijkheden:

www.vastenactie.nl

Voedselbank Amsterdam

Door de coronacrisis zijn vele Amsterdammers in financiële problemen gekomen. De vraag naar hulp bij Voedselbank Amsterdam is het afgelopen jaar met maar liefst 40% gestegen! Zij staan voor de uitdaging om nu wekelijks 1900 huishoudens van een voedselpakket te voorzien.

4200 Amsterdammers worden geholpen door Voedselbank Amsterdam. 400 vrijwilligers werken onbetaald. Voor 5 euro help je een gezin al aan een voedselpakket voor een week. En voor 25 euro voor een maand.

IBAN: NL49 INGB 0004 2376 50 ten name van Voedselbank Amsterdam, graag 'donatie' vermelden bij de omschrijving. Meer informatie en andere betaalmogelijkheden staan op de website <https://amsterdam.voedselbank.org>

Mop

Zoals u zult hebben gezien is de Nieuwezijds Voorburgwal op de schop gegaan. Op dit moment worden er nieuwe electriciteitskabels aangelegd.

Twee mannen zijn aan het werk op straat. De ene man graaft een gat en daarna gooit de andere man dat gat weer dicht. Een omstander verbaast zich en vraagt wat ze precies aan het doen zijn. Zegt een van de twee: 'Normaal zijn we met zijn drieën, maar de man die de kabel legt is ziek.'



Kerstmis Begijnhofkapel 2021

Alle vieringen op deze pagina zijn onder voorbehoud van landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. Voor de laatste informatie: www.begijnhofkapelamsterdam.nl

24 december (vrijdag)

9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door)
17.00 De kapel sluit. Er is géén Aanbidding van het Heilig Sacrament
19.00 Eucharistie Kerst (F)
21.00 Eucharistie Kerstnacht (NL) met Vincent de Lange op cello
en Gijs Raven op orgel (**reserveren noodzakelijk: info@begijnhofkapelamsterdam.nl**)

25 december – Eerste Kerstdag (zaterdag)

10.00 Eucharistie (NL)
12.15 Eucharistie (F)
16.45-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

26 december – Tweede Kerstdag (zondag)

10.00 Eucharistie (NL)
16.45-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

Oud & Nieuw Begijnhofkapel

31 december – Oudjaar (vrijdag)

9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door)
16.00-17.00 Aanbidding van het H. Sacrament.
17.00 Eucharistie (dankdienst)
17.30-18.30 Aanbidding van het H. Sacrament

1 januari – Nieuwjaar (zaterdag)

10.00 Eucharistie (NL)
12.15 Eucharistie (F)
16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

2 januari (zondag)

10.00 Eucharistie (NL)
12.15 Eucharistie (F)
16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

Televisieprogramma's over het geloof

Pieter van Wijlick sss

Eind september was ik een weekend bij mijn moeder in Limburg en daar zag ik allerlei mooie televisieprogramma's over het geloof. Ik bedacht hoe blij we moeten zijn met onze publieke omroep, want daardoor kunnen we die programma's blijven zien.

Ik zag het *Geloofsgesprek*. Een gesprek van Leo Fijen met mgr. Harry Smeets, bisschop van Roermond, over leven met zijn hersentumor. En een interview met pastoor Michel Hagen van de Elisabeth Kathedraal van Rotterdam. Ik zag het programma *Roderick zoekt Licht*, deze keer over de Passiespelen van Tegelen. *De Verandering*, hoe het leven van een man met een dwarslaesie door het geloof toch weer ten goed keerde. In *The Hour of Power* was een gesprek met mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond en opvolger van mgr. Josef Punt als Legerbisschop.

Bedevaart Heiloo

Zondag 31 oktober organiseerden de Begijnhofkapel en de Papegaaikerk de jaarlijkse bedevaart naar Heiloo. We waren met twintig mensen. Na de koffie liepen we de Kruisweg en daarna hebben we meegedaan aan het gebed bij het H. Sacrament in de grote kerk. Dit was een stil en intens moment. Bidden deden we binnen vanwege de regen. Daarna was er even ruimte voor eigen invulling of het bidden van de rozenkrans in de genadekapel. Iedereen ging blij en weer 'opgeladen' naar huis.

Collectes

De Kapel steunt de collectes van *Missio* met € 50,-
Ook de jongerencollecte wordt door de Kapel gesteund met € 50,-
Collecte voor 'Actie Syrië' €50,-

Citaat

'Ik zocht de stem van God en beklom de hoogste top. Maar God zei: 'Daal maar weer af, want bij mensen houd ik me op.'"

John Henry Newman 1801-1890



Over kleinkinderen en kleine dingen

Nico Koomen

Als grootouders kun je zoveel doen voor je kleinkinderen. De kleintjes staan open voor wat je zegt en ze voorhoudt. Eerlijkheidshalve denk ik ook wel omdat het nu eens niet een van de ouders is maar 'een ander' die hen toespreekt. Het gaat dan heel vaak om kleine dingen zoals altijd antwoorden, met twee woorden speken en 'mag ik van tafel?'

Voor het eten bidden wij, de handen gevouwen, ogen toe. Pepijn, vier jaar, doet dapper mee, af en toe door zijn oogharen kijkend of wij ook wel de ogen goed gesloten houden... Aan de oudere kleinkinderen (8 en 10) leggen wij uit waar wij voor bidden, dat niets vanzelfsprekend is.

Het opsteken van een kaarsje kan in onze huiskamer bij een mooie afbeelding van Maria en het kind Jezus, een kunstwerk waar wij aan gehecht zijn. En bij het opsteken van de kaars voor iemand die het toekomt, we vragen de kleinkinderen ook wel te bedenken voor wie, kun je ook dat weer uitleggen. Als grootouders kun je zoveel doen...

De Schepping en de Pauselijke Academie

Nico Koomen

Afgelopen zomer trof ik een bericht aan van de opname van twee plantwetenschappers, de uitvinders van de CRISPR-Cas techniek, in de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Het ging om Emmanuelle Charpentier en Jennifer



Doudna, briljante mensen die eerder al de Nobelprijs voor Chemie kregen toegekend. Deze techniek opent voor planten geheel nieuwe mogelijkheden en kan van grote invloed zijn op de voedselvoorziening van de mensheid. Echter, CRISPR-Cas vraagt ook om nadenken want het gaat om het kunnen veranderen van erfelijk materiaal dat kan leiden tot nieuwe eigenschappen en het kunnen toevoegen van nieuwe genetische informatie. Voor planten, mijn achtergrond, veelbelovend lijkt mij, maar wanneer je verder denkt kom je ook uit bij dieren en zelfs mensen. De Schepping zelf. Ik wist niet dat paus Franciscus zich op vragen hoe om te gaan met leven laat bijstaan door een Academie.

Kort daarna kwam ik in Trouw tegen dat ook de Leidse hoogleraar Ewine van Dishoeck in de Academie is opgenomen. Ewine is niet gelovig, maar dat is ook geen vereiste. Belangrijke Academieleden uit het verleden als Stephen Hawking, Niels Bohr en Galileo Galilei (1564-1642) waren atheïst. Mevrouw Van Dishoeck is moleculair astrofysicus. Zij doet studie naar het ontstaan van sterren en planeten, maar ook (vormen van) leven in de ruimte. Dit wetenschapsgebied gaat over het heelal, de oneindigheid. Wanneer je daar over nadent, de oneindigheid, had die ooit een begin, kom je uit bij de Schepping, die menselijk begrip overstijgt. Astronoot André Kuipers keerde terug uit de

ruimte en bleek geraakt te zijn door wat hij en hoe hij de aarde had gezien. Een schepping in zijn ogen, zo mooi en kwetsbaar dat hij zich daarna een beschermer van de aarde toonde. De aarde is heel bijzonder. Dat wij kunnen en mogen leven op een afgekoelde, eigenlijk maar dunne aardkorst die een gloeiend hete massa, onlangs zo heftig gebleken in La Palma, omvat. Die aarde, bij natuurvolken niet bij toeval als moeder aarde beschouwd en geëerd, ja als heilig wordt gezien moeten wij eren en beschermen. De aarde, zo houdt Antoine Bodar, vanochtend 31 oktober wanneer ik dit schrijf, ons uit de Friezenkerk in Rome voor, 'is om te bewaren voor alle mensen die na ons komen'.

De Eucharistie begint gewoonlijk met 'Schepper van hemel en aarde'. De Pauselijke Academie van Wetenschappen waarin topwetenschappers zijn samen gebracht kan paus Franciscus bijstaan bij existentiële vragen over de schepping, het leven in het bijzonder. Of wij het leven en zo ja in hoeverre wij dat in eigen hand mogen nemen. Over de oneindigheid in ruimte en eeuwigheid in tijd. En over de aarde, schepping van Zijn hand waar wij mogen leven en hoe wij daarmee moeten omgaan.

Eigen website Sacramentijnen

De Congregatie van het Heilig Sacrament in Amsterdam heeft sinds kort een eigen website. Op deze website staat veel informatie. Over de paters van de Begijnhofkapel, over de Congregatie met haar leefregels en geschiedenis, over de stichter Pierre Julien Eymard.

Op de website staat ook informatie over de steeds groeiende groep associés. Dat zijn lekenpersonen, mannen, vrouwen, gehuwd of ongehuwd, en priesters, die zich aan de eucharistische spiritualiteit van de Congregatie verbinden door het uitspreken van een belofte, na een voorbereidingsperiode. Zij geven uitdrukking aan de eucharistische spiritualiteit door drie thema's: samen bidden, samen leven en samen werken. www.sacramentijnen.nl

Met het hart van een vader

Johan Smit

Op het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria, 8 december 2020, verrijkte paus Franciscus ons allen met de apostolische brief *Patris corde* (met het hart van een vader). Aanleiding was de 150ste verjaardag van het uitroepen van de Heilige Jozef tot beschermheilige van de universele kerk. Uit elk hoofdstuk heb ik een zin gekozen.

1. De grootsheid van Sint Jozef ligt in het feit dat hij de echtgenoot van Maria en de adoptievader van Jezus was. Op die manier stelde hij zich volledig in dienst van Gods plan.
2. Jezus zag in Jozef Gods tederheid: Zoals een vader zich over zijn kinderen ontfermt, zo ontfermt God zich over hen die Hem vrezen (Ps 103,13).
3. Net zoals Maria bij de aankondiging van de geboorte en Jezus in Getsemane, slaagde Jozef erin om in iedere levenssituatie ja te zeggen tegen God.
4. Jozef aanvaardde Maria zonder voorwaarden te stellen. Hij vertrouwde op de woorden van de engel. Door de adeldom van zijn hart is hij in staat om dat wat hij van de wet geleerd heeft, ondergeschikt te maken aan de naastenliefde.
5. Als de eerste fase van iedere innerlijke genezing bestaat in het aanvaarden van ons persoonlijke levensverhaal en zelfs in het omarmen van wat we in ons leven niet gekozen hebben, moeten we toch nog een andere belangrijke levenshouding eraan toevoegen.
6. Werk is een middel om deel te nemen aan het heilswerk, een kans om de komst van het Rijk Gods te bespoedigen.
7. Misschien hebt u in Christus duizend opvoeders, maar veel vaders hebt u niet (1 Kor 4,15). ... Vader zijn betekent kinderen kennis laten maken met de ervaring van het leven.

Gebed:

... O heilige Jozef, wees ook een vader voor ons, en leid ons op onze levensweg. Verkrijg voor ons genade, tedere liefde en moed en verdedig ons tegen alle kwaad. Amen.

Paus Franciscus



Boek: Metamorfose van Stad en Devotie

Tussen 1385 en 1435 groeide Amsterdam van een klein, maar ambitieus stadje aan de Amstel uit tot een middelgrote stad met internationale handelscontacten en pretenties. Er kwamen nieuwe stadspoorten, een nieuw stadhuis, een nieuw marktplein, nieuwe straten en stegen. Maar de meest markante verandering onderging de stad door een keur aan nieuwe kerkelijke, religieuze en charitatieve gebouwen. Van één naar twee parochiekerken, van drie naar vijf stadskapellen, van één naar zes gasthuizen en, als meest prominent fenomeen, van nul naar zestien kloosters. In dit boek belicht Bas de Melker deze nieuwe stichtingen. Zij kunnen onmogelijk los gezien worden van de mentaliteits- en gedragsveranderingen van de poorter, vooral wat betreft de wijze waarop hij zijn geloof beleefde en daaraan uiting gaf. De vraag welke wisselwerking er bestond tussen de metamorfose van de devotie en die van de stad staat centraal.

Bas de Melker – *Metamorfose van Stad en Devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435*. Uitgeverij Verloren, 2021, geb., 550 p., ISBN 9789087049270, € 50,-

Paus Adrianus VI

Erica Eitjes

Deze keer geen heilige. Ik ben op vakantie geweest naar Rome en in de voorbereiding daarop kwam ik tegen dat er één Nederlandse paus is geweest, slechts één. Wie was dit? En waarom ligt hij niet in de St. Pieter? Ik dacht namelijk dat alle pausen daar zijn bijgezet. Dat idee klopt al helemaal niet. Bij mijn bezoek kwam ik in diverse kerken diverse pausen tegen. O.a. in de Maria Maggiore liggen een aantal pausen begraven. Dus dat men 'eindigde' in de crypte van de St. Pieter is zeker niet vanzelfsprekend. Fout denkbeeld van mij. Wat is er wel te vertellen over deze paus, die slechts één jaar paus was, en de laatste niet-Italiaanse paus voordat Johannes Paulus II werd gekozen?

Adrianus VI werd in 1459 in Utrecht geboren als Adriaan Floriszoon Boeyens. Zijn vader was scheepstimmerman en overleed toen Adriaan tien jaar was. Na een opleiding aan de Latijnse school in Zwolle ging hij studeren aan de universiteit in Leuven. Hij werd in Leuven hoogleraar in 1489 en later rector van de universiteit. De universiteit was sterk verbonden met de katholieke kerk, en zijn academische carrière ging samen met kerkelijke taken. Hij werd in 1491 gewijd tot priester. Vanwege zijn vroomheid en theologische kennis werd hij in 1507 gevraagd om leermeester te worden van prins Karel, de latere keizer Karel V, zoon van Filips de Schone

In 1515 vroeg Karel hem om een gunst. Zijn grootvader, de Spaanse katholieke koning Ferdinand II van Aragón, had in zijn testament niet Karel maar zijn jongere broer Ferdinand als troonopvolger aangewezen. Boeyens werd door Karel daarom op diplomatieke missie naar Spanje gestuurd. Hoewel de onderhandelingskunsten van Boeyens bekritiseerd werden, was de reis een succes. Bij de dood van Ferdinand in 1516 werd Karel gekroond als Koning Karel I. Als dank voor zijn optreden liet Karel hem tot bisschop van Tortosa benoemen en promoveerde de paus hem tot kardinaal.

In 1520 werd Karel verkozen tot keizer Karel V van

het Heilige Roomse Rijk en vertrok hij naar Aken om gekroond te worden. Hij vroeg kardinaal Adriaan Boeyens om Spanje te regeren in zijn afwezigheid. De Leuvense hoogleraar werd hierdoor tegen wil en dank feitelijk koning van Spanje. Van theoloog was hij nu opeens machthebber van een groot gebied.



Vrij plotseling overleed in 1521 paus Leo X en werden alle kardinalen naar Rome geroepen voor het conclaaf. Adriaan bleef achter in Spanje, omdat hij als regent niet weg kon. In zijn afwezigheid, werd hij tegen alle verwachtingen in verkozen tot paus. De verkiezing van Adriaan was een compromis, nadat de favoriete kandidaten van de Franse koning en de keizer van het Heilige Roomse Rijk geen meerderheid konden krijgen. Adriaan, zoon van een timmerman zou hoofd van de Katholieke Kerk worden. Hij vond het zelf zeer ongeloofwaardig. Hij had de functie van paus en vooral de verantwoordelijkheid nooit geambieerd. Maar hij aanvaardde de tiara uit vrees dat hij God en het christendom anders zou beledigen.

Hij arriveerde in Rome tijdens een pestepidemie en werd op 31 augustus 1522 gekroond. In Rome trof hij een lege schatkist aan. Zijn voorganger Leo X had veel geld uitgegeven door zijn extravagante levensstijl. Adrianus moest dus flink gaan bezuinigen. Zelf leefde hij sober, en hij ontsloeg een groot deel van de hofhouding. Kardinalen werden gekort, en alle kunstenaars werden naar huis gestuurd. Hij verafschuwde de pracht en praal waarin de kardinalen leefden en wilde de kerkelijke organisatie gaan hervormen. De Curie, de pauselijke regering, verzetten zich tegen de hervormingen. Ook hadden zij een

grote beloning verwacht omdat ze hem als paus hadden gekozen. Deze bleef ook uit. Dit resulteerde in een slechte verstandhouding tot aan zijn dood.

De bevolking van Rome was tegen zijn verkiezing als paus. Dit kwam o.a. doordat vele burgers die waren ontslagen uit de hofhouding, hem continu zwart maakten.

Adrianus leefde een eenvoudig leven. Dit in schril contrast met zijn voorganger. In plaats van uitbundige diners at hij alleen. Hij was zwijgzaam, gewetensvol, voorzichtig en zocht vaak de eenzaamheid op. Dit wekte irritatie op bij de levendige en luidruchtige Italianen. Het cultuurverschil tussen de paus en Rome bleek te groot voor een aanpassing.

Tijdens het pontificaat van Adrianus VI waren er verschillende gevaren die het voortbestaan van de Katholieke Kerk leken te bedreigen. De talrijke misstanden op personeel gebied, zoals de schandelijke losbandige levensstijl van de geestelijken. Hierdoor verloor de Kerk haar waardigheid en haar aanhang. Adrianus wilde aan deze misstanden een einde maken, maar kreeg veel tegenwerking te verduren. De resultaten waren zodoende beperkt. Maar hij was wel de eerste paus die het gevaar van de misstanden voor de Kerk inzag. Later werd hij genoemd om zijn moed om dit te willen hervormen.

In Noord-Europa was Maarten Luther aan het klagen over de zelfde misstanden. Hoewel zij hetzelfde wilden bestrijden noemde Maarten Luther de paus 'een antichrist en een blinde firan'. Het lukte Adrianus niet om de Reformatie te bestrijden.

Daarnaast vertrouwde Frans I, aartsvijand van Karel V, hem niet en dreigde met een schisma. Ook sloeg de pest tweemaal toe tijdens het bewind van Adrianus. De relatie tussen de bevolking en de paus werden door de pest verder verslechterd. Na een pestepidemie was

het de gewoonte uitbundig te feesten. Het vrome karakter van Adrianus, en de lege schatkist maakten dat met deze traditie gebroken werd. De bevolking zal dit als een bewijs van zijn vrekigheid.

Op 5 augustus 1523 werd Adrianus ziek. Hij was in zijn ambtsperiode al een paar keer eerder ziek geweest, en kwam er telkens, volgens hem met de hulp van God, weer bovenop. Op 8 september wist de paus dat dat niet nogmaals ging gebeuren. Hij stelde zijn testament op en kreeg het met veel moeite voor elkaar dat Willem van Enckevoirt, een van zijn trouwe raadgevers, tot kardinaal werd benoemd. Hij stierf na een pontificaat van 12 maanden en 2 weken. Tot 1978 zouden er alleen nog maar kardinalen uit Italië tot paus worden gekozen.

Na zijn dood werd er gesproken over vergiftiging. De geschiedenisboeken zijn hierin tegenstrijdig. Ook omdat zijn voeding altijd werd gekeurd voor consumptie. Journalist Twan Geurts stelt in zijn boek "De Nederlandse Paus Adrianus van Utrecht" dat zijn dood waarschijnlijk werd veroorzaakt door nierbekkenontsteking.

Adrianus werd in de oude Sint Pieter begraven. Maar bij het volk was de haat voor Adrianus nog hevig. Men zag hem als een harde, strenge, sluwe gierige barbaar uit het noorden. De nieuwe paus, Clemens VII gaf in 1530 Willem van Enckevoirt toestemming om het stoffelijk overschot over te brengen naar de Santa Maria dell' Anima, de kerk toegewezen aan de Duitse natie. En hier rust hij nog steeds. Ook Willem van Enckevoirt vond daar zijn laatste rustplaats. Het praalgraf is in 2001 op kosten van de Nederlandse bisschoppen gerestaureerd.

De Santa Maria dell' Anima is een mooie kerk, in het centrum van Rome, vlak bij de Piazza Navona. In deze kerk staat ook een kopie van de Pieta van Michelangelo. Mocht je naar Rome gaan, vergeet dan niet een bezoekje te brengen aan de enige paus die ons landje heeft voortgebracht.

Regels bisdom voor vieringen

U wordt gevraagd tijdens vieringen 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst in de kerk.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan. Het is wel noodzakelijk voldoende te ventileren.

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de corona-maatregelen nodig zal blijken. Meer informatie op de website van het bisdom en op www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Gezinsvieringen

De Gezinsvieringen zijn in september weer begonnen. Elke vierde zondag van de maand. De eerstvolgende is op 23 januari. Op die datum worden tevens de kinderen die hun Eerste H. Communie gaan doen aan de gemeenschap voorgesteld. Zie voor actuele informatie de website.

Renovatie kapel

De plannen om de kapel te renoveren worden steeds concreter. Het begint half januari 2022. Wat gaan we doen? Het priesterkoor zal worden aangepakt. Er komt een nieuw altaar en een nieuwe ambo (lezenaar). Alle wanden en plafonds worden geschilderd. Er komt nieuwe vloerbedekking in de hele kapel. Het ventilatiesysteem wordt vernieuwd en tot slot krijgt de kapel nieuwe, energiezuinige, verlichting

Avond van Barmhartigheid

Deze zomer is de Papegaaikerk begonnen met avonden van barmhartigheid vóór elke eerste vrijdag. Deze hebben een vervolg gekregen, de komende zijn op donderdag 2 december en 6 januari. Het begint om 19.00 uur met een H. Mis. Aansluitend is er aanbidding met zang en lofprijzing. Ook is er biechtgelegenheid. Passanten in de Kalverstraat worden uitgenodigd om in de kerk een lichtje aan te steken en hun intenties op te schrijven. De avond is tot 21.30 uur.

Onder voorbehoud

Alle vieringen en activiteiten van de Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. Voor de laatste informatie kunt u de website raadplegen www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Deze Kapelkrant wordt op 20 november gedrukt. We hebben de laatste op dat moment bekende informatie rond de coronamaatregelen verwerkt.

Website: nu ook een kaarsje opsteken, misintenties aanvragen of doneren

Wie wil kan nu ook via de website van de kapel een kaarsje op laten steken, een misintentie aanvragen of iets doneren. Het kaarsje wordt binnen een dag voor u opgestoken. Ga naar www.begijnhofkapelamsterdam.nl. Rechts boven aan de pagina's ziet u de mogelijkheden, u kunt een daarvan aanklikken.

Begijnhofshop

De Begijnhofshop is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur. Ingang via het Begijnhof.

In de Begijnhofshop is het voortaan ook mogelijk af te rekenen met pin.

Vooraankondiging Stille Omgang 2021

De datum voor de Stille Omgang is in 2022 de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart.

Hieraan voorafgaand is de Mirakelweek, beginnend woensdag 16 maart. Nadere berichtgeving volgt. Zie ook de website www.stille-omgang.nl en tegen die tijd www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Openingstijden Begijnhof

Actuele informatie over de openingstijden: zie www.begijnhofkapelamsterdam.nl



Liturgierooster

Zondag 28 november 1 ^e zondag van de Advent (Jaar C) 10.00 uur	Zondag 2 januari Openbaring van de Heer (Driekoningen) 10.00 uur
Zondag 5 december 2 ^e zondag Advent 10.00 uur	Zondag 9 januari Doop van de Heer Kinderwoorddienst 10.00 uur
Woensdag 8 december Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria 9.00 en 17.00 uur	Zondag 16 januari 2 ^e zondag door het jaar 10.00 uur
Zondag 12 december 3 ^e zondag Advent Kinderwoorddienst 10.00 uur	Zondag 23 januari 3 ^e zondag door het jaar Gezinsviering / voorstellen Eerste H. Communie 10.00 uur
Zondag 19 december 4 ^e zondag Advent 10.00 uur	Zondag 30 januari 4 ^e zondag door het jaar 10.00 uur
Vrijdag 24 december 9.00 gaat gewoon door	Woensdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 9.00 en 17.00 uur
Kerstnachtmis 19.00 viering Franstalig 21.00 Kerstnachtmis met cello en orgel	Zondag 6 februari 5 ^e zondag door het jaar 10.00 uur
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur	Zondag 13 februari 6 ^e zondag door het jaar Kinderwoorddienst 10.00 uur
Zondag 26 december Tweede Kerstdag Feest van de H. Familie 10.00 uur	Zondag 20 februari 7 ^e zondag door het jaar 10.00 uur
Vrijdag 31 december 9.00 gaat gewoon door Oudjaar - dankdienst 17.00 uur	Zondag 27 februari 8 ^e zondag door het jaar 10.00 uur
Zaterdag 1 januari Nieuwjaarsdag H. Maria, Moeder van God 10.00 uur	

Alle vieringen en activiteiten zijn onder voorbehoud coronamaatregelen

Activiteiten

Ma 6 dec 20.00 Jongeren in gesprek
Za 11 dec 14.00 Terugkombijeenkomst H. Vormsel
Zo 12 dec 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 12 dec 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Di 14 dec 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 19 dec 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Ma 3 jan 20.00 Jongeren in gesprek
Wo 5 jan 10.00 Bezinning voor senioren
Zo 9 jan 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 9 jan 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Ma 17 jan 20.00 Jongeren in gesprek
Di 18 jan 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 23 jan 10.00 Gezinsviering / voorstellen Eerste H. Communie
Zo 23 jan 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Ma 31 jan 20.00 Jongeren in gesprek
Zo 6 feb 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Wo 9 feb 10.00 Bezinning voor senioren
Zo 13 feb 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 13 feb 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Ma 14 feb 20.00 Jongeren in gesprek
Di 15 feb 20.00 Rond het Woord van Leven

Inleverdata kopij

Kopij voor het maartnummer kunt u inleveren
t/m 30 januari 2022

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit
en Pieter van Wijlick sss
o.a. Opmaak: José Huijberts
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

BHV info

vr 3 dec 17.00 Eerste vrijdag van de maand
vr 24 dec 21.00 Kerstnacht
za 25 dec 10.00 Kerstmis
vr 7 jan 17.00 Eerste vrijdag van de maand
vr 4 feb 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Anmelden én afmelden uiterlijk drie dagen
tevorens telefonisch bij rector P. van Wijlick: tel. 020-
6221918 of via de mail:
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

R.K. Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

Pastorie (postadres)

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18

Priesters: Pieter van Wijlick sss en
medebroeders communiteit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Sacramentijnen

www.sacramentijnen.nl



Openingstijden van de kapel

Maandag: 12.00 - 18.30 uur.
Dinsdag t/m Vrijdag:
8.30 - 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag:
8.30 - 18.00 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de
zondagviering van 10.00 uur.

**Kijk voor de actuele data op de
website van de kapel.**

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van 10.00
uur is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met koffie of thee in het
Houten Huys, Begijnhof 34.
(i.v.m. corona tot nader order helaas
niet mogelijk)

Eucharistievieringen

Maandag t/m vrijdag:
9.00 uur en 17.00 uur.
Zaterdag:
9.00 uur.
Zondag:
10.00 uur.
12.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische
traditie van de kapel, die verbonden
is met het Mirakel van Amsterdam, is
er iedere dag aanbidding van het
uitgestelde H. Sacrament:

Maandag t/m vrijdag:
16.00 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Elke donderdag ook:
9.30 - 16.00 uur.

Elke vrijdag ook:
9.30 - 10.30 uur.

Elke zaterdag ook:
9.30 - 10.00 uur

Eerste vrijdag van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.

Zaterdag en zondag:
16.45 - 18.00 uur.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het
Nederlands samen met de
Sacramentijnen gebeden:

Maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdag: 18.15 uur.

Donderdag: 18.10 uur.

Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag als
PDF per e-mail wilt ontvangen, dan
kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en
verzoening en voor persoonlijke
gesprekken kunt u bij de priesters op
de pastorie terecht in diverse talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt
voor het sacrament van het doopsel,
vormsel en het huwelijk. Informatie
en het vastleggen van afspraken via
de pastorie.

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan
men altijd op korte termijn een
afspraak maken.

Rekeningnummer voor bijdragen

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks
door velen bezocht voor
eucharistische bezinning, voor gebed
en stilte. Uw bijdrage, om deze
unieke oase van gebed en rust open
te houden en te onderhouden, kunt u
overmaken op bankrekeningnummer
Vriendenkring :

NL48 RABO 0324 6880 67

Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam

BIC-code: RABONL2U

Rekeningnummer Begijnhofshop

Het bankrekeningnummer van de
Begijnhofshop is:

NL47 RABO 0123 6666 43

tnv Begijnhofshop

BIC-code: RABONL2U

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

E-mail:

Ik wil graag het contactblad ontvangen;

**Ik wil graag contact met een van de
priesters;**

Ik wil een adreswijziging doorgeven.