

## Veertigdagentijd - 'En leid ons niet in bekoring' (uit het oude Onze Vader)

Pieter van Wijlick sss

Niet zo lang geleden heb ik een boek gelezen met een uitleg van het *Onze Vader*. Ferdinand de Grijs, een hoogleraar theologie, schrijft telkens stukjes als commentaar op het *Onze Vader* aan een vriend, Peter B. die kanker heeft. Laatstgenoemde bleek bij 'Uw wil geschiede' kort daarna genezen te zijn. Toch heeft Ferdinand de Grijs het boek hierna afgerond.

Ik gebruik hier het commentaar dat gaat over: 'En leid ons niet in bekoring'. Jezus wordt in de lezingen, die voorgegeven zijn door de liturgie van de zondag in de Veertigdagentijd, door de duivel op de proef gesteld in de woestijn. Bij de eerste beproeving heeft Jezus honger nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had vast. De verleider komt en suggereert Hem stenen in brood te veranderen. Zijn antwoord hierop is dan: 'Niet van brood alleen leeft de mens maar van elk woord dat komt uit de mond van God'.

De tweede beproeving gaat over de duivel die Jezus meeneemt naar de bovenbouw van de tempelpoort en hem voorstelt dat Hij zich naar beneden werpt. Hierop is Jezus' reactie: 'Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen'.

Als derde beproeving neemt de duivel Jezus mee naar een hoge berg en toont Hem alle koninkrijken van de wereld. Die krijgt Jezus als Hij in aanbidding voor hem neervalt. Zijn reactie hierop is: 'De Heer uw God zult gij aanbidden en engelen om Hem te dienen'.

De schrijver van het boek stelt dat de beproevingen, die Jezus heeft doorgemaakt voor ons, aan ons bespaard zouden moeten blijven als we Hem navolgen. Dat zou de bedoeling van Jezus zijn geweest denkt/gelooft hij. Maar toch is dit niet zo want anders zouden we er niet voor hoeven te bidden.



We worden bekoord als we in de ban raken van iets, verleid worden, aangetrokken worden. Hierdoor kunnen we innerlijk helemaal in beslag worden genomen. De grote bekoring is volgens De Grijs dat christenen dingen doen die tegen God en het evangelie pleiten. Bekoring kan ook een gevecht met God zijn zoals de aartsvader Jacob in de bijbel. Jacob verbeeldt hier de gestalte van Jezus. God was eerst met Jezus. Maar toch voelde Jezus zich op het einde van zijn leven in de steek gelaten door God. Heeft Jezus niet gezegd dat allen Hem zouden verlaten maar dat de Vader altijd met Hem zal zijn? Toch schreeuwt Hij het uit op het kruis en geeft zich opnieuw over aan de Vader. Zo kunnen wij ook doen in moeilijke omstandigheden. Met zijn verlatenheid heeft Jezus de verlossing voltooid. Met Hem zullen we nooit teleurstelling kennen, maar kunnen we de verklaring vinden voor al onze beproevingen.

'Leid ons niet in bekoring'. God neemt die bekoring niet weg maar zal met ons zijn in die bekoring en ons bijstaan om die het hoofd te bieden.

Mensen zouden hun beproevingen en hun angsten onder ogen kunnen zien en er mee kunnen leven met de hulp van God. Met de hele inzet van onszelf bidden: 'En leidt ons niet in bekoring'. Door de beproevingen van Jezus zelf is Hij voor ons geworden tot een voorbeeld dat God ons heeft willen geven. Onder Zijn vleugels mogen wij schuilen.

## Nieuw altaar en nieuwe lezenaar

Wie ooit een mis heeft bijgewoond in de kapel weet dat de staande lezenaar van waarachter de lezingen en de voorbeden worden voorgelezen een paar stappen schuin achter het altaar staat. Daar gaat verandering in komen. Na een aanpassing van de verhoogde vloer van het altaar staat een nieuwe lezenaar - of 'ambo' zoals die in liturgische termen heet - náást het altaar. 'De tafel van Gods Woord' krijgt dan even veel aandacht als 'de tafel van Brood en Wijn', zoals op het Tweede Vaticaanse Concilie is besloten.

Een nieuw altaar dat wat minder breed is moet dan wel plaats maken voor die ambo. Dit altaar heeft aan de voorkant een schilderij met daarop het Mirakel van Amsterdam. Het altaar en de nieuwe ambo worden ook meer naar voren geplaatst zodat ze beter te zien zijn. Het zijn veranderingen waarvan de kerkbezoekers direct de voordelen zullen merken.

Een andere aanpassing is een ruimere trap voor het hoofdaltaar waar de priester op staat als hij bij de tabernakel wil. Dit vlak is nu te smal. Ook wordt de vloerbedekking overal op de verhoogde vloer en de trap vervangen door stoffering in een rode kleur.

*Voor deze verbeteringen zijn bijdragen van de kerkbezoekers meer dan welkom. U kunt uw bijdrage geven op:*

*Rekeningnr. NL48 RABO 0324 6880 67  
t.n.v. Vriendenkring Begijnhofkapel  
onder vermelding van 'Renovatie Kapel'  
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.*



De rector - met bouwhelm - achter de huidige ambo. De lezenaar komt straks naast het altaar te staan.



Schematische tekening van de nieuwe ambo



Het nieuwe altaar. Aan de voorkant komt een schilderij van het Mirakel van Amsterdam

## De kruisweg

Nico Koomen

Op 1 maart is het vastenavond. Mijn generatie heeft er de herinnering aan dat er dan werd uitgepakt met pannenkoeken. Ik kom uit een groot gezin en dat was feest. De viering van de dag erna, Aswoensdag, was druk bezocht. Het 'tot stof zult gij wederkeren' maakte indruk op mij. De daarop volgende vastentijd voor kinderen is algemeen bekend. Een snoepje opzij leggen dat was niet verkeerd, maar overigens was mijn moeder er niet zo van want mijn vader, landarbeider met dagelijks zware arbeid, kon toch niet zonder goed eten?

Het je iets ontzeggen, het achterwege laten waar je op gesteld bent en gewoon bent te doen is niet alleen waardevol maar goed beschouwd helemaal niet moeilijk. Niet moeilijk wanneer je beseft wat je allemaal wel hebt en heel vaak als vanzelfsprekend ervaart. Door jezelf het vanzelfsprekende, al is het maar enige tijd, te ontzeggen ga je beseffen en waarderen wat je wel hebt. Dat is heilzaam, het is heel-makend. Een voor de hand liggend voorbeeld is een week of zes maar eens geen glaasje wijn of wat daar aan verwant is. Bij het je wat ontzeggen past perfect wat de Vastenactie doet. Als redacteur van het parochieblad in mijn 'thuis-parochie' hier in de bollenstreek heb ik enige tijd geleden, uiteraard in overleg met de leiding van de Vastenactie, het project bezocht waarvoor in dat jaar werd ingezameld. Dat was in Colombo, Sri Lanka. Ik hoop daar een volgende keer in de Kapelkrant op te kunnen terug komen. Wanneer Pasen nadert komt het lijdensverhaal en daarmee de kruisweg in beeld.

Jaren geleden was ik voor een zakenbezoek in Israël en kwam ik samen met een reisgenoot in Jeruzalem, de oude stad. Het was *off-season*, geen toerist te bekennen. Des te indruk-wekkender was de wandeling over de Via Dolorosa. Op Goede Vrijdag in



topdrukte, maar toen vrijwel alleen mijn reisgenoot, onze gids en ik. Van de veertien staties, met nummers op de gevels aangebracht zijn er acht op de Via Dolorosa, de overige zes in de H. Grafkerk waar Golgotha en het graf van Jezus zouden zijn geweest. Hoewel historisch gezien misschien niet helemaal precies zoals het was, heeft het gaan over de Via Dolorosa diepe indruk op mij gemaakt.



Ik was van plan met mijn twee oudste kleinkinderen Floris (10) en Jasmijn (8) de kruisweg in Lisse te gaan bekijken en wat op te tekenen van wat zij daarbij zouden zeggen. Echter, de intensiteit waarmee Omikron zich verspreidde - Floris werd op de dag dat ik dit schrijf positief getest - stak een spaak in het wiel. Ik heb de kruisweg, weergegeven in prachtige afbeeldingen, op mijn eentje bekeken en heb mij voorgenomen op een later tijdstip er bij de kleinkinderen op terug te komen.

## Mirakelweek 2022

### Woensdag 16 maart

*Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam*

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.30 Aanbidding van het Heilig Sacrament

17.00 Eucharistie

### Donderdag 17 maart

*Mirakelweek*

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament

17.00 Eucharistieviering

17.45 Aansluitend Eucharistische Aanbidding,  
afsluitend met Vespers

### Vrijdag 18 maart

*Mirakelweek*

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament

17.00 Eucharistieviering

17.45–18.30 Aansluitend Eucharistische  
Aanbidding, afsluitend met Vespers

### Zaterdag 19 maart

*Sluiting van de Mirakelweek*

*Stille Omgang*

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.30 Aanbidding van het Heilig Sacrament,  
afsluitend met Vespers

16.30 Kapel sluit

19.30 Eucharistie Begijnhofkapel

20.30 Eucharistie Nicolaasbasiliek, met livestream

21.00 Eucharistie Begijnhofkapel

22.30 Eucharistie Begijnhofkapel

23.00 Eucharistie Nicolaasbasiliek

### Stille Omgang

### Zondag 20 maart

10.00 Eucharistieviering (NL)

12.15 Eucharistieviering (FR)

**Alle vieringen van de Mirakelweek in de  
Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van de  
coronamaatregelen.**

**Laatste info: [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)**

## Stille omgang

De Stille Omgang 2022 zal doorgaan in afgeslankte vorm. Het bestuur verzoekt de Zustergezelschappen om een kleine delegatie deel te laten nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. Er zijn geen busreizen, geen hekken, wel toiletwagens en er zijn tijdens de omgang geen koffie en geen broodjes verkrijgbaar. De Heilige mis wordt gehouden om 20.30 in de Nicolaasbasiliek, deze zal via live-stream te volgen zijn via YouTube Nicolaas TV en via [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl). Om 23.00 uur is er nog een mis in de Nicolaasbasiliek

Er zijn ook drie missen in de Begijnhofkapel, om 19.30 uur, om 21.00 uur en om 22..30 uur, deze zijn voor maximaal 80 personen.

De laatste informatie vind u op

[www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl)

## Intentie Stille Omgang

### God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden

De stad heeft een buitenkant en een binnenkant. Velen hebben angst voor die buitenzijde: het grauwe leven in de anonimiteit, de beperkte woonruimte, het lawaai, zoveel melaatse plekken in wijken vol armoede en eenzaamheid. En daarbij het schrille contrast tussen rijk en arm, glitter en miserie, overdaad en ontbering uitgestald voor ieders oog en dicht naast mekaar. De stad heeft tempels van schoonheid vol toeristen en wijken die men liever ontvlucht of zelfs afschermt.

Maar er is ook een binnenkant. De stad heeft een hart. Daar wordt gehunkerd naar zingeving en koortsig gezocht naar geluk, naar bemoediging en hoop, naar gemeenschap en onderlinge solidariteit. Dat hart klopt in elke stad en het blijft kloppen, al kent men nog zoveel ritmestoornissen en hier en daar zelfs een infarct. Maar sterven doet het niet.

## Jongerenprogramma

<https://www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma/>

## Naar de synode 2021-2023: 'ontmoet, luister en onderscheid'

Johan Smit

De paus heeft de gehele kerk uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vraag hoe de kerk meer open en meer nabij kan zijn, een kerk waarin iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen. Dit als eerste fase van de bisschoppen-synode die in oktober 2023 in Rome zijn eindfase zal hebben. Het thema is: *Communio, participatie en missie*.

Communio wil zeggen dat wij als kerkleden geroepen zijn om als kerk verenigd samen op te trekken. Met de bisschop (paus). Dat wordt verbeeld in het logo. Participatie is meedoen. De parochies krijgen dus de kans elkaar te ontmoeten. Ons uit te spreken en naar elkaar te luisteren over het wel en wee van de kerk. In ons bisdom heeft onze bisschop Jan Hendriks een team van vier personen aangesteld om dit proces in goede banen te leiden. Onze bisschop Jan van Burgsteden bijvoorbeeld voor het begeleiden van de religieuzen.

Het gaat hier om een inventarisatie van zorgen en ideeën, inzichten van geloof en hoop waar gelovigen mee komen. Uit betrokkenheid met hun kerk.

Paus Franciscus heeft al blijk gegeven van hoe dynamisch en betrokken hij de kerk en haar gelovigen het liefst ziet: 'als een veldhospitaal na een slag'. Met gelovigen die uit hun comfortzone durven komen om een zegen te zijn voor anderen, vooral zij in de periferie. Die bruggen weten te slaan, zoals hijzelf zo vaak doet, nu weer met zijn hartelijke brief gericht aan Huub Oosterhuis.

Over de methode zei hij in zijn preek, waarmee hij deze tijd van voorbereiding opende, drie dingen: ontmoeten, luisteren en onderscheiden. Het gaat hier om een open zijn voor de stem van de heilige geest in jezelf en in anderen en te onderscheiden wat ons uiteindelijk als kerkgemeenschap zou helpen, verder zou brengen.

Paus Franciscus: 'Terwijl we dit proces aanvangen, worden ook wij geroepen om experts te worden in de kunst van de ontmoeting. Niet zozeer door evenementen te organiseren of te theoretiseren over problemen, maar door de tijd te nemen om



de Heer en elkaar te ontmoeten. Tijd om te wijden aan gebed en aanbidding – die vorm van gebed die we zo vaak verwaarlozen – en te luisteren naar wat de Geest tot de Kerk wil zeggen. Tijd om anderen in de ogen te kijken en te luisteren naar wat ze te zeggen hebben, om een verstandhouding op te bouwen, om gevoelig te zijn voor de vragen van onze zusters en broeders."

### En na de synode-ontmoeting van de parochie?

Elk bisdom maakt van de parochieverslagen een tekst die naar de bisschoppenconferentie in Utrecht wordt gestuurd. Die maken daar weer één tekst van, die naar Rome wordt gezonden. Daar wordt van alle ontvangen teksten een werkdocument gemaakt, dat vanaf najaar 2022 door de bisschoppen van elk continent wordt besproken (de tweede fase). Uit de verslagen daarvan wordt dan in Rome een werkdocument gemaakt voor de (16<sup>e</sup> gewone algemene assemblee van de) bisschoppensynode in oktober 2023.

### Begijnhofkapel in coronatijd



## Goede Week en Pasen

### Palmzondag 10 april

10.00 Eucharistie (NL) – Palmprocessie en kinderwoorddienst  
12.15 Eucharistie (F)  
17.00 Aanbidding van het H. Sacrament  
17.40 Vesper

### Witte Donderdag 14 april

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén Eucharistie  
9.30-17.00 Aanbidding - hierna sluit kapel  
19.00 Eucharistie (Fr)  
21.00 Eucharistie (NL)

### Goede Vrijdag 15 april

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén Eucharistie  
15.00 Kruisweg (NL)  
16.30 Kruisweg (F)  
17.00 Kapel sluit

### Stille Zaterdag 16 april

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén Eucharistie  
16.00 Géén aanbidding  
17.00 Kapel sluit

### Paaswake

19.00 Eucharistie Paaswake (FR)  
21.00 Eucharistie Paaswake (NL)

### Eerste Paasdag 17 april

10.00 Eucharistie (NL)  
12.15 Eucharistie (F)  
17.00 Aanbidding van het H. Sacrament  
17.40 Vesper

### Tweede Paasdag maandag 18 april

10.00 Eucharistie (NL)  
17.00 Aanbidding van het H. Sacrament  
17.40 Vesper



## De Goede Week

Omdat het coronavirus nog niet weg is zal de Goede Week in de Begijnhofkapel niet helemaal hetzelfde zijn als in normale jaren. In het schema ziet u de opzet. Alles is echter onder voorbehoud van de coronamaatregelen. De meest recente informatie vindt u steeds op [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)

- Op Palmzondag is er een Kinderwoord-dienst en een Palmprocessie op het hof. Ook is er Palmwijding, u kunt een palmtakje mee naar huis nemen. Verder in de Goede Week kunt u evt. een palmtakje halen bij de pastorie.
- De Eucharistie op de avond van Witte Donderdag is dit jaar niet samen met de Franstalige gemeenschap. Franstalig is om 19.00 uur en Nederlandstalig om 21.00 uur
- Goede Vrijdag: de Kruisweg gaat door in aangepaste vorm met max. 80 personen

## Bisschoppelijke Vastenactie

Het thema van de Vastenactie van 2022 is *Je land is je leven*. Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk en ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en beheren 80% van resterende biodiversiteit. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden.

Vastenactie ondersteunt in Guatemala drie Mayagemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In Libanon 250 Syrische vluchtelingengezinnen in de Bekaa-vallei. In Brazilië families zonder landrechten met kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed en training.

Als u wilt bijdragen:

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Bisschoppelijke Vastenactie heeft de ANBI-status. Het RSIN nummer van Vastenactie is 003003759

## Met de heiligen het jaar rond

### - 14 juli Camillus de Lellis

Erica Eitjes

Normaal neem ik een heilige die zijn feestdag heeft in de termijn van de Kapelkrant, maar ik wijk er deze keer van af.

Deze heilige kwam ik tegen tijdens mijn vakantie in Rome afgelopen najaar. Ik liep gewoon een kerk in en kwam zijn graf tegen. Er ligt een wassenbeeld van hem in soutane met daaronder, in het zicht, zijn skelet. Een heel opmerkelijk beeld. Maar daardoor werd wel mijn nieuwsgierigheid gewekt. En vandaar aandacht voor deze, voor mij eerder onbekende, heilige.

Camillo de Lellis werd op 25 mei 1550 geboren in het plaatsje Bucchianico in de Abruzzen, behorend tot het toenmalige koninkrijk Napels. Op het moment van de geboorte was zijn moeder, Camilla Compelli, bijna 50 jaar oud. Zijn vader, de edelman Giovanni de Lellis, was militair in Spaanse dienst. Als jongen was Camillo niet gemakkelijk, eerder lui en heetgebakerd. Na de dood van zijn moeder werd hij niet goed opgevangen door verdere familie en trad de jonge Camillo in de voetsporen van zijn vader als huursoldaat en kaartspeler. Hij zwierf door Italië en leidde een ongeordend leven. Hij kreeg zweren aan zijn voeten waardoor er voor hem geen militaire carrière meer in het verschiep lag. Zijn hele leven lang bleef hij last van deze voetkwaal houden en verbleef hij vaak in ziekenhuizen.

In Rome ging hij werken in het Sint-Jacobusziekenhuis, ook wel Hospitaal voor de Ongeneeslijken genoemd, in de hoop dat hij er ook behandeld zou kunnen worden. Daar werd hij na korte tijd verwijderd vanwege zijn slechte reputatie als gokker. Hij nam daarop dienst in de Venetiaanse krijgsmacht en vocht in 1569 mee in de oorlog tegen de Ottomanen.

Na de oorlog verviel Camillo tot armoede. Om aan de kost te komen werkte hij mee aan de bouw van een klooster voor kapucijnen in Manfredonia, Apulië. De gardiaan van de gemeenschap zag wel iets in hem en spoorde hem aan om zijn losbandigheid voorgoed achterwege te laten en zich tot Christus te bekeren. Toen



Camillo eens onderweg was tussen Manfredonia en San Giovanni Rotondo, begaf hij zich in een gebied dat de lokale bevolking de *Valle van de Hel* noemde. Het was daar dat hij tot inkeer kwam. In 1575 besloot hij bij de kapucijnen in Trivento in te treden als lekenbroeder. Maar vanwege zijn aanhoudende gezondheidsproblemen kon dat niet doorgaan. Hij keerde terug naar Rome, opnieuw in de hoop er een goede geneeskundige behandeling te kunnen krijgen.

In Rome merkte de geneesheren en de religieuzen van het Sint-Jacobushospitaal dat Camillo veranderd was. Hij was vroom en wijs geworden. Na een korte medische behandeling, begon hij te werken als verpleger. Hij gaf er de voorkeur aan de patiënten die er het slechtst aan toe waren te verzorgen. Na verloop van tijd vatte hij het plan op een religieuze broederschap van verplegers te stichten. Dat ging toen niet door omdat zijn vrienden, onder wie zijn geestelijk leidsman en biechtvader Philip Neri, meenden dat hij tot het priesterschap geroepen was. Dat raakte hem en hij besloot op 32-jarige leeftijd aan te vangen met zijn studies in het college van de jezuïeten in Rome. Daarnaast bleef hij zich onvermoeibaar inzetten in het hospitaal.

In 1584 werd Camillo door de Engelse bisschop Thomas Goldwel priester gewijd in de San Giovanni in Laterano. In datzelfde jaar stichtte hij de gemeenschap van 'de Paters van de Zalige Dood'. De leden ervan legden naast de drie religieuze geloften (gehoorzaamheid, armoede en kuisheid) nog een vierde gelofte af: de ziekenverpleging als een dienst aan Christus. Zij legden zich vooral toe op de zorg aan pestlijders. Hun werk beperkte zich niet tot de zieken in de

hospitalen, ook verzorgden ze de zieken bij hen thuis. Deze congregatie, met Camillo als eerste generaal-overste, werd op 18 maart 1586 erkend door paus Sixtus V. Camillo was intussen verhuisd naar een huis in de Campo Marzio te Rome dat diende als klooster. De paters verplaatsten hun werk naar het hospitaal van Santo Spirito in Sassia, omdat in Rome de ziekenzorg erbarmelijk was.

In 1588 stichtte de congregatie in Napels een tweede klooster. Twee paters die in de haven van Napels zieken aan het verzorgen waren, raakten besmet en stierven. Camillo beschouwde hen als martelaren van de naastenliefde. In 1591 verhef paus Gregorius XIV de congregatie tot de status van orde. Dit werd in 1592 bevestigd door paus Clemens VIII. De officiële naam werd *Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis* ('Orde van Reguliere Clericale Dienaren der Zieken'), later ook camillianen genoemd.

Gekweld door de wonden aan zijn voeten, trad Camillo in 1607 af als generaal-overste van zijn orde. In heel Italië had hij hospitalen gesticht en een fundamentele verandering in de gezondheidszorg teweeggebracht. De orde was op de eerste plaats gericht op de verzorging van zieken en pas in tweede instantie op zielzorg. Tegen de toenmalige regels van de Kerk in, hoefden de patiënten van de orde niet eerst te biechten alvorens verpleegd te worden. Iedereen, christen of niet, kwam in aanmerking voor ziekenzorg. De pausen gingen met deze nieuwe benadering akkoord.

Tijdens een van zijn reizen langs de huizen van zijn medebroeders, verslechterde zijn gezondheid en werd hij gedwongen om vanuit Milaan naar Rome terug te keren. Camillo de Lellis overleed op 14 juli 1614 in het moederhuis van de orde in Rome. Hij werd begraven bij het hoogaltaar van de Santa Maria Maddalena, de kerk van het moederhuis op de Campo Marzio. Als spoedig doken er verhalen over zijn wonderdaden op en groeide de verering voor zijn lichaam. Dat deed de kerkelijke autoriteiten besluiten om zijn stoffelijk overschot in het hoogaltaar te rusten te leggen.

Paus Benedictus XIV verklaarde hem in 1742 zalig en in 1746 heilig. Zijn feestdag werd 14 juli, zijn sterfdag. Sint Camillus de Lellis is patroonheilige van de zieken, van de verplegers, van de ziekenhuizen, van de Italiaanse regio Abruzzo en van de Italiaanse Militaire Gezondheidsdienst. Hij wordt afgebeeld met kruisbeeld; boek; engel; schedel; rozenkrans; rood kruis op zwarte soutane en op mantel; op de jas een zwart kruis; ziekenzaal op de achtergrond; een gekruisigde Christus die zich naar hem toebuigt.

Met dank aan Heiligennet, Wikipedia en KRO-NCRV.



## Mop

Twee mannen lopen in de woestijn. Ze hebben al dagen dorst en zijn wanhopig op zoek naar een oase. Daar komt een andere man aan, misschien kan die hun helpen? Maar de man verkoopt stropdassen en heeft verder niks bij zich. Willen ze een stropdas kopen? Nee, een stropdas hebben ze niet nodig. Een halve dag later zien ze weer een man. Ook die heeft alleen stropdassen bij zich. En, nee, nog steeds hebben ze geen stropdas nodig. En ook een derde stropdassenverkoper moeten ze teleurstellen. De dag erna komen ze eindelijk bij een oase aan. Net op tijd, want ze zijn uitgeput van de dorst. Ze melden zich bij de ingang. Maar ze mogen niet naar binnen. Dat mag alleen met stropdas.

## Collectes

De Begijnhofkapel heeft € 50,- overgemaakt naar de Adventsactie.



## Meer dan je ziet

José Huijberts

Het was een sombere dag en het miezerde aan een stuk door. Ik woonde nog niet lang in Amsterdam en zat vanwege dat miezeren in bus 18, we reden door de Haarlemmer Houttuinen. De bus stond even stil in de lange rij auto's en ik zag op een muur staan: 'Onder het asfalt ligt het strand'.

Die zin heb ik altijd onthouden, hij maakte veel indruk. Opeens besepte ik dat de werkelijkheid zoals we die normaal gesproken zien niet per se de hele, de enig mogelijke werkelijkheid is. Want onder het natuurlijk wel erg praktische, maar niet erg tot de verbeelding sprekende asfalt, ligt zand. En met een beetje goede wil zou je je kunnen voorstellen dat die laag zand daar niet ligt als ondergrond voor een lelijke natte weg met lelijke natte auto's erop, maar voor iets veel mooiers, voor lekker weer, voor parasols en ligstoelen en kindjes met emmertjes en schepjes.



Een jaar of wat geleden lag ik in OLVG-oost. Ik was geopereerd voor iets akeligs en had op zich best nog reden om verdrietig en ook wel bang te zijn. En dat was ik natuurlijk ook. Maar niet de hele tijd. Ik was tot mijn verbazing af en toe verschrikkelijk gelukkig. Ook om heel dagelijkse dingen. Gewoon van pure bewondering voor de verpleegkundigen, zoals toen ik een frêle vrouwtje een zware vrouw van tachtig met gebroken heup zag tillen. Of toen mijn lievelingsmuziek op mijn koptelefoon hemelser klonk dan ooit. Of toen ik jarig was en zelf aan de ziekenhuiskeuken mocht opgeven wat ik wilde eten.



Het overviel me erg, maar ik zei: witlof met ham en kaas uit de oven. Ze hebben het echt speciaal voor mij klaargemaakt en je kunt je niet voorstellen hoe heerlijk ik daarvan heb gegeten!

Eigenlijk is het de kunst om niet zomaar te menen dat je het allemaal wel weet. Dat lelijk alleen maar lelijk is, ellende alleen maar ellende, dat je weet hoe iets verder zal gaan. Misschien is er meer mogelijk. Ergens is de werkelijkheid groter en is er ruimte voor verrassingen en nieuwe gezichtspunten. Is er meer dan je ziet.

Pasen leert dat ook. Het begint afschuwelijk. Jezus wordt verraden, vernederd, vermoord. Hij moet met dat loodzware kruis door een menigte mensen van wie de meesten hem niet kennen, maar wel vinden dat hij dood moet. Omdat ze zich hebben laten ophitsen, omdat iemand moet boeten voor hun onvrede, omdat weerloosheid nu eenmaal soms agressie oproept. En zo wordt datgene wat het meest zou moeten worden gekoesterd en beschermd, kapot gemaakt. Jezus sterft aan het kruis. Wij gaan de avond in en een stille zaterdag. Er is dood, er is leegte en een grote eenzaamheid. Dat was het dan, zou je verwachten. Maar dan ligt er op Paasmorgen niemand meer in het graf en is Jezus verrezen. Niks dood, het leven is terug.

Dat blijft een van de prachtige kanten van de bijbel. Altijd weer dat onverwachte en je wordt altijd weer tot nadenken uitgenodigd. De oppermachtige God die zich toont in een zachte bries. Het goddelijk kindje dat wordt geboren in een stal. Jezus die op het water loopt. En misschien wel het meest uitdagend: Jezus die zijn andere wang toekeert.

## Heropbouw Mar Elianklooster in Syrië

Het Mar Elia- of Sint-Elianklooster in Al-Qaryatayn nabij Homs in Syrië wordt opnieuw opgebouwd. Het werd in augustus 2015 door IS verwoest. Het klooster van Mar Elia was een Syrisch-katholiek klooster, gewijd aan de heilige Sint Elia (Mar Elia). Het werd in de vijfde eeuw opgericht in een oase. In de 18e eeuw verloor het zijn functie als klooster, maar het bleef daarna een belangrijke ontmoetingsplek voor zowel christenen als moslims.

1500 jaar geleden ging Julian/Elian, een oudere, vrome man uit het verre oosten van Mesopotamië op pelgrimstocht naar Jeruzalem met zijn volgelingen. Op weg naar huis vermoedde hij dat hij zou overlijden voor hij aan zou komen. Hij zei zijn metgezellen: als ik sterf, leg mijn lichaam dan op een ossenkar en laat de ossen lopen. Waar zij stoppen moet je me begraven.

Julian overleed inderdaad, zijn lichaam werd op de kar geladen en de ossen liepen tot bij een klein dorpje. Zijn volgelingen maakten een graf voor hem. Later ontstond daar het klooster.

Na het uitbreken van de Syrische Burgeroorlog in maart 2011 diende het klooster als toevluchtsoord voor miljoenen Syrische vluchtelingen. Paolo Dall'Oglio, de abt, is in 2013 door IS gekidnapt en sindsdien spoorloos. In augustus 2015 zette IS een filmpje op internet, waarop is te zien hoe zij het klooster met een bulldozer met de grond gelijk maakten. Pater Jacques Mourad werd in 2015 door IS ontvoerd en vier maanden gevangen gehouden. Vermoed wordt dat de religieuze schatten die nog in het klooster waren door IS zijn meegenomen en verhandeld.

Pater Mourad laat weten dat er alvast opnieuw wijnstokken en olijfbomen in de oase worden aangeplant. Ook de muren rondom het klooster en de poorten worden opnieuw opgebouwd. Vervolgens zullen ze proberen om de christenen die waren gevlucht, met concrete maatregelen zoals het herstel van de huizen aan te moedigen om terug te keren. De tweede stap is de wederopbouw van het klooster en de kerk van de gemeenschap.

Bron: Kerknet

## Katholiek in Siberië

Met een oppervlakte van tien miljoen vierkante kilometer is het bisdom Sint-Jozef, met zetel in Irkoetsk, groter dan de VS. Het grenst aan China, de Grote Oceaan en Alaska. Verspreid over dit gebied wonen ongeveer 52.000 katholieken. De klimaatomstandigheden zijn extreem: temperaturen van 50 graden onder nul zijn niet zeldzaam. De winter duurt hier bijna negen maanden en zelfs overdag wordt het er dan amper licht.

In het gebied wonen inheemse volksstammen. Sommige daarvan hangen nog het sjamanisme aan, maar de meesten zijn tegenwoordig christen. In Jakoetsk en in de 500 km verder gelegen stad Aldan zijn salesianen actief. Rondom Aldan bezoeken de paters elke week meerdere dorpen waar katholieken van de bevolkingsgroep van de Jakoeten wonen. Op verder gelegen plaatsen komen ze maar eenmaal per jaar.

Ook pater Włodzimierz Siek is altijd onderweg. Al 26 jaar lang is de 52-jarige Pool daar actief. 'Als vicaris-generaal van Irkoetsk bezoek ik de parochies en moet ik honderden en soms zelfs meer dan duizend kilometer afleggen. Rondom de stad zijn de wegen relatief goed, maar wanneer men naar de dorpen, de bergen of de taiga rijdt, is het belangrijk dat de auto tegen een stootje kan,' zegt hij. Het leven daar is niet gemakkelijk, maar de dankbaarheid van de gelovigen en de ondersteuning van de weldoeners geven hem en de andere priesters kracht. 'Het geeft direct een warm gevoel van binnen, wanneer men eraan denkt dat men er in dit oneindig uitgestrekte Siberië niet alleen voor staat. De bittere koude buiten en de diepe sneeuw zijn dan niet meer zo verschrikkelijk.'

Bron: Kerk in Nood België



## In het spoor van pater Eymard

Nico Koomen

Bij de voorbereiding van deze Kapelkrant kwam het plaatsen van een Nicolaas-relik, afkomstig van de Abdij in Egmond in de St. Nicolaaskerk in Amsterdam ter sprake. Zou het niet mooi zijn als wij in de kapel bij het nieuwe altaar straks een relik van pater Eymard zouden hebben?

Ik was onlangs in de parochiekerk St. Jan de Doper in Gouda. De aanleiding was verdrietig, het overlijden van mijn jongste broer, sinds zijn huwelijk met vrouw en kinderen in Gouda woonachtig. Meer dan 30 jaar geleden stonden wij op de trappen van de kerk voor de familiefoto, het bruidspaar dolgelukkig in het midden. Op een zondagochtend in januari was ik er terug. Om naar het graf van mijn broer te gaan en kwam ik ook terug bij de parochiekerk waar het 30 jaar geleden begon.

Ik had op de website van St. Jan de Doper gelezen dat er in de kerk een kleine kapel zou zijn, toegewijd aan pater Eymard, de stichter van de sacramentijnen en initiator van de Eucharistische spiritualiteit.

Het was zondagochtend, de H. Mis zou beginnen. Vanwege de voorzorgen kon een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Er was veel belangstelling, een deel van de bezoekers kon de Mis volgen in een zaal aan de zijkant van de kerk. Er waren veel jonge mensen in de kerk en er werd mooi gezongen. Ik vroeg aan twee dames die zich over de toegang en de placering van de bezoekers onfermden of ik de kapel kon bezoeken. Dat kon. De kapel bleek een kleine stille ruimte met stoelen, een altaartafel, brandende kaarsen en het borstbeeld van pater Eymard.

In Gouda was enige tijd de Tiberias groep actief. Het betrof een leefgemeenschap van de sacramentijnen die mensen wilden ontvangen en met hen het leven delen, in de geest van het evangelie. De bijeenkomsten van de Tiberias groep waar iedereen aan kon deelnemen bestonden uit een dagelijks morgen- en avondgebed en wekelijkse meditatie.

In deze kleine ruimte viel het borstbeeld van pater Eymard op, de kopie van het origineel destijds vervaardigd door Rodin. Het was niet van het begin af duidelijk dat Rodin, geboren in 1840, in de kunst zou gaan. De omweg die hij zou gaan had mede te maken met zijn gezichtsbeperking.



Toen Rodin in 1862 zijn geliefde zuster Maria verloor raakte hij in een crisis. Op zijn verzoek werd hij toegelaten in het noviciaat van de Congregatie van het Heilig Sacrament. In die tijd maakte hij het borstbeeld van pater Eymard die hem er echter op zijn beurt ervan wist te overtuigen dat hij zijn leven beter in dienst van de kunst zou kunnen stellen. En zo is het gegaan.

Zo trof ik, terug bij mijn broer, pater Eymard en waar hij voor stond.

## Begijnhofkapel in coronatijd



# FEEST!

## Feest in aantocht

Op 3 juli a.s. vieren we het 350+1 jarig bestaan van de Begijnhofkapel. We houden het eenvoudig, maar naar alle waarschijnlijkheid komt mgr. Hendriks voor de feestelijke viering. Verder is het vast mooi weer, zodat we samen buiten koffie kunnen drinken met iets lekkers erbij.



## Eerste H. Communie

De voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn dit jaar door omstandigheden verzet. De viering is nu in oktober en de voorbereidingen beginnen in maart. Er zijn zes kinderen die zich hebben opgegeven. Zij zullen zich op 24 april voorstellen tijdens een gezinsviering. De viering van de Eerste Communie is op zondag 2 oktober om 10.00 uur.

## Kapelbericht

Sinds een jaar versturen we regelmatig het Kapelbericht via de e-mail. Hierin vindt u mededelingen en de meest actuele informatie over de Kapel. Wilt u het Kapelbericht ook ontvangen? Stuur een mail naar [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

## Inleverdata kopij

Kopij voor het juninummer kunt u inleveren t/m zo 24 april 2022

## Onder voorbehoud

**Alle vieringen en activiteiten van de Begijnhofkapel zijn nog steeds onder voorbehoud van Landelijke en/of kerkelijke maatregelen. Voor de laatste informatie kunt u de website raadplegen [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)**

## Gezinsvieringen en kinderwoorddienst

Gezinsvieringen en kinderwoorddiensten:

27 maart kinderwoorddienst

10 april kinderwoorddienst Palmzondag

24 april gezinsviering + voorstellen kinderen

Eerste Communie

15 mei Gezinsviering

## Begijnhofshop

De Begijnhofshop is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur. Ingang via het Begijnhof. In de Begijnhofshop is het tegenwoordig ook mogelijk af te rekenen met pin.

## Begijnhof

Het Begijnhof is weer open. Er zijn coaches aanwezig wanneer het hof open is, tijdens de drukke tijden.

## Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss

o.a. Opmaak: José Huijberts

Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

## Liturgierooster zon- en feestdagen

**De vieringen op zon- en feestdagen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld**

Zondag 27 februari  
Achtste zondag door het jaar

Woensdag 2 maart Aswoensdag  
Askruisje  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 6 maart  
Eerste zondag Veertigdagentijd  
Latijnse Schola R&M

Zondag 13 maart  
Tweede zondag Veertigdagentijd

**Woensdag 16 t/m zondag 20 maart  
Mirakelweek zie p. 4**

Zondag 20 maart  
Derde zondag Veertigdagentijd

Vrijdag 25 maart  
Mariaboodschap  
of Aankondiging door de Heer  
9.00 uur en 17.00 uur

**Zondag 10 april t/m maandag 18 april  
Goede Week zie p. 6**

Zondag 24 april  
Tweede zondag van Pasen  
of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Zondag 1 mei  
Derde zondag van Pasen

Zondag 8 mei  
Vierde zondag van Pasen  
Roepingenzondag

Zondag 15 mei  
Vijfde zondag van Pasen

## Activiteiten

**Onder voorbehoud coronamaatregelen. Laatste informatie: [www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)**

Ma 28 feb 20.00 Jongeren in Gesprek  
Wo 2 mrt 9.00 en 17.00 Aswoensdag met askruisje  
Wo 2 mrt 10.00 Bezinning voor Senioren  
Zo 13 mrt 10.00 Kinderwoorddienst  
Zo 13 mrt 11.45 Voorbereiding Eerste Communie  
Di 15 mrt 20.00 Rond het Woord van Leven  
**Wo 16 mrt t/m 20 mrt Mirakelweek zie p. 4**  
Ma 21 mrt 20.00 Jongeren in Gesprek  
Zo 27 mrt 10.00 Kinderwoorddienst  
Zo 27 mrt 11.45 Voorbereiding Eerste Communie  
Zo 3 apr 11.45 Voorbereiding Eerste Communie  
Ma 4 apr 20.00 Jongeren in Gesprek  
Wo 6 apr 10.00 Bezinning voor Senioren  
Zo 10 apr 10.00 Kinderwoorddienst (Palmzondag)  
**Zo 10 apr t/m ma 18 apr Goede Week/Pasen p. 6**  
Di 19 apr 20.00 Rond het Woord van Leven  
Zo 24 apr 10.00 Gezinsviering (voorstellen Eerste Communie)  
Zo 24 apr 11.45 Voorbereiding Eerste Communie  
Ma 25 apr 20.00 Jongeren in Gesprek  
Wo 4 mei 10.00 Bezinning voor Senioren  
Zo 15 mei 10.00 Gezinsviering  
Zo 15 mei 11.45 Voorbereiding Eerste Communie  
Ma 16 mei 20.00 Jongeren in Gesprek  
Di 17 mei 20.00 Rond het Woord van Leven

### BHV info

wo 2 mrt 17.00 Aswoensdag  
vr 4 maart 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
wo 16 mrt 17.00 Opening Mirakelweek  
za 19 mrt 19.30 Eucharistie Stille Omgang  
vr 1 apr Eerste vrijdag van de maand  
zo 10 apr 10.00 Palmzondag  
do 14 apr 21.00 Witte Donderdag (NL)  
vr 15 apr 15.00 Goede Vrijdag  
za 16 apr 21.00 Paaswake (NL)  
zo 24 apr 10.00 Gezinsviering met voorstellen Eerste Communie  
vr 6 mei 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
zo 15 mei 10.00 Gezinsviering

**Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen van tevoren bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)**

# R.K. Begijnhofkapel

## Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

### Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula  
Begijnhof 30  
Amsterdam

### Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373  
1012 RM Amsterdam  
tel. 020 - 622 19 18  
Priesters: Pieter van Wijlick sss  
en medebroeders  
gemeenschap  
www.begijnhofkapelamsterdam.nl  
[info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

### Sacramentijnen

[www.sacramentijnen.nl](http://www.sacramentijnen.nl)



### Openingstijden van de kapel

Maandag: 12.00 - 18.30 uur.  
Dinsdag t/m vrijdag:  
8.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en zondag:  
8.30 - 18.00 uur.

### Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de zondagviering van 10.00 uur.  
**Kijk voor de actuele data op de website van de kapel.**

### Gemeenschapsonthoening

Na de viering op zondag van 10.00 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee in het Houten Huys, Begijnhof 34.  
(i.v.m. corona tot nader order helaas niet mogelijk)

**Naam:**

**Adres:**

**postcode en plaats:**

**Tel.:**

**E-mail:**

### Eucharistievieringen

Maandag t/m vrijdag:  
9.00 uur en 17.00 uur.  
Zaterdag:  
9.00 uur.  
Zondag:  
10.00 uur.  
12.15 uur in het Frans.

### Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische traditie van de kapel, die verbonden is met het Mirakel van Amsterdam, is er iedere dag aanbidding van het uitgestelde H. Sacrament:  
Maandag t/m vrijdag:  
16.00 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Elke donderdag ook:  
9.30 - 17.00 uur.  
Elke vrijdag ook:  
9.30 - 10.30 uur.  
Elke zaterdag ook:  
9.30 - 10.00 uur.  
Eerste vrijdag van de maand:  
9.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Zaterdag en zondag:  
17.00 - 18.00 uur.

### Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het Nederlands samen met de sacramentijnen gebeden:  
Maandag, dinsdag,  
woensdag en vrijdag: 18.15 uur.  
Donderdag: 18.10 uur.  
Zaterdag en zondag: 17.40 uur.

### Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis toegestuurd. Indien u deze graag als PDF per e-mail wilt ontvangen, dan kunt u dit aan de pastorie doorgeven.

### Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en verzoening en voor persoonlijke gesprekken kunt u bij de priesters op de pastorie terecht in diverse talen.

### Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt voor het sacrament van het doopsel, vormsel en het huwelijk. Informatie en het vastleggen van afspraken via de pastorie.

### Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan men altijd op korte termijn een afspraak maken.

### Rekeningnummer voor bijdragen

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks door velen bezocht voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte. Uw bijdrage, om deze unieke oase van gebed en rust open te houden en te onderhouden, kunt u overmaken op bankrekeningnummer Vriendenkring :  
NL48 RABO 0324 6880 67  
Vriendenkring Begijnhofkapel,  
Amsterdam  
BIC-code: RABONL2U

### Rekeningnummer Begijnhofshop

Het bankrekeningnummer van de Begijnhofshop is:  
NL47 RABO 0123 6666 43  
tnv Begijnhofshop  
BIC-code: RABONL2U

**0 Ik wil graag het contactblad ontvangen**

**0 Ik wil graag contact met een van de priesters**

**0 Ik wil een adreswijziging doorgeven**