

Themajaar van het gebed

Pieter van Wijlick sss

Het Vaticaan heeft in de Rooms-Katholieke Kerk het jaar 2024 uitgeroepen als themajaar van het gebed. Dit jaar is een voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Op Aswoensdag, 14 februari, is het themajaar gestart.

Over gebed en dan de aanbidding heeft paus Franciscus op 6 januari 2024 enkele mooie dingen gezegd: (het belangrijkste is kort samengevat – zie ook Holy Mass on the Solemnity of the Epiphany of the Lord, pope Francis bij www.vatican.va)
Op de dag van de Openbaring van de Heer zei hij het volgende over de Magiërs:

“1. ‘De Magiërs hebben hun ogen gericht op de hemel’. De Magiërs zijn vervuld met het verlangen naar het oneindige. Zij brengen hun leven niet door met naar hun eigen voeten te kijken, alleen maar op zichzelf gericht, beperkt tot aardse horizonten, voortgaand in zich overgeven aan het alledaagse of door zich te beklagen. Zij heffen hun hoofden op naar een grote hoogte en verwachten het licht dat hun de zin van hun leven kan verhelderen. Hier zien wij de sleutel om de ware betekenis van ons leven te ontdekken. De Magiërs leren ons om onze aandacht gericht te houden op de hemel, op de heuvels, vanwaar onze hulp zal komen, onze hulp komt van de Heer (Ps 121: 1-2). De Heer, niet onze eigen ideeën of onze eigen projecten moeten in het centrum staan.

2. ‘Hun voeten reizen op de aarde’. Hun voeten zijn verbonden met contemplatie. Daar waar de God, die oneindig groot is, zich heeft geopenbaard: in het kleine, in het oneindige kleine [Kind]. We hebben wijsheid nodig, we hebben de hulp nodig van de heilige Geest, om de grootheid te begrijpen en de kleinheid van de manifestatie van God. Reis langs de wegen van de wereld als getuigen van het Evangelie.

God contempleren is prachtig, maar is alleen vruchtbaar als we risico nemen, het risico van de dienstbaarheid om God aan de anderen te brengen. De Magiërs leren ons dat een ontmoeting met God ons altijd opent tot een grotere realiteit. Het maakt dat wij onze manier van leven veranderen en hierdoor de wereld omvormen.

3. ‘hun harten zijn gebogen in aanbidding’. De Magiërs kwamen in Bethlehem en knielden voor het kind. Zij gaven hem: goud – hiermee verklaren zij dat Hij Koning is, wierook – dat Hij God is en mirre – dat Hij bestemd is om te sterven. In de zwakte van dit nieuwgeboren kind, gewikkeld in doeken, werd Hij aanbeden door de Magiërs en riep Hij angst op bij de mensen die geen goede intenties hebben.

Broeders en zusters, we zijn de gewoonte voor aanbidding kwijtgeraakt. Laat ons opnieuw de smaak ontdekken voor (het gebed van) de aanbidding. De Magiërs nodigen ons vandaag uit om te aanbidden. In deze tijd is er een gebrek aan aanbidding onder ons. Laten wij vragen om de genade om nooit de moed te verliezen: de moed om zoekers naar God te zijn, mannen en vrouwen van hoop. Dat de Heer ons deze genade mag geven en bovenal de genade om te weten hoe we moeten aanbidden.”

Beste medegelovigen, dat het Jaar van Gebed 2024 opnieuw de schoonheid en de weldadigheid van het gebed mag leren kennen. We hebben als gedoopte gelovigen allemaal het gebed nodig om een band met God en met Jezus op te bouwen.

Paus Franciscus beveelt opnieuw aanbidding aan. Onze Begijnhofkapel is elke dag open van 's morgens tot 's avonds. Zie voor alle gebedstijden de achterpagina van deze Kapelkrant en ook de website: www.begijnhofkapelamsterdam.nl
Van harte welkom. Ervaar hoe goed de stilte en het gebed kan doen te midden van het drukke Amsterdam.

Goede week en Pasen 2024 Begijnhofkapel

Palmzondag 24 maart

10.00 Eucharistie (NL) – Palmprocessie en
Kinderwoorddienst
16.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper

Witte Donderdag 28 maart

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén Eucharistie
16.00 Géén aanbidding
17.00 Kapel sluit
20.00 Eucharistie (NL + F)
Aanbidding tot 23.00 uur

Goede Vrijdag 29 maart

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén Eucharistie
15.00 Kruisweg (NL)
16.30 Kruisweg (F)
17.30 Kapel sluit

Stille Zaterdag 30 maart

9.00 Gezongen Donkere Metten, géén Eucharistie
16.00 Géén aanbidding
17.00 Kapel sluit

Paaswake

20.00 Eucharistie Paaswake (NL + F)

Eerste Paasdag 31 maart

10.00 Eucharistie (NL)
11.15 Eucharistie (F)
16.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper

Tweede Paasdag maandag 1 april

10.00 Eucharistie (NL)
16.00 Aanbidding van het H. Sacrament
17.40 Vesper



Bisschoppelijke Vastenactie

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. In het zuiden van Zimbabwe leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Er zijn weinig betrouwbare en goed functionerende waterpunten in het gebied. In combinatie met de onbetrouwbare regenval heeft dat geleid tot voedselonzekerheid en een eenzijdig dieet in veel gezinnen. Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven, omdat de meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden hebben om geld te verdienen. Vastenactie en onze lokale partner werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe om ze weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. We gaan onder meer vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen. Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

Meer info: www.vastenactie.nl

IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Ook in de Kapel wordt tijdens enkele zondagen gecollecteerd voor de Vastenactie.

Collectes

Voor de Adventsactie hebben we € 51,- overgemaakt. Voor de Jongerencollecte € 61,-



Paasmorgen (Joh. 20,11-18)

Jezus verschijnt aan Maria Magdalena

11 Maria stond buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog zij zich naar het graf toe

12 en zag op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde.

13 Zij spraken haar aan: 'Vrouw, waarom schreit ge?' Zij antwoordde: 'Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.'

14 Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was.

15 Jezus zei tot haar: 'Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?' In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: 'Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.'

16 Daarop zei Jezus tot haar: 'Maria!' Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: 'Rabboeni!' – wat leraar betekent.

17 Toen sprak Jezus: 'Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.'

18 Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, en wat Hij haar gezegd had.

Een bijzondere gebeurtenis

Pieter van Wijlick sss

Ik had een tijdje geleden een doop van een kind, een meisje. De ouders wilden graag dat het kind op haar verjaardag gedoopt werd. Voor hen was er geen mooier cadeau voor een kind dan het doopsel. Twee jaar geleden heb ik haar broertje gedoopt ook op zijn verjaardag.

Er is iets bijzonders gebeurd met het meisje dat gedoopt werd. Zij was met de vader op een camping, ergens hier in Noord – Holland. De moeder was ergens anders aan het werk. Het meisje wilde wat water drinken uit een waterflesje. Hierbij kwam er ineens een heleboel water uit in haar keel en in haar longen. Ze stikte bijna. De vader handelde snel en sloeg met zijn hand op de rug van het kindje. Maar het kindje viel weg en raakte bewusteloos. De vader wist zich niet goed raad en heeft toen heel hard geroepen: 'Moeder Maria, help mij!' En wat gebeurde en toen? Het kind kwam weer bij en alles was weer normaal. De vader werd er nog helemaal emotioneel van terwijl hij het mij vertelde.

Tijdens de doop hebben wij daarom bij de namen van het kind de naam van Maria, de moeder van Jezus, toegevoegd. Het kleine meisje is een heel vrolijk en levenslustig kind.

3

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag is de dag vóór Pasen. Jezus is op Goede Vrijdag gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en hij is naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het graf is afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust hij nu en daarom heet deze dag Stille Zaterdag. In de kerk is het ook stil: er zijn overdag geen missen.



Stille Zaterdag: verstillen en wachten

Stille Omgang

De Stille omgang vindt plaats in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart. Voor de laatste informatie: www.begijnhofkapelamsterdam.nl en www.stille-omgang.nl

Gebedsintentie Stille Omgang: 'Pelgrims van hoop, biddend voor vrede'

Pelgrims van hoop...

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema 'Pelgrims van de hoop'. Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen naar deze intentie.

Een Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken.

...biddend voor vrede

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

Heilige Geest,
geef dat wij vrede brengen
daar waar tegenstellingen zijn,
en geef dat ons leven
een weerglans zijn mag
van Gods barmhartigheid.
Ja, geef ons het vermogen lief te hebben
en dat met ons leven te laten zien.
Door Roger Schütz (oprichter Taizé)



Aanbidding in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 maart

Het Begijnhof is vanaf 18.00 niet meer toegankelijk. Wilt u na 18.00 uur aansluiten bij de Nachtaanbidding dan kunt u tot 22.00 uur aanbellen bij de pastorie aan de Nieuwezijds Voorburgwal 373. Na 22.00 uur s.v.p. niet meer aanbellen maar het mobiele nummer van mw. Gerda Hoogland bellen: 06 27286632. Zij komt dan de pastoriendeur aan de Nieuwezijds Voorburgwal 373 openen. Voor meer informatie over de Aanbidding in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 maart is mw. Gerda Hoogland de contactpersoon. Zie ook www.begijnhofkapelamsterdam.nl.

Kapelbericht

Sinds een jaar versturen we regelmatig het Kapelbericht via de e-mail. Hierin vindt u mededelingen en de meest actuele informatie over de Kapel. Wilt u het Kapelbericht ook ontvangen? Stuur een mail naar info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Mop

Mensen uit verschillende landen geven samen een feest. Ieder brengt iets mee uit eigen land. Voor de Belg is dat heerlijke Affligem Tripel, voor de Duitser echte Deutsche Bratwurst en de Fransman kiest overheerlijke Franse schimmelkaas. En wat brengt de Nederlander mee? Zijn vriend.

Huwelijkscursus

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht organiseert enkele malen per jaar een (Engelstalige) cursus voor stellen die zich willen voorbereiden op hun aanstaande huwelijk. Voor data en verdere informatie zie www.olvkerk.nl

Mirakelweek 2024 Begijnhofkapel

Woensdag 13 maart

Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.15 Aanbidding van het Heilig Sacrament

17.00 Plechtige Eucharistieviering. Hoofdcelebrant pastoor deken Eric Fennis

Donderdag 14 maart

Mirakelweek

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.40 Aanbidding van het Heilig Sacrament

17.00 Gezongen Eucharistieviering

17.45 Aansluitend Eucharistische Aanbidding met gezongen Vespers

Voor de avond- en nachtaanbidding zie

www.begijnhofkapelamsterdam.nl

Vrijdag 15 maart

Mirakelweek

9.00 Eucharistieviering

9.30–16.40 Aanbidding van het Heilig Sacrament

17.00 Gezongen Eucharistieviering

17.45-18.30 Aansluitend Eucharistische Aanbidding, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen

Zaterdag 16 maart

9.00 Eucharistieviering

9.30–17.20 Aanbidding van het Heilig Sacrament, afsluitend met gezongen Vespers en plechtige zegen.

Sluiting van de Mirakelweek

19.30 Plechtige Eucharistieviering. Hoofdcelebrant mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop aartsbisdom Utrecht

Info: www.stille-omgang.nl

Stille Omgang

21.00 Eucharistie Begijnhofkapel. Hoofdcelebrant mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop bisdom Den Bosch.

22.30 Eucharistie Begijnhofkapel aansluitend aanbidding

Tot 00.30 Aanbidding in Begijnhofkapel

19.30 Ontvangst Jozefkerk (Papegaai) o.l.v. de gemeenschap Emmanuel.

20.30 Eucharistieviering Jozefkerk (Papegaai)

Jongerenprogramma OLV-kerk

20:15 uur Ontmoeting in parochiezaal

21:00 uur Chanthal Wouters, aalmoezenier bij de Koninklijke Marine

21:25 uur Aanbidding + straatmissie

22:00 uur H. Mis met Mgr. Hendriks

23:00 uur Lopen Stille Omgang (ca. 60 min)

Wanneer: Zaterdag 16 maart, 20.15 uur

Wie: Jongeren 16-30 jaar (tieners onder begeleiding welkom)

Waar: OLV kerk, Keizersgracht 220 Amsterdam

Meer info:

Facebook: www.facebook.com/StilleOmgang



Ingang Begijnhofkapel: Gedempte Begijnensloot

De ingang van de Begijnhofkapel en van het Begijnhof is tegenwoordig de poort aan de Gedempte Begijnensloot. Als je met je gezicht naar de poort aan het Spui staat, ga naar rechts. Ga het eerste straatje links in, de Gedempte Begijnensloot. Dan is na ca. twintig meter links de poort.

Paus Franciscus geeft milieu-alert af

Johan Smit

'Acht jaar zijn verstreken sinds ik de encycliek *Laudato Si'* publiceerde, toen ik met u allen, mijn broeders en zusters van onze lijdende planeet, mijn oprechte bezorgdheid over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis wilde delen. Maar met het verstrijken van de tijd ben ik me gaan realiseren dat onze reacties niet adequaat zijn, terwijl de wereld waarin we leven aan het instorten is en misschien een breekpunt nadert.'

Citaat uit *Laudate Deum* (Prijst God), de apostolische exhortatie 'aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis' die paus Franciscus op 4 oktober 2023 publiceerde. Precies acht jaar na zijn 'milieu'-encycliek *Laudato Si'*. Ik neem aan dat het u, lezer, niet ontgaat is de laatste jaren dat we zelf in eigen land symptomen van klimaatverandering ondervonden. Misschien niet zo heftig als elders (bv. de grote hitte en droogte in Spanje en in de Hoorn van Afrika, gevolgd door hevige en langdurige regen en overstromingen; grote smelt van het ijs op Groenland in de zomers; het opwarmen van en steeds meer ijsvrij worden het Arctisch gebied) maar toch. Eind vorig jaar nog de vele regen en de moeite die het kostte om dit water naar zee te pompen.

Op 12 december 2015 sloten de meeste landen ter wereld het klimaatakkoord van Parijs. Pas op de COP28 in 2023 te Dubai committeerden de deelnemende landen zich dat zij vanaf 2050 helemaal geen fossiele brandstoffen meer zouden opbranden. Franciscus had in Dubai de landen persoonlijk willen toespreken over zijn zorg en hoop, maar hij moest wegens ziekte verstek laten gaan.

De paus vertrouwt op God, maar nemen de mensen hun verantwoordelijkheid (voor zichzelf als deel van de schepping)?:

Uit *Laudate Deum*:

67. De joods-christelijke visie op de kosmos verdedigt de unieke en centrale waarde van de mens te midden van het wonderbaarlijke concert van al Gods schepselen, maar vandaag zien we ons gedwongen te beseffen dat het alleen mogelijk is een 'gesitueerd antropocentrisme' in

stand te houden. Om, met andere woorden, te erkennen dat het menselijk leven onbegrijpelijk en onhoudbaar is zonder andere schepselen. Want 'als deel van het universum... zijn we allemaal verbonden door onzichtbare banden en vormen we samen een soort universele familie, een sublieme gemeenschap die ons vervult met een heilig, liefdevol en nederig respect'.

Bidden voor eenheid, meer dan ooit

De oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder christenen was van 18-25 januari. In deze week wordt wereldwijd voor eenheid gebeden. Dit jaar werd de gebedsweek uitgewerkt door kerken in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Het thema luidde 'Heb God lief en je naaste als jezelf.'

Christenen van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten samen gebedsmateriaal uit. Niet vanzelfsprekend, want Burkina Faso (tussen Mali en Niger) maakt een ernstige veiligheids crisis door, die alle geloofsgemeenschappen treft. Het heeft te kampen met terroristische aanslagen, wetteloosheid en mensenhandel. Er zijn bijna twee miljoen binnenlandse ontheemden. Duizenden scholen, gezondheidscentra en gemeentehuizen zijn gesloten en een groot deel van de sociaal-economische infrastructuur is verwoest, waaronder ook het wegennet.

Kerken zijn uitdrukkelijk het doelwit geweest van gewapende aanvallen. Priesters, predikanten en medewerkers zijn gedood tijdens vieringen of werden ontvoerd. Christenen kunnen er hun geloof niet meer openlijk belijden. Door het terrorisme zijn de meeste kerken in grote delen van het land gesloten. Waar de samenkomst nog wel mogelijk is, onder politiebescherming en voornamelijk in de grote steden, moeten vieringen worden ingekort voor de veiligheid. Te midden van die chaos is er toch solidariteit aan het ontstaan tussen de christelijke, islamitische en traditionele religies. Hun leiders werken aan duurzame oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening. Met dank aan Kerknet

Vrede en gerechtigheid

Nico Koomen interviewt Frits ter Kuile

Het is een dinsdagmorgen in januari als ik op bezoek ga bij de Catholic Workers in Amsterdam. Deze beweging, in de VS opgericht door Dorothy Day (geboren in 1897), heeft als doel 'Leven in overeenstemming met de gerechtigheid en naastenliefde van Jezus Christus'. Ik heb een afspraak met Frits ter Kuile die mij na mijn aanbellen hartelijk verwelkomt. Ik kan de vragen stellen die ik wil. Frits antwoordt er geduldig en betrokken, ja bevlogen op. Het Nieuwe Testament is de rode draad in het gesprek

Ik vraag naar de Tweede Wereldoorlog, die niet gestopt kon worden door er geweld tegenover te stellen.

Frits wijst mij er op dat Jezus zegt 'Heb uw vijanden lief'. En in Matteus 5 'Geen weerstand te bieden aan het onrecht' en vervolgens uitlegt 'Voor de Romeins soldaat die vordert zijn ransel een mijl te dragen een extra mijl te gaan'. Jezus kiest de weg van toegang te krijgen tot wat de vijand beweegt, En hem tot inkeer te brengen.

Jezus kwam zelf voor onrecht te staan toen zijn arrestatie in de Hof van Olijven aanstaande was.

Dat klopt. Jezus ondergaat wat hem wordt aangedaan: arrestatie, overlevering en terechtstelling. Hij wijst zelfs de verdediging af die Petrus, gewapend, hem meent te moeten bieden met het afslaan van een oor van de slaaf Malchus. Jezus houdt voet bij stuk door niet in verzet te gaan en de vijand tegemoet te treden.

Het optreden van Rusland in Oekraïne, is dat niet het kwaad dat bezit neemt van mensen?

Ja, maar de soldaat moet doen wat hem wordt gezegd. Hij wordt gestuurd. Hij zit gevangen in een systeem. Je moet bereid zijn in deze man die niet kan weigeren wat hem wordt opgedragen, de mens te zien. En hem bereiken met dat geweld niet de oplossing is.

Bedoel je dat het juist gaat om structuren en systemen die geweld en onrecht brengen?

Het daar grip op krijgen is de opgave die wij niet uit de weg moeten gaan. De mensen in dat systeem moet je steeds als mens blijven zien en voor je zien te winnen.

Wat vond u van paus Franciscus die in zijn kersttoespraak de wapenindustrie hekelde?

Daar was ik van onder de indruk. Conflicten en oorlogen worden gevoed door de beschikbaarheid van wapens. Het opvoeren en intensiveren van bewapening is een heilloze weg. Het was heel terecht dat hij stelde: 'Hoe kunnen we spreken over vrede, als de productie, verkoop en handel van wapens alleen maar groeit?'

Hoe ziet u de NAVO, opgericht na de tweede Wereldoorlog als verdedigingsorganisatie vanwege 'nooit weer'?

Ook hier geldt de opdracht om onvermoeibaar te kiezen voor de dialoog. Om elkaar te bemoedigen. Met als doel vrede te stichten en te bewaren.

Na ons gesprek, waar ik Frits ter Kuile hartelijk voor bedank, heb ik het een en ander opgedaan om over na te denken. En om dit met dit interview aan u, onze lezer, door te geven. Het gesprek met Frits heeft bij mij die vijftig jaar geleden gewoon de dienstplicht vervulde, iets losgemaakt. Zou het dan toch mogelijk zijn?

Eerste Communie in Gaza Stad

Op 7 januari ontvingen acht kinderen de Eerste Communie in de *Heilige Familiekerk* in Gaza Stad. De katholieke Kerk van de Heilige Familie kwam in december nog in het nieuws doordat twee parochianen werden doodgeschoten door het Israelische leger.

Bij de Eerste Communieviering van zondag 7 januari ging Vader Yousef voor. Hij is vicaris van de Latijnse parochie van Gaza. De Heilige Familiekerk en het aanpalende klooster van de zusters van Moeder Teresa blijven een toevluchtsoord in de getroffen regio. Met dank aan kerknet.be



Christus zerbricht das Gewehr - door Otto Pankok, AD 1950.

Otto Pankok (1893 - 1966) was een Duitse schilder, graficus en beeldhouwer. Hij leerde de oorlog kennen in de loopgraven in 1914, raakte gewond en zag in de veldhospitaal hoe veel leed oorlog veroorzaakt. Later legde hij het leven vast van groepen die door de nazi's vervolgd werden, zoals joden en zigeuners. Dit bracht hem in conflict met de nazi's. Zijn kunst werd door hen beschouwd als 'entartete Kunst' en hij kreeg een beroepsverbod.

Vergezeld van zijn apostolische zegen liet paus Pius XII in juni 1951 Otto Pankok bedanken voor deze houtsnede die tot symbool van de christelijke vredesbeweging werd: "**Christus zerbricht das Gewehr**". De brief was ondertekend door Giovanni Battista Montini, de latere paus Paulus VI.

Moge dit beeld van Christus inspireren tot gebed en inzet voor vrede zodat christenen wereldwijd, dwars door alle nationalisme, religieuze haat en andere sentimenten heen, de eenheid in Christus bewaren en samen hun vijanden liefhebben, indachtig het gebod 'Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen'. Mogen wij zo de wereld eraan herinneren dat wij allen kinderen van één Vader zijn, geroepen om Christus na te volgen en met elkaar brood én wapens te breken.



Rechts de Willibrorduskerk, links het Stadsarchief

Clemens Merkelbach van Enkhuizen

Clemens Merkelbach van Enkhuizen (1937-2023) was topograaf en portretschilder. In de Amstelkerk was in de maand januari een verkooptentoonstelling van zijn werk te zien, de opbrengsten gaan naar Ons Lieve Heer op Solder. Hij groeide op in Breda. Zijn ouderlijk huis lag tegenover de St. Barbarakathedraal, een kerk van Pierre Cuypers.

Hij ging naar de Academie St. Joost in Breda en tekende vaak in de St. Barbarakathedraal. Toen de kerk zou worden gerenoveerd legde Clemens het interieur vast in een heleboel tekeningen. Later werd de kerk gesloopt.

Rond 1960 ging Clemens naar de Rijksacademie voor Beelden Kunsten in Amsterdam. In 1970 betrok hij daar met zijn vriend en diens moeder een pand aan de Keizersgracht. Dat pand hebben ze zelf kamer voor kamer opgeknapt. Gelukkig was daar genoeg ruimte voor zijn verzamelingen. Zo had hij bijna tweehonderd kerststallen van over de hele wereld en veel bidprentjes en heiligenbeelden.

Clemens was portretschilder. En hij schilderde ook veel stadsgezichten van Amsterdam. Vooral afbraak had zijn aandacht, met zijn werk protesteerde hij daartegen. De Nieuwmarktbuurt bijvoorbeeld toen de metro en de Stopera er moesten komen. Maar de afbraak van kerken ging hem het meest aan het hart. Hij legde de sloop vast van de Maria Magdalena in de Spaarndammerstraat, de Sint Willibrordus in De Pijp, de Sint Vincentius in Oud-West en De Liefde aan de Da Costakade.

Hij overleed in maart 2023 en liet zijn monumentale pand na aan Stadsherstel. Met dank aan Stadsherstel en Het Parool

Ger en Henny van Dijk ontvangen onderscheiding voor vrijwilligers

Rector Pieter van Wijlick sss

Op zaterdag 17 november, op de verjaardag van Ger hebben Ger en Henny van Dijk de onderscheiding voor vrijwilligers van de Begijnhofkapel ontvangen. Deze onderscheiding wordt in principe uitgereikt op 2 juli, de Dies Dag, dag van de Eerste Steenlegging, van onze kapel, maar voor Ger en Henny zijn we hiervan afgeweken. De gezondheid van beiden liet te wensen over, hoewel het nu naar omstandigheden goed gaat. En hun jaren beginnen te tellen. De huidige penningmeester, Bert van den Bosch en rector Pieter van Wijlick, zijn persoonlijk bij hen aan huis geweest om deze onderscheiding uit te reiken. Het was een complete verrassing voor ze, zij hadden dit niet verwacht.

Ger:

- heeft veel stukjes geschreven voor de kapelkrant over de geschiedenis van het Begijnhof en de Begijnhofkapel
- heeft het boek geschreven 'Van Der Beghinenlande' tot Begijnhof. De geschiedenis van het Begijnhof vanwege het 333 jarig bestaan van de Begijnhofkapel.
- heeft meegelopen met de inrichting van de Eerste Begijnhof Shop, nog aan de Nieuwezijds Voorburgwal 371-A.

Henny:

- was bestuurslid van onze Joannes en Ursularaad (JUR). Vanaf 1 juli 2001 heeft ze ruim 12 jaar in de raad gezeten waarvan een aantal jaren als secretaris.

Ger en Henny waren de eerste vrijwilligers voor in de Begijnhofshop van februari 2008 tot en met 2022.

De onderscheiding is volkomen terecht, voor hun inzet en ook hun persoonlijke betrokkenheid bij de Begijnhofkapel.

Beste Ger en Henny, heel erg bedankt voor alles en we hopen dat jullie nog een tijdje kunnen genieten van deze onderscheiding en dat we jullie bij gelegenheid nog af en toe mogen zien bij onze Begijnhofkapel.



Taizé

De Begijnhofkapel organiseert met de English Reformed Church ook dit jaar weer gezamenlijke Taizé-vieringen. Drie kwartier zingen, bidden en stilte. De locatie is afwisselend de English Reformed Church en de Begijnhofkapel. De vieringen zijn op de derde donderdag van de maand om 19.30 uur. De eerstvolgende zijn op donderdag 21 maart in Engelse Kerk en 18 april. Zie voor de laatste informatie de website.

Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)

Dit jaar komen de senioren bij elkaar op de tweede maandag van de maand. De begeleiding is door pater Gerard Wijers. De eerstvolgende data zijn: 11 maart, 8 april.

Website: kaarsje opsteken, misintenties aanvragen of doneren

Wie wil kan ook via de website van de kapel een kaarsje op laten steken, een misintentie aanvragen of iets doneren. Het kaarsje wordt binnen een dag voor u opgestoken. Ga naar www.begijnhofkapelamsterdam.nl. Rechts boven aan de pagina's ziet u de mogelijkheden, u kunt een daarvan aanklikken.

Vormselviering en catechese

Lucius en Caelius

De afgelopen maanden hebben we met een groep deelgenomen aan een catechese-programma. Dit was gericht op de sacramenten van het Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.

We kwamen elke zondag van 11.45-13.15 bij elkaar om ons voor te bereiden op het Vormsel. De lessen waren op een leuke manier opgebouwd voor zowel jongeren als ouderen en zeer informatief. We kregen huiswerkopdrachten waardoor het gemakkelijk was om de informatie die in de lessen werd gegeven te volgen. Het was een prettige manier om meer te leren over het geloof, de Kerk en de betekenis van het Vormsel.

Op zondag 29 oktober 2023 was tijdens een gezinsviering in de Begijnhofkapel in Amsterdam het voorstellen van de Vormelingen. Twee weken later werden we voorgesteld aan de bisschop, mgr. Jan van Burgsteden sss van bisdom Haarlem-Amsterdam.

Op zondag 26 november 2023 was de Vormselviering, ook tijdens een gezinsviering, met concelebrant pater Pieter van Wijlick sss. Iedereen kon familieleden uitnodigen en indien mogelijk waren de peters en meters er ook. De sfeer was rustig en vriendelijk en alle aanwezigen hadden een unieke kans om de bisschop te ontmoeten. De bisschop gaf advies aan elke Vormeling en sprak mooie woorden over hun Vormsel-naam. Eén van de Vormelingen werd ook gedoopt en deed de Eerste Heilige Communie.

Ook dit was een leuke en unieke ervaring om een keer bewust mee maken. De vormelingen hadden hun eigen mooie doopkaars meegenomen om deze tijdens de ceremonie aan te steken. De ceremonie werd goed begeleid door Willeke de Vries.

Het waren leerzame maanden en de Vormselviering zelf was ook heel speciaal. We willen iedereen bedanken voor hun begeleiding en steun tijdens deze bijzondere periode.



Eerste H. Communie

Ook dit voorjaar bereiden zich in de Begijnhofkapel weer kinderen van 8 tot 12 jaar voor op de Eerste Communie op 23 juni 2024. Begeleiding: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss.

Tijd: zondagen, 11.45 – 13.15 uur

De komende data voor de voorbereiding zijn 10 maart, 14 en 21 april.

Voor alle data en tijden zie de website.

Gezinsviering

Gezinsvieringen vinden plaats op zondag om 10.00 uur, doorgaans op de vierde zondag van de maand. De komende datum: 14 april

Kinderwoorddienst (4-13 jaar)

Kinderwoorddienst zijn meestal op de tweede zondag van de maand en soms nog extra op een andere zondag. Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10.00 uur. De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus. Begeleiding: Marilyn van Rijn. De komende datum: 24 maart (Palmzondag met palmprocessie en kinderwoorddienst)

Met de Heiligen het jaar rond:

St. Christoffel van Lycië

Erica Eitjes

Wie kent niet St. Christoffel, beschermheilige van de reiziger. Ik denk dat vele van de lezers wel een medaillon hebben (gehad) voor als ze onderweg zijn. Hij is degene met dat Christuskind op zijn nek. Maar hoe dat nu precies ging?

Het verhaal over hem op www.heiligen.net is zo mooi, ik heb het één op één overgenomen. Leest als een zoektocht, een avontuur.

Volgens het oude Romeinse martelarenboek onderging hij de marteldood in Lycië ten tijde van de christenvervolgingen onder keizer Decius. Maar zelfs dat is niet zeker. Historisch gesproken staat alleen het feit van zijn marteldood vast; waar, wanneer en onder welke omstandigheden blijft onduidelijk. De legende weet echter veel meer.

Christoffel stamde uit het volk van de Kananeeërs. Hij was geweldig groot en afschuwelijk om aan te zien: zijn lengte bedroeg zo'n elf el. In talrijke geschriften kun je over hem lezen dat hij in dienst was van een Kananese koning. Maar toen kreeg hij het in zijn hoofd om uit te zoeken wie de machtigste koning van de wereld was. Bij hem wilde hij dan verder blijven. Zo kwam hij tot een grote koning, van wie gezegd werd dat er niemand op de wereld groter was dan hij. Toen die koning zijn uiterlijk zag, nam hij hem dadelijk met grote vreugde op in zijn lijfwacht, en liet hem voortaan bij zich blijven. Op een dag echter kwam een speelman zingen. In een van zijn liederen viel nogal eens de naam van de duivel. Omdat de koning christen was, maakte hij telkens een kruisje op het voorhoofd, als de naam van de duivel viel. Christoffel zag dat en vroeg zich verwonderd af wat dat gebaar van de koning te betekenen kon hebben. Hij ging het de koning vragen, maar die wilde het hem niet zeggen. Toen zei Christoffel: 'Als u het mij niet zegt, blijf ik hier geen dag langer.' Toen zag de koning zich wel genooddaakt uitleg te geven: 'Als ik de duivel hoor noemen, zegen ik mij met dit teken. Anders ben ik bang dat hij mij in zijn macht krijgt en mij kwaad doet.' Waarop Christoffel antwoordde: 'Als u bang bent dat de duivel u kwaad doet, dan moet hij groter en machtiger zijn dan u. Anders

hoefde u niet zo bang te zijn. Maar dan zit ik hier verkeerd. Ik had gehoopt dat ik hier de machtigste koning van de wereld had gevonden. Ik wens u verder het allerbeste, maar ik ga ervandoor om die duivel te zoeken. Hij zal voortaan mijn meester zijn en ik zijn dienaar.'

En zo ging hij bij die koning vandaan op zoek naar de duivel. Op zijn tocht kwam hij eens in een woestijn terecht. Daar trof hij een heel leger van ridders. Eén van hen zag er vervaarlijk en angstaanjagend uit. Die kwam op Christoffel af met de vraag waar de reis naartoe ging. Hij antwoordde: 'Ik zoek de duivel, want ik zou graag bij hem in dienst willen treden.' Waarop de ridder zei: 'Dat treft. Want dat ben ik.' Christoffel was zielsgelukkig en beloofde hem voor altijd en eeuwig als zijn heer en meester te beschouwen en trouw te dienen. Zo trokken ze verder. Maar op een keer kwamen ze langs een weg waar in de berm een kruisbeeld opgesteld stond. De duivel had het kruisbeeld nog niet gezien, of onmiddellijk ging hij er angstig vandoor, en leidde Christoffel langs een woest en lastig begaanbaar omweggetje ten slotte weer terug naar de oorspronkelijke route. Verwonderd vroeg Christoffel waarom hij van de gewone weg was afgeweken en zo'n lastig, ingewikkeld traject door de rimboe had gekozen. Maar de duivel weigerde in alle toonaarden daarop in te gaan. Toen zei Christoffel: 'Als u het mij niet zegt, ga ik er gewoon vandoor.' Zo zag de duivel zich wel genooddaakt uitleg te geven: 'Ooit is er een mens geweest die Christus heette. Die hebben ze aan het kruis geslagen. En telkens als ik nu tegen zo'n kruisteken oloop, ben ik daar bang voor en ga liever een straatje om.' Christoffel merkte op: 'Dan moet die Christus groter en machtiger zijn dan u; anders hoefde u niet zo bang te zijn van zo'n kruisteken. Dan is al mijn moeite voor niks geweest, want blijkbaar had ik de grootste koning van de wereld nog helemaal niet gevonden. Ik wens u dus verder het allerbeste, want bij deze neem ik afscheid van u om Christus te zoeken.'

Hij moest lange tijd navragen voor hij iemand gevonden had, die hem iets meer van Christus kon vertellen. Maar uiteindelijk trof hij een kluizenaar, die hem Christus verkondigde. Deze onderwees hem ijverig in het geloof. Hij zei tegen Christoffel: 'De koning die jij dienen wilt, ziet het

liefste dat je zoveel mogelijk probeert te vasten.' Christoffel antwoordde: 'Kan hij niet iets anders van mij vragen, want vasten: dat kan ik echt niet.'

De kluzenaar bedacht toen: 'Dan moet je veelvuldig tot hem bidden.' Maar Christoffel zei daarop: 'Ik weet niet eens wat het is. Hoe kan ik Hem daarin dan terwille zijn?' Toen zei de kluzenaar: 'Weet je die rivier waarin veel mensen bij het oversteken verdrinken?'

Christoffel knikte: 'Ja, die weet ik wel.'

De kluzenaar vervolgde: 'Jij bent groot en sterk. Vestig je bij die rivier en draag de mensen over. Als je op die manier koning Christus zou willen dienen, zal Hij dat op hoge prijs stellen. Je mag zelfs hopen dat hij zich op een goed moment hoogstpersoonlijk aan jou bekend zal komen maken.'

Waarop Christoffel zei: 'Dat is echt iets voor mij. Dat kan ik. Hiermee zal ik Hem dienen.'

Hij ging dus naar de rivier en bouwde een hutje op de oever. Hij nam een grote staak ter hand bij wijze van staf. Daarop steunde hij in het water. Zo droeg hij onvermoebaar mensen naar de overkant. Nu ging geruime tijd voorbij. Eens lag hij in zijn hut te rusten, toen hij een kinderstem hoorde roepen: 'Christoffel, kom naar buiten en zet me over.' Hij stond dus op, liep naar buiten, maar zag niemand. Dus ging hij onverrichterzake weer zijn hut in. Toen hoorde hij die stem weer. Hij ging weer naar buiten, maar... weer niemand te zien. Toen hoorde hij echter die stem voor de derde keer. Weer ging hij naar buiten en nu trof hij inderdaad een kind aan op de oever. Het vroeg hem of hij zo vriendelijk wilde zijn hem over te zetten. Christoffel nam het kind op zijn schouders, pakte zijn staak en stapte het water in. Maar op datzelfde moment begon het water steeds hoger te stijgen, en het kind werd zwaar als lood. Hoe verder hij voortschreed, hoe hoger het water steeg en hoe zwaarder het kind op zijn schouders begon te wegen. Angst greep hem aan en hij vreesde dat hij nog zou verdrinken.

Toen hij uiteindelijk met de grootste moeite de overkant had weten te bereiken, zette hij het kind op de grond met de woorden: 'Nou jongen, je hebt me wel behoorlijk in de moeilijkheden gebracht. Je woog opeens als lood op mijn schouders. Het leek wel of ik de hele wereld op mijn schouders had, zo zwaar!'

En het kind zei: 'Daar hoef je niet zo verwonderd over te zijn, Christoffel, want je hebt niet alleen de hele wereld op je schouders gedragen, maar ook degene die ze geschapen heeft. Want weet dat ik Christus ben, de koning, die jij al die tijd met dit werk zo trouw loopt te dienen. En om je te laten zien dat het waar is wat ik zeg, moet je als je de rivier terug overgestoken bent, je staak nemen en die naast je hut in de grond zetten. Morgen zal hij in bloei staan en vrucht dragen. Toen verdween het kind voor zijn ogen. Christoffel ging terug en plantte zijn staak in de grond. Toen hij 's morgens opstond, droeg de staak inderdaad blad en vrucht, als een palmboom.

Uitleg legende:

De laatste zin is een verwijzing naar Psalm 92: 'De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom'. Aan de basis van dit verhaal ligt de vraag, wat ik met mijn leven ga doen? Wat is mijn uiteindelijke ideaal? In de tekst uitgebeeld door Christoforus' vraag, welke de machtigste koning is: die is goed genoeg om je leven aan te geven. Wie net als Christoforus zijn leven in dienst van Christus wil stellen, hoeft geen uitzonderlijk bidder te zijn, of moeilijke dingen te doen als vasten. Het verhaal zegt dat je het beste kunt doen waar je goed in bent, en dat dan in dienst van de naastenliefde, Christus. Aanvankelijk lijkt het kinderlijk eenvoudig om op je te nemen, maar gaandeweg kan het een zware last blijken, waar je onder dreigt te bezwijken. Die last, de last van de liefde, zou wel eens Christus zelf kunnen zijn. En je zult zien hoe bloeiend en vruchtbaar je leven zal uitpakken, zelfs waar je dat menselijkerwijs helemaal niet verwacht zou hebben: de dooie tak blijkt in bloei te komen en vrucht te dragen, tegelijkertijd! St. Christoffel is beschermheilige van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten en tandpijn. Zijn feestdag is 24 juli.

O, en over zijn lengte: één el is ca. 69,4 cm, dus hij was waarachtig reusachtig.

Liturgierooster

Zondag 3 maart
Derde zondag Veertigdagentijd
10.00 uur

Zondag 10 maart
Vierde zondag Veertigdagentijd
10.00 uur

Woensdag 13 t/m zaterdag 16 maart **Mirakelweek zie p. 5**

Zondag 17 maart
Vijfde zondag Veertigdagentijd
10.00 uur

Dinsdag 19 maart
St. Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9.00 en 17.00 uur

Zondag 24 maart t/m maandag 1 april **Goede Week zie p. 2**

Zondag 7 april
Tweede zondag van Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
10.00 uur

Maandag 8 april
Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
9.00 en 17.00 uur

Zondag 14 april
Derde zondag van Pasen
Gezinsviering
10.00 uur

Zondag 21 april
Vierde zondag van Pasen
Roepingenzondag
10.00 uur

Zondag 28 april
Vijfde zondag van Pasen
10.00 uur

Zondag 5 mei
Zesde zondag van Pasen
10.00 uur

Donderdag 9 mei
Hemelvaart van de Heer
10.00 uur

Zondag 12 mei
Zevende zondag van Pasen
10.00 uur

Inleverdata kopij

Kopij voor het juninummer kunt u inleveren
t/m zondag 14 april 2024

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit
en Pieter van Wijlick sss
o.a. Opmaak: José Huijberts
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

BHV info

vr 1 mrt 17.00 Eerste vrijdag van de maand
wo 13 mrt 17.00 Opening Mirakelweek
za 16 mrt 19.30 Eucharistie sluiting Mirakelweek -
Stille Omgang
za 16 mrt 21.00 Eucharistie Stille Omgang
za 16 mrt 22.30 Eucharistie Stille Omgang
zo 24 mrt 10.00 Palmzondag
do 28 mrt 20.00 Witte Donderdag (NL+F)
vr 29 mrt 15.00 Goede Vrijdag Kruisweg
za 30 mrt 20.00 Paaswake (NL+F)
vr 5 apr 17.00 Eerste vrijdag van de maand
zo 14 apr 10.00 Gezinsviering
vr 3 mei 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen van
tevorens bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918
of info@begijnhofkapelamsterdam.nl

R.K. Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30za Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18
Priesters: Pieter van Wijlick sss en
medebroeders communititeit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Sacramentijnen

www.sacramentijnen.nl

Openingstijden van de kapel

ma: 12.00 - 18.30 uur.
di t/m vr: 8.30 - 18.30 uur.
za en zo: 8.30 - 18.00 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de
zondagviering van 10.00 uur.
**Kijk voor de actuele data op de
website van de kapel.**

Gemeenschapsonthoefing

Na de viering op zondag van
10.00 uur is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten met koffie
of thee in het Houten Huys,
Begijnhof 34.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het
Nederlands samen met de
Sacramentijnen gebeden:
Ma, di, wo en v: 18.15 uur.
Do: 18.10 uur.
Za en zo: 17.40 uur.

Eucharistievieringen

ma t/m vr: 9.00 uur en 17.00 uur.
za: 9.00 uur.
zo: 10.00 uur.
11.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische
traditie van de kapel, die
verbonden is met het Mirakel van
Amsterdam, is er iedere dag
aanbidding van het uitgestelde H.
Sacrament:

ma t/m vr: 16.00 - 17.00 uur
en 17.30 - 18.30 uur.
Elke do ook: 9.30 - 17.00 uur.
Elke vr ook: 9.30 - 10.30 uur.
Elke za ook: 9.30 - 10.00 uur.
Eerste vr van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Za en zo: 17.00 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag
als PDF per e-mail wilt ontvangen,
dan kunt u dit aan de pastorie
doorgeven.

Kapelbericht

In het Kapelbericht krijgt u per e-
mail de meest recente berichten.
Ontvangen? Stuur een mail naar
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan
men altijd op korte termijn een
afspraak maken.

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en
verzoening en voor persoonlijke
gesprekken kunt u bij de priesters
op de pastorie terecht in diverse
talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruik
voor het sacrament van het
doopsel, vormsel en het huwelijk.
Informatie en het vastleggen van
afspraken via de pastorie.

Rekeningnummer voor bijdragen

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks
door velen bezocht voor
eucharistische bezinning, voor
gebed en stilte. Uw bijdrage, om
deze unieke oase van gebed en
rust open te houden en te
onderhouden, kunt u overmaken
op bankrekeningnummer
NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v.
*Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam*
(voor de ANBI-status staan wij
bekend als: Rectoraatskerk
HH Joannes en Ursula te
Amsterdam)
BIC-code: RABONL2U

Rekeningnummer Begijnhofshop

Het bankrekeningnummer van de
Begijnhofshop is:
NL47RABO0123666643
tnv Begijnhofshop
BIC-code: RABONL2U

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

E-mail:

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;**
- Ik wil graag contact met een van de
priesters;**
- Ik wil een adreswijziging doorgeven.**