

## **Van Pasen tot Pinksteren, een rollercoaster**

Nico Koomen

Het woord rollercoaster (achtbaan) is een woord uit het hedendaagse spraakgebruik. Het is echter ook van toepassing op wat de leerlingen overkwam. Zij waren totaal nog niet gekomen van de gevangenneming onder verraad, het daarop volgende lijden en de dood van Jezus. Waarom toch had hij, toen dat kon, zich niet vrij gepleit bij Pilatus die er op zijn manier de gelegenheid voor gaf? Een gemiste kans! Waarom had hij zich niet te weer gesteld tegenover het sanhedrin? Waarom had hij wat op hem afkwam zonder enig verzet - Petrus die hem te hulp wilde schieten zelfs nog terecht wijzend - over zich heen laten komen? Ze waren uit het veld geslagen. Nu staan wij er alleen voor! In hun ogen was het onnodig verkeerd afgelopen. Zijn lichaam hadden zij in een nieuw graf gelegd.

Toen de vrouwen die de andere dag bij het graf kwamen om het dode lichaam te verzorgen terug keerden en lieten weten dat zij Jezus niet konden vinden, werden zij eerst niet geloofd. De leerlingen zaten er volledig door heen. Niemand dacht aan opstanding. Dat werd pas duidelijk toen twee engelen Maria uitlegden waar Jezus was. En Jezus zelf op zijn beurt (Maria dacht dat het de tuinman was) bevestigde wat de engelen hadden gezegd. In de taal van vandaag en wanneer je er voor het eerst van hoort: 'dat geloof je toch niet?' Wat stond de leerlingen te doen? Zij hadden zich opgesloten, staat er geschreven maar alsof hun nog niet genoeg was overkomen stond hij plotseling in hun midden! Acht dagen later werd ook Tomas die er niet bij was door de tekenen van Jezus kruisiging overtuigd.

Het was een achtbaan geweest. De leerlingen die Jezus zo trouw en ook enthousiast hadden

gevolgd waren onzekere, angstige mensen geworden. Dat was toch niet vreemd? Wat staat ons nu te doen beheerste de stemming. En dat was nog niet alles. Want, zo staat er 'terwijl hij met hen at' hield Hij de leerlingen voor dat zij over enkele dagen gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Wat moest je daar nu weer van denken? Voordat dat opgehelderd werd kwam er nog een nieuwe onverwachte ontwikkeling tussenbeide want, de leerlingen in verwarring achterlatend, 'werd Hij voor hun ogen omhoog geheven tot een wolk Hem aan het oog onttrok'. Het is niet vreemd dat de leerlingen niet wisten wat hun overkwam. En weer stonden ze met lege handen.

En inderdaad, na 'enkele dagen', ze waren bijeen op de zelfde plaats, kwam de ontknoping. 'Er stak onder een gedruis een hevige wind op en er verscheen hun iets dat op vuur geleek en zich, in tongen verdeeld, op hen neerzette'. Tja, als je er niet bij zou zijn geweest.... Prompt viel alle angst en onzekerheid van de leerlingen af. Zij begonnen te spreken, in allerlei talen, zo bemerkte de toegestroomde menigte. Met de spot uit het publiek van 'zij zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan' maakte Petrus meteen korte metten. Want, zo zei hij: 'Dit is voorspeld door de profeet Joel. God zelf heeft Jezus ten leven gewekt en de strikken van de dood ontbonden en luistert naar wat Jezus de Nazoreeër u te zeggen heeft'. Met het neerdalen van de Heilige Geest met Pinksteren is het de leerlingen nu wel duidelijk wat hen te doen staat. Petrus neemt kordaat de leiding met 'Laat u dopen en legt getuigenis af' en de leerlingen gaan verder waar het met de dood van Jezus leek op te houden.

Wat is de leerlingen vanaf Pasen tot nu Pinksteren niet allemaal overkomen? 'Wat een verhaal...' gaat er dan door je heen. Maar Pinksteren maakt duidelijk wat er te doen is. De zending van Jezus' leerlingen is begonnen!

## Terugblik Goede week

Op Palmzondag waren er zo'n 50 mensen, gezinnen, waaronder zo'n 12 kinderen en medegelovigen gekomen. We gingen naar buiten om daar de palmtakken te zegenen en vervolgens de processie te houden. De kinderen hadden hun mooi versierde palmpaasstocken met een broodhaantje bij zich. Wat nieuw was, was dat we niet alleen de processie over het Kleine- maar ook over het Grote Begijnhof hielden. Het was even spannend omdat het net gestopt was met regenen. De kinderen hadden hun eigen kinderwoorddienst terwijl in de kapel het passieverhaal werd voorgelezen.

De Witte Donderdagviering 's avonds om 20 uur was samen met de Franse gemeenschap. Dat was wel een uitdaging voor iedereen in het Nederlands en in de Franse taal. We waren met ongeveer 50 deelnemers. Dit jaar hadden wij maar liefst 12 mensen voor de voetwassing. De priesters konden zich zo goed uitleven met hun dienstwerk! Het heeft toch wel een meerwaarde om de viering samen te doen vanwege de gevarieerde zang en cultuur tijdens de viering en meer mensen. Aansluitend was er nog de aanbidding tot 23 uur in de kapel.

Bij de Paaswake begonnen wij buiten met de Nederlandse- en Franse gemeenschap voor het aansteken van het Paasvuur en de Paaskaars. Het was rond 20.00 uur al behoorlijk donker. Met 90 mensen gaf dit een mooie sfeer samen. Al die kleine paaskaarsjes die zich verplaatsten



Paaswake



Witte Donderdag voetwassing

naar de kapel achter de grote Paaskaars aan. Ook hier maakte de diversiteit van zang indruk. Aansluitend werden ook de Nederlandse mensen uitgenodigd om in de ruimte van de Franse gemeenschap koffie te drinken en een kok had zelfs warm eten klaargemaakt voor de aanwezigen. Samen met een drankje. Wij als Nederlandstalige gemeenschap hadden Paasbrood meegenomen.

## Synodaal Proces

Op 3 april was er een bijeenkomst vanwege het Synodaal Proces, 'voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio'. In oktober zal de tweede zitting van de bisschoppensynode over synodaliteit plaatsvinden. Op weg naar deze tweede zitting wordt o.a. in parochies gesproken over de door de Landelijke Werkgroep Synodaliteit aangereikte thema's. De avond op 3 april was speciaal voor de Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen. Lisette van Oordt, van de gemeenschap Emmanuel leidde de avond. Er was een kleine groep mensen naar de pastorie van de Papegaaikerkerk (de H. Jozef) gekomen. Sant'Egidio en Focolare waren ook vertegenwoordigd. Van de sacramentijnen waren Aad van Ruiten sss en Pieter van Wijlick sss aanwezig.

## Sacramentsweek 2024

### Donderdag 30 mei Sacramentsdag met Sacramentsprocessie

9.00 Eucharistieviering

9.30 – 16.40 Aanbidding van het H. Sacrament

17.30 Plechtige Eucharistieviering

Aansluitend Sacramentsprocessie over het Begijnhof + afsluitend Lof in de kapel

### Vrijdag 31 mei

9.00 Eucharistieviering

9.30-16.40 Aanbidding van het H. Sacrament

17.00 Gezongen Eucharistieviering

### Zaterdag 1 juni

9.00 Eucharistieviering

9.30-17.30 Aanbidding van het H. Sacrament

17.30-18.00 uur gezongen Vespers en plechtige zegen

### Zondag 2 juni

10.00 Eucharistieviering NL

11.15 Eucharistieviering Fr

12.30 Aanvang Sacramentsprocessie Amsterdam vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220 (de voorafgaande mis daar begint om 11.15)

16.00-17.30 Aanbidding van het H. Sacrament

17.30-18.00 gezongen Vespers en plechtige zegen



## Terugblik Mirakelweek en Stille Omgang

Dit jaar werd de opening van de Mirakelweek op woensdagavond 13 maart in de Begijnhofkapel gedaan door pastoor deken Eric Fennis. Hij is de pastoor van de Nicolaasbasiliek en tevens deken van Amsterdam. In de Eucharistieviering 's avonds ging hij in zijn preek in op de 'werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie'. Er is sinds vorig jaar (2023) een goede samenwerking met de Engelse (Gereformeerde) Kerk. Een reactie van een de vrijwilligers van deze kerk was: 'We kunnen beter met elkaar samenwerken dan met elkaar vechten zoals in het verleden'. Dit jaar werkte de Engelse Kerk mee om de pelgrims voor of na de Eucharistieviering en de Stille Omgang een plek te bieden om te wachten. De belangstelling in deze kerk was zo groot dat er extra vrijwilligers van onze kapel werden ingezet om te ondersteunen. Volgend jaar willen ze weer graag meewerken.

Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht was hoofdcelebrant in de Eucharistieviering bij de sluitingsmis van de Mirakelweek op zaterdagavond 16 maart om 19.30 uur. Hij had een mooie preek over mensen die leven vanuit de Eucharistie en hier hoop uit putten voor hun dagelijks leven.

Nieuw dit jaar was dat wij aansluitend na de laatste Eucharistieviering aanbidding deden in de kapel. Er kwamen verschillende groepen jongeren voorbij en andere pelgrims om een moment te bidden en even stil te zijn.

In de Papegaaikerk, tegenwoordig de H. Jozef genoemd, ontving de Emmanuelgemeenschap, een nieuwe beweging binnen de katholieke kerk, jongeren die ze uitleg gaven over de Stille Omgang. Tevens was er naast de Eucharistieviering ruimte voor gebed. Hier waren heel wat jongeren naartoe gekomen.

In de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Keizersgracht was dit jaar het jongerenprogramma. Mgr. Hendriks, de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam was de celebrant in de Eucharistieviering. Er deden dit jaar maar liefst 350 jongeren mee!

## Jaar van Gebed 2024

### (op weg naar het Jubeljaar 2025)

Pieter van Wijlick sss

Er verschijnt op de website van [www.jubeljaar2025.nl](http://www.jubeljaar2025.nl) allerlei materiaal als voorbereiding op het jubeljaar. Dat is ook bruikbaar in dit jaar van gebed 2024. Hieronder vindt u al materiaal dat beschikbaar is gekomen. De bisschoppen van Nederland spreken in een video over hoop. Hieronder ziet u over welk kerkelijk feest dit gaat en waar u de informatie kunt vinden.

Alle onderwerpen uit de serie:

1. Veertigdagentijd (14 februari-29 maart)
2. Pasen (31 maart)
3. Hemelvaart (9 mei)
4. Pinksteren (19 mei)
5. Sacramentsdag (2 juni)
6. Petrus en Paulus (29 juni)
7. Maria tenhemelopneming (15 augustus)
8. Allerheiligen (1 november)
9. Allerzielen (2 november)
10. Advent (1 december)
11. Kerstmis (24 december)

• Kijk voor meer informatie over de verschillende hoogfeesten op [www.vier.nu](http://www.vier.nu). Op deze site kunt u ook de videoserie *Pelgrims van Hoop* volgen.

## Jubeljaar 2025

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Dit is een belangrijke religieuze gebeurtenis, waarin verzoening tussen mensen en verzoening met God centraal staan. De traditie is in de Middeleeuwen ontstaan en vindt haar oorsprong in het veel oudere gebruik van het joodse jubeljaar.

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema 'Pelgrims van hoop'. Als voorbereiding daarop is 2024 een 'jaar van gebed' met extra aandacht voor het Onze Vader als 'een school van gebed'.



## Vader in de hemel

Gebed van het Jubeljaar 2025

Moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien van evangelische zaden die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken in de zekere verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van Hoop, een verlangen doen herleven naar de schatten van de hemel. Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van onze Verlosser over de hele aarde verspreiden. Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid.

## De heilige Bernadette Soubirous

Erica Eitjes

In april 2024 reisde een relikwie van Bernadette Soubirous, bekend van de verschijningen in Lourdes, door Nederland. Op 6 en 7 april was zij in OLV Ter Nood in Heiloo te gast. Ik ben op de zondag geweest. En was onder de indruk van haar levensverhaal.

Bernadette werd in 1844 geboren in een molenaarsgezin. Ze zijn straatarm. Bernadette was een ziekelijk kind. Ze had astma en hierdoor ging zij niet of nauwelijks naar school.

Stel je dus dit arme, niet-ontwikkelde meisje voor: Het is winter, 11 februari. Je bent een meisje van veertien jaar en samen met je broertje en een vriendinnetje zoek je brandhout in de omgeving van je dorp Lourdes, Zuid-Frankrijk. Daar zie je plotseling in een grot een stralende Dame staan, gekleed in een lang wit gewaad met een blauwe ceintuur om haar middel en een witte sluier op het hoofd, een roos op haar blote voeten. De andere twee zien haar niet. Ze zien wel dat Bernadette iemand meende te zien en er mee spreekt, maar zelf nemen ze niets bijzonders waar. De twee bidden de rozenkrans, waarna de Dame weer verdwijnt.

Tussen 11 februari en 16 juli liet de verschijning zich achttien keer zien. Zij vroeg om te bidden voor de bekering van de zondaars; zij drukte Bernadette op het hart dat men berouw moest hebben en boete doen; en zij wilde graag een kapelletje op de plaats van haar verschijning. 'Ik beloof je gelukkig te maken', voegde zij eraan toe, 'niet in deze wereld, maar in de toekomstige wereld.' Op 25 maart durfde Bernadette de Vrouwe te vragen, hoe zij eigenlijk heette. Daarop antwoordde de verschijning in het Occitaans (een historische taal die in delen van Zuid-Frankrijk gesproken wordt): 'Que soy era immaculada councepciou'. Dit betekent 'Ik ben de Onbevleete Ontvangen'.

Nu was het de pastoor duidelijk dat niemand minder dan Maria was verschenen.

Het dogma van de Onbevleete Ontvangenis was nl pas enkele jaren eerder afgekondigd en Bernadette kon hier gewoon niet van weten.

Een van de volgende keren gaf zij te kennen, dat Bernadette in de grond moest graven. Er



ontsprong een bron. Vanaf dat moment vloeide er water in overvloed tot op de huidige dag.

De katholieke kerk liet in de jaren hierna uitgebreid onderzoek doen naar de verschijningen en concludeerde in 1862 dat de verklaringen van Bernadette 'geloofwaardig' waren. Na deze eerste erkenning en nadat er verschillende verhalen rondgingen over wonderen die zich in de buurt van de grot zouden hebben afgespeeld, ontwikkelde Lourdes zich tot een waar bedevaartsoord. Bij de grot verrees inderdaad een kapel, precies zoals de Dame tijdens een van de verschijningen had gevraagd. En de gelovigen bleven toestromen.

In 1866 trad zij in bij de Soeurs de la Charité van Nevers, die een huis hadden in Lourdes. Zij leerden haar lezen en schrijven, droegen zorg voor haar religieuze vorming en gaven haar eenvoudige werkjes te doen, zoals het schrappen van worteltjes in dienst van de keukenzuster. Op 22-jarige leeftijd deed zij haar gelofte, kreeg als kloosternaam Soeur Marie-Bernard en werd overgeplaatst naar het moederhuis van de Congregatie in Nevers. Zij werd ziekenverzorgende en leefde daar nog dertien jaar. Net als zij zelf waren de meeste medezusters van eenvoudige komaf. Ook de oversten. Na een slepende ziekte overleed zij, vijfendertig jaar oud.

In 1909 werden haar stoffelijke resten voor het eerst opgegraven. Haar lichaam was nog volledig intact. Dit was later een van de argumenten om haar zalig te verklaren. Haar lichaam werd gewassen, gekleed en opnieuw begraven in een dubbele kist. In 1919 werd ze opnieuw opgegraven. Behalve dat de huid was aangetast

was het nog intact. In 1925 werd het voor de derde keer opgegraven. Er werd een aantal relikwieën van haar lichaam genomen en naar Rome gestuurd. Omdat haar huid grijs was gekleurd waren de zichtbare lichaamsdelen bedekt met een laagje was. Hierna werd ze als 'ongeschonden wonder' opgebaard in het klooster in Nevers.

In 1933 werd zij officieel heilig verklaard. Zij is patroonheilige van zieken en armen. Haar feestdag is 18 februari.

De dag van de eerste verschijning in Lourdes is in 1992 door paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot Wereldziekendag.

### **Bernadette in Heiloo**

Het eerste weekend van 2024 deed een reliekschrijn met daarin een stukje spier en huid Heiloo aan, samen met een stukje rots van Lourdes.

Ik was daar zondagmiddag. Rector Jeroen de Wit gaf een mooie catechese over Bernadette. Zij werd hierdoor echt een mens van vlees en bloed. Wat zal zo'n eenvoudig meisje toch allemaal gedacht hebben van wat haar overkwam? En de tegenwerking die zij kreeg van de autoriteiten. Maar zij geloofde en bleef verkondigen wat zij had gezien.

Ook dat zij op verzoek van Maria een kultje groef in de grot, waar maar wat modder in kwam, en het toch probeerde te drinken. En hoe zij onkruid at. Wat zullen toeschouwers wel niet gedacht hebben? Maar ze deed het toch maar mooi allemaal. En daaruit ontstaat na een paar pogingen ineens een bron, die nu nog stroomt en als geneeskrachtig wordt beschouwd. En dat ze al die aandacht maar vervelend vond, en mede daardoor zich terugtrok in het klooster. Om er ook nooit meer over te spreken.

Bernadette had geen makkelijk leven. Armoede, een slechte gezondheid, geen scholing. Maar Maria beloofde haar een goed leven na deze, dus zal ze haar beloning nu gekregen hebben.

Na de catechese was er een processie naar het buitenaltaar, waar ook het beeld van Maria staat, zoals beschreven van Lourdes. De reliekschrijn werd gedragen door vier sterke mannen, omgeven door vier kaarsen dragende meisjes. Onder het zingen van het Ave Maria. Het was ook heerlijk weer. Bij het buitenaltaar kregen we allemaal de gelegenheid om wat Lourdes water te ontvangen. Om te drinken, of om het op een andere manier te gebruiken. Ook kon je bidden of zegen vragen bij de rector. Hierna volgde nog een mis, en dat was het dan al weer.

Ik vond het een inspirerende bijeenkomst. Er zijn dagen dat je je katholieker voelt, en dit was er voor mij zo een. Ik ben blij dat ik ben geweest, OLV ter Nood blijft een inspirerende plek. Mocht u trouwens nog nooit naar OLV ter Nood in Heiloo zijn geweest, of is het al weer een tijd geleden? Het is aan te raden. Een prachtig park, een spirituele plek. Een plek waar iets te vinden valt.



## De Liefde en Sint Barbara

José Huijberts

Wat nu het Bilderdijkpark heet, vlakbij waar tramlijn 3 de De Clercqstraat kruist, was ooit de RK begraafplaats *De Liefde*.

In 1848 kwam er in Nederland vrijheid van godsdienst, die werd officieel geregeld in de grondwet van Thorbecke. Daarvóór was het de tijd van de katholieke schuilkerken geweest. Er waren geen bisdommen, geen parochies, een kerk heette toen een statie. Maar al vanaf het einde van de 18<sup>e</sup> eeuw werd er steeds meer goedgevonden door de overheid, katholieken mochten steeds openlijker hun geloof belijden. Vijf jaar na de grondwet, in 1853, werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Toen waren er weer bisdommen, parochies en kerken zoals nu.

Het begint met statie *De Liefde* eind 18<sup>e</sup> eeuw. De stad stopte toen bij de Singelgracht. Tuinders, blekers en houtzagers van de vele houtzaagmolens aan de westkant net buiten de stad dienden een verzoek in om een kerk te mogen bouwen. De Clercqstraat en de Bilderdijkstraat bestonden nog niet en ook de Da Costagracht niet. Die zijn van eind 19<sup>e</sup> eeuw.

Het eerste kerkgebouw *De Liefde* was een eenvoudige kerk met drie beuken. De kerk was gebouwd in 1785 en heette eigenlijk *De Heilige Nicolaas en Barbara*, of ook wel *Sint Nicolaas buiten de Veste*.

De pastoor van deze statie stichtte in 1845 een begraafplaats, *De Liefde*, de eerste RK begraafplaats van Amsterdam. In Diemen (1827), Buitenveldert (1835) en Osdorp (1843) waren er al eerder katholieke begraafplaatsen aangelegd. Maar in Amsterdam nog niet en daar moest er nu ook een komen.

De eerste kerk *De Liefde* moest in 1905 wijken voor de Bilderdijkstraat. Maar al eerder had men besloten dat er een nieuwe, grotere kerk moest komen. De stad was aan de westkant intussen flink uitgebreid. De architect werd Pierre Cuypers. De kerk is geconsacreerd in 1885 en stond met de ene kant aan de Da Costagracht en met de andere kant aan de Bilderdijkstraat, tegenover de begraafplaats. Bij de kerk werden een pastorie,



een zusterhuis en een scholencomplex gebouwd. De begraafplaats hoefde niet te wijken voor de Bilderdijkstraat en is nog in gebruik geweest tot 1938. Maar al in 1895 bleek het nodig het kerkhof uit te breiden. En zo ging men op zoek naar een plek aan de rand van de stad, want vanaf 1860 moesten begraafplaatsen worden aangelegd buiten de bebouwing.

En zo kwamen ze terecht aan de Spaarnedammerdijk: *Sint Barbara*. Daar werd in 1893 de eerste dode begraven. Ook werden er heel wat stoffelijke resten van bekende en vooraanstaande Amsterdamse katholieken naar *Sint Barbara* overgebracht.

De tweede kerk *De Liefde* werd in 1990 gesloopt. In 1992 kwam er een verkleinde kerk voor terug aan de Da Costakade (nr. 12). Daar werd een flatcomplex gebouwd, waarin een klein gedeelte als parochiekerk in gebruik werd genomen. Die kerk is in 2013 aan de eredienst onttrokken.



De tweede kerk *De Liefde*, Bilderdijkstraat

## Lezing naar Prediker

Erica Eitjes

Enige tijd geleden ben ik naar de uitvaart geweest van een neef van mij, Cor Eitjes. Tijdens de uitvaartmis werd een lezing gelezen waar ik erg van onder de indruk was. Het is naar Prediker. Benieuwd of u er ook door aangeraakt wordt.

Alles heeft zijn tijd, niets gebeurt zomaar, alles gebeurt op zijn eigen tijd.  
Als mens word je geboren en gaat eens weer dood en daar tussenin leef je, groei je, ben je steeds aan het worden:  
In zonlicht en schaduw, bij dag en bij nacht word je steeds meer mens.  
En daarbij heeft alles zijn eigen tijd:

Er is een tijd van krijgen en een tijd van geven.  
Er is een tijd dat je zaad in de grond stopt en een tijd dat je bloemen kunt plukken.  
Er is een tijd dat je lacht maar soms moet je ook huilen.  
Er is een tijd dat je danst en een tijd dat je stampvoet.

Soms voel je je ziek en dan voel je je beter.  
Soms wil je niets zeggen, dan praat je honderduit.

Soms zet je je schrap, dan laat je je gaan.  
Nu eens barst je van woede en dan maak je het weer goed.

Er is een tijd van zoeken en een tijd van vinden.  
Soms ben je boos op iemand, dan houd je er weer zielsveel van.  
Zo is er ook oorlog en dan weer de vrede.  
Er zijn tijden dat je iets kapot maakt en er zijn tijden dat je kunt heel maken.  
Er zijn tijden van begroeten en tijden van afscheid nemen.

En alles heeft zin in een mensenleven, het is altijd weer nemen en dan weer geven, zoals de zee met zijn eb en vloed, als zomer en winter, warmte en kou, leven en dood en toch weer leven!  
Niets gaat verloren, wees maar gerust nu, alles komt goed.

## Kapelbericht

Sinds een jaar versturen we regelmatig het Kapelbericht via de e-mail. Hierin vindt u mededelingen en de meest actuele informatie over de Kapel. Wilt u het Kapelbericht ook ontvangen? Stuur een mail naar [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

## Toegang Begijnhof en kapel

De kapel is door de week tot 9.30 uur bereikbaar via de Spuipoort. Druk op de grote zwarte drukknop en de deur gaat open. Wilt u i.v.m. ongewenste bezoekers a.u.b. even wachten tot de deur weer dicht is? Daarna van 9.30-18.00 uur komt u alleen op het hof via de poort aan de Gedempte Begijnensloot (Kalverstraatkant). Na 18.00 uur kunnen kerkgangers weer naar binnen via de Spuipoort. Druk op nummer 30 in het belsysteem, dan op het bel-symbool en iemand zal u via de deurtelefoon binnenlaten. Ook voor de zondagviering kunt u via de Spuipoort naar binnen. Druk op de grote zwarte drukknop en de deur gaat open.

## Begijnhofshop

De Begijnhofshop is te bereiken via het Begijnhof. Ingang rechts van de kapel. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 13.00 – 17.00 uur.

## Vooraankondiging voorbereiding H. Vormsel

Voor tieners vanaf 12 jaar is er in 2024 weer gelegenheid het H. Vormsel te ontvangen. De voorbereiding begint in het najaar, de Vormselviering is op 24 november (Christus Koning). Kijk voor informatie over de Vormselvoorbereiding op onze website. Dit kan vanaf eind mei. Daar leest u ook wanneer de informatieavond plaats vindt.



## Schoonmaakgroep Begijnhofkapel

Pieter van Wijlick sss

Wist u dat er nu voor de Begijnhofkapel een nieuwe schoonmaakgroep is opgericht? De aanleiding hiervoor was de renovatie van de Begijnhofkapel. Ik weet niet of u inmiddels de vernieuwde kapel hebt kunnen bezoeken? De kapel ziet er: schoon, licht, fris en prettig uit.

Na vele jaren was de kapel vervuild geraakt. Dat had te maken met het branden van kaarsjes, het soort kaarsjes en de ventilatie van de kapel. De Stichting Begijnhof heeft ons gevraagd om een aantal keren per jaar extra schoon te maken. Hiervoor zijn een aantal mensen benaderd waaronder ook de nieuwe Vormelingen. Enkele van hen en ook een aantal ouders hebben hier gehoor aan gegeven.

Eind februari en begin april hebben we twee schoonmaakacties in de kapel gehouden. Het was eigenlijk heel leuk om te doen. De glas-inlood ramen, de beelden, de schilderijen en de muren werden aangepakt. De kapel werd van hoog tot laag schoongemaakt. Ook het pijporgel en het elektronisch orgel werden onder handen genomen.

Tijdens de middagpauze werd er erwtensoep en pannenkoeken gegeten. Mocht u een handje mee willen helpen meldt u zich dan aan bij rector Pieter van Wijlick.



## Dankbericht voor steun aan de kapel

Rector Pieter van Wijlick sss, mede namens het kapelbestuur.

Beste vrienden,  
Wij willen jullie danken voor de steun aan de kapel. Met jullie bijdrage kunnen we de maandelijkse kosten van de kapel opbrengen. We hebben de laatste tijd gewerkt om de maandlasten zo laag mogelijk te houden. We gaan de komende tijd werken om het camerabeveiligingssysteem te plaatsen. Ook zullen we aanpassingen aan het orgel gaan uitvoeren. Het is fijn dat u uw betrokkenheid laat blijken door uw financiële steun. In de Kapelkrant zullen we over de voortgang berichten. Nogmaals hartelijk dank hiervoor,



## Paasgrap

In de Kapelkrant staat eigenlijk elke keer wel een mop, soms zelfs twee. Dat is al aardig een traditie geworden. Die moppen komen van Pieter van Wijlick sss, onze rector. Zelf kan hij er ook altijd zeer smakelijk om lachen.

Nu blijkt dat er ook in Duitsland in de kerk een traditie bestaat rond een mop vertellen. En wel met Pasen. Vanaf de late Middeleeuwen was het de gewoonte dat de pastoor met Pasen met een *paasgrap* kwam. De vastenperiode was immers voorbij, met Pasen was het feest en er mocht eens gelachen worden. De *risus paschalis* heette dat, de paaslach. Met name in Zuid-Duitsland werd de paaslach (Ostergelächter) populair.

De paasgrappen groeiden soms uit tot hele verhalen of zelfs toneelstukjes. Zo kreeg het vaak ongeletterde volk, dat de in het Latijn gevierde liturgie niet kon volgen, toch iets mee van de betekenis van Pasen.

Vanaf de late middeleeuwen onttaardde de *risus paschalis* echter en mede door de Reformatie raakte de gewoonte in onbruik. Eind 17de eeuw vaardigde paus Clemens zelfs een verbod uit. Maar in Zuid-Duitsland bleef de traditie nog lang bestaan, blijkbaar tot nu.

Bisschop Stefan Oster van het Duitse Passau vertelde met Pasen een grap waar hij ook zelf heel hard om moest lachen. Het filmpje van zijn jongste paasgrap is op Youtube al 1,5 miljoen keer bekeken.

De bisschop vertelde over een vrouw uit de grote stad die in de jaren 1920 op vakantie wilde naar een dorp in de Beierse bossen. Ze stuurde een brief naar de burgemeester van het dorp met de vraag of er ter plaatse wel een 'wc' was — stromend water was toen niet vanzelfsprekend. De burgemeester en de gemeenteraad wisten niet waar de afkorting 'wc' (water closet) voor stond. De pastoor van het dorp vermoedde dat 'wc' stond voor 'Waldkapelle' - wellicht schreven moderne stadsmensen Kapelle met een c, dacht hij. Met die overtuiging schreven ze een uitvoerige brief terug over hun 'wc'. Die hadden ze al meer dan driehonderd jaar, meldden ze, er waren dertig zitplaatsen, en soms leidde de pastoor een gezamenlijk bezoek, met muzikale begeleiding van de blaaskapel. 'Het doet ons altijd plezier als mensen van heinde en verre onze wc komen gebruiken', besloten ze de brief.

Met dank aan [www.kerknet.nl](http://www.kerknet.nl)



## Vakantierooster

De vakantieperiode voor de Begijnhofkapel is dit jaar van zondag 7 juli tot zaterdagmiddag 20 juli. Dit betekent in deze periode:

- De viering zondagochtend om 10.00 uur gaat gewoon door.
- Door de week gaan alle ochtendmissen van 9.00 uur gewoon door.
- Door de week vervallen alle avondmissen.
- Er is in deze periode geen Vesper en geen aanbidding.
- De kapel sluit om 17.00 uur.

## Viering Eerste Communie 23 juni

Dit jaar doet Jasmijn haar Eerste Communie in de Begijnhofkapel. De viering is op zondag 23 juni om 10.00 uur. Het thema is: Jezus ontmoeten in de ander. Het is tevens gezinsviering en iedereen die belangstelling heeft is natuurlijk van harte welkom. De voorbereiding is begeleid door Willeke de Vries en pater Pieter van Wijlick sss.

## Gezinsviering

Gezinsvieringen vinden plaats op zondag om 10.00 uur, doorgaans op de vierde zondag van de maand – behalve in juli en augustus. De komende datum: 26 mei en 23 juni (viering Eerste Communie).

## Kinderwoorddienst (KWD) (4-13 jaar)

Kinderwoorddiensten zijn meestal elke 2e zondag v/d maand en soms nog extra op een andere zondag. Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering van 10 uur (niet in juli en augustus en niet in andere schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De evangelielezing wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer vertrouwd raken met het leven van Jezus. Begeleiding: Marilyn van Rijn. Tijd: Zondag, 10.00 uur. De eerstvolgende kinderwoorddienst is op 9 juni.

## Pater Eymardfeest vrijdag 2 augustus

Op deze dag wordt stilgestaan bij de stichter van de sacramentijnen, pater Julien Eymard en bij de Eucharistie. De gemeente viert het feest samen met de geloofsgemeenschap. Er is de hele dag gebed bij het H. Sacrament en om 17.00 uur een plechtige Eucharistieviering. Aansluitend is er om 18.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten en soep met een broodje te eten. Er zal vanaf 18.45u/19u een lezing worden gehouden over de stichter en/of over de Eucharistie.



## Taizé-viering

De Begijnhofkapel organiseert met de English Reformed Church (Engelse kerk) gezamenlijke Taizé-vieringen. Drie kwartier zingen, bidden en stilte. De locatie is afwisselend de Engelse kerk en de Begijnhofkapel.

De vieringen zijn op de derde donderdag van de maand om 19.30 uur. De eerstvolgende zijn op Donderdag 16 mei – Engelse kerk  
Donderdag 20 juni – R.K. Begijnhofkapel  
Juli en augustus is er geen Taizé-viering  
Zie voor de laatste informatie de website.

## Collectes

Vastenactie: 105 euro overgemaakt.

## Mop: 'Lichte regen'

De heer Peters klaagt aan de telefoon bij het KNMI. "Ik wou alleen maar berichten dat de brandweer nu bezig is de 'lichte motregen' uit de kelder te pompen!"

## Hoop en wanhoop in het Midden-Oosten

Velen van ons zitten vol afgrijzen voor de tv als het gruwelijke leed in Israël / Palestina op het nieuws is. Maar niet iedereen weet precies hoe de situatie daar is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. En beter geïnformeerd zijn is natuurlijk altijd de moeite waard. Op internet staat zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Maar er zijn op internet wel degelijk verschillende films te vinden met een duidelijke uitleg. Bijvoorbeeld op Schooltv. Daar staat een film van 40 minuten die start aan het begin van de twintigste eeuw, toen Palestina nog deel was van het Ottomaanse Rijk.

De titel is *Hoop en wanhoop in het Midden-Oosten. Joodse grenzen*. Als je zoekt op 'schooltv joodse grenzen', dan gaat het lukken.

Op Schooltv staan nog veel meer (kortere) filmpjes over het onderwerp.



## Nigeriaanse aartsbisschop bezoekt verwoest christelijk dorp

De Nigeriaanse aartsbisschop Matthew Man'Oso Ndagoso van het aartsbisdom Kaduna bezocht het dorp Adama Dutse, dat in februari werd aangevallen. Daarbij richtten onbekende schutters grote verwoestingen aan en vielen er doden. In de vroege uren van zondag 18 februari werden bij de aanval op het dorp vier mannen, twee vrouwen en vijf kinderen vermoord. Nog eens zeven mensen raakten gewond. Bij de aanval werden ook 28 huizen en de plaatselijke katholieke kerk verwoest. Voordat ze vertrokken, staken de schutters voedselvoorraden in brand.

De aartsbisschop bedankte de lokale veiligheidsdiensten en zei dat als zij niet zo snel hadden gereageerd, de situatie zeker veel erger zou zijn geweest. Scherpe kritiek had hij op de regering, die volgens hem de lokale veiligheidstroepen niet van voldoende wapens en technologie voorziet om het welig tierende terrorisme in het land te bestrijden. Hij uitte zijn teleurstelling over de federale regering die de veiligheid van de bevolking niet garandeert.

Een deel van het aartsbisdom Kaduna ligt in de Middle Belt van Nigeria, dat de afgelopen jaren zwaar getroffen is door geweld. Overwegend christelijke boeren zijn aangevallen door overwegend islamitische nomadische herders, in geschillen over land. Deze geschillen leiden soms tot religieuze vervolging van christenen. Opeenvolgende regeringen hebben beloofd het probleem aan te pakken, maar tot nu toe zonder zichtbaar resultaat.

*Met dank aan Kerk in Nood*

## Liturgierooster

Donderdag 9 mei  
Hemelvaart van de Heer  
10.00 uur

Zo 12 mei  
7e zondag van Pasen  
10.00 uur

Zondag 19 mei  
Pinksteren  
10.00 uur

Maandag 20 mei  
Tweede Pinksterdag  
H. Maria, Moeder van de Kerk  
10.00 uur

Zondag 26 mei  
Feest van de H, Drie-  
eenheid / Gezinsviering  
10.00 uur

**Sacramentsweek  
do 30 mei t/m zo 2 juni  
zie p. 3**

Vrijdag 7 juni  
H. Hart van Jezus  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 9 juni  
10e zondag door het jaar  
Kinderwoorddienst  
10.00 uur

Zondag 16 juni  
11e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 23 juni  
12e zondag door het jaar  
Eerste Communie /  
Gezinsviering  
10.00 uur

Zondag 30 juni  
13e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 7 juli  
14e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 14 juli  
15e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 21 juli  
16e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 28 juli  
17e zondag door het jaar  
10.00 uur

**Vrijdag 2 augustus  
Pater Eymardfeest  
Zie p. 11**

Zondag 4 augustus  
18e zondag door het jaar  
10.00 uur

Dinsdag 6 augustus  
Gedaanteverandering  
van de Heer  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 11 augustus  
19e zondag door het jaar  
10.00 uur

Donderdag 15 augustus  
Maria  
Tenhemelopneming  
9.00 en 17.00 uur

Zondag 18 augustus  
20e zondag door het jaar  
10.00 uur

Zondag 25 augustus  
21e zondag door het jaar  
10.00 uur

## Vrijwilligers gezocht

- Koffieschenkers voor na de zondagsmis op de eerste zondag van de maand.
- Tijdens de Kinderwoorddienst op zondag om 10.00 uur worden de kinderen apart opgevangen. Wie kan helpen bij de Kinderwoorddienst?
- Helpen bij het Kindjeweigen, het kerstspel voor kinderen, ieder jaar op Tweede Kerstdag.
- Twee keer per jaar treedt een schoonmaakkploeg aan, wie wil helpen de kapel extra schoon te maken?

Aanmelden bij de rector, Pieter van Wijlick sss, [pietervanwijlick@gmail.com](mailto:pietervanwijlick@gmail.com) of door een briefje af te geven bij de winkel of bij de pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373, Amsterdam.

## BHV info

We hebben BHV'ers nodig op:  
Vr 7 juni 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
Do 30 mei 17.30 Sacramentsdag met processie  
Vr 5 juli 17.00 Eerste vrijdag van de maand  
Vr 2 aug 17.00 Pater Eymardfeest / Eerste vrijdag van de maand  
Vr 6 sep 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen van tevoren bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of [info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

## Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss  
Foto's Begijnhofkapel: Pieter Rings en Pieter van Wijlick sss  
o.a. Opmaak: José Huijberts  
Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar.

## Inleverdatum kopij

Kopij voor de volgende Kapelkrant kunt u inleveren t/m 4 augustus 2024

# R.K. Begijnhofkapel

## Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

### Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula  
Begijnhof 30 | Amsterdam

### Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373  
1012 RM Amsterdam  
tel. 020 - 622 19 18  
Priesters: Pieter van Wijlick sss en  
medebroeders communiteit  
[www.begijnhofkapelamsterdam.nl](http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl)  
[info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

### Sacramentijnen

[www.sacramentijnen.nl](http://www.sacramentijnen.nl)

### Openingstijden van de kapel

ma: 12.00 - 18.30 uur.  
di t/m vr: 8.30 - 18.30 uur.  
za en zo: 8.30 - 18.00 uur.

### Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de  
zondagviering van 10.00 uur.  
**Kijk voor de actuele data op de  
website van de kapel.**

### Gemeenschapsonthoening

Na de viering op zondag van  
10.00 uur is er gelegenheid om  
elkaar te ontmoeten met koffie  
of thee in het Houten Huys,  
Begijnhof 34.

### Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het  
Nederlands samen met de  
Sacramentijnen gebeden:  
Ma, di, wo en v: 18.15 uur.  
Do: 18.10 uur.  
Za en zo: 17.40 uur.

### Eucharistievieringen

ma t/m vr: 9.00 uur en 17.00 uur.  
za: 9.00 uur.  
zo: 10.00 uur.  
11.15 uur in het Frans.

### Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische  
traditie van de kapel, die  
verbonden is met het Mirakel van  
Amsterdam, is er iedere dag  
aanbidding van het uitgestelde H.  
Sacrament:

ma t/m vr: 16.00 - 17.00 uur  
en 17.30 - 18.30 uur.  
Elke do ook: 9.30 - 17.00 uur.  
Elke vr ook: 9.30 - 10.30 uur.  
Elke za ook: 9.30 - 10.00 uur.  
Eerste vr van de maand:  
9.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur.  
Za en zo: 17.00 - 18.00 uur.

### Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis  
toegestuurd. Indien u deze graag  
als PDF per e-mail wilt ontvangen,  
dan kunt u dit aan de pastorie  
doorgeven.

### Kapelbericht

In het Kapelbericht krijgt u per e-  
mail de meest recente berichten.  
Ontvangen? Stuur een mail naar  
[info@begijnhofkapelamsterdam.nl](mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl)

### Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan  
men altijd op korte termijn een  
afpraak maken.

### Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en  
verzoening en voor persoonlijke  
gesprekken kunt u bij de priesters  
op de pastorie terecht in diverse  
talen.

### Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt  
voor het sacrament van het  
doopsel, vormsel en het huwelijk.  
Informatie en het vastleggen van  
afspraken via de pastorie.

### Rekeningnummer voor bijdragen

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks  
door velen bezocht voor  
eucharistische bezinning, voor  
gebed en stilte. Uw bijdrage, om  
deze unieke oase van gebed en  
rust open te houden en te  
onderhouden, kunt u overmaken  
op bankrekeningnummer  
NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v.  
*Vriendenkring Begijnhofkapel,  
Amsterdam*  
(voor de ANBI-status staan wij  
bekend als: *Rectoraatskerk  
HH Joannes en Ursula te  
Amsterdam*)  
BIC-code: RABONL2U

### Rekeningnummer Begijnhofshop

Het bankrekeningnummer van de  
Begijnhofshop is:  
NL47RABO0123666643  
tnv Begijnhofshop  
BIC-code: RABONL2U

**Naam:**

**Adres:**

**Postcode en plaats:**

**Tel.:**

**E-mail:**

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;**
- Ik wil graag contact met een van de priesters;**
- Ik wil een adreswijziging doorgeven.**