

Advent / Kerst 2024

Pieter van Wijlick sss

Een artikel schrijven over iets waar al veel over geschreven is, is niet zo'n eenvoudige zaak. Deze keer moest ik denken aan een tekst die gebruikt wordt met Kerstmis (Lucas 2, 14-15): 'Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen waar hij van houdt.' Het is een ietwat bewerkte tekst maar de taal is wel mooi. Dat zingen de engelen op het veld als het kind Jezus geboren is en de herders zien en horen dit alles.

Onlangs was er in de Eucharistieviering een andere tekst van Jezus te horen uit hetzelfde Lucasevangelie (Lucas 12,51): 'Meent gij dat ik op aarde vrede ben komen brengen? Nee, zeg ik u, juist verdeeldheid.' Jezus' boodschap stelt de mens voor een beslissende keuze die tot gevolg kan hebben dat er een breuk ontstaat zelfs met naaste familieleden. Het is echter niet de bedoeling om onnodig verdeeldheid te brengen. Pas als anderen ons tot verkeerde dingen brengen en als er geen ruimte is om ons eigen geloof te kunnen beleven.

We leven met de Adventstijd weer toe naar Kerstmis, de dag waarop wij de geboorte van Jezus gedenken. Die vrede is dit jaar meer dan ooit nodig. We zitten met twee grote oorlogen dichtbij en allerlei andere oorlogen wereldwijd. Ik probeer mij een beeld te vormen van onder andere de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Dus zoeken op internet, bijvoorbeeld Wikipedia. Daar kan ik alles vinden. Maar hoe betrouwbaar is die informatie? Vind ik informatie die mij bevestigt over wat ik denk over de Israëli's of over de Palestijnen? Die kan heel gekleurd zijn en het is belangrijk om mij af te vragen of die info wel juist is. Zodra ik met iemand hier over spreek dan merk ik, als de ander een ander standpunt heeft, hoe snel ik dan ruzie kan krijgen hierover. Als gelovige wil ik niet iedere keer een kleine oorlog krijgen met



de ander. Dat heeft mij doen besluiten hier veel voorzichtiger mee om te gaan. Het lost namelijk niets op.

Ik liep niet zo lang geleden over de Dam. Daar stonden twee zangers. Zij hadden een bepaalde visie over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Zij zongen Nederlands en met muziek. 'Wij moeten elkander groeten. (...) Weet je wat je helpt tegen massahysterie, zet je televisie uit! Met z'n allen op vakantie!' (...) Niet iedereen kon dit waarderen maar ik was toch wel onder de indruk. Deze muzikanten probeerden op een ludieke manier aandacht te vragen voor de oorlog en mensen aan het denken te zetten. 'Geen escalatie maar onderhandelingen.'
In de Zaligsprekingen zegt Jezus: 'Zalig die vrede brengen want zij zullen kinderen van God worden genoemd.' (Mt. 5,9)

Laten wij mensen zijn die vrede brengen. Dan dragen we in ieder geval bij aan vrede in onze eigen omgeving en mogelijk op den duur ook aan de vrede verder weg.
Als dat zo is dan kan Jezus het komende Kerstfeest pas echt in ons hart geboren worden en in de harten van alle andere mensen. Zalig Kerstmis!

Amsterdam 750 jaar

Mis in de Nicolaasbasiliek door Erica Eitjes

Op 27 oktober was de aftrap van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Het eigenlijke jubileum is pas op 27 oktober 2025, maar hierdoor zitten we nu in het 750ste jaar, en dat wordt het hele jaar gevierd. Toevallig valt dit ook samen met het Jubeljaar dat paus Franciscus heeft ingesteld. In het Jubileumjaar 2025 worden de vier Heilige Deuren geopend van de vier belangrijke basilieken in Rome. Te beginnen met de officiële opening op 24 december 2024 van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek. Wereldwijd zullen er geen andere Heilige Deuren worden geopend. Wel wordt er aan diverse kerken wereldwijd en ook in Amsterdam de mogelijkheid verleend van een aflaat. Er wordt dan gebeden voor het zielenheil van overleden gelovigen, en om vergeving van begane misstappen.

Op 27 oktober was er een mooie mis in de St. Nicolaas Basiliek. Burgemeester Halsema hield ter introductie een toespraak en er waren diverse genodigden vanuit de politiek. Ook was het rechtstreeks op de televisie. Ik kom niet vaak in de Nicolaas, maar o, wat is het toch een indrukwekkende kerk. En met een indrukwekkend orgel.

Bisschop Hendriks had een mooie preek over de tolerantie van de stad en hoe belangrijk tolerantie en acceptatie van mensen is. Wat niet betekent dat je het met alles eens hoeft te zijn, want dat betekent eigenlijk weer onverschilligheid. Dit is een samenvatting in één zin, maar de preek is het nalezen waard.

Na de mis werden we verrast met een draaiorgel buiten op de stoep. Leuker nog; het speelde allerlei bekende kerkelijke liederen. We wisten niet dat dat bestond!

En koffiedrinken met daarna een drankje met de andere kerkgangers / genodigden leverde interessante en leuke gesprekken op.

De mis was op de televisie te zien en is terug te kijken op internet. Ga naar: *npo start Eucharistieviering afl. 41*.

Link: <https://npo.nl/start/serie/de-andere-kant-van-amsterdam>



De Andere Kant van Amsterdam

Documentaire in twee delen, uitgezonden door de KRO-NCRV op NPO 2. Het wordt gepresenteerd door Stephan Sanders, die verhalen vertelt uit 750 jaar katholiek Amsterdam. Het gaat onder andere over de heilige Nicolaas, patroon van de stad Amsterdam en over de Nicolaasbasiliek. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het Mirakel van Amsterdam en hoe dit heeft bijgedragen aan de groei van de stad Amsterdam. Terugkijken: ga op internet naar *npo start Andere Kant van Amsterdam*. Ga dan naar deel 1 of deel 2.

Zie: www.npo.nl/start/serie/de-andere-kant-van-amsterdam

De Andere Kaart van Amsterdam

De Andere Kaart van Amsterdam is een digitale kaart met het religieuze erfgoed van de stad, uitgegeven ter gelegenheid van de 750^e verjaardag van Amsterdam door Ons' Lieve Heer op Solder i.s.m. de VU die de website verzorgt. De Andere Kaart vertelt voor een breed publiek het verhaal van alle religieuze gemeenschappen in de stad. Verhalen uit verleden en heden met foto's, films, vlogs en podcasts.

Eind oktober is er een preview van De andere Kaart van Amsterdam verschenen met dertig locaties en hun verhaal. In de weken daarna zullen er wekelijks 1 à 2 locaties aan de kaart worden toegevoegd. Op 27 oktober 2025, de eigenlijke verjaardag van Amsterdam, zal de kaart gevuld zijn met ca. 250 locaties.

Ook de Begijnhofkapel staat er op. Het gaat daar over de vier gebrandschilderde ramen in de kapel van kunstenaressen Gisèle van Watersloot van der Gracht.

Zie: <https://deanderekaart.amsterdam/>

Kerstmis Begijnhofkapel 2024

24 december (dinsdag)

9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door)
17.00 De kapel sluit. Er is géén Aanbidding van het Heilig Sacrament

Kerstnacht

19.00 Eucharistieviering Kerstnacht (Fr)
21.00 Eucharistieviering Kerstnacht (NL) met Mark de Vries op orgel en zang van Jolly Nguyen, sopraan. Gezinnen en iedereen van harte welkom

25 december – Eerste Kerstdag (woensdag)

10.00 Eucharistieviering (NL)
11.15 Eucharistieviering (Fr)
16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

26 december – Tweede Kerstdag (donderdag)

10.00 Eucharistieviering (NL)
15.00 uur Kindje Wiegen (Kerstspel voor kinderen)
- vanaf 14.00 uur verkleed -
16.30-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament

Oud & Nieuw Begijnhofkapel

31 december – Oudjaar (dinsdag)

9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door)
16.00-17.00 Aanbidding van het H. Sacrament.
17.00 Eucharistieviering (dankdienst)
17.30-18.30 Aanbidding van het H. Sacrament

1 januari – Nieuwjaar (woensdag)

Wereldvrede dag

10.00 Eucharistieviering (NL)
11.15 Eucharistieviering (Fr)
16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament



Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag

Gezocht voor Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag: engeltjes, herdertjes en schaapjes !!!

Kerstmis komt eraan. We gaan op donderdag 26 december een kerstspel spelen, Kindje Wiegen. We hebben bijna iedereen, we hebben een Jozef en een Maria en ook al het kindje Jezus. Maar we missen nog heel belangrijke figuren: de herders, de engelen en de schaapjes. Vandaar deze oproep: engeltjes en herders gezocht !!!!! En schaapjes !!!!! Er kunnen niet genoeg engeltjes, herdertjes en schaapjes zijn. Alle kinderen mogen meedoen, alle leeftijden! Zelf kleding meenemen mag, maar er is volop kleding aanwezig. Laten we samen op zoek gaan naar het kindje Jezus.

Neem zo veel mogelijk publiek mee. We zingen ook traditionele kerstliedjes.

Het begint om 15.00 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage. (Ingang via Steegpoort, Gedempte Begijnensloot - Tel. 020-6221918)

Om ons goed te kunnen voorbereiden: kom om 14.00 uur en wees a.j.b. op tijd !!!



Adventsactie 2024

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Monocultuur, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen tasten de bodem en de biodiversiteit aan. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de mensen die ervan leven.

Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten – lokale landbouwmethoden.

Meer informatie zie www.vastenactie.nl

Uw gift overmaken naar: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Internationale ontmoeting voor de vrede

Ben van Oortmerssen, deelnemer

In Parijs werd van 22 tot 24 september de 36e ontmoeting gehouden voor de vrede waarin de vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten, religieuze stromingen, het culturele leven en de wetenschap en natuurlijk ook de talrijke deelnemers/sters uit vooral Europa maar ook b.v. uit Japan en de Arabische landen elkaar ontmoetten. In een wereld die bol staat van oorlogen en conflicten wordt op deze manier, in dagen van gebed en dialoog, geprobeerd de logica van de oorlog die soms alom tegenwoordig lijkt om te buigen naar een werkzaam initiatief voor vrede en onderling respect.

Het doel van deze conferentie was niet om de vrede alleen maar een mooie gedachte te laten zijn. Vrede vraagt gebed, (langdurige) inzet en dialoog in de hoop dat een dergelijk initiatief gezegend wordt en het de vrede dichterbij kan brengen. En ook om niet toe te geven aan defaitisme.

De eerste van deze ontmoetingen werd in 1986 door paus Johannes Paulus II georganiseerd in Assisi. Het doel was dat Kerken en religieuze stromingen factoren van vrede zouden zijn en niet zouden bijdragen aan verdeeldheid en het toevlucht nemen tot geweld. Ook nu verplichten alle aanwezige religieuze leiders zich tot een engagement voor vrede en het afzien van geweld of oproepen daartoe.

De ontmoetingen hebben een vaste vorm: een grote openingsceremonie die dit jaar de opperrabijn van Frankrijk, de rector van de Grote Moskee van Parijs en de aartsbisschop van Parijs bijeenbrachten, maar ook de burgemeester van Parijs en president Macron. En natuurlijk veel deelnemers uit vooral Europa maar ook andere werelddelen. Dan zijn er de maandagen, ochtend en middag en de dinsdagochtenden met verschillende panels, bijvoorbeeld over de rol van het gebed bij de vrede, migratie en de uitbanning van atoomwapens waar deelnemers zich op kunnen inschrijven en waar over die thema's na inleidingen wordt uitgewisseld. Christenen kwamen bijeen in een grote oecumenische slotviering maar ook in andere gebedsvieringen. De sfeer van broederlijkheid

was hartverwarmend en hoopvol. De slotmanifestatie werd gehouden op het plein voor de Notre Dame met o.a. het voorlezen van een boodschap van paus Franciscus maar ook de getuigenis van een 93-jarige vrouw die over haar jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Parijs vertelde.

Volgend jaar zal een dergelijke bijeenkomst in Rome worden gehouden. Eerdere bijeenkomsten waren o.a. in Duitsland en Antwerpen, Tirana en Sarajevo. Moge deze bijeenkomsten een regenboog vormen die vrede en verzoening dichterbij brengt in een wereld die daar zo'n grote behoefte aan heeft.

*Internationale ontmoeting voor de vrede
Imaginer la Paix/Imagine Peace werd
georganiseerd door de Sant'Egidio gemeenschap
in samenwerking met het Aartsbisdom Parijs*



Wanneer begint de dag?

Meditatie

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: 'Hoe kun je het moment bepalen, waarop de nacht ten einde loopt en de dag begint?'

'Is dat het moment waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?', vroeg de één.

Maar de rabbi was niet tevreden met dit antwoord.

'Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?', vroeg de ander.

'Nee, ook niet', zei de rabbi.

'Maar wat is dan het antwoord?', vroegen zijn leerlingen.

Toen zei de rabbi: 'De dag begint als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of broeder ziet.'

Geloften

Jim Schilder sss

Op zaterdag 12 oktober jl. heb ik in Nijmegen de eeuwige professie afgelegd, en werd zo opgenomen in de *Congregatie van het Heilig Sacrament*. In een volle kerk mocht ik de evangelische geloften uitspreken van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, ten overstaan van onze provinciaal overste, Eugène van Heyst sss.

Mijn reis met de congregatie begon najaar 2006 in de Begijnhofkapel. Daar had ik de eucharistische aanbidding ontdekt, en ik kwam er elke zaterdag- en zondagnamiddag. Eugène was toen rector van de kapel en overste van de gemeenschap. Op een keer vroeg hij of ik misschien een boterham wilde mee-eten. Zo schoof ik door van kapel naar gemeenschap.

Aan het ontdekken van de aanbidding was iets voorafgegaan. In 2006 ging ik na een lange geestelijke zoektocht op paaszondag voor het eerst naar de Mis in de Nicolaaskerk. Dat was een grootse ervaring van thuiskomen. Ik was in het bijzonder geraakt door de 'dienst van het altaar'. Zozeer zelfs, dat ik katholiek wilde worden; in oktober werd ik door pastoor Joop Stam gevormd. Tijdens de voorbereiding was ik me bewust geworden van een priesterroeping. Een jaar later begon ik met een parttime studie aan het seminarie in Vogelenzang. Anderhalf jaar later vonden de rector en ik dat het tijd was om fulltime verder te gaan. Dat betekende ontslag bij mijn toenmalige werkgever *HP/De Tijd* en verhuizing naar Vogelenzang. In de weekenden kon ik logeren bij de paters sacramentijnen aan de Nieuwezijds Voorburgwal.

Na mijn priesterwijding werd ik als kapelaan aangesteld in de Nicolaas. Dat was een heel mooie tijd, maar op de achtergrond zoemde de vraag of ik niet nóg een stap moest zetten: intreden in de congregatie die de eucharistie als haar centrum had. In 2018 begon ik aan het postulaat, en een jaar later verhuisde ik naar Brussel voor het noviciaat: een periode van twee jaar waarin ik me verder kon verdiepen in de geschiedenis en de spiritualiteit van de congregatie en van de stichter, pater Eymard.



Het noviciaat sloot ik af met het uitspreken van de eerste tijdelijke geloften in onze kerk in Brussel. Het provinciaal bestuur zond me vervolgens naar klooster Brakkenstein in Nijmegen. Daar deed ik het scholasticaat, en ik ging ook werken bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), dat in 1990 door onze congregatie is gesticht en dat in Brakkenstein is gehuisvest.

In juni 2024 werd ik toegelaten tot het afleggen van de eeuwige professie. Daarop volgde een periode van voorbereiding in Sri Lanka. Dichter bij huis was ook mooi geweest, maar in Europa was ik de enige kandidaat; ginds kon ik deelnemen aan een programma voor kandidaten uit India, Filipijnen, Oeganda en Sri Lanka. Het was heel mooi om daar te zijn met mensen die dezelfde weg gaan, die hun leven in dienst willen stellen van Christus, de eucharistie en de congregatie. Ook was het verrijkend om een energieke kerk mee te maken, in een samenleving waar het geloof zo levend is.

In West-Europa gaat het helaas minder goed met de kerk en met de congregaties. De laatste keer dat binnen onze congregatie in Nederland de eeuwige gelofte werd afgelegd was in 1996, door onder anderen... Pieter van Wijlick en Eugène van Heyst. De laatste jaren ziet de gemeenschap in Amsterdam wel een toename in het aantal associés. Een van hen, Marco van der Leij, studeert nu aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven. Deo volente doet hij zijn eeuwige professie in het najaar van 2025.

Jubileum mgr. Van Burgsteden

Met dank aan Thea van der Klei, associée sss

Het was vrijdag 15 maart 2024 precies 60 jaar geleden dat mgr. Van Burgsteden priester gewijd is. Ook de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks en de emeritus bisschop, mgr. Jozef Punt hebben dit jaar een jubileum te vieren (beiden 45 jaar priester). Daarom was er op zondag 29 september een feestelijke dag in Haarlem om de jubilea van deze drie bisschoppen tezamen vieren.

De dag begon onder grote belangstelling met een feestelijke Pontificale Eucharistieviering in de kathedrale basiliek de St. Bavo in Haarlem. De homilie werd gehouden door kardinaal Eijk. Een grote verrassing om de kardinaal specifiek te horen spreken over pater Eymard en over de komst van de paters sacramentijnen naar de stad Amsterdam waar de eucharistie zo een belangrijke plaats inneemt. Enkele zinsneden uit de homilie:

"... Pater Eymard wist zich aan het strenge katholicisme van zijn tijd te ontworstelen doordat hij de eucharistische liefde van Christus ontdekte. ... De deur van het hart van pater Eymard stond wagenwijd open voor Christus en dat gold een kleine eeuw later ook voor mgr. Van Burgsteden, sacramentijn in hart en nieren. Pater Eymard wou gemeenschappen in de grote steden. Daarom zocht mgr. Van Burgsteden een plek voor zijn gemeenschap in Amsterdam. Dat was nog niet zo gemakkelijk ... mgr., Van Burgsteden vond een plek in de Kanaalstraat van Amsterdam ... Uiteindelijk kwam de gemeenschap terecht in de pastorie van het leegstaande klooster van het Begijnhof in Amsterdam.

Dat was voor de sacramentijnen the place to be. Want, de katholieken verloren na de Reformatie, de Alteratie in 1578, een kostbare kerk, de Heilige Stede, waar het eucharistisch wonder van Amsterdam plaatsvond in 1345. Toen werd het centrum van de devotie tot het Mirakel van Amsterdam verplaatst naar de Begijnhofkapel. Een verborgen kerk in die tijd op het Begijnhof. Voor de sacramentijnen dé ideale plek om de devotie voor het Sacrament te bevorderen, in praktijk te brengen, voort te leven, en zoveel mensen met Gods onmetelijke liefde in dit Sacrament bekend te maken.'



Ook mgr. Hendriks' sprak tot mgr. Van Burgsteden. Een fragment uit zijn betoog:

'Van Hem uit, vanuit de Eucharistische Heer bent u naar de mensen gegaan met een warm hart, in vriendschap ... het draaide nooit om uzelf en ook niet alleen om het menselijk aspect, u droeg er altijd zorg voor dat het ging om een contact met Jezus Christus en de Drieëne God en dat leidde naar de Eucharistie.'

Na de feestelijke eucharistieviering was er een drukbezochte receptie in het Haarlemse Van der Valkhotel.

Bedevaart Heiloo

Glenda Williams

Het was een zonovergoten zondagmorgen toen we aankwamen bij de pastorie van de Sint Jozefkerk om samen op weg te gaan naar het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. De weg daarnaartoe was al bijzonder, alsof we door de Heer op weg werden geleid. Een hele fijne rit met een aangenaam gezelschap dat meereed. We hebben koffie op het Oesdom gedronken met wat lekkers dat was meegenomen door een van de bedevaartgangers. Na de koffie werden we verzocht om te verzamelen bij de eerste statie voor de buiten Kruisweg, onder leiding van pater Pieter. We hadden hiervoor echt het weer mee. Er werd gebeden, voorgelezen en gezongen. Na de Kruisweg kon men naar de kapel om naar het roepingsverhaal van een van de zusters van het heiligdom te luisteren. Of naar de kerk voor de aanbidding met aansluitend de Heilige Mis. Het was een mooie viering met onze Amsterdamse pater Pieter en pater Aad als concelebranten. De bedevaart naar het heiligdom blijft heel bijzonder, met eenieder die mee was, biddend voor de wereld, voor de kerk, voor een ieder op aarde tot God onze hemelse vader. Dat onze harten worden vervuld met zijn liefde en genade.

Nieuws uit Rome

Johan Smit

Begin september maakte paus Franciscus de verste en meest langdurige reis tot nu toe: naar Indonesië, Timor-Leste en Singapore. Bijzonder feit daarin was de samen met groot-imam Umar verrichte opening van een vriendschapstunnel tussen de Istiqlal-moskee en de katholieke kathedraal in Jakarta. De wederzijdse hartelijkheid was mooi om te zien!

Begin oktober maakte Franciscus de benoeming bekend van 21 nieuwe kardinalen, waaronder de patriarch van Jeruzalem aartsbischop Pierbattista Pizzaballa OFM. Zij krijgen op 7 december a.s. de rode hoed. Dan zullen er 141 stemgerechtigde* kardinalen zijn. Elk van hen kreeg van hem een persoonlijke brief, waarin hij o.a. de hoop uitsprak dat hun sinds eeuwen gebruikte aanspreektitel "zijne eminentie" zal worden vervangen door "dienaar".

Ten slotte was er van 2 tot en met 27 oktober de tweede sessie van de XVI algemene bisschoppensynode**: *communio, participatio et missio*. Afsluiting van het in 2021 begonnen synodaal proces...dat verder gaat!

De synode ging allereerst over de vraag naar Gods bedoeling met de kerk in onze tijd en over hoe de kerk op de verscheidene niveaus transparant haar weg moet vervolgen. We moeten goed naar elkaar gaan luisteren. Bisschoppen zijn geen alleenheersers, moeten verantwoording weten af te leggen. Ook de leken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en krijgen inspraak. Anders gezegd hoe gaan we met zijn allen zo spreken en handelen dat we in onze kerk broeder- en zusterlijke begrip ervaren, dialoog voeren en samenwerken. De al eerder gebruikte methode van "gesprek in de geest" werd ook nu door de deelnemers gebruikt. Niet "dat zie ik anders" maar "in die en die woorden ervaar ik de heilige Geest". Gebedspauzes inlassen. Polarisatie overwinnen.

Afgelopen februari had de paus een tiental studiecommissies ingesteld die specifieke thema's



moesten gaan bestuderen (bv. 'vrouw en ambt'; die trouwens tot ontsteltenis van niet weinigen later weer van 'de rol af was gehaald'). Deze moeten in juni 2025 met hun eindverslagen komen. Volgens mediaberichten heeft een meerderheid van de synodedeelnemers toch voor gestemd om de optie diaconaat voor vrouwen open te houden. Maar los van wijding ja dan nee moeten vrouwen hun plek innemen in kerkelijke gremia. Dat de inspraak van leken inderdaad verruimd moest worden kreeg algemene instemming.

Nu ik dit schrijf is het slotdocument (Italiaans) zo'n etmaal geleden gepubliceerd. Opmerkelijk is dat de paus niet met een eigen brief met definitieve conclusies zal komen.

**het zijn de kardinalen (onder de 80) die de volgende paus kiezen*

***272 bisschoppen en 96 priesters, religieuzen en leken, waarvan de helft vrouwen.*

****verdere informatie: rkkerk.nl*

Collecte Midden-Oosten

Na de collecte van 20 oktober is € 210 overgemaakt naar de Hulpactie Midden-Oosten van de Focolarebeweging en de Azione Mondo Unito. Met deze actie probeert men zoveel mogelijk de getroffen bevolking in zowel de Palestijnse regio's, Israël als Libanon nabij te zijn en het vele lijden te verlichten.

Giften zijn nog steeds welkom op banknummer NL23 INGB 0697 2655 79 t.n.v. Focolarebeweging o.v.v. 'Actie Midden-Oosten'. Focolare heeft een ANBI status.

Christenen in Libanon

Met dank aan Kerk in Nood, 9 oktober

In het oosten van Libanon vangen christenen steeds meer vluchtelingen op. In kerken, kloosters, scholen en huizen in de Beqaa-vallei zijn naar schatting 8800 mensen ondergebracht.

Het aartsbisdom Baalbek-Deir El-Ahmar in de Beqaa-vallei, in het oosten van Libanon, lijdt onder een grote humanitaire en veiligheids crisis als gevolg van de dagelijkse Israëliëse bombardementen. 'Elk van de christelijke families in de dorpen rond Deir El-Ahmar heeft drie of vier ontheemde gezinnen opgenomen, dat wil zeggen tussen de 30 en 60 mensen!' legt mgr. Hanna Rahmé, de maronitische aartsbisschop uit. De Israëliëse bombardementen zijn gericht op strategische gebieden in het zuiden van zijn aartsbisdom, met name het gebied rond Baalbek, waarvan wordt aangenomen dat het Hezbollah-bases bevat. Tegelijkertijd treffen de aanvallen dorpen waar christenen en moslims naast elkaar leven. Het aartsbisdom beslaat ongeveer 27% van de oppervlakte van het land en ligt in een gebied waar ongeveer 450.000 sjiietische moslims wonen.

'We zijn verstikt door het aantal ontheemden, maar we kunnen hen niet aan hun lot overlaten; we zijn niet alleen christenen voor onszelf, maar voor iedereen,' verklaart mgr. Rahmé. 'Ik heb op de lokale televisie tegen de mensen in de gebombardeerde zones – zowel christenen als moslims – gezegd dat onze huizen voor hen openstaan. Want Christus zei: "Ik had honger en jullie gaven me te eten; ik had dorst en jullie gaven me te drinken; ik was vreemdeling en jullie namen me op." De moslims zijn enorm geraakt door deze christelijke solidariteit.'

De grootste zorg van mgr. Rahmé op dit moment is om hulp te bieden aan de intern ontheemden en de gastgezinnen. Deze laatsten, die al verarmd zijn door de economische crisis, zijn ten einde raad. 'De NGO's ter plaatse helpen de ontheemden in de scholen, maar niet de mensen die door de gezinnen worden opgevangen of de gezinnen zelf,' betreurt de aartsbisschop.

'Daarom ontfermt het aartsbisdom zich over hen. De situatie is echter kritiek. We hebben voedsel-hulp, matrassen en dekens nodig en we zijn heel dankbaar dat Kerk in Nood onmiddellijk vitale hulp heeft geboden. Blijf alstublieft aan onze zijde.'

Christenen in Gaza

Met dank aan Katholiek Nieuwsblad, 7 oktober

Hoewel de dood hen elke dag omringt, proberen de christenen in de Gazastrook 'het lijden te verlichten' door elkaar geestelijk en materieel bij te staan.

'Het aantal slachtoffers en de hoeveelheid verwoesting in Gaza sinds het uitbreken van de oorlog tussen Hamas en Israël is zo onthutsend, dat het gemakkelijk is om te vergeten dat er achter al die getallen een leven schuilgaat.' Dat schreef Sami El-Yousef, administratief directeur van het Latijnse Patriarchaat, onlangs in een overdenking die refereerde aan de datum van 7 oktober, de dag waarop de oorlog begon. 'Het is moeilijk te bevatten dat nu niet alleen de oorlog in Gaza nog steeds gaande is, maar dat er een nieuw front is bijgekomen in Libanon', aldus El-Yousef. 'Een regio die al bloedt, belooft voorbestemd te worden tot een regionale oorlog met meer verwoesting en verlies van onschuldige mensenlevens.'

Ook de christelijke gemeenschap in Gaza heeft verwoestende verliezen geleden tijdens de gewelddadigheden.

'Als al het geld dat wordt uitgegeven aan wapens zou worden besteed aan bouw en ontwikkeling, zou onze regio er veel beter voor staan', aldus El-Yousef.

'De mensen willen vrede, maar helaas zal het falende leiderschap aan de verschillende kanten de wens van de meerderheid van de mensen niet respecteren. Een wens voor een leven dat gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid, gelijkheid, respect, co-existentie en vrijheid voor iedereen die onze regio zijn thuis noemt.'

De directeur van het patriarchaat zei dat circa 45 parochianen zijn gestorven sinds het begin van de oorlog. Twintig van hen werden gedood en nog eens 25 zijn gestorven door medische verwaarlozing. Daarnaast is de toch al kleine christelijke gemeenschap in Gaza het afgelopen jaar nog verder gekrompen van 1017 mensen naar 650 mensen. Dit kwam door het vertrek van sommigen. Toch willen de meeste mensen die zijn vertrokken terugkeren naar hun huizen in Gaza, zodra de oorlog voorbij is en de wederopbouw begint.

Met de Heiligen het jaar door: Teresa Benedicta van het Kruis / Edith Stein

Erica Eitjes

Deze keer het leven van een heilige vrouw uit de 20^e eeuw, Teresa Benedicta van het Kruis. En ik denk dat u zegt 'Wie?' Ik denk dat de wereldse naam bekender is; Edith Stein. Geboren in Breslau, 12 oktober 1891, gestorven in Auschwitz Birkenau vermoedelijk op 9 augustus 1942. Edith werd geboren als jongste van elf kinderen in een orthodox joodse familie. In 1904 werd ze, naar eigen zeggen onder invloed van de moderne denkers en biologische wetenschap, atheïste. Zij studeerde Duits, filosofie, psychologie en geschiedenis. In april 1915 werd ze vrijwillig Rode Kruisverpleegster in Mährisch-Weisskirchen en kreeg voor haar inzet bij de behandeling van besmettelijke zieken een Rode Kruismedaille. Na deze dienst van zes weken gaf ze korte tijd les aan een school in Breslau. Na de Eerste Wereldoorlog werd ze militante voor de Democratische Partij.

De kennismaking met de autobiografie van de heilige Teresa van Avila betekende een keerpunt in haar leven. Edith bekeerde zich tot het katholicisme, liet zich op 1 januari 1922 dopen, gaf haar baan als wetenschappelijk assistent op en ging aan het werk op een meisjesschool van de dominicanessen te Speyer. In 1932 verhuisde ze naar het instituut voor pedagogiek in Münster, waar ze les gaf en intensief de kerkleraar Thomas van Aquino bestudeerde. Ze kreeg in 1933 door de NSDAP het verbod opgelegd om nog te doceren. Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen in Keulen en nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aan. Dit betekent Theresia, gezegend door het kruis.

Voor een 42-jarige vrouw die gewend was geweest om te gaan met beroemde mensen van haar tijd kon de overgang niet groter zijn. Van de ene dag op de andere was zijn van een hoge eisen stellende docente veranderd in de jongste, onopvallende novice, beginneling. Zij moest leren het gewone leven van de zusters te delen. Naast de uren van gebed, die zij heerlijk vond, betekende dat ook dat zij allerhande huishoudelijk werk moest verrichten, zoals wassen koken en strijken. Haar novicemeesteres schrijft,



Edith als Joodse, in tweestrijd en als karmelietes.

erover: 'Zij was zo onhandig en onbeholpen dat je je schaamde als je ernaar keek.' Maar zijzelf noemde het een heel geschikte oefening in eenvoud en bescheidenheid. Twee jaar later liet ook Steins zus Rosa zich dopen. Op 21 april 1935 legde ze haar tijdelijke geloften af en op 21 april 1938 haar eeuwige geloften.

Zuster Teresa ging in 1938 naar een Karmelietessenklooster in het Nederlandse Echt in een poging zo aan de Jodenvervolging te ontsnappen. Een jaar later volgde ook haar zus Rosa. Rosa was nooit ingetreden, maar ze werd als portierster aangesteld. Twee jaar na de Duitse bezetting van Nederland werden beiden op 2 augustus 1942 opgepakt door de Gestapo en via kamp Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Deze actie van de Gestapo paste in een landelijke vergeldingsactie na een herderlijk schrijven van 20 juli 1942 van de gezamenlijke bisschoppen van Nederland, waarin ze de deportatie van Joden aanklaagden. Een paar dagen later, op 9 augustus, werden de twee zusters in de gaskamer 'Das kleine weiße Haus', in Birkenau I, omgebracht. Men zegt dat zij de kans om vanuit Echt naar Zwitserland te ontsnappen heeft laten schieten omdat zij haar zus Rosa niet mee zou kunnen nemen.

Op 1 mei 1987 werd zij door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 11 oktober 1998 heilig. De paus typeerde haar als: *Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk*. Zij geldt samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden als beschermheilige van Europa. Haar kerkelijke feestdag is 9 augustus.

Met dank aan Heiligen.net en Wikipedia.



M VERSCHENEN EN WEER VERDWENEN TUSSEN 1389 EN 1585

Boek: Middeleeuwse kloosters van Amsterdam

In september verscheen een prachtig boek over de middeleeuwse kloosters van Amsterdam. Amsterdam telde in de late middeleeuwen 21 kloosters. Tijdens de Reformatie, in de tweede helft van de zestiende eeuw, zijn alle kloosters opgeheven en geheel of gedeeltelijk afgebroken. Toch zijn er in de stad nog altijd volop sporen te vinden van deze gebouwen en terreinen, die zo'n twee eeuwen lang een belangrijk onderdeel van de stad vormden.

Nu bevinden zich in de vroegere kloosterkapellen kerken, voormalige vleugels zijn opgenomen in musea. Ook diverse straatnamen verwijzen nog naar die periode, zoals Barberensteeg, Bethaniënstraat, Cellebroerssteeg, Gebed zonder End, Geertruidensteeg, Karthuizersstraat, Monnikensteeg, St. Luciensteeg.

In de kloosters leefden eeuwen geleden vastende karthuizers als kluisenaars in stilte, verkochten de zusters van de Nieuwe Nonnen fruit uit de boomgaard, vlochten Barbarazusters manden en hielden de cellezusters zich bezig met zang en ziekenzorg.

Alle 21 kloosters zijn beschreven en opnieuw gereconstrueerd en getekend op basis van eeuwenoude bronnen en recente inzichten.

Jos Pierik – De Middeleeuwse Kloosters van Amsterdam. Uitgeverij Matrijs. 216 pag. € 29,95
978-90-5345-610-1

Gezinsviering

De gezinsvieringen in de komende maanden zijn op zondag 24 november (Vormselviering), 26 december (Kindje Wiegen), 26 januari (voorstellen Eerste Communicanten). In februari is er geen gezinsviering.

Kinderwoorddienst

De komende kinderwoorddiensten zijn op zondag 1 december, 15 december, 26 december (15.00 Kindje Wiegen), 12 januari, 9 februari, 9 maart, om 10.00 uur.

Eerste Communie 2025

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens de eerste ouderavond op 5 november is het project gepresenteerd en hebben de ouders kennism gemaakt met elkaar en met de begeleiders. De begeleiders zijn weer Willeke de Vries en Pieter van Wijlick sss. De voorbereiding is op zondagen van 11.45-13.15 uur.

De eerstvolgende data: 1 en 15 december, 12 en 26 januari (voorstellen in de viering), 9 februari.

Taizé-viering

De Begijnhofkapel organiseert met de English Reformed Church (Engelse kerk) elke maand een gezamenlijke Taizé-viering. Drie kwartier zingen, bidden en stilte.

De vieringen zijn op de derde donderdag van de maand om 19.30 uur. De eerstvolgende zijn op: donderdag 16 januari en donderdag 20 februari. Zie voor de laatste informatie de website.

Vooraankondiging Stille Omgang

In maart is de Begijnhofkapel centrum van de Mirakelweek, die begint op woensdag 12 maart en uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 maart 2025.

Katholiek kerk en slavernij: Suriname

José Huijberts

In de vorige Kapelkrant schreef ik me wat meer te willen verdiepen in de katholieke kerk en slavernij. Dat is natuurlijk een erg groot onderwerp, daarom doe ik af en toe een stukje. Deze keer over de katholieke kerk en Suriname in de slaventijd.

De Republiek der Nederlanden die in 1588 was opgericht was protestants, ook het bestuur. Katholieken mochten er wel zijn maar niet in het openbaar hun godsdienst belijden. Deze tijd van de schuikerkerken duurde officieel tot de grondwet van 1848, al werd er al vanaf eind 18^e eeuw steeds meer toegestaan.

Maar de eerste tijd was dus veel strenger. En dat had ook als gevolg dat de katholieke kerk tot 1786 niet werd toegestaan in Suriname.

In 1667 werd Suriname van Nederland en kwam het onder beheer van de Sociëteit van Suriname. Die bepaalde dat niemand van de 'paapsche' religie in de kolonie mocht verblijven of een ambt mocht bekleden. Katholieke geestelijken werden tot 1786 eenvoudig niet in Suriname geduld.

Wel was er in 1683 al een groepje van vier Franciscanen naar Suriname gekomen. In die tijd was Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck er gouverneur. Hij had een derde van de kolonie gekocht en de West-Indische Compagnie en de stad Amsterdam bezaten ook elk een derde. Van Sommelsdijck wist dat er ook katholieke planters in Suriname waren en hij vond het goed dat de Franciscanen kwamen. Drie van de vier paters waren al snel overleden door uitputting en ziekte en de vierde was teruggegaan naar Nederland. Maar Van Sommelsdijck had grote ruzie gekregen met de Sociëteit van Suriname. Daarna is er een eeuw lang geen priester in het land geweest.

In 1786 werden katholieke priesters in de kolonie toegelaten, maar er mocht niet veel. Ze mochten geen kerken bouwen, geen priesterkleding dragen, geen slaafgemaakten dopen en er mochten geen religieuze manifestaties zijn. Een ander probleem was dat veel priesters stierven aan malaria. Dus erg veel heeft de kerk er toen niet kunnen doen.

Sommige mensen die in slavernij uit Afrika naar het Caribisch gebied kwamen, waren al katholiek.

Dat zit zo: het katholieke Spanje en Portugal waren al vanaf de 15^e eeuw actief in West-Afrika, zoals op Madeira, Canarische Eilanden, Kaapverdië en ze introduceerden daar het katholicisme. Sommigen waren dus al gedoopt of in elk geval bekend met het katholieke geloof voordat ze als slaafgemaakten aankwamen in de Cariben.

Op Curaçao was het katholicisme wel toegestaan en ging de katholieke Kerk er aan het werk. De protestantse overheid was op Curaçao zo tolerant naar katholieken, omdat er veel handel werd gedreven met katholieke landen. Curaçao was nl. een belangrijk centrum voor de internationale slavenhandel.

Eind 17^e eeuw was bijna de hele inheemse gemeenschap en bijna de helft van de slaafgemaakten op Curaçao katholiek gedoopt. En zo kwam het dat veel slaafgemaakten katholiek waren en hun eigenaren protestants.

In Suriname was de situatie dus heel anders. Hier geen handel maar plantages. Protestanten doopten hun slaafgemaakten niet en zendingswerk was er niet toegestaan. De Evangelische Broedergemeente (EBG) die in 1735 kwam, mocht eerst alleen zendingswerk doen onder inheemsen en marrons en pas vanaf 1830 op de plantages. Dit na jarenlange tegenwerking door de eigenaren. Natuurlijk waren die bang dat de boodschap dat alle mensen voor God evenveel waard zijn, tot opstand zou leiden.

Maar toen de afschaffing van de slavernij steeds dichterbij kwam, bedachten de eigenaren dat gekerstend zijn misschien ook zou kunnen helpen mensen in het gareel te houden en juist opstanden te voorkomen. De EBG werd de meerderheidskerk in Suriname.

Rond 1840 kreeg ook de katholieke kerk toestemming voor missiewerk onder slaafgemaakten. In het emancipatiejaar 1863, waren er op een totale bevolking van 53.000 mensen 27.500 EBG-leden en 12.000 katholieken.

Wordt vervolgd

Met dank aan: OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jg. 21. Hoogbergen/Ramssoedh en Lampe

Kapelkrant kosten

Bent u blij met het ontvangen van de kapelkrant? Wij sturen deze graag aan u toe via de post. Met partijpost van Post NL is dit goedkoper dan met gewone post. Maar het is natuurlijk niet gratis. Tegenwoordig betalen we per uitgave van de kapelkrant 173,33 euro voor het verzenden (los van alle andere kosten).

Wij sturen hierbij een QR-code mee. Door hiervan gebruik te maken en een vrij bedrag te doneren op de rekening van de Vriendenkring Begijnhofkapel steunt u ons. Zo blijft het mogelijk voor u en ook voor andere mensen om een papieren versie te ontvangen. Dank als u ons wilt steunen.

Vriendelijke groet,
Rector Pieter van Wijlick sss en alle medewerkers



Scan de QR-code voor uw bijdrage aan de Kapelkrant. Gebruik de Camera/App op uw telefoon.

Begijnhofshop

U kunt de winkel via het Begijnhof bereiken.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag
13.00 - 17.00 uur

Kapelbericht

In ons Kapelbericht vindt u mededelingen en de meest actuele informatie over de Kapel. We versturen het regelmatig per mail naar de gemeenschap. Wilt u het Kapelbericht ook ontvangen? Stuur een berichtje naar info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Toegang Begijnhof en kapel

De kapel is door de week tot 9.30 uur bereikbaar via de Spuiport. Druk op de grote zwarte drukknop en de deur gaat open. Wilt u i.v.m. ongewenste bezoekers a.u.b. even wachten tot de deur weer dicht is? Daarna van 9.30-18.00 uur komt u alleen op het hof via de poort aan de Gedempte Begijnensloot (Kalverstraatkant). Na 18.00 uur kunnen kerkgangers weer naar binnen via de Spuiport. Druk op nummer 30 in het belsysteem, dan op het bel-symbool en iemand zal u via de deurtelefoon binnenlaten. Ook voor de zondagviering kunt u via de Spuiport naar binnen. Druk op de grote zwarte drukknop en de deur gaat open.

Huwelijkscursus

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht organiseert enkele malen per jaar een (Engelstalige) cursus voor stellen die zich willen voorbereiden op hun aanstaande huwelijk. Voor data en verdere informatie zie www.olvkerk.nl

Mop

Een groenteman komt bij de grens met een wagen vol spruitjes. Tegen de douanier zegt hij: 'Ik wil graag de grens over, maar ik ben mijn paspoort vergeten.'

De douanier denkt even na en zegt: 'Nou, vooruit. Als je het klaarspeelt om tien spruitjes tegelijk in je mond te stoppen, mag je over de grens.'

De groenteman heeft daar niet zo'n moeite mee. Als hij de grens is gepasseerd, begint hij heel hard te lachen,

'Wat valt er nou te lachen?' vraagt de douanier verbaasd.

De groenteman: 'Dadelijk komt er een college van me langs. Die heeft ook geen paspoort bij zich en die wil graag de grens over met een wagen vol bloemkolen.'

Mop

'Mam, wat zijn calorieën?

'Ach, kind, dat zijn kleine mannetjes die 's nachts je kleding nauwer naaien.'

Liturgierooster

Zondag 24 november Christus Koning Vormselviering 10.00 uur	Dinsdag 31 december Oudjaar 10.00 uur 17.00 Dankdienst
Zondag 1 december 1e zondag Advent (jr C) Kinderwoorddienst 10.00 uur	Woensdag 1 januari. Hoogfeest Maria, Moeder van God / dag van de vrede 10.00 uur (NL)
Zondag 8 december 2e zondag Advent 10.00 uur	Zondag 5 januari Openbaring van de Heer (Driekoningen) 10.00 uur
Maandag 9 december Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria 9.00 en 17.00 uur	Zondag 12 januari Doopt van de Heer Kinderwoorddienst 10.00 uur
Zondag 15 december 3e zondag Advent Kinderwoorddienst 10.00 uur	Zondag 19 januari 2e zondag door het jaar 10.00 uur
Zondag 22 december 4e zondag van de Advent 10.00 uur	Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar Gezinsviering / voorstellen Eerste Communicanten 10.00 uur
Dinsdag 24 december 9.00 Eucharistieviering (gaat gewoon door) 19.00 Kerstnachtsmis (Fr) 21.00 Kerstnachtsmis (NL) met orgel en cantor	Zondag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 10.00 uur
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 10.00 uur	Zondag 9 februari 5e zondag door het jaar Kinderwoorddienst 10.00 uur
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag 10.00 uur 15.00 uur Kindje Wiegen	Zondag 16 februari 6e zondag door het jaar 10.00 uur
Zondag 29 december H. Familie 10.00 uur	Zondag 23 februari 7e zondag door her jaar 10.00 uur

Inleverdata kopij

Kopij voor het maartnummer kunt u inleveren t/m 2 februari 2025

De Kapelkrant verschijnt vier maal per jaar

Colofon

Redactie: Erica Eitjes, Johan Smit en Pieter van Wijlick sss

o.a. Opmaak: José Huijberts

Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester

BHV info

zo 24 nov 10.00 Gezinsviering / Vormselviering

vr 6 dec 17.00 Eerste vrijdag van de maand

di 24 dec 21.00 Kerstnacht

wo 25 dec 10.00 Kerstmis

do 26 dec 15.00 Kindje Wiegen / Gezinsviering

vr 3 jan 17.00 Eerste vrijdag van de maand

zo 26 jan 10.00 Gezinsviering / Voorstellen Eerste
Communicanten

vr 7 feb 17.00 Eerste vrijdag van de maand

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen
tevorens telefonisch bij rector

P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of via de mail:

info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Vrijwilligers gezocht

- Redactie Kapelkrant
- Koffieschenkers voor na de zondagsmis op de tweede zondag van de maand.
- Tijdens de Kinderwoorddienst op zondag om 10.00 uur worden de kinderen apart opgevangen. Wie kan helpen bij de Kinderwoorddienst?
- Helpen bij het Kindje Wiegen, het kerstspel voor kinderen, ieder jaar op Tweede Kerstdag.
- Twee keer per jaar treedt een schoonmaakploeg in de kapel aan. Wie wil helpen?

Aanmelden bij de rector, Pieter van Wijlick sss,
pietervanwijlick@gmail.com of door een briefje af
te geven bij de winkel of bij de pastorie,
Nieuwezijds Voorburgwal 373, Amsterdam.

R.K. Begijnhofkapel

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30 | Amsterdam

Pastorie

Nieuwezijds Voorburgwal 373
1012 RM Amsterdam
tel. 020 - 622 19 18
Priesters: Pieter van Wijlick sss en
medebroeders communiteit
www.begijnhofkapelamsterdam.nl
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Sacramentijnen

www.sacramentijnen.nl

Openingstijden van de kapel

ma: 12.00 - 18.30 uur.
di t/m vr: 8.30 - 18.30 uur.
za en zo: 8.30 - 18.00 uur.

Kinderwoorddienst

De Kinderwoorddienst is bij de
zondagviering van 10.00 uur.
**Kijk voor de actuele data op de
website van de kapel.**

Gemeenschapsontmoeting

Na de viering op zondag van
10.00 uur is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten met koffie
of thee in het Houten Huys,
Begijnhof 34.

Vesper

Iedere dag wordt de vesper in het
Nederlands samen met de
Sacramentijnen gebeden:
Ma, di, wo en v: 18.15 uur.
Do: 18.10 uur.
Za en zo: 17.40 uur.

Eucharistievieringen

ma t/m vr: 9.00 uur en 17.00 uur.
za: 9.00 uur.
zo: 10.00 uur.
11.15 uur in het Frans.

Aanbidding

In aansluiting op de eucharistische
traditie van de kapel, die
verbonden is met het Mirakel van
Amsterdam, is er iedere dag
aanbidding van het uitgestelde H.
Sacrament:

ma t/m vr: 16.00 - 17.00 uur
en 17.30 - 18.30 uur.

Elke do ook: 9.30 - 17.00 uur.

Elke vr ook: 9.30 - 10.30 uur.

Elke za ook: 9.30 - 10.00 uur.

Eerste vr van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.

Za en zo: 17.00 - 18.00 uur.

Kapelkrant digitaal

De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag
als PDF per e-mail wilt ontvangen,
dan kunt u dit aan de pastorie
doorgeven.

Kapelbericht

In het Kapelbericht krijgt u per e-
mail de meest recente berichten.
Ontvangen? Stuur een mail naar
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Sacrament der zieken

Voor het sacrament der zieken kan
men altijd op korte termijn een
afspraak maken.

Sacrament van boete en verzoening, persoonlijke gesprekken

Voor het sacrament van boete en
verzoening en voor persoonlijke
gesprekken kunt u bij de priesters
op de pastorie terecht in diverse
talen.

Sacrament van doop, vormsel en huwelijk

De kapel wordt regelmatig gebruikt
voor het sacrament van het
doopsel, vormsel en het huwelijk.
Informatie en het vastleggen van
afspraken via de pastorie.

Rekeningnummer voor bijdragen

De Begijnhofkapel wordt jaarlijks
door velen bezocht voor
eucharistische bezinning, voor
gebed en stilte. Uw bijdrage, om
deze unieke oase van gebed en
rust open te houden en te
onderhouden, kunt u overmaken
op bankrekeningnummer
NL48 RABO 0324 6880 67 t.n.v.
*Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam*
(voor de ANBI-status staan wij
bekend als: *Rectoraatskerk
HH Joannes en Ursula te
Amsterdam*)
BIC-code: RABONL2U

Rekeningnummer Begijnhofshop

Het bankrekeningnummer van de
Begijnhofshop is:
NL47RABO0123666643
tnv Begijnhofshop
BIC-code: RABONL2U

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

E-mail:

- Ik wil graag het contactblad ontvangen;**
- Ik wil graag contact met een van de priesters;**
- Ik wil een adreswijziging doorgeven.**